

Nieuws vanuit de Diaconie

Voor u ligt een speciale diaconale katern, waarin veel aandacht voor vrede en voor duurzaamheid. Daarnaast aandacht voor de oecumene, het uitdelen van het brood der armen en meditatieve momenten. Hiermee hopen we een indruk te geven van de onderwerpen waar de diaconie zich mee bezig houdt en prikkelt het uw nieuwsgierigheid om meer te weten te komen of in actie te komen.

Theo van Driel, diaconaal werker



Meditatief moment in de Wijkfabriek i.s.m. de Protestantse Diaconie

Charles Hamburger, een tachtigjarige gepensioneerde huisarts, verzamelde 'grote verhalen' uit de Heilige Boeken en tradities van zes wereldgodsdiensten. "Profeten zijn vredesstichters. Ze zijn het toonbeeld van naastenliefde, wijsheid en moed", zo schrijft hij over zijn boek 'Verhalen uit de hemel'. Samen met hem en de andere deelnemers mediteren we elke laatste maandag van de maand met wereldteksten, muziek en stilte in de Wijkfabriek.

De afgelopen maanden kwamen we geregeld bijeen en ik voelde me geraakt door de inbreng van mensen van diverse leeftijden met verschillende achtergronden. Het is de bedoeling dat we hiermee in het komende seizoen doorgaan. De aanwezige jongeren zijn zo enthousiast dat ze graag meer leeftijdgenoten zouden zien. En dat geldt natuurlijk ook voor ouderen.

Voel jij of u zich aangesproken door deze vorm van samenkomen, dan ben je welkom, ongeacht je achtergrond of leeftijd.

Waar: Wijkfabriek, Koninginnelaan 1
Wanneer: maandag 19 september, 24 oktober en 28 november
Kosten: geen
Gespreksleiders: Charles Hamburger en Theo van Driel



Diaconie en oecumene

Veel diaconale taken kunnen beter in oecumenisch verband worden opgepakt. Dat gebeurt o.a. in een aantal oecumenische werkgroepen. Sinds kort zijn er twee werkgroepen in de Raad van Kerken Nijmegen, waarin we als diaconie participeren.

Werkgroep Kerk en Vluchteling

Deze werkgroep coördineert en inventariseert al het werk wat namens de kerken van Nijmegen gedaan wordt t.b.v. vluchtelingen.

Nadat in het vorig najaar een groep mensen uit Afghanistan naar Heumensoord kwam en dit voorjaar een grote groep Oekraïeners moest worden opgevangen bleek er behoefte te bestaan aan een aanspreekpunt vanuit de kerken.



In het eerste geval werd samengewerkt met Bindkracht 10, in het tweede met de Gemeente Nijmegen. Daaruit vloeide onze betrokkenheid voort bij de kledinguitgifte rond de Jan Massinkhal en elders. We zouden echter haast vergeten dat er ook nog anderen zijn, die als vluchteling of asielzoeker in de regio worden opgevangen.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers uit kerkelijke gemeenten in Nijmegen e.o. en Grave. Daarnaast is de stichting Gave als adviseur betrokken. In het komende seizoen hopen we met nadere plannen te komen.

Werkgroep Duurzaamheid

Deze werkgroep is nog heel pril en ontstond na de theatervoorstelling, die namens de Raad van Kerken in samenwerking met onze gemeente in de Maranathakerk werd gehouden.

Ook in deze werkgroep participeren een aantal kerken, maar ze is nog heel klein. Deze werkgroep zal namens de Raad van Kerken activiteiten ontplooiën, waarin duurzaamheid op de agenda staat. Voor deze werkgroep is vooral praktische ondersteuning nodig.

De Haard:

Ambassade van de Vrede



Tijdens de Vredesweek vraagt PAX extra aandacht voor vrede. Dit doen wij echter niet alleen. PAX wordt bijgestaan door meer dan 80 Ambassades van Vrede die honderden activiteiten organiseren in hun eigen buurt. Samen met deze groepen betrokken burgers geven we tijdens de Vredesweek het signaal af dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Ook in Nijmegen is sinds 2012 een Ambassade van Vrede opgericht: een samenwerking tussen het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie en de Protestantse Diaconie van Nijmegen. De Vredesweek wordt elk jaar uitgebreid gevierd in Nijmegen, waarbij jong en oud mee kan doen.

“Vrede kan klein beginnen, in je eigen stad en buurt. Daarom organiseren wij gastlessen op scholen, ontmoetingen met vluchtelingen, lezingen en filmvertoningen. Zo hopen we bij te dragen aan wederzijds respect, waardering en betrokkenheid tussen diverse gemeenschappen in Nijmegen.”
Wouter van Ambassade van Vrede Nijmegen.

Een voorbereidingsgroep stimuleert verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties in Nijmegen om tijdens de Vredesweek in actie te komen.

Daarnaast organiseren ze activiteiten, die aansluiten bij het thema vrede. Ieder jaar kiest Nijmegen een boegbeeld voor de ambassade. Sinds 2019 waren dat Mariet Mensink, Frans Houtbeckers en Stora Ahmadi. Dit jaar is dat Conrad Savy.

Programma Vredesweek 2022

Alle onderstaande activiteiten zijn gratis en zonder aanmelding te bezoeken (tenzij anders aangegeven).

Zie het uitgebreide programma: <https://vredesweeknijmegen.nl>

Zaterdag 17 september: Stiltekring

We willen letterlijk stil staan bij conflictgebieden in de wereld als een stil protest en teken van solidariteit en als moment van bezinning. Vanaf 12.00 uur zal de Valkhofkapel daarom geopend zijn en houden we in en rondom de kapel een uur stilte.

Zondag 18 september: Vredesdienst

In alle diensten van de Protestantse Gemeente en andere locaties staan we stil bij de vrede. De diaconie zal zoveel mogelijk haar medewerking aan deze diensten verlenen.

Zondag 18 september Opening van de Vredesweek

Iedereen is vanaf 12.50 uur welkom bij de Wereldvredesvlam op het Plein van de Vrede (voor de Titus Brandsmakapel). De officiële opening in de Mariënburg is alleen toegankelijk voor wie zich opgegeven heeft.

13.10 uur: start van de optocht

14.00-16.00 uur: uitreiking Compassiepluim

(aanmelden: post@huisvancompassienijmegen.nl)

Maandag 19 september Vredesmaaltijd

Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom in het Huis van Compassie (aanmelden: post@huisvancompassienijmegen.nl)

Maandag 19 september: Meditatie

Vanaf 20.00 uur welkom bij de meditatie in de Wijkfabriek

Dinsdag 20 september: Vredesdialoog

Van 15.30 – 17.00 uur dialoog in het Huis van Compassie

Woensdag 21 september: Internationale dag van de vrede

- Van 12.00 – 13.30 uur Vredessoepcafé (vegetarisch) in de Wijkfabriek.
- Van 14.00 – 15.30 uur vredesdialoog met de Ambassadeur van de Vrede in De Haard. Graag op tijd aanwezig zijn.
- De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. Ook dit jaar lopen we weer mee. De tocht begint rond 19.30 uur bij de Oversteek.

Donderdag 22 september: Vredesdialoog

Om 19.30 uur dialoog in de Tuinkamer van de Ontmoetingskerk.

Vrijdag 23 september: Vredesdialoog

Van 10.00 tot 12.00 uur is de vredesdialoog in de Wijkfabriek.

Zaterdag 24 september: Duurzaamheid en vrede

Vandaag komen drie activiteiten bij elkaar: de Vredesweek, Burendag en SDG day. De SDG Action Day vindt jaarlijks plaats op of rond 25 september en is hét Nederlandse evenement over de Sustainable Development Goals.

Vanaf 14.00 uur bent u daarom welkom in en bij De Haard, waar de Ambassadeur van de vrede en de Werkgroep Fairtrade u zullen verwelkomen met een speciaal programma.

Gespreksbijeenkomsten 'Thuis op aarde'

'What a wonderful world' zong Louis Armstrong in 1967. Twee jaar later had die andere Armstrong eenzelfde ervaring toen hij de aarde in zijn geheel van grote afstand kon zien. Wij zullen niet gauw de kans krijgen om de aarde vanuit de ruimte te bekijken. Wel hebben we het voorrecht op deze aarde te wonen. Ervaren we dat voorrecht ook? Jubelen wij over ons bestaan op aarde? Of vinden wij het moeilijk om de aarde als een wonderful world te zien?

Wij mogen op aarde wonen, maar dat houdt niet vanzelfsprekend in dat we ons er ook thuis voelen. Ergens wonen geeft namelijk niet direct een thuisgevoel. Een lied van de bekende dichter/theoloog Huub Oosterhuis zegt het al: 'Wonen overal, nergens thuis'. In hetzelfde lied wordt echter ook een brug geslagen tussen wonen en je thuis voelen, met de wens en oproep: 'Mensen, veel geluk!' Deze oproep laat zien hoe wij door geluk te schenken iedereen een thuisgevoel kunnen geven. De aarde is niet alleen onze verblijfplaats – we wonen er -, maar ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen: verantwoordelijkheid om er gelukkig (thuis) te kunnen zijn. Door geluk te scheppen voor anderen en onszelf geven wij gevolg aan het liefdesgebod: 'Heb je naaste lief als jezelf', waarvan de bijbel spreekt.

Aan het begin van het Bijbelboek Genesis staat dat God aan de mens, als deel van de schepping en als Zijn evenbeeld, de taak en de zin heeft gegeven om die aarde met alles wat erop leeft te bewerken en te bewaren. De aarde is dus aan onze daadwerkelijke zorg toevertrouwd. Maar precies daar doemen vele problemen op, want in de dagelijkse werkelijkheid lijkt die zorg verwaarloosd te worden. Plastic soep in de oceaan, steeds verdergaande ontbossing door menselijk ingrijpen, scepsis tegenover klimaatmaatregelen, blijvende CO2-uitstoot... Het lijkt er soms op dat de aarde als ons huis in elkaar aan het storten is. Mede door de alarmerende berichten van milieu- en klimaatwetenschappers krijgen we vaak het gevoel machteloos te staan tegenover de huidige ontwikkelingen.

Vol optimisme en idealisme bevordert een groeiend aantal mensen, in onderlinge samenwerking en door hun dagelijkse keuzes en daden, een betere bewoonbaarheid van de aarde. Bijvoorbeeld jongeren die afzien van eigen autobezit en in plaats daarvan gaan autodelen. Of mensen die uit bezorgdheid voor de toekomst van hun kinderen flexitariër, vegetariër of veganist worden. Ook de opkomst van de zogenaamde vliedschaamte is een teken dat niet alles bij het oude hoeft te blijven.

Komend seizoen zal in een aantal gespreksbijeenkomsten de vraag centraal staan hoe wij zelf, met onze bescheiden mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen. Zodat onzekerheden over leefmilieu, werk, onderwijs en zorgverlening op zijn minst verminderd worden. Rentmeesterschap geldt niet alleen diegenen die de grote (wereld-)politieke beslissingen nemen. Ook ons is rentmeesterschap toevertrouwd, om de aarde zodanig te bewerken en te bewaren dat dat een plaats wordt en blijft waar wij ons allemaal thuis kunnen voelen.



Het thema van de gespreksbijeenkomsten is ontleend aan de Doopsgezinde Broederschap die dit in 2020/21 tot haar jaarthema koos. De bedoeling was dat de Protestantse Diaconie hierbij aan zou haken, maar vanwege de corona werd dat uitgesteld.

Data en locatie

In principe worden de avonden elke tweede dinsdagavond van de maand gehouden van 19.30 – 21.00 uur in diaconaal centrum De Haard (Groenestraat 170).

We starten op dinsdag 11 oktober, de volgende avonden zijn 8 november en 13 december. De data in 2023 worden in overleg met de groep vastgesteld.

Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl

Aandacht voor Fairtrade en Voedselbank op 11 september

Fairtrade

Tijdens de startzondag op zondag 11 september zullen er in de Ontmoetingskerk producten van de Wereldwinkel worden verkocht. Zoals velen inmiddels hebben gelezen wordt er in al onze gebouwen Fairtrade koffie en thee geschonken. Als diaconie participeren we ook in de werkgroep Fairtradegemeente Nijmegen. Eén van de werkgroepleden werkt in de Wereldwinkel en wil ons graag laten kennismaken met een breder assortiment producten dan alleen koffie en thee.

We sluiten met deze actie aan bij de Oecumenische Werkgroep Diaconie van de Antonius van Paduakerk en de Maranathakerk, die traditioneel in het weekeinde van Open Monumentendag wordt gehouden. Dit jaar is het thema "duurzaam erfgoed", waardoor het thema en Fairtrade goed op elkaar aansluiten.

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij!

Voedselbank

Door de stijgende prijzen van energie en boodschappen doen meer mensen een beroep op de Voedselbank. Anders was er in de zomer altijd een dip, maar die blijft dit jaar uit. Het aantal klanten blijft gestaag groeien. De voedselbank is afhankelijk van wat zij aangeboden krijgt. Doordat supermarkten scherper inkopen, blijft bij hen minder eten over.

Het liefst stopt men in elke krat dezelfde (bij voorkeur gezonde) levensmiddelen, maar met zoveel klanten lukt dat vaak niet. Vandaar dat we een beroep op u doen. Koop van de hieronder vermelde producten (alles minstens 10 weken houdbaar!) en neem deze mee naar de Ontmoetingskerk voor of na de vieringen op 11 september.

Deze levensmiddelen zijn heel welkom:

- Groente in pot of blik
- Fruit in pot of blik
- Soep in pak/blik/zak
- Broodbeleg
- Rijst, macaroni, spaghetti
- Olijfolie
- Koffie en thee
- Houdbare melk
- Vis of vlees (geen varkensvlees) in pot/blik

In plaats van producten naar de kerk te brengen kunt u ook een financiële bijdrage doen. Dat gaat door over te maken op rekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen, onder vermelding van: "Voedselinzameling Diaconie" en de naam van uw kerk. Het totaalbedrag zal worden besteed aan levensmiddelen waar de Voedselbank het meest tekort aan heeft.



Buiten de Boot

Elke zaterdag zet een groep enthousiaste vrijwilligers zich in voor de actie 'Buiten de Boot'. Twee bakkers uit Nijmegen stellen belangeloos brood ter beschikking voor mensen die buiten de boot vallen, ofwel buiten elke regeling vallen die hen van extra voedsel zouden kunnen voorzien. Een groepje vrijwilligers haalt het brood na sluitingstijd bij de bakkers op en brengt het naar de Antonius van Paduakerk, waar het door anderen gesorteerd en gedistribueerd wordt. Wat overblijft gaat naar de noodopvang van de Stichting Noodopvang Vluchtelingen.

Onze huisfotograaf, Cor Sikkens, maakte zaterdag 20 augustus een paar mooie foto's.

