

Gemeenteraadsverkiezingen

Heeft u 21 maart al in uw agenda staan? U mag stemmen voor de gemeenteraad.

Ik ben er nog altijd over verbaasd dat een groot deel van de mensen niet gaan stemmen, omdat het te veel moeite is om te gaan stemmen. Ook omdat het te veel moeite is om zich te verdiepen in de bedoelingen van al die partijen die mee doen. Of omdat het hen gewoon niet interesseert.

Stemmen. Al is het maar omdat generaties voor ons er voor gevochten hebben, om stemrecht te krijgen of omdat er zelfs nu ook nog landen bestaan waar het recht om te stemmen nog niet voor iedereen is weggelegd.

Ik kan me nog goed herinneren toen er in Zuid Afrika voor het eerst stemrecht was voor iedereen. De ontroerende mensenmassa die wachtend in eendeloos lange rijen, dansend, zingend de tijd doorbrachten tot het hun buurt was en ze voor het eerst van hun leven het mochten. Stemmen. En wij zouden het dan gewoon vergeten of aan ons voorbij laten gaan? Nee toch zeker.

Oké dus stemmen, maar waarop en waarover?

Inderdaad er zijn heel wat partijen en partijtjes die in Nijmegen meedoen aan die verkiezingen op 21 maart. Minstens tien partijen en wanneer je het allemaal niet zo gevolgd hebt de gemeentepolitiek, dan is het nu moeilijk oriënteren. Moeilijk, maar niet onmogelijk.

In de komende maand worden er op veel plekken verkiezingsdebatten gehouden, waardoor u uw mening kunt opmaken. De gemeentepolitiek is heel belangrijk voor

waar het de zorg, de armoedebestrijding en de schuldhulpverlening betreft.

Of u in de toekomst de goede zorg kan ontvangen wordt besloten in de gemeenteraad. Of er opvang is voor uitgeprocedeerde vluchtelingen of daklozen, of er veel wordt gedaan aan armoede-bestrijding, bepaald ook in de komende vier jaar de gemeenteraad.

Doe er dus uw zegje over.

Iedere vier jaar bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen organiseert de diaconie samen met hulpverleningsorganisaties een debat tussen de verschillende politieke partijen over de thema's armoedebestrijding en integratie/participatie.

Op 6 maart houden we dat debat in het gebouw 'de Haard'. U bent van harte welkom en het publiek, u dus, discussieert volop mee. Om het u gemakkelijk te maken, stellen we over deze thema's ook nog een overzicht van de verschillende standpunten samen, dat we van te voren breed verspreiden, zodat u zich in deze

sociale thema's kunt verdiepen en de partij van uw keuze kunt vinden. Uit dat overzicht ziet u hieronder een statement.

Oh... u wist al wat u ging stemmen. Dat is natuurlijk ook heel goed, als u het maar niet vergeet op 21 maart.

Paul Oosterhoff

Verkiezingsdebat

Dinsdag 6 maart

20.00 - 22.00 uur

(zaal open vanaf 19.30 uur)

Gebouw 'de Haard', Groenestraat 170

Woordvoerders van de verschillende partijen, belangenbehartigers van uitkeringsgerechtigden en ervaringsdeskundigen in de zaal debatteren met elkaar over de thema's:

- participatie
- armoedebestrijding

Het College van de Rechten van de Mens, dat toezicht houdt op het naleven en bevorderen van mensenrechten in ons land, heeft geconstateerd dat 800.000 burgers in Nederland in armoede leven. Zij hebben steeds meer moeite om de basisbehoeften, wonen, eten, warmte en water te betalen. Het leven in armoede tast de waardigheid van mensen aan, het zijn schendingen van rechten van de mens, constateert het College.

Ook de gemeenteraad is als lokale overheid gebonden aan de mensenrechten. De keuzes die de gemeenteraad maakt, moeten in overeenstemming zijn met wat in de Grondwet en in mensenrechtenverdragen is vastgelegd en is ook gericht op het realiseren van die rechten. Zeker in tijden dat de gemeente moet bezuinigen is de gemeenteraad gehouden én de mensenrechten te realiseren én te voorkomen dat bezuinigingen juist die Nijmegenaren treft die al in armoede en sociaal isolement leven.



Veertig dagen tot aan Pasen



Voor mijn gevoel hebben we nog maar net Kerst en Oud en Nieuw achter ons gelaten, maar we zijn ondertussen toch al in de veertigdagentijd (van 14 februari tot 1 april zijn er 46 dagen, maar de zondagen tellen als feestdag niet mee) aangekomen. We leven toe naar het feest van Pasen. Ik hoorde het een keer aan kinderen uitgelegd worden: als je een feest gaat vieren, kan het pas een echt mooi feest worden als je je goed voorbereidt. Nadenken wat voor een feest het is, voor wie het is, wie verwacht worden, wat ervoor nodig is om het een mooi feest te laten zijn en dat ga ja dan eerst uitvoeren. Ik vond het een mooie, eenvoudige uitleg en heel behulpzaam.

Opgroeiend in een orthodoxe protestantse gemeenschap deden wij niet aan een veertigdagentijd. Ik heb het idee dat het in protestantse kring lang niet zo'n gebruik was. In katholieke kring is daar altijd meer aandacht voor geweest, mede omdat het meer ingebakken was in de cultuur. Voorbereiden op het feest van Pasen deed je door te vasten en voor je ging vasten vierde je eerst nog flink carnaval, een feest waarop je niet alleen nog eens goed at en dronk, maar ook een feest waarbij maatschappelijke rollen werden omgekeerd.

Maar nu, liet een katholieke collega me weten, zijn de protestanten de fanatieksten. Hij bedoelde dat in protestantse kring met heel veel inzet en ijver wordt gevast. Vasten als een manier om je te bezinnen op het feest dat komen gaat. Bezinning op de uitnodiging die van God zelf uitgaat, bezinning op mijn relatie tot de gastheer, op mijn relatie tot de mede-gasten, bezinning op de aard van het feest.

Nou vond ik die opmerking over 'de fanatieksten' niet direct een compliment, hoewel die inzet en ijver alweer veel vriendelijker klonken. Het feit dat er door de eeuwen heen, niet alleen in christelijke kring, voor vasten is gekozen als voorbereiding op een feest, zegt iets over ons mensen. Ik denk dat het er mee te maken heeft dat in onze routines van alledag al gauw ongemerkt en onbewust een idee van beheersbaarheid van de werkelijkheid sluipt. Door routines los te laten kijk je ineens weer heel anders tegen de werkelijkheid aan. Gevaar van 'fanatiek' vasten is dan wel dat het een prestatie lijkt te worden en dan is het eigenlijk een manier om de werkelijkheid nog

meer in de hand te houden.

De kunst van het vasten zit-er denk ik juist in het nalaten, niet in het presteren, maar in het niet-doen. En het fijne van onze protestantse traditie is dat niet voor ons bepaald wordt wat we moeten nalaten (en gelukkig voor veel katholieken ook niet). En er is maar heel weinig nalaten van gewoontes voor nodig om te merken dat je er een beetje door van slag raakt. Net dat kopje koffie bij het ontbijt laten staan, de computer, telefoon of televisie uit laten, de dag met stilte beginnen of eindigen. Je raakt er een beetje door van slag, meestal ontstaat er ook iets van irritatie door de afwezigheid van de vertrouwde routine. Vervolgens moet je wel nadenken waarom je altijd doet zoals je doet of waarom je nu je prettige gewoontes nalaat. En juist door je routine los te laten, ontstaat er ruimte, word je verlost van jezelf als middelpunt van je eigen gecreëerde veilige wereldje. Ontstaat er ruimte om stil te staan bij waarom je hier bent, dat je je eigen maaksel niet bent, dat je je leven gekregen hebt, dus geen rechten kunt ontlennen, wel hartstochtelijk uit dat gegeven leven alles mag halen wat erin zit. Deze aarde is ons geschonken, dit leven is ons geschonken. Een geschenk om met beide handen aan te pakken en het voluit te leven, het goede leven. Het goede leven? Ja, het goede leven.

En ook weer anders dan we geneigd zijn te denken, is dat het goede leven iets anders is dan het Zwitserlevengevoel dat de reclame ons wil doen geloven. Het goede leven is ons voor-geleefd door Jezus van Nazareth: het draait niet om rijkdom, niet om macht, niet om aanzien, soms is het rijk met feesten en altijd worden er mensen bij betrokken die eerder afgewezen zijn. Het is altijd anders omdat het leven niet draait om jouw of mijn kleine ik. Het is zoveel ruimer. Steeds wordt mijn kleine wereld weer open getrokken zodat er ruimte ontstaat voor een besef van de Ander, Goddank.

We krijgen veertig dagen om stil te staan bij en te oefenen in wat het goede leven echt inhoudt.

Stefien Jansen

Geestelijk verzorger Pro Persona Nijmegen

Bijbelleesrooster

vrijdag	16 februari	Jesaja 57:7-13	dinsdag	6 maart	Jozua 2:15-24
zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21	woensdag	7 maart	Jozua 3:1-17
zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5	donderdag	8 maart	Jozua 4:1-14
maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14	vrijdag	9 maart	Jozua 4:15-5:1
dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16	zaterdag	10 maart	Jozua 5:2-12
woensdag	21 februari	Jona 2:1-11	zondag	11 maart	Psalm 6
donderdag	22 februari	Jona 3:1-10	maandag	12 maart	Jozua 5:13-6:14
vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11	dinsdag	13 maart	Jozua 6:15-27
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11	woensdag	14 maart	Jozua 7:1-15
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21	donderdag	15 maart	Jozua 7:16-26
maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	vrijdag	16 maart	Jozua 8:1-13a
dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	zaterdag	17 maart	Jozua 8:13b-29
woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9	zondag	18 maart	Jozua 8:30-35
donderdag	1 maart	2 Petrus 3:10-18	maandag	19 maart	Jozua 9:1-15
vrijdag	2 maart	Spreuken 22:1-16	dinsdag	20 maart	Jozua 9:16-27
zaterdag	3 maart	Jozua 1:1-9	woensdag	21 maart	Jozua 10:1-15
zondag	4 maart	Jozua 1:10-18	donderdag	22 maart	Jozua 10:16-28
maandag	5 maart	Jozua 2:1-14	vrijdag	23 maart	Jozua 10:29-43

Stand verkoopproces Maranathakerk

Medio 2017 besloot de Kerkenraad de Maranathakerk te verkopen. In oktober 2017 is met adviesgroep Reliplan overeengekomen dat zij het verkoopproces zou uitvoeren in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters rapporteert aan de Kerkenraad over de voortgang van het verkoopproces.

Het verkoopproces van een kerk, incurant onroerend goed, kan lang duren. Gedacht moet worden aan een termijn van minstens een jaar of langer. Het verkoopproces is verdeeld in drie fasen:

Fase A omvat onderzoek naar mogelijkheden om de bestemming en / of de monumentstatus van (onderdelen van) het complex te wijzigen. De uitkomst van dit onderzoek kan zowel het toekomstig gebruik als de verkoopopbrengst van het complex beïnvloeden.

Fase B1 beoogt de verkoopstrategie te formuleren.

Fase B2 houdt in het opstellen van verkoopinformatie en brochures, gesprekken met mogelijke kopers, de verkoop zelf en tenslotte de contractuele afwikkeling van de verkoop.

Het verkoopproces bevindt zich momenteel nog in Fase A, maar inmiddels hebben zich, na een vooraankondiging van Reliplan, al meer dan 10 gegadigden gemeld. Met een aantal van hen worden reeds verkennende gesprekken gevoerd. Zoals eerder bekend is gemaakt, werd al gesproken met een partij die de kerk wil kopen en het verder gebruik van de kerk door de PGN wil faciliteren. We houden u op de hoogte.

Herdenking bombardement donderdag 22 februari

Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een vreselijk bombardement. Bijna achthonderd doden, duizenden gewonden en een totaal verwoeste binnenstad, dat was de trieste balans.

U bent uitgenodigd om op donderdag 22 februari 2018 de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen bij te wonen.

Programma:

12.00 uur: Gebedsdienst in de Petrus Canisiuskerk (Molenstraat)

13.00 uur: Officiële herdenking bij het monument De Schommel, Raadhuis (met medewerking van leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Basischool Montessori Nijmegen).

Om 13.28 uur luiden de klokken en wordt twee minuten stilte in acht genomen

13.15 uur: Parallel aan de herdenking bij De Schommel is er een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats Daalseweg. Na afloop is er een informele ontvangst in de Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat (hoek Daalseweg)

De gebedsdienst in de Molenstraatkerk heeft plaats onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijmegen en omstreken. Voorgangers zijn Ds Perla Akerboom-Roelofs en Ds Henk Gols. Medewerking wordt verleend door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt; op het orgel Berry van Berkum.

Liturgische kalender (B-jaar)

zo 18 februari: 'Invocabit', 1e zondag vd Veertigdagen (Dienstboek p. 93, paars)

zo 25 februari: 'Reminiscere', 2e zondag vd Veertigdagen (Dienstboek p. 97, paars)

zo 4 maart: 'Oculi', 3e zondag vd Veertigdagen (Dienstboek p. 101, paars)

zo 11 maart: 'Laetare', 4e zondag vd Veertigdagen (Dienstboek p. 105, roze)

zo 18 maart: 'Judica', 5e zondag vd Veertigdagen (Dienstboek p. 109, paars)

zo 25 maart: Palmzondag, begin van de Stille Week (Dienstboek p. 111-115, rood/paars)

Diaconale collecten



Zondag 18 februari - Werelddiaconaat
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht, naar de Bekaa-vallei in Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen de moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg en voorlichting over (borst)voeding en gezondheid reddden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Zondag 25 februari - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 4 maart – Voorjaarszending

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Zondag 11 maart – Moestuin De Haard

Achter het gebouw van diaconaal centrum de Haard ligt een grote moestuin. Een stuk wordt bewerkt door de kinderen van basisschool 't Kleurrijk. Een ander deel is bestemd voor de Voedselbank. Vooral dit deel brengt wat kosten met zich mee van poot-en zaaigoed.

Zondag 18 maart – Werelddiaconaat

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder meisjes, moeten werken in de textielsector en niet naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



16 februari: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie.

Dé plek waar alle Nijmegenaren elke 3e vrijdag van de maand terecht kunnen voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen, kleding en gordijnen. U kunt deze middag ook het Kappers Café voor mannen bezoeken.



De eerstvolgende Repaircafés vinden plaats op vrijdag 16 februari en 16 maart van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

16 februari: Wereldmuziek



Kom vrijdagavond 16 februari naar het Open Podium in het Huis van Compassie! Van 19.30 tot 20.15 zijn er individuele optredens. Daarna staat samenspel centraal. Onder begeleiding van multi instrumentalist Jan Verhoeven, Clem Bongers en Niek Edeling gaan muzikanten in wisselende samenstellingen de taal spreken die grenzeloos is: MUZIEK!

Ook het publiek mag meedoen. Niets hoeft, alles mag. Kom je uit Nederland? Of uit Syrië, Eritrea, Turkije, Frankrijk, Brazilië. Kom je uit een ander wereldland? Wil je optreden, meld je dan aan bij post@huisvancompassienijmegen.nl of bel 024 – 322 84 80.

En als je gewoon behoefte hebt aan een leuke gezellige avond, kom langs! Aanmelding is niet nodig en entree gratis.

Eet & ontmoet: 26 februari en 5 maart

Op maandag 26 februari en 5 maart organiseren we een maaltijd voor mensen met weinig inkomen die het leuk vinden om met andere mensen te eten.

Ons kookteam kookt elke keer een bijzondere maaltijd uit de internationale keuken. Het eten is in principe kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij indien mogelijk op prijs.



Wilt u met ons mee eten, meld u dan aan via een mail aan: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80.

Rondleiding tentoonstelling Afghanistan op 23 februari

Tot en met 15 maart is in Het Huis van Compassie een tentoonstelling te zien over Afghanistan. Deze bestaat uit meer dan 40 foto's en schilderijen. Vrijdag 23 februari om 19.00 uur kunt u bij ons terecht voor een bijzondere rondleiding. Stora Ahmadi, voorzitter van stichting Goshamadeed en de kunstenares Fardiana Tabibzada zullen dan de tentoonstelling introduceren.

De foto's geven een beeld van het werk van de Dutch Relief Alliance en Oxfam Novib in Afghanistan. Ook zijn er filmportretten die een beeld schetsen van het leven in Afghanistan. De maatschappelijk bewogen schilderijen zijn van de Afghaanse kunstenares Fardiana Tabibzada.

Aanmelding via een mail aan: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 322 84 80.

Het Huis van Compassie is geopend op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voor gratis rondleidingen kunt u ook op andere momenten bij ons terecht: als groep, of individueel. U kunt daarvoor een afspraak maken met Stora Ahmadi, voorzitter van Goshamadeed: tel. 06 19407031.

3 maart: Maaltijd met Weekendschool

Maandag 3 maart komen we weer gezellig samen van 18.00 tot 20.00 uur in het Huis van Compassie. Vrijwilligers van de Vrouw en Geloof groep zullen dan voor ons koken en we maken kennis met de Weekendschool. Deze heeft als doel dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. Dit doen ze door het vergroten van zelfvertrouwen en toekomstperspectieven.

De tweegangen maaltijd met koffie en thee kost 7,50 euro. Of u betaalt naar draagkracht. Aanmelding is noodzakelijk via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 en vraagt u dan naar Pieter Poels.

15 maart: Soepie Doen

Zin om samen te lunchen met andere mensen uit Nijmegen-Midden? Vrijwilligers uit de buurt maken elke derde donderdag van de maand een lekkere soep. Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen uit de buurt is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg geboren, net in Nijmegen of al heel lang... Kom langs!

We lunchen donderdag 15 maart van 12.30 tot 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Een kleine bijdrage voor de soep wordt op prijs gesteld.

Kerkbalansberichten

Actie 2018: “Geef voor je kerk”

Zondag 4 februari jongstleden liep officieel de twee weken durende Actie Kerkbalans 2018 af. Er is hard gewerkt aan de langdurende voorbereiding en daarna werd er tijdens de actieweken zelf veel werk verzet door nogal wat vrijwilligers: bezorgen van de Kerkbalansenveloppen en in veel gevallen ook weer het ophalen van de antwoordformulieren. Dit alles werd met enthousiasme gedaan.

Vanaf deze plek wordt daarom iedereen die aan de actie heeft meegeholpen van harte bedankt voor zijn/haar inzet. Met uw aller inspanning kunnen we de Actie Kerkbalans voor een belangrijk deel toch nog een persoonlijke benadering blijven geven.

Het is altijd weer spannend hoe het totaalbedrag van de toezeggingen uitvalt. Dat weten we voor 2018 natuurlijk nog niet. De actie is net afgesloten en de antwoordenveloppen met de toezeggingen stromen nog binnen. De eerste uitslagen moeten dus nog even op zich laten wachten.

Wél weten we nu het eindbedrag van de daadwerkelijke ontvangsten – dus de verzilverde toezeggingen zou je kunnen zeggen – van het jaar 2017. Volgens de financiële gegevens van het Landelijk Dienstencentrum PKN (de zogeheten LRP-gegevens) zien de Kerkbalansopbrengsten er voor Nijmegen als volgt uit (we hebben vergeleken met 2016):



Wat valt op?

- dat er nog minder dan de helft van de aangeschreven adressen daadwerkelijk reageert met een vrijwillige bijdrage. In 2017 was het aantal geefadressen nóg lager dan in 2016;
- dat het aantal toezeggingen weliswaar in 2017 lager was dan in 2016, maar dat in beide jaren wel de daadwerkelijke ontvangsten hoger lagen dan de toezeggingen;
- dat er in 2017 een bedrag van 19.881 euro meer werd ontvangen dan toegezegd;
- dat de ontvangsten in 2017 met een bedrag van **bijna 5000 euro hoger** uitkwamen dan in 2016;
- dat er in 2017 per geefadres gemiddeld weer méér werd gegeven dan het jaar daarvoor, namelijk **292 euro** per adres.

Van deze laatste cijfers word je dan toch weer een blij, hoewel het deelnemerspercentage opmerkelijk laag is. En daar word je dan weer droevig van. Met een herhaalactie, zoals afgelopen nazomer gedaan, haal je wel wat extra binnen, maar dat is geen groot totaalbedrag geworden (was circa 3000 euro, terwijl we ongeveer 1100 adressen voor een tweede maal hebben aangeschreven).

Maar opmerkelijk is dat er na verschillende jaren op een rij telkens lagere totaalbedragen moesten inboeken er in 2017 weer een keer meer werd gegeven. Hiervoor hebben we nog geen duidelijke oorzaak kunnen vinden. Hopelijk kunnen we die lijn in 2018 continueren.

En voor wat betreft de Actie Kerkbalans 2018: dank voor uw vrijwillige bijdrage of reeds gedane toezegging! Laten we hopen dat het een goede actie is geweest. De cijfers van 2017 stemmen in ieder geval hoopvol.

Gerbrand Hoek,
Werkgroep Geldwerving

Jaar	Totaal toegezegd in euro	Totaal ontvangen in euro	Aantal geefadressen	Gemiddeld per geefadres in euro (op een geefadres kunnen één of meerdere mensen wonen)
2017	232.270	252.151	864	292
2016	237.592	247.201	935 (slechts 45,7 % van 2044 benaderde adressen)	264

Mijn Bijbel app

Mijn Bijbel is een gratis app waarmee je altijd en overal de Bijbel kunt lezen, ook offline. De app bevat de zes bijbelvertalingen van het NBG, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag.



De weg van de liturgie

Op Aswoensdag 14 februari is de veertigdaagse Vasten begonnen. Ook menig protestant haalt op die dag zijn askruisje. Als daar in eigen gemeente geen gelegenheid voor is, dan bijvoorbeeld in een rooms- of oud-katholieke kerk of een klooster. Want stukjes bij beetje leren we de beproefde rituelen van onze christelijke traditie weer een plek te geven in huis en kerk. Voorzichtig nog of vrijmoedig al overschrijden we de armoedige grenzen van onze totaal verouderde en verdwijnende kerkgenootschappen en stappen dankbaar binnen in de ruimte van de ene kerk, die we ook als protestanten belijden.

Vasten is: dagelijks bewust op weg zijn naar het Paasfeest, ons innerlijk voorbereiden. Het gaat om een innerlijkheid die niet zweeft maar zich uitdrukt in ons gewone leefpatroon, in onze uitgaven en tijdbesteding, in wat we eten en drinken, beweren en wel of niet doen, in gerichtheid op God en bereidheid om voor een ander naaste te zijn.



Secie Stad
Maranathakerk

Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad: Herman te Kieft, tel 024 - 3226896; e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Pastores: ds. Peter van der Vange, tel. 024-3241596; pvandervange@gmail.com
ds. Henk Gols, tel. 024-3781430 of 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520, e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL83FVLB0635803356 t.n.v. Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden, tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26; email: fvdh@dds.nl

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
M. Voegelzang – 377 25 78, of H. Wiedhaup

Bevestiging

Op zondag 11 maart zal Marjan Beekhuijsen, Van Spaenstraat 29, bevestigd worden in het ambt van ouderling. Zij is al kerkrentmeester en als zodanig penningmeester van het college, maar wil dat werk graag als ambtsdrager doen. Daar kunnen we natuurlijk alleen maar van harte mee instemmen.

We vinden het heel fijn, dat Marjan dit werk op zich heeft willen nemen en wensen haar graag een goede tijd in college en kerkenraad toe.

Peter van der Vange

Gebedsdienst op eerste zondag van de Veertigdagen, 18 februari

Op 18 februari, de eerste zondag van de veertigdaagse Vasten, houden wij weer een 'lekendienst', dat wil zeggen: een dienst voorbereid en geleid door gemeenteleden. Er is geen preek en geen viering van de Maaltijd. De nadruk ligt op niets minder dan het gebed. Psalm 91, die bepalend is voor de eerste zondag van de Veertigdagen, wordt in zijn

geheel meditatief gezongen. De psalm wordt wat hij bedoelt te zijn: gebed. Gemeenteleden geven enkele gedachten ter overweging: persoonlijke reflecties op die bijzondere psalm en op het evangelie van de zondag: over Jezus' beproeving in de woestijn (Marcus 1:12-13). Dit meditatief verwijlen bij psalm en evangelie mondt uit in de voorbede: het zorgvuldige bidden voor wereld en kerk, voor stad en buurt waar wij wonen en voor onze eigen geloofsgemeenschap. Een gebedsdienst is niet minder, wel anders dan een 'normale' kerkdienst. Ook een gebedsdienst geleid door gemeenteleden is voluit 'eredienst': in de eenvoud van het bidden in de ochtend houden wij immers de lofzang gaande en zoeken wij de verborgen omgang met de Eeuwige.

In de dienst op 18 februari zullen wij ook afscheid nemen van Ben en Gerda Breukelaar. Zij keren terug naar Drenthe. Jammer voor ons, wij zullen hun gedreven inzet missen. Wij zullen hun een zegen meegeven: een 'reiszegen', zoals die te vinden is in ons protestantse Dienstboek.

Buurtcontactgroepen van start

Op dinsdag 30 januari is er een eerste bijeenkomst geweest van de coördinatoren van de dertien buurtcontactgroepen die onze sectie sinds kort rijk is. Ook verdere belangstellenden uit de groepen waren welkom. Rond de 20 personen hadden zich aangemeld, maar er kwamen liefst 54! De avond vormde een inspirerend begin van het 'omzien naar elkaar' dat we in de komende jaren via de buurtcontactgroepen handen en voeten willen geven. Nog in dit vroege voorjaar zal elke groep voor het eerst bij elkaar komen.

De begeleiding van de buurtcontactgroepen is in handen van de nieuw gevormde werkgroep pastoraat,

waarvan de ouderlingen Mieke van den Brandt, Ellen de Feijter en Johan van Noortwijk en ook ondergetekende deel uitmaken.

Henk Gols

Protestantse Vrouwendienst Zuid-West

Tijdens onze januari bijeenkomst hebben we uitgebreid stil gestaan bij het afscheid van Gerda Breukelaar, die na 3 jaren in Malden gewoond te hebben, en als vrijwilligster zeer actief is geweest op velerlei gebied in onze gemeente, met haar man Ben teruggaat naar haar geboortestreek Drenthe.

Gerda zal zich daar heus weer dienstbaar maken in de kerk. Ter ondersteuning heeft ze het boek 'Vreemdelingen en Priesters' meegekregen, geschreven door Stefan Paas. In dit boek vertelt Paas hoe we als kerk een hoopvolle minderheid kunnen zijn in onze ontkerkelijkende samenleving. Ook hadden we voor haar een uit de bijbel bekend symbool: een stukje hoeksteen. Deze was afkomstig uit de 13e eeuwse kerk van het Drentse dorp Anloo.

Na enkele spelletjes bingo werden de tafels gedekt voor de stampottenmaaltijd: hachee, boerenkool, hete bliksem en hutspot. De meesten van ons hadden een kleurrijk geheel op hun bord en lieten het zich bijzonder goed smaken. Het toetje was ook verrassend lekker. Om de eerste contactmiddag van een nieuw jaar te beginnen met een gezamenlijke maaltijd is zeker voor herhaling vatbaar.

Voor de middag van februari nodigen we alle oudere gemeenteleden, dus óók bezoekers van de middagen van P.V.D.-Oost van harte uit om de vierde dinsdag, 27 februari, om 14.30 uur naar de Maranathakerk te komen.

Voor wie nog nooit een P.V.D.-middag

Eetcafé 'Goede bekomst'

Donderdag 22 februari is het weer zover. Er is weer een eetcafé avond. Omdat we dan in de passietijd zijn komen Koos en Trix Willemse u iets vertellen en laten zien over kunst in de Passietijd. Hoe laten diverse schilders aan ons zien hoe zij de lijdenstijd en het verhaal zelf ervaren. Koos en Trix zijn kunstkenner bij uitstek. Een echte aanrader.

Zo ook het onderwerp daarna, weliswaar totaal anders, maar even boeiend. Mevr. Wil van Laarhoven heeft jaren zich ingezet bij de Telefonische Hulpdienst. Zij gaat ons daar op donderdag 5 april van alles over vertellen. En vertellen: dat kan ze. We zien u dus graag op 22 februari en op 5 april, om 18.30 uur. Kosten 9 euro 50.

Hartelijke groet en tot ziens namens de eetcafé commissie



Mieke van den Brandt, tel. 024 - 6639584

bijgewoond heeft: dit is een uitgelezen kans om een ontspannen middag te beleven. Niek Edeling verzorgt als vrijwilliger 'huiskamerconcerten'.

De 'huiskamer' van de Maranathakerk is wel wat groot uitgevallen: gewoon de grote zaal, waar we altijd onze contactmiddagen hebben. Niek bespeelt allerlei, vooral onbekende en ook exotische instrumenten. Hij vraagt geen entreegeld; alleen een vrijwillige gift in het collectie-mandje is voldoende voor hem.

Ik vermeld nu alvast, dat de Paasviering van P.V.D. Zuid-West zal zijn op dinsdag 27 maart om half 4.

Voor de vrijwilligsters: onze vergadering zal zijn op woensdag 14 februari om 2 uur in de Maranathakerk.

Met hartelijke groet,
Addie Wanders, tel. 024- 355 84 71



Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Predikant: ds. Peter van der Vange, tel. 024-3241596; pvandervange@gmail.com
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30 6522 HM Nijmegen, 024-3452470, cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk

40-dagentijd

Na de feestelijkheden van carnaval, de afgelopen week, begint de 40-dagen tijd. Altijd weer een periode in het kerkelijk jaar, waarin aan de orde komt hoeveel op onze aarde niet strookt met wat God wil en met wat zijn bedoeling met ons is. De tegenkrachten van geweld, eigenbelang, liefdeloosheid enz. enz. die Gods heil voor ons tegenwerken en buitenspel willen zetten.

En er gebeurt inderdaad op aarde van alles wat tegen Gods wil ingaat, dat

zal niemand ontkennen. We zien het op de Tv en ook onszelf kan van alles overkomen. Zo vergaat het ook Jezus die in deze periode van zijn leven tot het inzicht moet komen dat Hij zijn opdracht alleen kan vervullen door de weg naar het kruis te gaan. Door de afwijzing door mensen te aanvaarden. Het wonder is dan, dat hij op God blijft vertrouwen en dat dat vertrouwen hem in staat stelt bij alles wat er dan gebeurt toch zichzelf te blijven en God niet kwijt te raken.

Als je dat op een noemer wilt brengen kun het 'kracht in zwakheid' noemen. Jezus lijkt zwak, wordt gevangen genomen, moet lijden en sterven. Maar terwijl hem dat allemaal overkomt, en hoe erg is het niet, blijft hij in relatie met God en blijft Hij zichzelf. Dat vertrouwen, dat God hem niet loslaat is de kracht die hem draagt.

Dat is groot en indrukwekkend. En als we naar onszelf kijken is het wel erg groot. Maar als we willen proberen op God te blijven vertrouwen bij alle wat ons overkomt en bij alles waar we het moeilijk mee hebben, dan kan God, die ons nooit loslaat, ons dragen. Dan kunnen wij ook deel hebben aan die kracht in zwakheid. Dan kan die kracht beslissend zijn voor ons leven.

De 40-dagen tijd betreft de moeilijke kant van ons leven, maar ook daar is God aanwezig en laat hij ons niet alleen. Zo gaan we op weg naar Pasen.

Bijbellezen

De eerste avond van de drie bijeenkomsten over de bijbel is geweest. De schepping en wat die voor ons betekent was het thema en we hebben er een fijne avond mee gehad. De volgende keer zal het gaan over wonderen. Wonderen in de bijbel en wat een wonder voor ons is. En natuurlijk ook wat die twee met elkaar van doen hebben. De avond is op 7 maart om 20 00 uur en we gaan lezen over wonderen. U bent van harte welkom. Ook als u de eerste keer niet geweest bent, de avonden zijn los van elkaar te volgen. Opgave bij de scriba, Else Schaberg, via mail (zie kopje van dit wijkbericht) of natuurlijk in de kerk.

Peter van der Vange

Eye opener

Bijbellezen klinkt niet hip, eigenlijk een beetje saai. Toch heb ik mij opgegeven voor deze avond; ik wil meer weten over de werkelijke betekenis van verhalen uit de Bijbel. Daar zit ik dan samen met bekenden en onbekenden uit de kerk in een huiskamer in een intieme sfeer, gedempt licht, Bijbel op schoot, nieuwsgierig wat deze avond mij gaat brengen. We beginnen bij het begin; het scheppingsverhaal. Het ontstaan van de aar-

de. We lezen het eerste hoofdstuk van Genesis. We lezen het nog eens. Wat schetst onze verbazing? Er staat helemaal niet hoe de aarde gemaakt of ontstaan is. Er staat alleen in dat het licht, het gewelf, land en zee, jong groen, zon en de sterren, levende wezens en vogels, kruipende wezens en de mens er waren. Hoe vaak hebben we dit verhaal gelezen en hoe vaak hebben we hierover gediscussieerd? Het belang van het scheppingsverhaal is dat God de aarde met alles erop en eraan aan ons mensen heeft gegeven. En dat we ons aan Zijn regels moeten houden. Het gaat er dus niet om hoe de aarde is ontstaan. Daarna lezen we het verhaal over de tuin van Eden; het 2e hoofdstuk van Genesis. In dit verhaal worden de mens, bomen, wilde levende dieren en vogels en de vrouw genoemd. Ook in dit verhaal gaat het weer niet over het ontstaan van de aarde. Wel herkennen we dezelfde boodschap van God; houd je aan Mijn regels. Het zijn 2 verschillende verhalen met dezelfde boodschap, die prima naast elkaar kunnen staan. We kijken elkaar aan, verbaasd en verwonderd. Een echte eye opener. Wat doet dit besef met ons? Geruststelling voert uiteindelijk de boventoon. We zijn het direct met elkaar eens: dit smaakt naar meer! Bijbellezen is minder saai dan ik dacht. Het is anders....

Een aanwezige bij deze waardevolle avond

Sirkelslag YOUNG

Vrijdag 2 februari was het weer zo ver: Sirkelslag YOUNG. We hebben vanuit Landwijk met een fijne groep meegedaan. Landelijk deden zo'n 687 groepen mee, met in totaal ruim 7000 jongeren. Het thema was 'onvoorwaardelijke liefde'. Je inzetten voor een ander om diegene nieuwe hoop en kracht te geven. In de Bijbel vind je daar een goed voorbeeld van: het verhaal van Ester, een dapper meisje. De jongeren kregen uitdagende opdrachten. Zo moesten ze bijvoorbeeld angst overwinnen door het eten van buffelwormen. Gezien de puntenscore leek dit voor de meeste jongeren geen probleem. De 'schoonheidsbehandeling' met slagroom en chips zorgde voor veel hilariteit en bij het maken van een carnavaleskraker kwam het echt aan op een goede samenwerking. Kortom we hebben weer een gezellige avond gehad met een prachtig en aansprekend thema. Sirkelslag is voor ons mooi middel om kinderen en jongeren op een losse manier bij kerkelijke activiteiten te betrekken. In het Paasweekend willen we graag meedoen aan de Paaschallenge. Jij ook? Lees erover op de achterpagina!



Oecumenisch Citypastoraat / Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl) postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen) - St. Jacobskapel (Glashuis 4 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl) - Titus Brandsma kapel (Doddendaal) Pastorale contactadressen: Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193, e-mail: pootjohanna@gmail.com adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen Henk Gols (predikant) tel. 024-3781430, 06-51999262 Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd. Wekelijks vrijdagmiddaggebed in de Stiltkapel van de Stevenskerk, om 13 uur. Engelse Koorvespers met Capella Cumerana op elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur. De eerstvolgende keer is op 3 maart.

St. Jacobskapel

De St. Jacobskapel aan het Glashuis ligt op een oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur: 'Jacobsviering voor mensen onderweg'. Zondag 11 maart: voorganger Bärbel de Groot-Kopetzky.

Oecumenische bijbelkring

Al vele jaren bestaat er een sprankelende oecumenische bijbelkring in de binnenstad. Maandelijks komen wij bijeen in de Petrus Canisiuskerk aan de Molensstraat. Meer info: henkgols@planet.nl

Straatkerk, Titus Brandsma Kapel

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroon-

straat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.



Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook: [facebook.com/studentenkerk](https://www.facebook.com/studentenkerk)

Vasten

Tijdens de Veertigdagentijd is er op maandagavond een vastenmaaltijd in de Studentenkerk. In stilte wordt een eenvoudige maaltijd gegeten, gevolgd door een kort meditatiemoment, een lezing of een gastspreker. Er is een collecte voor een nader te kiezen goed doel.

Data: maandag 19 februari t/m maandag 19 maart; 19 - 20.30 uur

Begeleiding: studentenpastor Jos Geelen. Je moet je van tevoren opgeven.

Meditatiecursussen

Binnenkort beginnen weer twee meditatiecursussen. In 5 bijeenkomsten leer je de basisbeginselen van meditatie, zoals goed ademen, zitten op een meditatiebankje en concentratie.

Data: serie 1: maandag 19, 26 februari, 2, 12 en 19 maart, 20.00 - 21.00 uur; begeleiding: Eva Martens
serie 2: dinsdag 20, 27 februari, 6, 13 en 20 maart, 18.00 - 19.00 uur; begeleiding Jos Geelen.

Rouwgroep

Voor studenten die iemand hebben verloren is er deze groep om ervaringen te delen.

Data: dinsdag 20 maart, 3, 17 april, 8 mei, 5 en 19 juni, 19.00 - 21.30 uur. Begeleiding John Hacking en studentenpsycholoog

Reis naar Taizé

In de meivakantie, 28 april - 6 mei, gaan we met een groep studenten naar Taizé. Anders dan in de vorige Over en Weer stond, is de sluitingsdatum om je op te geven **1 maart**. Begeleiding: Froukien Smit

Kerkdiensten

In de Veertigdagentijd zal een hongerdoek in de Studentenkerk hangen. Deze is gemaakt door de Nigeriaanse kunstenaar Chidi Kwubiri. Het thema van het hongerdoek is: "Ik ben omdat wij zijn". In de vieringen zullen we aandacht aan het hongerdoek besteden.

Froukien Smit



Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

Team geestelijke verzorging CWZ,
Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen
tel. 024- 365.86.67

Vrijwilligers gezocht

De veertigdagentijd is weer aangebroken en we kijken weer uit naar het feest van Pasen.

De vieringen in het CWZ worden over het algemeen goed bezocht, maar we merken dat het steeds moeilijker wordt om nog genoeg vrijwilligers te krijgen om de vieringen te ondersteunen. En die zijn hard nodig, om de patiënten op zaterdagochtend uit te nodigen, maar ook om hen op zondag op te halen voor de viering en hen daarna weer terug te brengen. Onze groep vrijwilligers wordt gemiddeld steeds ouder waardoor er ook mensen afvallen. Vandaar dat ik



hier nogmaals een dringende oproep op u wil doen om vrijwilliger te worden. Heeft u 1x in de maand op een zaterdagmorgen tijd om mee te helpen met uitnodigen of 1x per 2 weken op zondag om patiënten naar de viering te brengen meldt u zich dan alstublieft aan! Dat kan bij mij op tel: (024) 3658667 of bij mijn collega Jacques van der Smissen tel: (024) 3658669.

Namens team CWZ
Anna Fischer



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 3443956
Website: www.ontmoetingskerk.net
Secretariaat ledenadministratie: geopend donderdag 14-15 uur, tel. 3440576, e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat overige werkzaamheden: e-mail: secprot@ontmoetingskerk.net
Predikant: Ds. J. Dorst, Lankforst 52-34, 6538 KH Nijmegen, tel. 3661230, e-mail: predikant@ontmoetingskerk.net
Bespreeking kerkruimtes via e-mail: zaalbeheer@ontmoetingskerk.net
Rekeningnr. wijkkas: NL42 INGB 0002405737 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer: Connie Wasmus, e-mail: redactie@ontmoetingskerk.net

In memoriam

Op 31 januari overleed Antonia (Ankie) Noorloos. Troelstrastraat 18. Zij werd 76 jaar. Mevrouw Noorloos was al wat langer ernstig ziek, maar ze hield het leven vast als een kostbaar bezit, ook door de contacten met kinderen en kleinkinderen. Maar de tijd kwam dat ze de strijd moest opgeven. Ze leefde en stierf bij het lied 'Veilig in Jezus' armen, dat dan ook bij haar uitvaart voluit klonk, gezongen door een stevig mannenkoor. Een bewogen leven kwam tot rust.

Jan Waagmeester

Huisbezoek Ontmoetingskerk

‘Fijn dat u gekomen bent! Het heeft me goed gedaan om even te kunnen praten’. Met deze woorden word ik naar de deur begeleid. Het was een fijn gesprek en ik begreep dat mevrouw even haar hart moest kunnen luchten. Zo kon zij weer verder. Eerder had ze naar de Ontmoetingskerk gebeld met een vraagje voor het secretariaat. Daar hadden ze goed geluisterd en meer gehoord dan alleen de praktische vraag. En dus kreeg ik een seintje met de boodschap dat het misschien verstandig was om als pastor even bij mevrouw langs te gaan. En zo geschiedde.

Huisbezoek vanuit of namens de Ontmoetingskerk doen we al vanaf het begin dat we geloofsgemeenschap zijn in Dukenburg. Het hoort bij onze wijze van kerk zijn om ‘om te zien naar elkaar’, om aandacht te hebben voor wie het moeilijk heeft, of zomaar even langs gaan om te horen hoe het met iemand gaat. Katholiek en Protestant hadden het zo geregeld en verdeeld, huisbezoekgroep, ziekenhuisbezoekgroep, pastoraatsgroep, en de Protestantse Vrouwendienst die voornamelijk ouderen bezoeken.

In de loop der jaren is de samenwerking tussen beide geloofsgemeenschappen geïntensiveerd, we hebben elkaar steeds beter leren kennen en zijn vertrouwd geworden met elkaar. De tijd is rijp om het bezoekwerk anders, dit wil zeggen: oecumenisch te organiseren. Dat betekent dat mensen in de wijk, die dat op prijs stellen, bezocht gaan worden vanuit de Ontmoetingskerk en niet meer specifiek vanuit de wijkgemeente of de parochie. Zo kunnen we krachten bundelen en onze aandacht beter verdelen.

Per wijk komt er een coördinatiepunt waar vragen en signalen samenkomen en waar vanuit degenen die op bezoek gaat, een seintje krijgt om hier en daar eens langs te gaan.

Voor de vaste huisbezoekcontacten verandert er niets, maar nieuwe aanvragen worden per wijk opgepakt. Zo hopen we meer ogen en oren in een wijk te hebben om aandacht te schenken aan elkaar. Want wie vindt het niet prettig om af en toe even een praatje te kunnen maken en te ervaren dat iemand oprecht geïnteresseerd is in je wel en wee. Vindt u het prettig om huisbezoek te ontvangen vanuit de Ontmoetingskerk? Laat het ons gerust weten. En natuurlijk kunt u zelf aangeven wat in het contact voor u belangrijk is.

En de dominee of de pastor dan, vraagt u zich misschien af. Die blijven samen met de nieuwe coördinator huisbezoek Wendy Litjens nauw betrokken bij alles

wat met bezoekwerk te maken heeft en zij zullen altijd beschikbaar zijn om mensen bij te staan, te bezoeken en te ondersteunen op ieders levensweg naar gelang de vragen en behoeften. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan:

Wendy Litjens, Johan Dorst
en Jeanne Rens

Veertigdagentijd boekje

Het Paasfeest is het grootste feest van het liturgische jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is, maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Verrijzenis staat centraal in ons christelijke geloof.

Het Paasfeest wordt in 2018 op 1 april gevierd. De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd; deze loopt in 2018 van 14 februari tot en met 31 maart. Als u goed telt zijn dit 46 dagen. Waarom dan Veertigdagentijd? Dit komt, omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend worden en derhalve niet meegeteld worden.

Een groot feest kan pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning, vasten en gebed ter voorbereiding op Pasen.

Veertig dagen tijd dus om na te denken. Wij willen dat dit jaar doen rond ons jaarthema: ‘Met het oog op toekomst’. Het zal dus, zoals u al weet, over duurzaamheid gaan. Hoe maak je dat nu concreet in deze veertig dagen? We geven daar in dit boekje handreikingen voor. Per week een thema. Per week nadenken, maar ook praktisch bezig zijn met een aspect van duurzaamheid. We hopen dat u meedoet en dat u het gaat ervaren als een waardevolle voorbereiding op Pasen. De boekjes zijn bij de koster te koop gedurende de veertigdagentijd.

Bij de diensten

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het koor Joy, o.l.v. Jasper Mellema zal in deze dienst medewerking verlenen.

Zaterdag 3 maart is weer een avondviering vol muziek, o.l.v. pastor Jeanne Rens.

Zondag 4 maart volgt dan de Eerste zondagviering m.m.v. koor Joy en een werkgroepje o.l.v. pastor Jeanne Rens. Zondag 18 maart werkt het Mediorenoorkoor, o.l.v. Rob Engels mee aan de dienst.

Website

Bekijk eens onze mooie website: www.ontmoetingskerk.net



Bereikbaarheid

Het best ben ik telefonisch te bereiken, 's morgens tot 9.30 uur en 's avonds van 17.30 tot 19.00 uur via tel. 3661230.

Per mail ben ik altijd te bereiken: predikant@ontmoetingskerk.net of j.dorst.jd@gmail.com

Woensdagmiddag ben ik er niet, want dat is mijn vrije middag.

Vrijdag tussen 10.00 en 12.00 ben ik meestal in de kerk te bereiken. U kunt, als u me wilt spreken, dan ook gewoon even aankomen. Bellen is daar ook mogelijk: tel. 3453471

Hebt u vragen op administratief of organisatorisch gebied, wilt u contact, maar weet u niet wie u precies moet hebben, dan kunt u bellen met het secretariaat. op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 3441446. U kunt dan vragen naar Desiree Hendriks. Mailen kan ook: secretariaat@ontmoetingskerk.net

Ds. J. Dorst

'Een goed gesprek'

Wie wil dat nu niet af en toe?

Waarschijnlijk om die reden hebben mensen uit de leeftijdscategorie dertigers en veertigers die naam – 'een goed gesprek' – gekozen voor ontmoetingen die zijn georganiseerd in het voorjaar. Op initiatief van enkele mensen die daarvoor een training hadden gehad zijn er avonden gepland om elkaar rond een bepaald thema te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Ieder uit die leeftijdscategorie kan er aan meedoen en het leuke is, het is ergens in een huiskamer bij jou in de buurt. Zo begint het pionieren en wie weet wat daaruit ontstaat.

Meer info: femkeinmalawi@gmail.com

Wereldgebedsdag 2 maart 2018

Op de eerste vrijdag in maart gaat elk jaar het gebed de wereld rond.

Bij het morgenkrieken begint deze golf met de eerste dienst op het eiland Samoa en verspreidt zich dan over de wereld. De golf overspoelt 173 landen, 24 uur lang wordt de wereld verbonden door een cirkel van gebed.

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed. Nederland doet al mee sinds 1929.

Ieder jaar wordt door vrouwen in een ander land een orde van dienst opgesteld. Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Suriname, met als thema: 'En God zag dat het GOED was', gebaseerd op de bijbeltekst: Genesis 1. Ook in de Ontmoetingskerk doen we al vele jaren mee aan de Wereldgebeds-

dag. Voor deze viering nodigen wij u van harte uit op vrijdag 2 maart, aanvang 10.00 uur.

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld ingezameld voor diverse projecten in Suriname.

Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Zie www.wereldgebedsdag.nl voor uitgebreide informatie.

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Hierbij nodigen wij onze oudere gemeenteleden van harte uit voor een gezellige middag op 22 februari. Vanaf twee uur starten wij de middag zoals gewoonlijk met koffie en thee.

Daarna gaat de heer Henk Smaling ons het één ander vertellen over rituelen bij trouwen, dopen en overlijden. Hij gaat ook nog voor ons zingen. Dhr. Smaling is o.a. trouwambtenaar en noemt zichzelf ritueel begeleider.

We hopen op een zinvolle middag.

We hopen u allen te zien op 22 februari. Mocht u niet op eigen gelegenheid of met openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 20 februari contact op met Mevr. Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

De vrouwendienst



PVD-Oost

Zoals reeds vermeld werd, is de contactmiddag van PVD-Oost op 27 februari. Het wordt een bijzondere en muzikale middag, georganiseerd door PVD-Z/W. Verder meld ik U ook maar meteen dat de paasviering van PVD-Oost dit keer op woensdag 28 maart(!) is, zodat U het alvast in de agenda kunt noteren. Wij hopen velen van U op beide contactmiddagen te mogen ontmoeten.

Anneke Jansen, tel. 3221489

Werk in uitvoering

In Over & Weer van november j.l. deed Johan Dorst een beroep op ons om als vrijwilliger in en rond de Ontmoetingskerk mee te doen op allerlei posities. Die oproep door een zeer betrokken

professionele kracht (sorry Johan, je bent zoveel meer) heeft tot nu toe uiteindelijk altijd gewerkt. Niet in het minst door zijn centrale rol en opgebouwde kennis, die het mogelijk maakt bijna steeds een geschikt persoon in gedachten te hebben. Met rasse schreden nadert het moment dat we hem moeten missen in die rol. In O&W van januari/februari is toegelicht dat de inzet van zijn opvolger slechts ten dele in Dukenburg/Lindenholt zal neerdalen. Dus 'business as usual' zal het zeker niet worden. Tijdens de sectieavond op 21 februari zullen we dat toelichten, maar u ook vragen mee te denken en mee te doen met de invulling van onze toekomst. Er is/zijn geen ander(en) dan wijzelf die dat zullen moeten invullen. Vrijwilligers dus die de eigen wensen en voorkeuren gestalte moeten geven. Samen met vele anderen in Dukenburg/Lindenholt en, om levensvatbaar te zijn, vooral ook van alle leeftijden. Dus actieve pensionado's naast betrokken jongeren die samen de gemeente van de toekomst inhoud moeten geven. Hoe? Dat weten we nu ook nog niet precies. Maar samen de schouders eronder is een noodzakelijke voorwaarde.

*"Vroeger was niet alles beter,
maar anders"*

"Nu is niet alles slechter, maar anders"

Met vriendelijke groet,
Hans de Weert

Gespreksgroep Rouw start: maandag 19 februari

Het verlies van een dierbare is een van de ingrijpendste gebeurtenissen in een mensenleven. Vaak volgt een periode van leegte en gemis. De weg samen die zo vertrouwd was, is verbrokken en ligt open voor je. De einder is onzichtbaar. Soms lijkt het of je doelloos rondwaalt. Je weet dat je verder moet..... maar waarheen en hoe?

In de gespreksgroep Rouw komen lotgenoten elkaar tegen en herkennen elkaars verhaal. Elk rouwproces is anders, maar in de groep kun je steun vinden en ervaringen delen.

Maandag 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur is de eerste van 8 bijeenkomsten.

Begeleiding: ds. Jan Waagmeester en pastor Jeanne Rens.

Aanmelden: secretariaat@ontmoetingskerk.net of 024 - 344 14 46.

Overige data: 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart, 9 en 16 april.

Ontmoetingsgroep 25+ woensdag 7 maart: 20.00 uur

De nadruk ligt op ontmoeten. Aanleiding is meestal een thema en/of een stukje uit de bijbel, maar het gesprek ontwikkelt

zich vooral aan wat deelnemers inbrengen. Johan Dorst en/of Joska v.d. Meer geven desgewenst achtergrondinformatie. Overige data: 11 april, 16 mei

Bijbelinzicht

**woensdag 21 februari en 21 maart:
20.00 uur**

Deze groep volgt weer het spoor van Lucas. Door opzoeken, uitleg en gesprek ontdekt deze groep met elkaar hoe Lucas Jezus ziet. Wat kan dit voor ons betekenen? Een combinatie van leren en discussiëren. Gespreksleider Johan Dorst of Joska van der Meer.
Overige data: 18 april, 23 mei

Leesgroep

**woensdag 21 februari en 14 maart:
20.00 uur**

Deze groep kiest deze maand een nieuw boek waar men de komende bijeenkomsten met elkaar over van gedachten zal wisselen. De afgelopen periode werd o.a. het boek "Religie zonder angst en geweld" van Matthias Beier besproken. De groep staat onder leiding van Hans van Gennip: h.v.gennip@its.ru.nl
Overige data: 4 en 25 april, 6 en 27 juni, 3 juli

Geloven Nu

woensdag 21 en vrijdag 23 februari en 21 en 23 maart: 10.00 uur

Deze groep komt 1 keer per maand bij elkaar, waarbij u kunt kiezen uit 2 data (woensdag of vrijdag). Men buigt zich meestal over een Bijbeltekst. Onder begeleiding van Theo van Grunsven en Ineke Keizers leest de groep deze keer het verhaal "De lege troon" van Huub Oosterhuis en een stukje uit het boek Deuteronomium. Via Ineke@keizers-teunissen.nl krijgt u de teksten toegestuurd.
Overige data: 18 en 20 april, 16 en 18 mei

Geleide meditatie

start: donderdag 22 februari: 10.00 uur

Op de proef gesteld: 5 meditaties in de 40-dagentijd o.l.v. Jacqueline Pompe. We komen samen in stilte rondom teksten van de 40-dagentijd, want het is wintertijd, grond ompspitten of trainingstijd als grote opwarming om te herleven. U bent welkom om te luisteren, bidden, en om het gebed van je hart te horen. Meditatie-ervaring is niet nodig.
22 februari: Op de proef gesteld om dichter bij de waarheid te komen. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het nieuwe.

1 maart: Op de proef gesteld om God te durven ontmoeten op de berg en hem mee te nemen in je hart bij de afdaling.
8 maart: Op de proef gesteld worden op

je weg. Denk je dat je goed bezig bent en dan moet het opeens anders. Hoe vind je je weg?

15 maart: Op de proef gesteld worden door schaarste en ontdekken dat minder meer kan worden. Daarover mediteren wij bij het verhaal van brood en vis dat een jongetje bij Jezus bracht.

22 maart: Op de proef gesteld worden door je te warmen bij elkaar, er te zijn voor elkaar. De grote opwarming om te herleven mag beginnen.

Meer info: info@hetyogahuisje.nl

Boekbespreking "Publieke werken" van Thomas Rosenboom

dinsdag 20 februari: 20.00 uur
1888. Vioolbouwer Vedder moet het veld ruimen als zijn huisje, tegenover het Centraal Station van Amsterdam, moet wijken voor het geplande Victoria Hotel. Zijn neef Anijs, apotheker te Hoogeveen, heeft zich door ongeoorloofd medisch handelen in de nesten gewerkt en zoekt een uitweg, voor zichzelf, maar ook voor een groep arme turfstokers die hij een toekomst in Amerika belooft. De twee beramen een plan om het onderste uit de kan te halen.

Mindfulness

woensdag 21 en 28 februari, 7, 14 en 21 maart: 09.45 uur

De Mindfulness Based Stress Reductie helpt je om bewuster om te gaan met (werk)stress..... piekeren, minder geleefd te worden door gezondheidsklachten en brengt meer balans in je leven. Je leert laven op de golven van het leven.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een oefen/stille dag. De training is woensdag 31 januari gestart. Voor verdere info of aanmelden: www.degolven.nl of bel met cursusleidster Annemieke Jans: 06-33055115

Inzamelzaterdag Klaasmarkt

zaterdag 3 maart: 10.00 uur

Uw overbodige, in goede staat verkerende spullen (boeken, cd's, dvd's, kunst, huishoudelijke artikelen, speelgoed, elektra, meubels, kleding, schoenen, sieraden enz.) kunt u zaterdag 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur weer afgeven bij het inzamelpunt Weezenhof 47-37a.

Overige inzameldata: 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 1 sept., 6 okt. Indien u niet in de gelegenheid bent op een van deze zaterdagen uw spullen bij ons af te geven, komen wij op donderdag 19 april en 20 september met onze eigen aanhanger bij u thuis langs.

Eerste 40-dagen maaltijd

vrijdag 2 maart: 18.00 – 20.00 uur
Project "Households in distress" in Mbala, Zambia

In het uiterste noorden van Zambia ligt Mbala. Een straatarme regio die in de jaren 90 is getroffen door de enorme aids/HIV besmettingen. Hele generaties zijn gestorven. Het Vastenactie-project 2018 richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn.

Ze hebben allemaal een laag inkomen: tussen de 0 en 6 euro per week!

Veel van hen hebben de zorg voor een aantal (klein)kinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen.

Het doel van dit project is deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect.

Een mooie kans om mensen niet alleen hun leven, maar ook hun waardigheid te laten hervinden.

Tweede 40-dagen maaltijd

vrijdag 23 maart: 18.00 – 20.00 uur
Voedselbank

Al jaren is ook in ons kerkgebouw de Voedselbank aanwezig. In de loop van de tijd zijn honderden mensen in onze wijk daarmee een beetje geholpen door een moeilijke periode van hun leven. Door de bijdrage van de Voedselbank wordt een stukje van die zorg weggenomen en is er tenminste iedere week een basisvoedselpakket.

Veel voedsel wordt geschonken door bedrijven. Dan zijn er nog inzamelacties en de extra kerstpakketten gevuld door donateurs (zoals velen van u).

De Voedselbank draait geheel op vrijwilligers en veel overheadkosten zijn er dus niet. Maar juist omdat de voedselbank altijd afhankelijk is van giften is de toevoer nooit helemaal zeker en geld voor af en toe iets extra's is er niet vaak. Daarom is de Voedselbank erg blij met een financiële bijdrage. Het lijkt ons goed om juist bij één van onze 40-dagen maaltijden geld in te zamelen voor de Voedselbank. Zo gaat het voedsel letterlijk van de ene tafel naar de andere. Een beetje delen met elkaar.

Meer informatie of opgeven voor de maaltijden: de40dagenmaaltijden@ontmoetingskerk.net



Blik op de Kerkenraad (20)

Deze keer is er alleen iets te melden over de gehouden vergadering van de Kleine Kerkenraad op dinsdag 23 januari 2018.

Deze vergadering stond vooral in het teken van de voorbereidingen op het beroepingswerk voor een nieuwe, deeltijd-predikant (70%). Maar, natuurlijk waren er ook nog andere onderwerpen. De belangrijkste zal ik op hoofdlijnen de revue laten passeren.

Overleg met het CWZ

De vergadering startte met een informatief overleg met mw. Anna Fischer van de afdeling Geestelijke Zorg en Ethiek van het CWZ. Eenmaal per jaar overleggen we met mw. Fischer om op die wijze uiting te geven aan de band tussen haar, als lid van de PKN, en onze eigen PGN-gemeente. Er is voor het overige geen hiërarchische band met het CWZ, de geestelijk verzorgers staan functioneel los van de Nijmeegse kerken. Mw. Fischer vertelde ons dat de afdeling te kampen heeft met bezuinigingen en dat het Stiltecentrum in de grote overdekte binnenruimte plaats moest maken voor een veel kleinere, minder in het oog springende ruimte. Verder merkt ook zij dat de aandacht voor religieuze zaken, zowel bij personeel als bij patiënten, afneemt. Wel is er interesse voor andere vormen van zingeving. Door alle bezuinigingsronden zijn er binnen de afdeling Geestelijke Zorg en Ethiek amper nog mensen beschikbaar die op zaterdagen patiënten langs gaan om interesse te peilen voor de zondagse vieringen in het Stiltecentrum. Zij doet dan ook een beroep op de PGN om binnen onze kerkgemeente te zoeken naar vrijwilligers, die dat één keer in de vier weken zouden willen doen. Wij hebben haar toegezegd dit te willen doen en binnen de gemeente hiervoor aandacht te vragen.

Maar ook via deze weg aandacht hiervoor:
Wie voelt zich geroepen om zich als vrijwilliger op te geven om één keer in de vier weken op zaterdag bij patiënten in het CWZ langs te gaan om de belangstelling te peilen voor de zondagse vieringen? Opgeven bij de scriba (s.v.p. per mail: scriba.pgn@kpnmail.nl).

Verkoop Maranathakerk

Voorts kreeg de KKR een actuele stand van zaken door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters over de verkoopprocedure van de Maranathakerk. Thans wordt nagegaan hoe serieus de belangstelling is onder marktpartijen die interesse hebben getoond voor aankoop van het gebouwencomplex. Verder zou de burgerlijke gemeente in een eerste reactie niet onwelwillend staan tegenover een eventuele bestemmingsverandering in wonen van het open terrein achter de kerk. Kortom: de procedure loopt nog volop.

Vorbereiding beroepingswerk

Een groot deel van de vergadering werd in beslag genomen door bespreking van de profielschets van een te beroepen deeltijdpredikant en het zogeheten werkplan van de toekomstige predikant.

Met het eerste wordt vooral bedoeld de gewenste 'signatuur' van de nieuwe predikant en de verwachte inspanning en aandacht voor welke onderdelen van het pastoraat. Het werkplan slaat op de gewenste tijdsinzet op de verschillende onderdelen van het pastorale en organisatorische werk.

Een Voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende secties en bestuurlijke organen binnen onze gemeente, is hier afgelopen maanden heel druk mee geweest en



rapporteerde hierover tijdens deze KKR-vergadering.

Na een uitgebreide bespreking van beide documenten kon de KKR zowel de profielschets als het werkplan vaststellen. Dit moest ook, omdat er nu zo snel mogelijk goedkeuring moet worden gevraagd van de Classis Nijmegen. Beide documenten moeten dit verzoek onderbouwen.

Tijdens de KR-vergadering van 20 februari aanstaande zullen deze documenten ook besproken worden. Er kunnen op onderdelen altijd nog aanvullingen/wijzigingen worden aangebracht, niets is in beton gegoten.

Er wordt nog nagedacht hoe de gemeente over de profielschets het beste kan worden geïnformeerd. Verder zal naar verwachting de KR op genoemde datum de Beroepingscommissie instellen. Maar voor het daadwerkelijke beroepingswerk kan gaan beginnen, zal eerst de toestemming van de Classis binnen moeten zijn.

Wijzigingen Kerkorde

Tot slot ging de KKR akkoord met een positieve reactie over de door de Synode voorgestelde derde set wijzigingen in de Kerkorde en die betrekking hebben op de predikanten. Essentie is het behoud van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten en hiertoe zo nodig nagaan of dat dit in de samenwerking met andere PKN-gemeenten in de regio gerealiseerd kan worden. De eigen kerkelijke gemeente zal in situaties van krimp dus bereid moeten zijn eerder van het eigen 'eilandje' af te komen.

Gerbrand Hoek,
Scriba Kerkenraad

Concert: Klanken van licht

Op 4 maart brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma LUX: muziek in het teken van licht in al haar facetten.

In de periode tussen Kerst en Pasen zijn de dagen nog kort. De langste nacht is weliswaar achter de rug, maar de dag heeft nog moeite om ons bestaan weer voluit in het licht te plaatsen. Reden voor Cappella ad Fluvium om het licht op te zoeken en in al haar toonaarden te bezingen. Het programma bestaat uit prachtige muziek van de Engelstalige componisten Whitacre, Sheppard, Taverner, Tallis, Williams, White, de Letse Ešenvalds en Nederlandse Ad de Jong. De geestelijke en wereldlijke teksten wisselen elkaar af. Oud, romantisch, modern: lux is van alle tijden.

Zondag 4 maart om 15.30 uur in de St. Bartholomaeuskerk, Kerkberg 1 te Beek-Ubbergen

De entreprijs bedraagt 17 euro aan de kassa en 14 euro in de voorverkoop. Meer informatie en kaarten bestellen via www.adfluvium.nl



Bachcantate in Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die het leuk vindt dat kan meezingen.

De eerstvolgende cantates zijn:

- zondag 11 maart BWV 185 - Barmherziges Herze der ewigen Liebe
 zondag 8 april BWV 67 - Halt im Gedächtnis Jesum Christ
 zondag 13 mei BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun
 zondag 10 juni BWV 2 - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.
 Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Lezing over 'voltooid leven'

CMF (Christian Medical Fellowship) is een vereniging van artsen en medische studenten die vanuit christelijke overtuiging hun medisch denken en handelen vorm willen geven. We organiseren lezingen en bijbelkringen over medisch-ethische onderwerpen.

De volgende avond zal plaatsvinden op maandagavond 26 februari, en zal gaan over het onderwerp 'voltooid leven'. 'Voltooid leven' is een begrip geworden, maar tegelijkertijd worden er heel verschillende zaken onder verstaan. Elke huisarts of specialist ouderengeneeskunde kent wel ouderen die het leven moe zijn geworden. Hoe kan je die situatie evalueren? Hoe hulp bieden? Hoort daar hulp bij zelfdoding bij? Welk onderzoek is hierover beschikbaar? Breder getrokken: Is er niet vaak sprake van medische hoogstandjes wanneer hoogbejaarden allerlei behandelingen ondergaan; is er nog sprake van werkelijke gezondheidswinst? Wat is ethisch als het gaat om het ingaan op een doodswens en wat bij de vraag rond wel of niet behandelen?

De spreker is Paul Lieverse, bestuursvoorzitter van CMF Nederland, die al meer dan 25 jaar werkzaam is als anesthesist en pijnspecialist in een Rotterdams ziekenhuis voor patiënten met kanker.

De avond begint om 20:00 (inloop 19:45) in Majoor B (route nr: 98) op de medische faculteit Nijmegen. Kosten: 2 euro voor niet CMF leden en 1 euro voor CMF leden.

Ook wanneer u geen medisch student of CMF-lid bent, bent u natuurlijk van harte welkom!
 Bij vragen kunt u terecht bij nijmegencmf@gmail.com, hier kunt u zich ook aanmelden om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Sociale zorg in Nijmegen in 2017 (2)

Het jaar is inmiddels wat verder achter ons en we hebben wat meer kunnen inzoomen op de gegevens over de mensen die we vorig jaar geholpen hebben. Wat cijfers: in de loop van 2017 zijn 490 verschillende mensen op de spreekuren geholpen. Daarvan 225 (46%) intensief met 10 of meer contactmomenten en de rest met een meer incidentele ondersteuning. 103 mensen (21%) waren nieuw in 2017, de rest was al eerder bekend. In totaal op de 100 spreekuren die we in 2017 gehouden hebben, zijn er ongeveer 5000 contactmomenten met bezoekers geweest.

89% is man en 77% is alleenstaand. In de leeftijd tot 27 jaar: 20%, 28-45 jaar: 46%, 45-65 jaar: 32% en ouder dan 65 jaar: 2%. 29% heeft een adres, 31% een onduidelijke plek bij vrienden ed (thuisloos), 17% op straat en 23% in verschillende opvanglocaties.

Dat zijn wat cijfers over wat we registreren, maar er zijn nog andere kenmerken. In voorgaande jaren hebben we wat onderzoekjes kunnen laten doen (niet wetenschappelijk verantwoord, daar ontbreekt ons het geld voor, maar via een toevallige kans via een stagiaire). Zo werd een keer vastgesteld dat bij onze aanloop sprake is van ongeveer 40% Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Dat ruim 30% van de mensen met psychiatrische problemen te kampen heeft en ook ruim 30% met verslaving. Toen we een keer terugkeken over meerdere jaren bleek dat de helft van onze gasten wel eens in detentie hadden gezeten, kortere of langere tijd. Maar cijfers zeggen natuurlijk niet alles. Het zijn de mensen waarom het gaat. In wat voor soort situaties bieden wij nu hulp. Ik moet denken aan die man die lange tijd zijn uitkering niet ontving, omdat er allerhand administratieve problemen waren over de vraag welke uitkering hij nu zou moeten ontvangen, een bijstandsuitkering van de gemeente, of een Wajonguitkering van het UWV. Gevolg was dat hij lange tijd niets anders kreeg dan een klein beetje leefgeld via ons. Een man die als vluchteling aan een studie is begonnen aan de Hogeschool in Tilburg. De organisatie voor vluchteling studenten UAF betaalt zijn collegegeld, maar het reisgeld, 4 keer per week Nijmegen Tilburg, moet hij zelf betalen. Twee jaar ging dat goed door alles ervoor opzij te zetten, zijn studieresultaten zijn voortreffelijk, maar nu zijn er schulden ontstaan. Verhuizen is geen optie vanwege zijn gezin hier. Hij dacht er al over zijn studie dan maar af te breken. Met een paar andere fondsen hebben we het geld bij elkaar gekregen om zijn reisgeld te vergoeden dit half jaar, daarna kan hij het waarschijnlijk weer zelf opbrengen.

Een ander in hele andere omstandigheden leeft gewoon in Nijmegen in de bosjes. Een zelf gemaakt kampementje, grote rotzooi, maar voor hem goed genoeg. Psychiatrie en verslaving. Geen leven zouden wij zeggen. Via de hulpverlening is er met toestemming van de wethouder een caravan georganiseerd op een plek waar het wel mag, maar dat vindt hij niets, die caravan heeft niet eens verwarming, zegt hij. Zijn kampementje natuurlijk ook niet, maar daar hoor je hem niet over. We hebben hem al vele jaren in budgetbeheer, maar het is moeilijk om het eind van de maand te halen. Er is eigenlijk nooit genoeg geld voor zijn verslaving en het, volgens hem, dure leven op straat. Gelukkig is het, nu ik dit schrijf, even winterprotocol en gaat hij bij de opvang binnen slapen.

Vele verhalen, vele verschillende mensen, maar steeds hetzelfde is de vraag om hulp, die we proberen te beantwoorden.

Paul Oosterhoff
 Diaconaal predikant Nijmegen



Hebreeuwse miniaturen שלום

Crossdressing

Op de website www.nieuwheilig.nu schrijft Janneke Stegeman over de bekende mantel van Jozef uit Genesis 37: 'Dat is een interessante mantel: hetzelfde Hebreeuwse woord beschrijft elders de mantel van Tamar, dochter van David. Het is een andere verklaring voor de haat en nijd van Jozefs broers: ze trokken het slecht dat hun broer vrouwenkleding droeg.'

Jozef als crossdresser. Hoe zit dat? Het gaat hier niet om één Hebreeuws woord, maar om twee: *ketònet passiem*. Een *ketònet* is een gewaad, in de Bijbel vaak door priesters gedragen, en dat zijn geen vrouwen. Maar een *ketònet passiem* is zeldzaam. Die combinatie vinden we alleen bij Jozef en bij Tamar in 2 Samuel 13, waar erbij staat: 'zoals de jonge huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen'.

Voor de toevoeging zou misschien kunnen pleiten voor Stegemans opvatting dat het hier om vrouwenkleding gaat. Anderzijds, we weten eigenlijk niet precies wat *passiem* betekent (iets met veel kleuren, wordt meestal gedacht). En zou de oude Jakob zijn lievelingszoon als een huwbare koningsdochter uitdossen zonder daar verder een woord aan vuil te maken? Ligt niet voor de hand, maar de Bijbel is een wonderlijk boek.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed

Vrijdag 2 maart begint weer het wekelijkse vrijdagmiddaggebed, om 13 uur, in de Stiltekapel van de Stevenskerk.



Na afloop is er ruimte voor ontmoeting bij koffie en thee. Het wekelijkse gebed verbindt ons met velen die her en der in ons land en ver daarbuiten bidden voor en werken aan vrede en verzoening. De spil in dit wereldwijde netwerk van vrede is de kathedraal van het Engelse Coventry (www.crossofnails.org).

Henk Gols

Engelse koorvesper in Stevenskerk

Engelse koorvesper op zaterdag 3 maart

Op zaterdag 3 maart om 16 uur wordt in de Stevenskerk weer een Engelse Koorvesper gehouden, gezongen door Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt. Van harte wordt u uitgenodigd voor deze vespersdienst in het hart van de stad: een verstillend moment met prachtige muziek uit de traditie van de Engelse kerk.

De vespersdiensten worden gehouden onder de kerkelijke verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente. Voor de vormgeving en financiering is Stichting Ontcommer verantwoordelijk.

Volgende koorvespers op 7 april, 5 mei en 2 juni.



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren.

Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74INGB0008245143 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

Algemene adressen

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450
Nederlands Bijbelgenootschap
mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.hejnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 13 maart binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 11 maart.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2018

nummer 3 13 maart
(Goede week, Pasen)
nummer 4 24 april (Hemelvaart en
Pinksteren)
nummer 5 19 juni
nummer 6 21 augustus
nummer 7 25 september
nummer 8 30 oktober (Laatste
zondag en Advent)
nummer 9 4 december (Kerst)

Verschijsning:
10 dagen na kopijdatum

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Zondag 18 februari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. v/d Vange
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds P. Oosterhoff / Frits Hendriks
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	11.00 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	ds. A. de Vries

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat (zie p. 3)
2. PGN: plaatselijk jeugdwerk

Zondag 25 februari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Daniëlla Martina
CWZ	10.30 uur	pastor A. Fischer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. PGN

Zaterdag 3 maart om 18.30 uur
in **Ontmoetingskerk:**
avondviering vol muziek
(voorganger: pastor Jeanne Rens)

Paas Challenge 2018

Wil je Pasen op een heel andere manier beleven? Dat kan met de Paas Challenge 2018 in de nacht van zaterdag 31 maart. De Paas Challenge is een spannend spel, vergelijkbaar met Wie-is-de-Mol. Je speelt het verhaal van de laatste dagen van Jezus voor Pasen na en je beleeft het verhaal op een persoonlijke en uitdagende manier.

Het spel vindt plaats op een eigen locatie. In een video krijg je alle Challenges uitgelegd. Je kruipt in de huid van één van de volgelingen van Jezus: Johannes, die graag in veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en Judas, die Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een "manhunt" met challenges die je moet winnen. Je ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar zijn schuilplaats. Onderweg heb je ontmoetingen met de machthebbers uit Jezus' tijd. En alles eindigt met een bijzondere ontknoping.

Voor wie?

Het spel is geschikt voor jongeren van ongeveer 13 tot 17 jaar, met minimaal 2 leiding per groep.

Wanneer?

De Paas Challenge is in de nacht voor Pasen en duurt de hele nacht van 22:00 uur tot 08:00 uur van zaterdag 31 maart op zondag 1 april.

Meedoen?

Heb je zin om mee te doen? Geef je op via de website van JOP, kijk bij 'Veertigdagentijd- & Paasprojecten'.

Jongeren uit Landwijk kunnen zich aanmelden bij de leiding van de Kindernevendienst: diana5diana@hotmail.com



Zondag 4 maart

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. P. v/d Vange
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e zondag viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. A. de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. J. Ruijs
Studentenkerk	11.00 uur	Remco Graat
CWZ	10.30 uur	pastor J. v/d Smissen
Pro Persona	11.00 uur	pastor J. v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor A. Bertens

Collecte voor: 1. Voorjaarszending (zie p. 3)
2. PGN

Zondag 11 maart

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. P. Oosterhoff
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ed Metz / Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Janneke Ruijs
CWZ	10.30 uur	ds. P. Elsinga - Kool
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	pastor J. van Meurs

Collecte voor: 1. Moestuin t.b.v. Voedselbank
2. PGN

Zondag 18 maart

Bartholomeüskerk	10.00 uur	Daniëlla Martina
Maranathakerk	09.30 uur	ds. P. v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. J. Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastor J. Kolkman
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	11.00 uur	pastor S. Jansen
Radboud umc	10.00 uur	Niecky van Amerongen

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat (zie p. 3)
2. Sectiekas