

Luisteren naar de Geest van Liefde

Het oud-christelijke geschrift 'De Handelingen van Paulus en Tekla' staat niet in de Bijbel'. Jammer, want het is een geschrift waarin een vrouw de held is, -meer nog dan Paulus zelf.

In verband met Paulus wordt niet zelden gedacht dat hij vrouw-onvriendelijk zou zijn. Die gedachte zou kunnen rijzen als je 1 Korinthe 14 leest, waarin staat dat vrouwen hun mond moeten houden in de samenkomsten. Reden dus waarom vrouwen geen dominee mogen worden(!)

Over deze tekst is echter wel wat meer te zeggen. Er zijn theologen die menen dat Paulus hier ironisch spreekt, en met zijn tegenstanders 'meedenkt' om zelf een andere opvatting te huldigen. Vanuit het Grieks zou dat mogelijk zijn, maar het vereist wel een speciale interpretatie. Ook wordt er wel gezegd dat dit in de situatie van Korinthe misschien een rol zou spelen, omdat daar ruzie was en bepaalde vrouwen mogelijk een ophitsende rol zouden spelen.



*Tekla luistert aan het raam naar de prekende Paulus.
Grotschildering Efese, 5e/6e eeuw*

Maar sowieso is het niet hoe Paulus elders over vrouwen spreekt. Dikwijls met groot ontzag, erkent hij bijvoorbeeld de vrouwelijke Junia zelfs als apostel (Romeinen 16:7). Eeuwenlang is zij voor een man aangezien (want vrouwen konden immers geen apostelen zijn...), maar inmiddels is wel duidelijk dat het hier echt een vrouwennaam betreft, en dat vrouwen dus wel degelijk apostelen kunnen zijn en dat deze Junia 'veel aanzien genoot' en eerder dan Paulus zelf 'één met Christus' is geworden. Een vrouw met gezag dus, waar Paulus kennelijk nog wat van kan leren.

Dat ook Paulus nog wel wat te leren kan hebben, komt ook in dat boek Tekla naar voren. Tekla is een jonge vrouw, die Paulus toevallig via een open raam hoort spreken. Zij raakt helemaal in de ban van zijn boodschap en bekeert zich. Dat heeft allerlei consequenties, waarbij Tekla verschillende keren voor de wilde dieren wordt geworpen. Steeds wordt ze wonderbaarlijk gered; maar steeds is Paulus net op die spannende en gevaarlijke momenten afwezig. Erg heldhaftig betoont hij zich niet.

Tekla getuigt met gevaar voor eigen leven van Christus, en zal ook de doop bedienen: ze doopt zichzelf als ze in een bassin met wilde zeeleeuwen wordt gegooid. Niet alleen houdt zij haar mond dus niet, ook bedient zij het sacrament. Waarvan met instemming wordt verhaald in dat apocriefe boek. Of is dat achteraf een reden waarom dat boek apocrief is gebleven en niet in de Bijbel is opgenomen?

Voor Paulus zelf was het 'opnemen in de Bijbel' helemaal geen zorg. Hij schreef allerlei brieven, om verschillende redenen, aan allerlei mensen en gemeentes. Maar hij had niet de bedoeling om daar het Nieuwe Testament van te maken. Pas een paar eeuwen later is een deel van zijn geschriften de ruggengraat van de canon geworden.

Dat de brieven van Paulus daarvoor werden uitgekozen is natuurlijk niet vreemd. Hij heeft een enorme rol gespeeld in de ontwikkeling van het Christendom. Wat mij betreft is één van zijn belangrijkste verdiensten dat Paulus durfde 'van anderen wat te leren' en zich kon laten zeggen. Niet alleen van vrouwen, ook van andere mensen en mogelijk zelfs tegenstanders.

In de eerste brief aan de Korintiërs komt hij te spreken over de onderlinge verhoudingen in de gemeente. Dat was nodig, omdat er grote spanningen waren. Kampen bestreden en diskwalificeerden elkaar

en daarbij werd met 'profetie' en 'tongentaal' geregeld Gods instemming geclaimd. Bij uitstek manieren om anderen de mond te snoeren. Want als je namens God spreekt, wie zou je dan tegen kunnen spreken?

Maar Paulus wil daar niets weten. Zeker: er kan wel degelijk namens God worden gesproken, maar nóóit om de ander de mond te snoeren. In het beroemde loflied op de liefde (1 Korinthe 13) erkent Paulus volop dat er geprofeteerd kan worden en ook aan het rechtstreekse spreken van de Geest in tongentaal doet hij niets af. Maar 'de meeste van deze is de liefde!' Ook het spreken namens God moet altijd ten dienste van de liefde, en dus ten dienste van de ander staan! Nooit gaat het erom dat de ander de mond wordt gesnoerd, altijd om waarmee de ander kan worden gediend. Dat vereist vooral luisteren; God kan immers ook door de ander spreken. De liefde behoedt ons er voor om vanuit ons eigen gelijk te denken, en richt ons op de aanzegging. Niet onze eigen waarheid, maar die van de ander moeten we zien te ontdekken. Zo wordt de Geest van Liefde vaardig, als we ons eigen ongelijk ontdekken. Vast was Paulus een religieus genie, en zijn loflied op de liefde is blijvend van betekenis!

Ds Wouter Slob

¹ Een vertaling is te vinden in Jacob Slavenburg, Het Grote Boek der Apokriefen, 2009



Kerkdiensten

Vrijdag 31 oktober Hervormingsdag

Lutherse kerk, aanvang 19.30 uur
ds. Wouter Slob en diaken Theo van Driel

Studentenkerk, aanvang 19.00 uur
Kerkdienst met Heleen Nagelhout, ds. Marieke Fernhout
en Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock

Zondag 10 november

Maranathakerk	09.30 uur	drs. Thomas van Heerde
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	mgr. Joris Vercammen
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Stichting Bondeko school
2. PGN

Vrijdag 22 november

Taizé viering

Kleine Bartholomeüskerk in Beek
19.30 uur

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

[www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online](http://www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online)

Zondag 27 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Studentenkerk	11.00 uur	Lieke Noortman

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. Nederlands Bijbel Genootschap

Zondag 3 november

Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (oec) ds. Wouter Slob / pastor Els Geelen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	Judith van den Heuvel

Collecte voor: 1. Stichting Het Kruispunt
2. PGN

Zondag 17 november

Maranathakerk	09.30 uur	werkgr. Communicatie
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries / Daan Savert
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. R. Huijzer

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 24 november

Bartholomeüskerk	10.00 uur	Marije Klijnsma
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Peter v/d Vange
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Johan Dorst

Collecte voor: 1. Pastoraat Nederland
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 1 december

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W. Boon

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Onderstaand bericht betreft deelnemers aan actie Kerkbalans met een automatische incasso

De incasso's van de maanden januari, februari en maart van 2024 zijn helaas niet uitgevoerd. Om dit te herstellen worden de bedragen van deze maanden alsnog geïncasseerd worden, voornamelijk in de maanden oktober en november en mogelijk ook in de december.

Wij hopen op uw begrip.

Paddenstoelen uit eigen tuin



De opletende lezer kan zich vast herinneren dat Michèle van der Steenstraten in het vorige nummer van Over & Weer schreef over haar vakanties als klein meisje, in een huis op de Veluwe.

Samen met haar zus leerde ze van oudere kinderen om eetbare paddenstoelen te zoeken en vinden. Vriendelijk ogende, okerkleurige cantharellen, waar hun moeder heerlijke soepen en hapjes van maakte.

Onze fotograaf Cor Sikkens werd mogelijk geïnspireerd door dit verhaal, want hij is op zoek gegaan naar paddenstoelen in de tuin van de Maranathakerk. Niet voor in de soep, maar om vast te leggen op de gevoelige plaat. Hieronder een greep uit de mooie foto's die hij gemaakt heeft.



**B
I
J
B
E
L

L
E
E
S
R
O
O
S
T
E
R**

dinsdag	22 oktober	Prediker 3:16-22	woensdag	13 november	Prediker 11:1-10
woensdag	23 oktober	Prediker 4:1-12	donderdag	14 november	Prediker 12:1-14
donderdag	24 oktober	Prediker 4:13–5:6	vrijdag	15 november	Zacharia 9:1-8
vrijdag	25 oktober	Prediker 5:7-19	zaterdag	16 november	Zacharia 9:9-17
zaterdag	26 oktober	Prediker 6:1-12	zondag	17 november	Marcus 12:38–13:2
zondag	27 oktober	Marcus 10:46-52	maandag	18 november	Zacharia 10:1-12
maandag	28 oktober	Marcus 11:12-19	dinsdag	19 november	Zacharia 11:1-9
dinsdag	29 oktober	Marcus 11:20-33	woensdag	20 november	Zacharia 11:10-17
woensdag	30 oktober	Marcus 12:1-12	donderdag	21 november	Psalm 69:1-19
donderdag	31 oktober	Psalm 119:137-144	vrijdag	22 november	Psalm 69:20-37
vrijdag	1 november	Psalm 138	zaterdag	23 november	Marcus 13:3-13
zaterdag	2 november	Psalm 34	zondag	24 november	Marcus 13:14-27
zondag	3 november	Marcus 12:13-27	maandag	25 november	Marcus 13:28-37
maandag	4 november	Prediker 7:1-14	dinsdag	26 november	Psalm 74
dinsdag	5 november	Prediker 7:15-29	woensdag	27 november	Zacharia 12:1-8
woensdag	6 november	Prediker 8:1-17	donderdag	28 november	Zacharia 12:9–13:1
donderdag	7 november	Prediker 9:1-12	vrijdag	29 november	Zacharia 13:2-9
vrijdag	8 november	Psalm 133	zaterdag	30 november	Psalm 17
zaterdag	9 november	Leviticus 19:1-18	zondag	1 december	Zacharia 14:1-11
zondag	10 november	Marcus 12:28-37	maandag	2 december	Zacharia 14:12-21
maandag	11 november	Prediker 9:13–10:7	dinsdag	3 december	Psalm 115
dinsdag	12 november	Prediker 10:8-20	woensdag	4 december	Jesaja 40:1-11

Blik op de Kerkenraad (61)



Na het zomerreces en omstreeks het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen kwam de Kleine Kerkenraad (KKR) weer bijeen, en wel op donderdag 29 augustus. Er stonden deze keer geen 'spectaculaire' bestuurlijke onderwerpen op de agenda. Daarom was er voldoende tijd en gelegenheid om aandacht te besteden aan het reilen en zeilen binnen de thematische werkgroepen, waarbij de werkgroep Jeugd & Jongeren aan de beurt was voor een uitgebreide presentatie. We proberen elke KKR-vergadering een thematische werkgroep uitgebreid aan de orde te laten komen, en dat bevalt goed. Op die wijze blijft de KKR goed geïnformeerd over de activiteiten en de mogelijke knelpunten daarbinnen per werkgroep. Anderzijds horen de vertegenwoordigers van de werkgroepen in de KKR wat er allemaal op overkoepeleend, bestuurlijk niveau speelt. Die constructie is ontstaan bij de keuze voor een werkgroepen-bestuursmodel en een werkgroepen-kerkenraad.

Daarna, op 18 september, vond een Kerkenraadsvergadering (KR) plaats. Op deze vergadering was bijna alle vergadertijd gereserveerd voor de evaluatiebespreking van het hierboven genoemde werkgroepenmodel. Immers, hiermee is nu twee jaar ervaring opgedaan en aan het eind van die proefperiode zou er een besluit worden genomen over het al dan niet doorgaan met dat bestuursmodel.

Unaniem, met volledige ondersteuning vanuit alle werkgroepen, besloot de Kerkenraad tot definitieve voortzetting van het werkgroepenmodel. Ondanks dat er op verschillende onderdelen verbeteringen worden gewenst, is aller mening dat de werkgroepenstructuur het bestuurlijk draagvlak en de samenwerking binnen onze gemeente op activiteitsniveau respectievelijk heeft verbreed en geïntensiveerd.

Aandachtspunt is (nog steeds) het gebrek aan gemeenteleden die zich willen inzetten voor de kerk in de functie van ambtsdrager (ouderling of diaken) en tegelijk een bestuursfunctie in de KR/KKR ambiëren. Wegens gebrek aan die mensen zitten er nu in de KR/KKR werkgroep-vertegenwoordigers die geen ambtsdrager zijn, en dus ook geen stemrecht in de vergadering hebben. Voor enkele werkgroepen blijkt dit op 't moment nog een deur te ver te zijn. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het feit dat er op een aantal bestuurlijke schouders teveel werkzaamheden rusten. Hoe lang kan dit nog goed gaan?

Daarom vanaf deze plek weer eens de oproep aan alle gemeenteleden om bij uzelf na te gaan of er een paar jaar (bestuurlijke) inzet in het ambt van diaken of ouderling in uw agenda ingepast kan worden. Hiervan hangt op termijn het zelfstandig voortbestaan van de PGN af!

Gerbrand Hoek, scriba

GO en de wandelende Wadden

GO@PKN-Nijmegen.nl



De Wadden vormen een uniek natuurgebied en zijn misschien wel de kers op de taart, die Nederland/Waterland is. Ik ben op Texel, Ameland en Terschelling geweest, maar alle drie gaven ze mij een bijzonder gevoel. De zee speelt met en spoelt om de Wadden. En eb en vloed maakte ik daar heel apart mee. Ik ging mee met een zeilboot naar Ameland en ervoer wat "droogliggen" was. Het water liep geleidelijk weg en we konden gewoon uit onze boot stappen om pas uren later weer te kunnen wegvaren. Maar wat de zee ook doet is aan de Wadden knabbelen. De zee pakt land af, maar geeft ook weer land terug, want aan de andere kant slibt weer grond aan. De Wadden verplaatsen zich dus, ze wandelen. Waar gaan ze naar toe? Naar het Oosten, naar Duitsland. Nee, het gaat niet zo snel, maar het is toch een gek idee dat Schiermonnikoog eens Duits zou zijn!



Als ik naar mijn (en ons) geloof kijk, hoe dat was toen ik nog op school zat en hoe het nu is, dan zie ik duidelijke verschillen. Mijn geloof groeide en verdiepte zich, maar kende ook moeilijke momenten. Ik vergelijk het met de wandelende wadden: mijn geloof spoelt niet weg, maar ondervindt wel allerlei invloeden. Elke tijd heeft zijn eigen manier om zich te verhouden tot zingeving en geloof. De zee staat misschien wel voor invloeden van andere culturen en godsdiensten, moderne inzichten, en – naar ik denk – de invloed van de Heilige Geest, die ook in ons blijft werken. Raakt ons geloof beschadigd, verloren, losgeslagen? Nee, het wordt verrijkt. De aangeslibde grond vasthouden gebeurt deels door de natuur zelf, door zaden, verspreid door de wind en de vogels, maar wij doen er goed aan deze nieuwe natuur te onderhouden door er grassen en struiken te planten. De Wadden zijn een bijzonder erfgoed; maar ons geloof is dat ook en laten we er goed voor zorgen.

Michèle van der Steenstraten

Bji Bosshardt Een plek voor iedereen



In de wijk Heseveld is een bijzondere plek: een buurthuis-kamer waar buurtbewoners, langs-fietsers, wachters-op-de-bus en paradijsvogels elkaar ontmoeten rondom een kopje koffie of een tosti. In deze buurthuiskamer, die de naam van majoor Bosshardt draagt, is iedereen welkom en ontmoeten we dagelijks veel verschillende mensen.

Bijna de helft van de mensen voelt zich eenzaam. In onze huiskamer gaan we die eenzaamheid tegen. Onze vrijwilligers zien de bezoekers echt, we kennen de mensen. In onze huiskamer vieren we het leven, maar delen we ook mindere momenten. En zoals regen en zonneschijn een regenboog maken, zo maken de mooie en lelijke momenten in het leven de regenboog in de huiskamer. Het is een mooie plek om deel van uit te maken, zowel als vrijwilliger als bezoeker.

Onze buurthuiskamer draait volledig op vrijwilligers, mensen die een paar uur per week hun leven delen en naar andere luisteren. Vrijwilligers zijn altijd nodig, want als je denkt dat een gat gevuld is, is het andere alweer ontstaan. Gemiddeld komen er 33 mensen per dag, dus is het belangrijk dat er continuïteit is voor onze bezoekers. Vind je het leuk om met mensen om te gaan, te luisteren naar wat bezoekers te vertellen hebben en ze te ondersteunen waar nodig, dan is het misschien wel heel leuk om vrijwilliger bij ons te worden. En kan je niet overdag, dan is het weekend of een avond misschien wel iets voor je.

Wil je meer info of wil je gewoon eens even langs komen, loop dan binnen op de Molenweg 97 of bel voor een afspraak met Martanja op 06-20537327.

Taizé lieddag



Laat je onderdompelen in de rustgevende Taizé-muziek. Op zaterdagmiddag 16 november kun je in de kleine Bartholomeuskerk meedoen aan een zangworkshop met aansluitende een korte viering waarin de ingestudeerde liederen terugkomen.

Taizé is een oecumenische gemeenschap in Frankrijk. Zij maken daar eigen liederen. Het zijn meditatieve korte liederen in verschillende talen die een tijd herhaald worden.

Tijdens een workshop van 2 uur leren we onder energieke leiding van Marleen Moggré verschillende Taizéliederen. Iedereen die zin in zingen heeft kan meedoen aan de workshop. Niveau is niet belangrijk, het gaat om enthousiasme.

Je kan je opgeven via inspiratie@pkn-nijmegen.nl tot 11 november. We vragen een vrijwillige bijdrage.

Plaats: Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2, Beek
Tijd: 13.45 uur (inloop) en aanvang 14.00 uur;
de workshop duurt tot ongeveer 16.15 uur.

Aansluitend om 16.30 uur hebben we een Taizéviering. De viering is ook bij te wonen zonder deelname aan de workshop. In Beek zijn er meerdere Taizévieringen door het jaar heen, altijd met een mooi thema. Dit keer is het thema dankbaarheid.

Diaconale collecten



Op de zondagen 27 oktober, 17 november en 1 december is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor de activiteiten van de diaconie van onze gemeente (of voor nader te bepalen doelen).

3 november: Het Kruispunt (Nijmegen)

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt kreeg in 2003 een thuis in de Titus Brandsmakapel, waar ruimte is om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie en waar warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaargemaakt kunnen worden.

Twee straatpastores en meerdere vrijwilligers maken het Kruispunt tot een open en gastvrije plek waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen, en waar een ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.



10 november: school van stichting Bondeko

De stichting Bondeko steunt een kleine gemeenschap ten noordwesten van Kampala in Uganda. Zo'n vierduizend families wonen hier. Stichting Bondeko zet zich in voor goed onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen. De ouders van deze kinderen werken hard om hun kinderen naar school te kunnen sturen, omdat ze weten dat scholing veel kansen biedt. Zij willen een toekomst voor hun kind met genoeg om te eten, een fatsoenlijk inkomen, een goede gezondheid en de vrijheid om verantwoordelijke burgers te worden.

24 november (Eeuwigheidszondag): Pastoraat met het oog op het einde

Op Eeuwigheidszondag wordt gecollecteerd voor pastoraat aan mensen in hun laatste levensfase. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt allerlei vormen van pastoraat en heeft diverse geestelijk verzorgers in verpleeghuizen en andere instellingen.

Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoeiding kunnen voor hen veel verschil maken.

8 december: Werelddiaconaat (Kerk in Actie): Een beter inkomen voor shea-boerinnen in Ghana

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrouwen verzamelen en verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder.

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

Huwelijk

Sinds geruime tijd bezoeken ze de diensten en we hebben ze onlangs voorgesteld in de dienst. We hebben het over Daniël Rap en Rianne van Outersterp. Op 1 november is er feest, want dan treden ze in het huwelijk. De dienst zal plaatsvinden in de Sint Joriskerk te Heumen (14.45 uur), en geleid worden door ds Wouter Slob. Wie mee wil vieren is natuurlijk van harte welkom.

wezenvoorzieningen uit elkaar. Kleine Maartje was zo vanuit Rotterdam naar Groesbeek gekomen. Goede herinneringen aan die jeugd had ze eigenlijk niet.

Veel steun heeft ze ondervonden aan ds Piersma, met name ook aan een preek over psalm 23. De diepe dalen waar de psalm over spreekt kende ze aan den lijve, maar in de Herder die de Zijnen kent vond zijzelf ook erkenning en bemoediging. Troost en kracht vond zij ook in allerlei geestelijke liederen die ze op behoorlijk volume op haar iPad beluisterde, en dan liefst in gedragen, om niet te zeggen slepende, uitvoeringen.

Op 13 september hebben we afscheid genomen van mw Trautig in de Bartholomeuskerk van Beek, waarna we haar naar het crematorium in Jonkerbos hebben gebracht. Toevertrouwd aan de grazige weiden van psalm 23.

Ds Wouter Slob

In memoriam

mw. Maartje Trautig – van der Kooi

Op 5 september 2024 is overleden mw Maartje Trautig – van der Kooi. Op hoge leeftijd gekomen was ze het leven nog lang niet beu en bruieste ze van levenslust. Hoewel haar lichamelijke conditie verslechterde was ze geestelijk altijd scherp en was ze graag bij alles betrokken. Ze genoot van de contacten en de bezoeken van de kinderen en kleinkinderen en ging graag ergens een hapje eten. Altijd goed verzorgd, met het haar op speciale manier gekapt. Groot verdriet was daarbij het missen van haar dochter Marja die al eerder is overleden. Haar nagedachtenis herkende ze onder meer in een fladderend vlindertje; wat moed en troost gaf. Tot het einde toe is het leven zo een vol leven geweest. Misschien had ze daarbij wel wat in te halen, memoreerden we in de afscheidsdienst. Want het leven had een moeilijk start gehad. Haar moeder overleed in haar kraambed en haar vader viel kort daarna weg. Het gezin van herkomst, waarvan zij de jongste was, viel daarmee aan het begin van de 20e eeuw in verschillende

dhr. Bert Wels

Op 24 september is overleden dhr Albertus Hendrikus (Bert) Wels. En op 30 september hebben we afscheid van hem genomen in het crematorium van Beuningen. Dat was precies 50 jaar nadat hij en Ada in het huwelijk waren getreden. Omdat Bert 15 jaar ouder was dan Ada hadden ze niet gedacht dat nog te kunnen bereiken, maar de hoge leeftijd van Bert heeft gemaakt dat ze in feite lang bij elkaar hebben kunnen zijn. Een lot uit de loterij noemde Bert zijn Ada. Nadat zij Martin, haar eerste man had verloren en hij een ingrijpende echtscheiding achter de rug had, maakten ze samen een nieuwe start. Samen, dat is, met Marcel en Miranda de kinderen van Ada die in Bert een nieuwe vader vonden.



Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store
of App Store op
PGNijmegen

Een her-nieuwde start maakten ze toen het contact met Voicita en Juanita, de dochters uit het eerste huwelijk, werd hersteld. Mede dankzij het warme welkom van Ada, werden ook hun gezinnen opgenomen in de kring. Warme herinneringen koesteren zo ook de kleinkinderen van die kant.

Bert was een nauwgezette man, die van orde en regelmaat hield. Altijd keurig gekleed zat hij in zijn vertrouwde stoel voor het raam. De laatste jaren werd dat lastig voor hem. Hij had zich altijd op allerlei manieren ingezet en daarmee ook betekenis gehad. Maar de laatste jaren ging zijn lichamelijke conditie achteruit, kon hij steeds minder en maakte hij nog maar weinig mee. Zeer dankbaar bleef hij voor alle zorg die Ada hem bood, maar de kluistering aan zijn stoel waren moeilijk.

Erg geroerd was hij toen we bij hem en Ada vorig jaar nog avondmaal aan huis hebben gevierd. En kort geleden hebben we voorbede gedaan en in de kerk het lied 'Wat de toekomst brengen moge' gezongen. Via de uitzending konden hij en Ada dat volgen. Onder andere dat lied hebben we ook bij de afscheidsplichtigheid samen gezongen. Bij de plechtigheid lezen we uit de trouwbijbel de trouwtekst: Spreuken 3: 1-6. Hoe toepasselijk: '...want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.' In vrede hebben we hem mogen laten gaan.

Ds Wouter Slob

Bij de diensten

Op 27 oktober is er dienst in de Maranathakerk. Hoe we God in ons leven kunnen ervaren is een vraag. Waar en hoe we Hem niet ervaren, evenzeer. En misschien voor veel mensen nog wel meer. Is God afwezig in onze tijd? Of kijken we niet goed genoeg? Voorganger is ds Slob. In de dienst maken we ook kennis met mw Willeke Zigterman Rustenburg die bij ons een aantal weken stage loopt voor haar studie theologie.

Op donderdag 31 oktober is de herdenkingsdag van de reformatie. Sinds vorig jaar besteden we daar met de Lutherse broeders en zusters aandacht aan in een speciale kerkdienst. De dienst is in de Lutherse kerk en begint om 19.30 uur. Voorgangers zijn diaken Theo van Driel namens de ELK en ds Wouter Slob, namens de PGN.

Op 3 november is een oecumenische viering in de Ontmoetingskerk. Het onderwerp sluit aan bij het najaars-

programma Heel de aarde. De dienst begint om 10.30 u. Medewerking wordt verleend door Joy.

Op 10 november gaat dhr Thomas van Heerde voor in de Maranathakerk. Deze dienst begint om 9.30 uur.

Op 17 november is de dienst voorbereid door de werkgroep communicatie. We sluiten aan bij de lieddag op zaterdag en komen graag in gesprek over ons lievelingslied: communicatie over inspiratie en bemoediging. Hoe geven we ons geloof stem? Ook ds Slob is bij de voorbereiding betrokken. De dienst is in de Ontmoetingskerk en begint om 9.30 uur.

Op 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Dat doen we in alle drie de kerken. In de Bartholomeuskerk gaat voor pastor Marije Klijnsma (10.00 u), in de Maranathakerk gaat voor ds Peter van der Vange (9.30 u) en in de Ontmoetingskerk ds Wouter Slob (9.30 u).

Stage

In de periode van 27 oktober t/m 7 december zullen we een stagiaire in de gemeente hebben. Mevrouw Willeke Warner - Zigterman Rustenburg studeert theologie aan de PThU en loopt een aantal weken mee. In de dienst van 27 oktober zal ze worden voorgesteld aan de gemeente.

Gift

Bij onze predikant Wouter Slob is een anonieme gift binnengekomen van 50 euro. Waarvoor dank.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Op donderdag 26 september hebben Johan en Ineke Dorst ons uitgebreid verteld over de voettocht, die ze gemaakt hebben door Costa Rica van "kust tot kust".

De tocht ging van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan. Ze hebben daar van alles beleefd en wij hebben heel veel mooie plaatjes gezien van de prachtige natuur, de vogels en de overnachtingsverblijven in de dorpjes, waar ze langs kwamen. Het was een prachtige reis en wij hebben genoten van hun verhaal, zonder zelf op pad te gaan!

De volgende ouderenmiddag zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober. We beginnen dan om 16.00 uur. Na de gebruikelijke koffie / thee met iets lekkers gaan we met elkaar een aantal raadsels oplossen. Ter afsluiting eten we samen eigengemaakte stampotten. U kunt zich middels het strookje op de uitnodiging opgeven.

We hebben een gift ontvangen van € 10 en van € 60. Wij willen de gevers heel hartelijk bedanken hiervoor.

Wij hopen u allemaal weer te zien op 31 oktober.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik op 10 september, de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen: een spellenmiddag.

Van jongs af aan spelen mens en dier, vaak bedoeld om te leren hoe je je in het leven een plek kunt bezorgen, hoe je kracht, slimheid en snelheid kunt ontwikkelen, kunt winnen. Maar zeker bij de mens heeft spelen ook een ander doel: spelen geeft plezier, het is zomaar leuk.





Leuk in je eentje, maar vooral ook leuk met een ander of in een groep, want samen spelen verbindt en als er iets belangrijk is in deze tijd is het je verbonden te voelen met anderen.

Rummikub, Mens erger je niet, sjoulen...allerlei spellen werden gedaan.



Daarna begon de muziekbingo "Hollandse Meezingers" met liedjes van vroeger en nu; van "Houd je echt nog van mij" tot "Europapa". En er werd meegezongen, maar ook best hard gezocht of er weer een vakje weggestreept kon worden.

Nee, er waren geen prijzen, maar voor de winnaars was er de eer en een warm applaus.

Aan het eind van deze gezellige middag genoten we van een broodje kroket.

Verhalen over de binnenscheepvaart

Op dinsdag 15 oktober komt journalist Frank Antonie van Alphen met verhalen over de binnenscheepvaart.

In het volgende kerkblad kunt u daarin een terugblik verwachten, omdat op dit moment van schrijven deze samenkomst nog moet plaatsvinden.

Samenkomst 19 november

Het programma voor deze middag is nu, 5 oktober, nog niet helemaal bekend. Uw persoonlijke uitnodiging krijgt u tijdig aangereikt.

Een hartelijke groet,

Addie Wanders: tel. 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com



Eerder schreef ik al over de diversiteit aan vieringen in de Studentenkerk. Daar zijn er ondertussen weer twee bijgekomen, zo verschillend als ze zijn: elke maandagmiddag rond lunchtijd is er een middaggebed volgens de monastieke traditie, deze keer niet georganiseerd door studenten, maar door een groepje medewerkers van de RU, voor zowel studenten als medewerkers.

En dan geven we dit jaar voor het eerst meer expliciete aandacht aan Hervormingsdag op 31 oktober.

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther, volgens de (protestantse) overlevering, zijn 95 stellingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk aan de deur van de slotkapel in Wittenberg en gaf daarmee het startsein voor de reformatie. Historisch gesproken is dit aanvechtbaar (Luther was zeker niet de eerste die in opstand kwam tegen de Rooms-Katholieke Kerk, maar hij had het tij mee doordat, om maar eens iets te noemen, de boekdrukkunst in de 16e eeuw een grote vlucht nam en hij zo zijn boodschap veel sneller en effectiever kon verspreiden), maar nog steeds wordt 31 oktober binnen de wereldwijde Lutherse kerk als één van de belangrijkste kerkelijke dagen beschouwd.



Dit jaar valt 31 oktober op een donderdag, en om 19.00 uur is er een speciale kerkdienst in de Studentenkerk waarin we stilstaan bij Luthers betekenis voor vandaag. Een student die actief betrokken is bij de Lutherse Gemeente Nijmegen zal vertellen van de persoonlijke reis die haar bij Luther en het luthernisme bracht, Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock zal o.m. werken van (de lutherse) Johannes Brahms ten gehore brengen en samen zullen we het bekendste Luther-lied zingen: Een vaste burcht is onze God (lied 898).

En deze aankondiging wil vooral een uitnodiging zijn: wees van harte welkom bij deze bijzondere kerkdienst op donderdag 31 oktober om 19.00 uur in de Studentenkerk!

Met een hartelijke groet,

Ds. Marieke Fernhout

Activiteiten

HEEL DE AARDE

Mensen uit verschillende kerken in Nijmegen hebben hun zorg voor de aarde en hun zorgen over klimaatverandering omgezet in een bezinningsprogramma 'Heel de aarde'.

Dit najaarsprogramma bevat drie soorten activiteiten:

- **Bewustwording** d.m.v. een lezing vanuit het Laudato-Si Instituut van de Radboud Universiteit en gesprekken over je eigen ecologische voetafdruk en de film 'The letter'.
- **Bezinning** o.a. in themavieringen en een landelijk rondreizende kunstexpositie.
- **Bewust doen** met challenges voor thuis (in de kerk kun je een flyer pakken waar 8 uitdagingen in staan, je kunt de flyer ook downloaden op www.pkn-nijmegen.nl)

Kunstexpositie Heel de aarde

De landelijk rondreizende kunstexpositie 'Heel de aarde' is de hele maand november te zien in de Ontmoetingskerk. Arsprodeo wil met deze expositie aandacht vragen voor de klimaatproblematiek en deze thematiek verbinden aan de Bijbel en het christelijk geloof. We hebben de schepping gekregen. Hoe gaan we er mee om?

De expositie bestaat uit 23 kunstwerken van 22 kunstenaars, in verschillende disciplines. Zoals schilderijen, video en objecten. Elk kunstwerk verbeeldt weer een ander aspect van het thema. Zoals de gebrokenheid van de mens, de hoop in de teloorgang van de aarde, de relatie met het offer van Jezus, de schoonheid van de schepping, Gods Geest in de natuur en de vervuiling.

U kunt zelf ook iets tentoonstellen op de expositie. Eén van de challenges (uitdagingen) is om een kunstwerk te maken van afval. Als u uw kunstwerk voor 4 november naar de Ontmoetingskerk brengt, wordt deze in de expositie geplaatst.

De officiële opening van de tentoonstelling is op zaterdag 9 november om 15.30 uur.

Oogstwandeling

Op 3 november om 12.30 uur is er een pelgrimswandeling. In deze wandeling in de herfst staan we stil bij oogst; bij wat we allemaal mogen ontvangen in de natuur en dankbaar voor zijn. Wellicht vinden we dingen om te oogsten, maar neemt u gerust brood mee om onderweg te eten.

De start is bij de kleine Bartholomeuskerk in Beek (Nieuwe Holleweg 2). We lopen een rondje van ongeveer 5 kilometer. Onderweg zullen we geregeld stilstaan voor momenten van bezinning. Rond 14.30 uur zijn we weer terug.



Oecumenische viering en sponsorloop

Zondag 3 november vanaf 10.30 uur in de Ontmoetingskerk is er een oecumenische viering i.s.m. het koor Joy in het thema van Heel de aarde. Na afloop van de viering, rond 11.45 uur start de sponsorloop. Doet u ook mee?

Wij zouden het geweldig vinden als u allemaal meedoet met de sponsorloop door zelf te rennen en vooraf sponsoren te zoeken of door iemand te sponsoren.

We rennen natuurlijk voor een goed doel, namelijk een van de bedreigde dieren: de orang-oetan.

Door klimaatsverandering en boskap hebben deze dieren te weinig plek om te leven en eten te vinden. Ook worden ze gevangen en als huisdier gehouden. Het Wereldnatuurfonds zet zich voor deze dieren in door nieuw bos

aan te planten en te beschermen op Borneo. Je kunt het sponsorformulier downloaden op www.pkn-nijmegen.nl.



Wekelijks stiltegebed

Iedere woensdagavond van 19.00-19.30 uur zijn er stiltevieringen in de Antonius Abtkerk (Dennenstraat). Op 6, 13, 20 en 27 november staan ze in het teken van de Schepping.

Lezing 'Integrale ecologie: van rentmeesterschap naar partnerschap'

In zijn lezing zal Gerard Kuperus (onderzoeker integrale ecologie aan het Laudato Si' Instituut van de Radboud Universiteit) door middel van de encycliek Laudato Si' uitleggen hoe we verbonden zijn met alles en met elkaar. Dit model suggereert dat in plaats van ons te gedragen als meesters van de natuur, we onszelf zien als partner, en dus als deel van een veel groter geheel. De lezing zal beginnen met een korte uitleg van de encycliek met een nadruk op de thema's van duurzaamheid en armoede. Door een aantal voorbeelden wordt het gedachtengoed van Laudato Si' tot leven gebracht.

Dinsdag 12 november om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Documentaire 'De Brief'

Op 22 november om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) vertonen we de documentaire De Brief in de Maranathakerk. In deze film vertellen mensen wereldwijd hun verhaal naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus in de rondzendbrief Laudato Si om in actie te komen voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. In het nagesprek zoeken we ons eigen antwoord in dialoog met de ander. Wat is ons antwoord op de brief?

Bartholomeuskerk in actie voor de Voedselbank

De laatste inzameling voor de voedselbank in Landwijk is alweer een tijd geleden. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wil ik namens de cliënten van de voedselbank in de gemeente Berg en Dal heel hartelijk bedanken! Nu we langzaam richting advent gaan willen we graag een nieuwe voedselinzameling houden. De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Doet u weer mee? Fijn!!

Zondagochtend 24 november is er een dienst in de Bartholomeuskerk. U kunt dan levensmiddelen inleveren in de kerk in Beek.

Op zaterdag 23 november tussen 11 en 17 uur en na de dienst op zondag kunt u de levensmiddelen ook naar de Oude Gracht 4 in Beek brengen.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag (alles minstens 12 weken houdbaar!!):

- Groente en fruit in blik/pot
- Soep in pak/ blik/ zak (ook vega)
- Rijst/ macaroni/ pasta/ aardappelpuree
- Maaltijdsauzen en mixen
- Olijfolie
- Broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag ed.)
- Koffie/ thee
- Houdbare zuivelproducten (melk ed.)
- Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt)
- Vis/ vlees in blik of pot

Ook heel welkom zijn wasmiddel, tandenborstels en tandpasta. Wij rekenen op u!

Liesbeth van den Hof

Hebreeuwse miniaturen

שלום

18

18 staat in het Hebreeuws voor leven. Aldus de programmatoelichting bij het indrukwekkende bevrijdingsconcert dat op 21 september plaatsvond in De Vereniging. Het getal 18 speelde bij een van de uitgevoerde werken een belangrijke rol, juist vanwege die symboliek. Maar hoe dan?



Hebreeuwse letters kunnen ook als cijfers fungeren, ze hebben dan elk een bepaalde getalswaarde. Een van de letters, de *chet*, staat toevallig voor het getal 8 en de letter *jod* voor 10. De *chet* en de *jod* samen leveren dus 18 op. Tegelijk zijn het de twee letters waarmee het woord *chaj* wordt geschreven, dat 'levend' betekent. (De a moet je er zelf bij denken.)

Je kunt dan zeggen dat de getalswaarde van het woord *chaj* 18 bedraagt. En hoewel dat dus toevallig is kun je het ook omdraaien door te zeggen dat 18 'staat voor' *chaj* ofwel voor leven, zoals in de programmatoelichting. Je ziet *chaj* trouwens ook vaak als hangertje aan een halsketting. Daarbij zal het eerder om de betekenis dan om de getalswaarde gaan.

Lees alle miniaturen op www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Eekhoorn & Konijn

Zal Uil het weten?

Konijn schudt zijn kop. "Ik geloof niet dat het nog goed komt, maar als het nu niet lukt, ga ik toch echt terug."

Samen lopen ze verder tot ze bij een ongelofelijk dikke boom zijn gekomen. Eekhoorn kijkt omhoog en roept: "Hallo Uil!" Ze wachten, maar zien niets bewegen. Eekhoorn roept nog eens en een stuk harder: "Hallo Uil!"



Ineens voelt het alsof er een wind gaat waaien en iets heel groots voor de zon voorbijkomt. Konijn duikt met een noodsporg onder een struik en blijft daar doodstil en doodsbang liggen.

"Dag Uil", hoort hij Eekhoorn zeggen. Voorzichtig tilt hij zijn kop op en kijkt. Daar zit op een lage tak een werkelijk reusachtig grote vogel, waar Eekhoorn gewoon tegen staat te praten!

"Doe niet zo gek, Konijn, waarom lig je je nou weer te verstoppert?!"
Konijn krabbelt overeind en komt voorzichtig wat dichterbij.
"Nou, waarom?"

Konijn fluistert: "mijn vader en moeder leerden ons dat je direct in een hol of ergens onder moest duiken als iets groots door de lucht vloog."

Hij kijkt angstig naar die grote vogel, maar die begint hard te lachen: "Oehoehahaha!"

Michèle en Hetty

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk**

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 10 november aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 26/27 november.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers: Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen (redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2024



- nr 9 - zondag 10 november
- nr 10 - zondag 15 december



Zondag 6 oktober vond in de Stevenskerk de drukbezochte dienst met veel kinderen plaats. Het thema was 'Met zijn allen' en de kinderen hebben samen met Roelf Groenhuis het verhaal van de ark van Noach verbeeld.



De ark van Noach

Oppassen

Het rondkrijgen van de roosters is altijd een flinke klus, en de makers hebben er dan ook de handen vol aan. Bovendien zijn er altijd wel weer onverwachtse ontwikkelingen die wijzigingen nodig maken. Dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen, maar is desondanks soms toch nodig.

En niet altijd zijn alle vakjes gevuld. In het rooster dat ik geregeld onder ogen krijg om de zondagse diensten te plannen en aan de juiste mensen door te geven zie ik zeker ook bij het kopje 'creche' helaas veel vraagtekentjes. Dat betekent dat het (nog) niet rond is. Bij veel taken is er krapte, en ook hier vallen gaten. Dat wordt niet makkelijker omdat er weinig gezinnen zijn die gebruik willen maken van de voorziening. Het kan dus zomaar zijn dat iemand aanwezig is, maar er geen creche-kind is. Kom je dan 'voor niks'? Niet, natuurlijk: kun je alsnog aanschuiven in de dienst, en instemmen met de lofzang! Maar de bedoeling is om gezinnen de mogelijkheid te geven de diensten te bezoeken en (wellicht) zelf kerkelijke taken in de dienst te verrichten.



In de praktijk ligt het vullen van het creche-rooster snel op het bord van de ouders. Maar eigenlijk is dat niet gewenst. We zouden als gemeente die verantwoordelijkheid moeten willen nemen. Bij een doopdienst wordt ook aan de gemeente een vraag gesteld; of we de ouders willen ondersteunen bij de geloofsopvoeding. Dat betekent niet dat we wekelijks bij hen op de stoep moeten staan om te vragen of er wel voldoende uit de kinderbijbel wordt gelezen (hoewel dat op zich best een keer ter sprake zou kunnen komen), maar betekent meer dat we als gemeente een plek willen zijn waar de lofzang gaande wordt gehouden en waar we ook gezinnen de gelegenheid willen geven daar deel aan te nemen. Fijn als er wat extra mensen bij oppas ingeschakeld zouden willen worden. Opgave is makkelijk: jeugd@pkn-nijmegen.nl. Of schiet Hendrik Jan Bosman even aan.

Ds Wouter Slob