

Kerstcadeau

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb in deze tijd weleens de vertwijfelde gedachte dat het alleen maar slechter wordt. Alleen maar meer afstand en onbegrip tussen groepen mensen in de samenleving. Alleen maar meer aanslag en geweld. Alleen maar meer aantasting van het milieu.

Alleen maar meer haat en woede tegen alles wat anders is. De vrede lijkt ver te zoeken en dan vieren we kerst. En dan klinkt het weer 'Vrede op aarde' en 'voor iedereen een plaats in de herberg'.

waarom je die ontmoeting met je islamitische medemens niet uit de weg moet gaan; te weten waarom je tegen alle tegengeluid in, om je heen moet duidelijk maken dat we ons moeten blijven inzetten voor een socialere samenleving, waarin plaats is voor iedereen, ongeacht afkomst of religie of huidskleur of geaardheid.

Daar zijn de sterren van Bethlehem voor, om ons aan te geven op welke plekken in onze wereld het goddelijke soms even zichtbaar wordt.



Als we er nu in de loop van het nieuwe jaar dat er elke keer weer na de kerst komt, niet in slagen om veel van die kerstboodschap waar te maken, moeten we er dan maar niet eens mee ophouden, met dat kerst-vieren??

Ik dacht van niet. Volgens mij is het juist, ook als we er niet veel van bakken, belangrijk om te horen dat er van Gods wege een tegengeluid klinkt.

In deze adventstijd klinkt het woord Immanuël. 'God met ons' betekent dat. God met ons – volgens mij is dat de kortste beschrijving van de kerstboodschap.

Die hoge idealen van het kerstfeest werken zoals de ster van Bethlehem werkte op de wijzen uit het Oosten. Een ster die ons de weg wijst, ons oproept om op weg te gaan.

Naar het hoge ideaal bijvoorbeeld van 'een plaats in de herberg voor iedereen in onze samenleving', ook voor de dak- en thuisloze, ook voor de asielzoeker, ook voor de illegaal gemaakte mens.

Of ook het hoge ideaal van 'vrede op aarde'. Vrede tussen mensen, vrede tussen moslims en christenen. Vrede in Jemen, of (als altijd) in Jeruzalem.

Eindeloos hoge idealen..., die moeten er zijn om te weten welke kant we op moeten, stapje voor stapje in de richting van die ster van Bethlehem.

Te weten waarom je je zou inzetten voor mensen die het minder hebben getroffen in onze samenleving; te weten

God met ons, dat is het echte kerstgeschenk voor ons allemaal. Als je daar ontvankelijk voor bent, dan brengt dat veel in beweging in je bestaan. Steeds weer opnieuw die beweging naar de ander, naar de medemens, naar 'God - menselijk in ons midden', God met ons in de gedaante van een ander mensenkind.

Dat kerstgeschenk wens ik je toe..., maar dat geschenk moet je dan wel echt zelf uitpakken,..... dan worden het gezegende kerstdagen.

Paul Oosterhoff

Laatste oproep voor Kerkbalans 2019

Beste mensen, degenen die begin van het lopende jaar een toezeggingsformulier hebben gekregen en dit nog niet hebben ingevuld en/of teruggestuurd, worden vriendelijk verzocht de bijdrage die u voornemens was aan onze kerk te geven alsnog over te maken.



Wij willen u voor uw medewerking alvast vriendelijk danken.

Werkgroep Geldwerving/
Kerkbalans

Geduld is een schone zaak

Bij ons in het verpleeghuis wordt veel gewacht. Op de verzorgende die hopelijk snel komt als een bewoner heeft gebeld omdat zij/hij hulp nodig heeft. Op bezoek van kinderen of naasten. Er wordt ook uitgekeken naar leuke gebeurtenissen als gezamenlijke uitstapjes, of feestjes die gevierd gaan worden.

Wachten kan soms lang duren. Soms wachten mensen op iets wat niet komt, of nooit meer zal zijn: het gezelschap van hun ouders, de aanwezigheid van een overleden echtgenoot, kinderen die thuiskomen uit school. Of ze wachten en blijven hopen op een gezond lichaam, ooit weer kunnen lopen, de krachteloze hand weer kunnen bewegen. Kortom op betere tijden. Het uithouden in een moeilijke of uitzichtloze situatie vraagt veel geduld, niet alleen voor degene die ziek is, maar ook voor de naasten en de verzorgenden.

Geduld hebben leer je wel in een verpleeghuis, werd mij onlangs verzekerd door een bewoner. Anderen zeggen: "Als het niet in je karakter zit dan leer je het nooit". Geduld is misschien wel een schone zaak maar mag je als mens ook ongeduldig zijn? Moet je altijd geduldig wachten of mag je ook weleens hard aan de bel trekken en je ongeduld laten blijken? Soms werkt dat laatste wel. Als je vaker belt, kan het zijn dat er eerder iemand komt. Als er iets heel dringend is kan het goed zijn om dat te laten horen. Ongeduld kan opschudding teweeg brengen en soms is dat ook ergens goed voor.

Toch denk ik wel dat geduld een schone zaak is. Alleen al voor degenen die werken of wonen in een omgeving waar mensen afhankelijk zijn van zorg en hulp is het onontbeerlijk.

Ook ten opzichte van onze dierbaren kan het geen kwaad om geduld te betrachten. Geen geliefde is immers perfect. Wat te denken van geduld hebben met onbekenden, zoals de kassière die niet zo snel werkt of degene die jou inhaalt op een plek waar het eigenlijk niet kan. En de hoogste trap van geduld: dit opbrengen voor mensen met wie je moeite hebt. Dat vraagt veel oefening en compassie. Tenslotte: misschien kunnen we ook geduld gebruiken voor onszelf. Voor al die keren dat wijzelf niet perfect blijken te zijn, boos of geïrriteerd zijn of niet overal aan denken.

Altijd weer inspireren de verpleeghuisbewoners die ik dagelijks tegenkom mij in de kunst van het geduld hebben. Zij die geduld moeten opbrengen of ze het nu willen of niet, of ze het hebben of niet. Zij inspireren mij om het te blijven proberen, met Gods hulp. Dat we in deze tijd van Advent, waarin we wachten op de komst van het licht in de wereld, op datgene wat ons verwarmt, ontroert en hoop geeft, het geduld mogen opbrengen om de hoop niet op te geven!

Berber Overdijk,
geestelijk verzorger bij stichting Kalorama



Bijbelleesrooster

vrijdag	13 december	Filippenzen 2:12-18	dinsdag	31 december	Hosea 14:2-10
zaterdag	14 december	Filippenzen 2:19-30	woensdag	1 januari	Jesaja 55:1-13
zondag	15 december	Psalm 146	donderdag	2 januari	Jesaja 56:1-8
maandag	16 december	Micha 6:1-8	vrijdag	3 januari	Matteüs 1:1-17
dinsdag	17 december	Micha 6:9-16	zaterdag	4 januari	Matteüs 1:18-25
woensdag	18 december	Filippenzen 3:1-11	zondag	5 januari	Matteüs 2:1-12
donderdag	19 december	Filippenzen 3:12-21	maandag	6 januari	Matteüs 2:13-23
vrijdag	20 december	Filippenzen 4:1-9	dinsdag	7 januari	Matteüs 3:1-17
zaterdag	21 december	Filippenzen 4:10-23	woensdag	8 januari	Jesaja 56:9-57:6
zondag	22 december	Micha 7:1-7	donderdag	9 januari	Jesaja 57:7-13
maandag	23 december	Micha 7:8-13	vrijdag	10 januari	Jesaja 57:14-21
dinsdag	24 december	Micha 7:14-20	zaterdag	11 januari	Jesaja 58:1-5
woensdag	25 december	Matteüs 1:18-25	zondag	12 januari	Jesaja 58:6-14
donderdag	26 december	Hosea 11:1-11	maandag	13 januari	Jesaja 59:1-8
vrijdag	27 december	Hosea 12:1-7	dinsdag	14 januari	Jesaja 59:9-15a
zaterdag	28 december	Hosea 12:8-15	woensdag	15 januari	Jesaja 59:15b-21
zondag	29 december	Hosea 13:1-11	donderdag	16 januari	Jesaja 60:1-14
maandag	30 december	Hosea 13:12-14:1	vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22

'Feest van Licht' met grootste kerststal van Europa

Van 20 december t/m 5 januari opent Museumpark Orientalis haar deuren voor het inmiddels traditionele 'Feest van Licht'. Een sfeer vol winters feest met allerlei activiteiten voor jong en oud tussen duizenden lichtjes.

Vergaap je in het hoofdgebouw aan de grootste kerststal van Europa. Het kerstdiorama van ruim 100 vierkante meter telt ruim 1.800 figuren en vertelt het hele kerstverhaal, van de aankondiging van de geboorte van Jezus tot aan de vlucht naar Egypte. Je dwaalt al kijkend langs Bethlehem, Nazareth, het meer van Galilea, Egypte en de woestijn, waar je de drie koningen vindt. Er zitten ook verschillende volkswijsheden en symbolieken verborgen in de uitgebeelde taferelen. Levensecht, leerzaam én hier en daar ook humoristisch.



Naast de grootste kerststal van Europa is er ook een bijzondere kerststallencollectie van 'Kerst in Karton' te bewonderen. Eenmaal buiten op de sfeer vol verlichte route door het museumpark wandel je zelf het traditionele kerstverhaal in, bijvoorbeeld als je de geboortegrot op ware grootte binnenstapt.

Warmte en gezelligheid wachten je op bij het dorpsplein in het Joods dorp, waar marktlieden hun waren en oude ambachten presenteren. Kinderen kunnen zich vermaken in het kinderatelier of luisteren naar verhalenvertellers. Ook kun je mee schilderen aan een record-replica van Rubens, of je verwonderen over de ingenieuze kerstknikkerbaan en genieten van optredens.

Van 20 december 2019 t/m 5 januari 2020 dagelijks geopend van 11.00 – 18.00 uur.

Op 21, 22, 28 & 29 december vanwege avondopenstelling geopend van 11.00 – 20.00 uur.

Tickets: volwassenen 9,75 euro p.p. en kinderen 5 euro p.p.

Voor tickets & info kijk op www.feestvanlicht.nl

De weg van de liturgie

We zijn de tijd van de Advent binnengegaan. In de Advent leven wij de Komende tegemoet, wachtend, biddend, al doende. De laatste week voor Kerstmis, vanaf 17 december (het 'kerstnoveen'), verheugt de verwachting. In het avondgebed op deze laatste dagen wordt volgens oude traditie de Messias aangeroepen met oud-testamentische namen. Elke dag klinkt weer een andere naam. Willem Barnard heeft die oeroude aanroepingen voor ons bewaard: in lied 466 uit ons Liedboek liggen ze klaar om door ons dagelijks te worden gezongen:

- 17 december: 'O Wijsheid' (lied 466, strofe 1)
- 18 december: 'O Adonai' (strofe 2)
- 19 december: 'O Wortel van Isai' (strofe 3)
- 20 december: 'O Sleutel van David' (strofe 4)
- 21 december: 'O Opgang in het Oosten' (strofe 5)
- 22 december: 'O Koning van de volken' (strofe 6)
- 23 december: 'O Immanuël' (strofe 7)



Op de Advent volgen de hoge feesten van de geboorte van Christus (dinsdag 25 december), zijn verschijning aan de wereld (Epifanie, maandag 6 januari) en zijn doop in de Jordaan (zondag 12 januari). De kerstcyclus wordt afgesloten met het feest van de Opdracht van Jezus in de tempel (zondag 2 februari).

Henk Gols

Diaconale collecten



Zondag 15 december - Sociale zorg

Nog steeds vragen mensen ondersteuning van de diaconie. Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, is hulp nodig. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Zondag 22 december - Algemeen diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconaal werk in Nijmegen.

Woensdag 25 december (Kerst) - Kinderen in de knel

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Doordat hun ouders naar het buitenland vertrekken, zijn veel kinderen al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school, voelen ze zich eenzaam en verlaten en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht.

Zondag 29 december - Hulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen

De diaconie is intensief betrokken bij de Bed- bad en broodvoorzieningen in Nijmegen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Mensen ontvangen onderdak, voeding en begeleiding in hun procedure, maar er is geld nodig om ze wekelijks een klein beetje leefgeld te geven. Daarvoor geeft de overheid geen subsidie. Vandaar deze collecte.

Zondag 5 januari - Diaconaal werk

Zie zondag 22 december.

Zondag 12 januari - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Gezellige kerstlunch op 19 december

Vrijwilligers gaan op donderdag 19 december een kerstlunch verzorgen in het Huis van Compassie, voor mensen die het leuk vinden om met anderen te eten. In een gezellige kerstfeer gaan we samen genieten van het eten en van het samenzijn.



Er zijn ook vrijwilligers met een persoonlijke inbreng, die de bijeenkomst opluisteren met muziek en zang. Van harte welkom!

De lunch is van 12.30 tot 14.00 uur en een vrijwillige bijdrage is welkom. Wilt u met ons mee eten: meld u dan aan via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80.

20 december: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar u elke 3e vrijdag van de maand terecht kunt voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats op vrijdag 20 december van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.



7 januari: Spreken met compassie

Kletsen, keuvelen, kwebbelen: je kunt op veel manieren met elkaar praten. Echt spreken met elkaar is iets anders. Dat vergt aandacht en tijd. Iedere eerste dinsdag van de maand gaan we een socratisch gesprek voeren, waarin de dialoog centraal staat.



We stellen een thema vast of begeleider Mariëlle Polman doet een voorstel, en onderzoeken met elkaar waar het nu werkelijk om draait. Daarbij gelden bepaalde regels en stappen, die je al doende onder de knie krijgt.

Data: 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 9 juni, 7 juli van 19.30 – 21.30 uur

Kosten: 5, 8 of 10 euro, afhankelijk van ieders portemonnee. Aanmelden via een mail naar info@mariellepolman.nl

Van de schoonheid en dood: lezingen vanuit kunst en filosofie

Compassie heeft niet alleen met het leven te maken, maar ook met de dood. Met compassie sterven, gedenken, rouwen, dat is een hele kunst. In vijf lezingen zullen Christine Elkhuzen en Mariëlle Polman raken aan het leven en voorbij het leven, belicht vanuit een filosofisch, muzikaal en kunstzinnig perspectief. U zult kijken naar beeldende kunsten, luisteren naar muziek en nadenken over ideeën rondom de dood. De cyclus is in november gestart, maar we hebben begin 2020 nog twee lezingen op het programma. U bent van harte welkom op onderstaande dinsdagen van 19.30 – 21.30 uur:

- 14 januari: Personificaties van de dood
- 28 januari: Lamentaties

Kosten: per avond 10, 15 of 18 euro, naar draagkracht.
Aanmelden: via een mail (met uw adres en tel. nummer) o.v.v. 'Van de schoonheid en de dood' naar: Christine Elkhuzen, info@datisdekunst.nl of Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl

13 januari: Maaltijd en opening tentoonstelling 'Talen naar Vrede'

Tijdens de maaltijd op maandag 13 januari openen we de tentoonstelling 'Talen naar Vrede'. Deze is tot half maart te zien in de Vredesambassade Nijmegen ofwel het Huis van Compassie. De tentoonstelling bestaat uit een serie prenten die Len Munnik en Lex Dirkse maakten voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid.

De tekenaars maakten twintig prenten bij spreekwoorden van over de hele wereld, onder andere uit Soedan, Zimbabwe, China, Afghanistan, Rusland, Nederland en Slowakije.

De tentoonstelling is een initiatief van Stichting KUS/de Vredesambassadeurs/KUSvrijwilligers Frans Houtbeckers en Mariët Mensink, en het Huis van Compassie. Het Huis van Compassie is al een jaar of zeven Vredesambassade tijdens de Vredesweek die jaarlijks in september is. Huis van Compassie en KUS willen tijdens het hele jaar aandacht aan vrede besteden en organiseren daarom in 2020 regelmatig een activiteit die daarop gericht is.

De officiële opening van de tentoonstelling is op maandag 13 januari tijdens een Huis van Compassie ontmoeting met warme maaltijd. Mensen uit verschillende landen, waar de spreekwoorden vandaan komen, zullen kort vertellen over de sociale achtergronden van deze gezegden. De maaltijd duurt van 18.00 tot 20.00 uur en kost 2 euro of 7,50 (naar draagkracht). Aanmelden bij post@huisvancompassienijmegen.nl

De cartoon hiernaast is van Lex Dirkse, bij het uit Somalië stammende spreekwoord 'Vrede is het beste bed om in te slapen'.



Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag



**Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in d de Stevenskerk**

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de
- Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres:
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

Stevenskerk

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd.

Kerstmis

- Dinsdag 24 december om 18.30 uur: Familiekeerstviering: 'op Kerstavond zingen en luisteren naar oude verhalen'.
- Dinsdag 24 december om 22.30 uur: Kerstnachtdienst; voorgangers: Ds Henk Gols en Ds Paul Oosterhoff; m.m.v.

Capella Cumerana o.l.v. Peter-Paul van Beekum, een koperkwintet en organist Joost Langeveld.

Het wekelijks vrijdagmiddaggebed, om 13 uur in de Stiltekapel van de Stevenskerk, wordt zoals gebruikelijk onderbroken in de wintermaanden januari en februari.

Engelse Koorvespers met Capella Cumerana zijn er op (bijna) elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur. De eerstvolgende keer is op 1 februari, aan de vooravond van het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel.

Sint-Jacobskapel

De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis in de benedenstad is een statie op de oude bedevaartroute naar Santiago de Compostela.

Op dinsdag 24 december om 21 uur: Kerstavondviering. Voorgangers: Pater Paul Reehuis en Bärbel de Groot-Kopetzky. Na afloop een samenzijn met glühwein en kerstbrood.

Zondag 12 januari, op het feest van de Doop van de Heer, 11.30 uur: 'Jacobsviering voor mensen onderweg', voorganger: Pater Paul Reehuis.

Bijbelkring in de binnenstad

Al vele jaren bestaat er een oecumenische bijbelkring in de binnenstad. Maandelijks komen wij bijeen in de Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat. Komende keer: donderdag 9 januari, om 20.30 uur. Voor meer informatie: henkgols@planet.nl

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering.



Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
Website: www.ontmoetingskerk.net
Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp): scriba@ontmoetingskerk.net
Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten): ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat: prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimtes: via de website (zoek op 'zaalbeheer')
Rekeningnummer sectiekas: NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over&Weer: redactie@ontmoetingskerk.net
Bereikbaarheid pastoraat
Secretariaat: 024 - 344 14 46 (werkdagen van 7.00-23.00u); secretariaat@ontmoetingskerk.net
Of neem contact op met de kerkelijk werker:
Marije Klijnsma: tel. 06-19047440;
e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl (werkdagen maandag en woensdag)
Voor dringende vragen kunt u op dinsdag, donderdag en vrijdag contact opnemen met ds. Henk Gols: tel.: 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

In memoriam

Op 4 oktober overleed Sietske van der Kouwe-de Jong, ze werd 84 jaar. Sinds 2011 woonde ze in Waterrijk, omdat ze vanwege Alzheimer niet langer alleen kon wonen.
Ze had toen ruim 5 jaar alleen gewoond sinds haar man Daan was overleden. Ze tilde zwaar aan het leven, zeker sinds het jong overlijden van één van haar kinderen. Daan was dan haar steun en toeverlaat. Ondanks dat ging haar het leven alleen verbazend goed af, ook al was het met hier en daar wat ondersteuning.
Ook de verhuizing naar Waterrijk nam ze zonder veel merkbare bezwaren. Ze werd daar met veel zorg en liefde omringd en had het er goed, hoewel ze steeds meer van de werkelijkheid verloor.



Haar kinderen bezochten haar daar en zagen dat hun moeder er een goede plek had.

Op 10 oktober hebben we met een dankdienst afscheid genomen van haar in de Ontmoetingskerk.

Met dezelfde lezingen uit de Bijbel als bij haar man Daan kwam ook nu het licht van Gods toekomst aan de orde en zongen we: "Er is een land van louter licht."

Bij de diensten

In de kerk staat al twee weken een mooie liturgische bloemschikking voor Advent en een adventskrans waarvan iedere week een nieuwe kaars wordt aangestoken door één van de kinderen. Zo gaan wij met de symbolen, het licht en de verhalen op weg naar het Kerstfeest.

Op de derde zondag van Advent, 15 december, gaat ds. Bauk Zondag voor in de dienst. Op 22 december, de vierde zondag van Advent, klinkt het feest van Kerst al meer door. In deze viering zal ds. Rainer Wahl voorgaan en zingt de Cantorij o.l.v. Viviën Moffat.

Op Kerstavond om 22.30 uur is er een dienst waarin ds. Johan Dorst voorgaat. Het thema van de viering is licht als teken van hoop. De Tienerdienst zal hier ook een bijdrage aan leveren. De dienst wordt extra feestelijk door de muzikale medewerking van het reüniekoor **Tell It Everywhere** o.l.v. Jaap Oudesluijs. Nadat ruim 10 jaar geleden het koor is gestopt, hebben vele oud-leden zich al opgegeven om nog een keer samen te zingen. In twee repetities zal er niet alleen gewerkt worden aan het (opnieuw) instuderen van de liederen, maar er zal ook zeker tijd zijn om bij te kletsen. Op eerste Kerstdag is er om 9.30 uur een viering zijn. Hierin zal ds. Henk Gols voorgaan.

Ook voor de kinderen is er dan aandacht voor het kerstevangelie, met een verwerking die past bij het verhaal; kortom een feestelijke kindernevendienst. De werkgroep 5de zondag verzorgt de 'Onderwegdienst' op 29 december. Het is de eerste keer dat zij dit doen na het overlijden van hun medelid Henk Meijer, zijn bijdrage zal worden gemist.

We beginnen in 2020 op 5 januari met een Ontmoetingsviering om 10.30 uur. Een oecumenische dienst met Tafelviering waarin Joska van der Meer en ds. Rainer Wahl samen voorgaan. We bidden voor de diepste wensen van mensen en onze toekomstdromen. U kunt ook een eigen intentie opschrijven en een lichtje ontsteken. Het Gemengd Koor en de Cantorij zullen hun muzikale

medewerking verlenen. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nieuwjaarswensen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ds. Gijs Bikker is onze voorganger op 12 januari en ds. Paul Oosterhoff is dat op 19 januari, beide diensten beginnen om 9.30 uur.

Iedere zondag is er Kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. Op 22-12 en 25-12 is er ook crèche voor de allerkleinsten. Ten slotte is er voor de jongeren Tienerdienst op 22-12 en 5-1.

Op 22 december is er na de RK-gezinsviering van 11.00 uur een kerstmarkt met een kerstkraam van de Klaaswinkel. Er is koffie en de kinderen kunnen gezellig samen knutselen.

Wij hopen u in de komende weken in en rond de kerk te ontmoeten en wensen u een Gezegend Kerstfeest en een 2020 vol lichtpuntjes.

Eeuwigheidszondag in TienerDienst
Wellicht heeft u tijdens de viering op zondag 24 november jl. (Eeuwigheidszondag) de tieners in de viering gemist. Toch hebben zij, in hun eigen ruimte (de Kelder) op hun manier stil gestaan bij diegene die zij moeten missen. Bijgaande foto's getuigen daarvan! We hebben een mooie viering gehad met elkaar!

Namens de leiding TienerDienst,
Irma van de Kamp



Protestantse Vrouwendienst Dukenburg/Lindenholt/Hatert

Op donderdag 19 december houden we vanaf half vier met onze oudere gemeenteleden een kerstviering. We ontvangen u eerst met koffie of thee met iets lekkers.

Om vier uur starten we met de dienst, waarin ds. Johan Dorst voorgaat. Het thema is: 'Licht sterker dan de nacht!' Ook een koortje onder leiding van Jannie Oostdijk zal optreden. Organist Lolle Wynia zal hen begeleiden.

Na de kerstviering gaan we aan tafel voor een gezamenlijke broodmaaltijd. Het is wel gewenst dat u zich van tevoren even aanmeldt. Dat kan via het gebruikelijke strookje op de uitnodiging.

Als u niet op eigen gelegenheid of met openbaar vervoer naar de kerk kunt komen, kunt u dat eventueel ook op dit strookje aangeven. Vervoer wordt dan geregeld.

We hopen u allen te zien op 19 december.

Wij willen u allen alvast fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.

De eerstvolgende bijeenkomst in het nieuwe jaar staat gepland op donderdag 30 januari.

De Vrouwendienst

Tell It Everywhere

In de aankomende kerstnachtdienst op 24 december, laten een aantal oud TIE-leden zich nog eens horen.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Muziek is weer uit de kast gehaald, oud leden hebben weer contact met elkaar en de stemmen worden alvast gesmeerd. Van als ouds zullen zij deze dienst muzikaal ondersteunen.

Heeft u zelf op TIE gezeten of kent u nog oud leden? Meld het snel! Opgeven kan bij kaat.oudesluijs@hetnet.nl / of tel. 06-41295092.

Geloven Nu

woensdag 18 dec. of vrijdag 20 dec.:
10.00 uur

Deze groep komt maandelijks bij elkaar en buigt zich dan over een Bijbeltekst. Afwisselend begeleidt Theo van Grunsven of Ineke Keizers deze groep. Volgende bijeenkomst: 20 en 22 januari 2020.



Leesgroep

Woensdag 8 januari 20.00 – 21.30 uur
Deze groep leest boeken over godsdienst in de breedste zin van het woord. Wie leest, wil er ook over praten. Gewoon vanuit je eigen ervaring over wat je heeft geraakt. Interesse om mee te doen? Neem dan contact op met het secretariaat: tel. 024 - 344 39 56 of secretariaat@ontmoetingskerk.net of met gespreksleider Hans van Gennip j.vangennip@its.ru.nl

Ontmoetingsgroep 25+

woensdag 18 december: 20.00 uur
Je bent tussen de 25 en 40 jaar en benieuwd hoe anderen midden in een drukke en chaotische wereld zin en richting zoeken in hun leven. Dan kun je je aansluiten bij de maandelijkse ontmoetingsgroep. Begeleiding: pastor Joska van der Meer.

Kerstconcert Seniorenorkest

woensdag 18 december: 14.30 uur
Zoals we al een aantal jaren gewend zijn geeft het Seniorenorkest Nijmegen o.l.v. dirigent Ruud Böhmer een sfeervol kerstconcert in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk. De entree is gratis. Na afloop is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Kerstmarkt

zondag 22 december: 12.00 uur
Na de viering van 11.00 uur een heuse kerstmarkt. Er is koffie en de kinderen kunnen gezellig samen knutselen.

Heerlijke oliebolletjes

dinsdag 31 december: 09.30 – 15.00 uur
Ook dit jaar worden er voor de Ontmoetingskerk weer overheerlijke oliebolletjes gebakken. Kosten: 80 cent per stuk en 8 euro voor 11 stuks.

Vooraf bestellen kan via de inschrijfformulieren die u in de hal van de kerk vindt. Bestellen kan ook per mail: hans.berkelaar@hotmail.nl
Op dinsdag 31 dec. (Oudejaarsdag) kunt u de bestelling op het kerkplein afhalen.

Snert-avonden

vrijdag 10, 24 of 31 januari of 7 of 14 februari: 18.00 uur
Gezellig samen erwtensop eten en bijdragen aan het project Tuinkamer. Als u wilt bijdragen aan de realisatie van dit project kunt u aanschuiven voor een bord stevige soep op een gezellige "snertavond" thuis bij iemand in de wijk. De gastvrouw heeft ruimte voor 10 mensen.
Aanmelden bij Ria Vos: mwt.vos@hotmail.com. Uw bijdrage is 7,50 euro per persoon, maar meer mag ook.

Bijbelkring vol bedevaartslieiders

woensdag 29 januari: 20.00 – 21.30 uur
In de Bijbelkring in de Ontmoetingskerk buigt men zich over de zogenaamde Pelgrimsliederen ("psalmen van de opgang"). Op woensdag 29 januari staan de psalmen 132-133 en 134 centraal. Als u zich aanmeldt bij henkgols@planet.nl krijgt u de nodige teksten toegestuurd.



Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Bereikbaarheid pastoraat
Coördinator: Jeanette van der Zande jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.
U kunt ook rechtstreeks met de kerkelijke werker contact opnemen: Marije Klijnsma: e-mail: m.klijnsma@protestantsekerk.nl of tel. 06-19047440 (werkdagen maandag en woensdag)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u contact opnemen met ds. Henk Gols: tel.: 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

In memoriam

6 november jl. overleed Marty Ramaker op 80 jarige leeftijd. Marty verbleef al een tijdje in hospice Joachim en Anna waar haar dochters en kleinkinderen haar vaak bezochten en haar liefdevol verzorgden.
Dinsdag 12 november hebben we afscheid genomen van Marty in een volle kerk waarna er nog een afscheidsdienst volgde in het crematorium.
Marije Klijnsma heeft Marty meermalen bezocht in het hospice en er ontstond een warme band tussen hen en Marty had Marije dan ook verzocht in de afscheidsdienst voor te gaan. Dat heeft ze op een bijzondere mooie manier gedaan waarbij recht werd gedaan aan de wensen van Marty, een gedeelte van het koor uit Groesbeek (waar Marty zong) luisterde de dienst op.

Marty was lid van onze gemeente en was ook actief in Landwijk. Jarenlang was ze vaak bij Riet te vinden waar ze samen kaartjes voor aan de bloemen maakte. Uit oude ansichtkaarten haalden ze mooie afbeeldingen en met wat plak- en knipwerk werden dat mooie en unieke kaartjes. Ook in de bloemengroep was Marty actief, als het haar 'beurt' was om voor de bloemen te zorgen, kwam ze altijd met een prachtig boekje op de proppen.

Er werd toen ook nog Wereldgebedsday gevierd in Landwijk en ook in die groep was Marty zeer actief, Riet nam het voortouw en samen met anderen werden er zeer creatieve zaken bedacht die ze ook ten uitvoer brachten tijdens de viering. Je kon eigenlijk altijd een beroep doen op Marty als er iets georganiseerd moest worden voor de kerk, altijd bereid actief mee te werken. Op zondags tijdens de vieringen was Marty dan ook te vinden in de kerk, uit volle borst meezingen met de liederen en na de dienst helpen met de koffie en opruimen.

Toen ze in Joachim en Anna verbleef, heb ik haar paar keer mogen bezoeken en altijd was ze nog zeer geïnteresseerd in Landwijk, wilde er alles over weten en bleef meedenken over de gemeente. Wat ook opviel was haar grenzeloos vertrouwen in God, toen we eens over haar naderend einde spraken zei ze: 'wat moeten mensen toch die niet geloven als het einde nadert? Ik ben gelukkig dat ik straks op een mooiere plaats kom'. Bewonderenswaardig dat vertrouwen en ik weet zeker dat ze daar nu ook is. Marty, een prachtvrouw die we gaan missen.

Else Schaberg

Gezamenlijke maaltijd op 15 januari

In oktober hebben we een mooie avond gehad waarin we samen hebben gegeten en met elkaar gedeeld over gemeenschap zijn / verbinding maken. Iedereen was enthousiast en daarom geven we er graag een vervolg aan. We hebben afgesproken dat we steeds bij iemand thuis afspreken. Iedereen die op enige wijze betrokken is bij de kleine Bartholomeuskerk is van harte welkom.
Woensdagavond 15 januari zijn we bij Els en Paul van Woerkom uitgenodigd voor een maaltijd met het thema: Een frisse start.

Adres: Kasteelselaan 22A in Ubbergen.
Tijd: van 18.00 - 20.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur), kosten: 2,50 euro.
Aanmelden: graag voor 8 januari bij Paul en Els, tel. 06 - 20978922 of mail: elsenpaul@ziggo.nl



Oecumenische
Studentenkerk

Oecumenische Studentenkerk
Erasmuslaan 9a, 6525 GE, tel. 3619188
e-mail: secretariaat@studentenkerk.ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk
facebook: [facebook.com/studentenkerk](https://www.facebook.com/studentenkerk)

Programma in december en januari

Op kerstavond is er om 21.30 uur een kerstviering (Nederlandstalig en oecumenisch) – voorgangers zijn Nicole Schubert en John Hacking. Er zijn geen kaarten nodig. Reserveren hoeft ook niet. Er is dit jaar naar alle waarschijnlijkheid geen kinderkerkerviering om 19.00 uur, omdat er geen vrijwilligers zijn die dit organiseren.

Op eerste kerstdag 25 december en op 1 januari is er om 17 uur een Engelse eucharistie.

Op 5 januari is er weer de eerste viering om 11 uur in het nieuwe jaar. Deze keer met wafels.

Op 28 januari is er van 19-21 uur gelegenheid voor de bezoekers op zondag om in gesprek te gaan met bestuur en team. Ook de voortgang in de vacature voor de opvolging van Froukien Smit komt aan de orde.

Meer informatie over programma en activiteiten is zoals altijd te vinden op onze website www.ru.nl/studentenkerk.



Secitie Stad
Maranathakerk

Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel; tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasetiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25

024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling

tel. 024-6639584; mail: miekevdbbrandt@zonnet.nl

U kunt ook contact opnemen met Ds. Henk

Gols: tel.: 06-51999262; e-mail: henkgols@planet.nl

Bij dringende vragen kunt u op maandag

en woensdag contact opnemen met Ma-

rije Klijnsma: tel. 06-19047440; e-mail:

m.klijnsma@protestantstekerk.nl

In memoriam

Op 1 november overleed Janny van Zetten - van Mulligen. Zij werd 85 jaar. Zij ontving de laatste periode van haar leven verzorging in De Globe. Moeder van een groot gezin stierf ze te midden van haar kinderen. Mevrouw van Zetten was een trouw kerkganger in deze kerk en heeft jarenlang zich ingezet binnen de vrouwendienst. Samen met pastor Joska van der Meer verzorgden de kinderen en kleinkinderen de afscheidsbijeenkomst.

Op 10 november overleed Ria van Harten - Besemer, gedoopt met de namen Maria Batruida. Zij werd 95 jaar. Mevrouw van Harten woonde de laatste jaren van haar leven in het Oud Burgeren gasthuis. Zij had in deze kerk haar vaste plaats, bescheiden en niet op de voorgrond tredend. Een spilfiguur in de familie, neven en nichten die haar

beschouwden als een tweede moeder en oma. Zij leefde vanuit een geloof waarin zij ook is gestorven.

Op 27 november overleed Willemina Johanna Peters - Schroot Zij werd 92 jaar en woonde de laatste twee jaar in het Oud Burgeren gasthuis, voor die tijd in Leuth, en bekend als vaste gast in de Bartholomeuskerk. Mevrouw Peters was een vrouw die het in zich had om een goede sfeer te scheppen, en had dan ook belangstelling voor haar omgeving. Zij beleefde vlak voor haar sterven de geboorte van haar derde achterklein-kind, haar verjaardag en het 70 jarig huwelijk met haar man Wim Peters.

Jan Waagmeester

Op zondag 17 november is overleden Annemarie (Mieke) Berkeljon-Evers. Ze is negentig jaar geworden. Ze kwam uit Hees. In het 'hervormde kerkje van Hees' (pas later naar de apostel Petrus genoemd) heeft ze openlijk het geloof beleden, ze is er getrouwd en haar dochters Bea en Elly zijn er gedoopt. Daarom wilde ze ook haar uitvaart vanuit de Petruskerk laten plaatsvinden. Al rond haar vijftigste stierf haar man. De kinderen waren toen de deur al uit. Ze moest alleen verder en deed dat dapper en gelovig. Ze heeft veel voor de kerk betekend, in het zondagsschoolwerk, via het ambt van ouderling, in het pastoraat en de Vrouwendienst.

De laatste jaren werd Mieke steeds brozer, ze viel meerdere keren, zag tenslotte wel in dat ze niet langer zelfstandig kon blijven wonen en verhuisde afgelopen zomer naar De Vlechting in Zwanenveld, waar ze een warm en liefdevol thuis vond. Daar is zij in bijzijn van haar dochters rustig ingeslapen. In de uitvaartdienst hebben wij haar aan God toevertrouwd. Mogen haar kinderen en kleinkind troost vinden.

Henk Gols

Kerstsamenzang en kerstspel

Op 24 december, om 19.00 uur, is er in de Maranathakerk de jaarlijkse kerstsamenzang, met een kerstspel door de kinderen van de kindernevendienst.

Protestantse Vrouwendienst Zuid-West

Omdat zij heel veel jaren medewerkster en ook voorzitter is geweest van de Protestantse Vrouwendienst, begonnen in de tijd dat deze nog Hervormde Vrouwendienst was, vermeld ik het overlijden van Mieke Berkeljon. Toen ze 80 jaar werd, is ze met dit werk gestopt, maar is altijd betrokken gebleven bij het werk van de vrouwendienst en belangstellend in kerk, mens en maatschappij.



Ze heeft zich ook lange tijd met hart en ziel ingezet als kerkenraadslid in de Pauluskerk. We zijn haar dankbaar voor dit alles. De uitvaart en crematieplechtigheid heeft zaterdag 23 november plaatsgevonden. Mieke is 90 jaar geworden. Lied 753 uit het liedboek; 'Er is een land van louter licht', dat we zongen in de uitvaartdienst en dat ze zelf had uitgekozen, geeft troost en vertrouwen, dat het voor Mieke nu goed is.

Ria Velthuizen, reeds PVD-medewerkster toen er rond de Pauluskerk ook een Vrouwendienst actief was, heeft te kennen gegeven dat ze met het vrijwilligerswerk moet stoppen. Haar gezondheidstoestand is van dien aard dat ze tot dit besluit moet komen. Nadat we een paar maanden geleden te horen hebben gekregen dat Ans van Luik als vrijwilligster afscheid moet nemen, betreuren we het zeer dat we ook Ria als 'collega' zullen moeten missen. Te gelegener tijd, als hun situatie dat toelaat, zullen we van beiden afscheid nemen.

Een verheugend bericht is, dat Michaela Sommen, wonende in de Hazenkamp en trouwe bezoeker van de zondagse diensten, onze gelederen komt versterken en verjongen! We zijn heel blij met het enthousiasme van Michaela.

Tijdens de contactmiddag van november heeft Michèle van der Steenstraten, vrijwilligster bij PVD Zuid-West, ons zeer verrast met haar lezing over het helingsproces dat zonder pillen en met weinig woorden tot mooie resultaten kan leiden. Na een korte inleiding over wat zij in haar beroep als drama- en speltherapeute zoal tegenkwam en hoe zij daar mee omging, gaf ze voorbeelden en liet ze ons allen beleven wat haar aanpak bewerkstelligt. Daartoe had ze attributen te kust en te keur meegenomen.

Nu bereiden we ons voor op de kerstviering. Deze zal zijn op donderdag 19 december om half 4! We vieren het kerstfeest niet met de 2 PVD's samen, omdat de ruimte in de zaal daarvoor waarschijnlijk te klein is. Het thema dit jaar is 'In een Stal'. De Zoon van God wordt mens in een stal met dieren, stro en eenvoudige mensen. Hij wordt geboren in wat wij van de aarde, het milieu gemaakt hebben. Iedereen is van harte welkom! Neem u gerust introducés mee; ook degenen die nog niet van hun pensioen genieten verwelkomen we graag.

Wie niet op onze Kerstviering kan komen, wens ik, namens alle medewerkers heel goede kerstdagen toe en een zegenrijk jaar 2020.

Voor de vrijwilligsters: de eerste vergadering in 2020 zal zijn op woensdag 8 januari om 2 uur in de Maranathakerk.

Addie Wanders: tel. 3558471

PVD-Oost

Wanneer U dit leest heeft U de bekende gele uitnodigingskaart voor de contactmiddag al ontvangen. Zoals U gelezen heeft hebben we dinsdag 17 december de Kerstviering.

We hebben weer een mooie liturgie gemaakt en hopen U allen te mogen ontmoeten op die dag om 14.30 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

Wanneer U géén uitnodigingskaart heeft ontvangen óf wanneer U een vriend(in) mee wil nemen: Ook zij zijn, zoals steeds, van harte welkom! We hebben voor ieder een stoel en verheugen ons op Uw komst. Heeft U toch nog een vraag?

Anneke Jansen, tel. 322 14 89

Pniël-Heeskoor zoekt zangers m/v

Het Pniël-Heeskoor is op zoek naar enthousiaste zangers. Zowel bij de sopranen, alten, tenoren als de bassen kunnen we wel wat versterking gebruiken. Ons koor zingt o.l.v. Uschi Krawczyk serieuze en vrolijke liederen.

We hebben al vaak bij u in de Maranathakerk in de zondagse viering gezongen. Onlangs traden we op in Huis Compotella in Zeeland, waar één van onze leden nu woont. Ook zingen we op de Nijmeegse muziekdag 'Nijmegen klinkt' en op veel andere plaatsen.

Lijkt het u leuk mee te zingen. Kom dan een keer kijken en meedoen. We repeteren elke dinsdag in de Maranathakerk van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie bij Caroline Janssen, 06 – 5315 1547

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar de website van PGN: www.pkn-nijmegen.nl (onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Schilderwerk kerktoeren afgerond

De rand onder het dak van de toren is op 9 oktober keurig in de verf gezet. Daar moest weer een enorme hoogwerker voor komen. De kerktoeren ziet er nu gelijk weer fraai uit.

Een muzikale dienst

Op zondag derde advent, 15 december, zal het blokfluitensemble Lindenberg in de dienst komen spelen.

Het verheugt ons dat het ensemble op de zondag gaudete (verheug u) een muzikale bijdrage in de dienst komt verzorgen. U bent van harte uitgenodigd.

Overige vieringen

- 25 december (Kerstmorgen)
ds. S. Freytag
- 5 januari (Epifanie) dr. T. van Willigenburg





Verslag van visitatoren: Een volk dat lust heeft om te bouwen

Op de extra kerkenraadsvergadering van 3 oktober j.l. is door ons als visitatoren, die in de afgelopen zeven maanden de Protestantse Gemeente te Nijmegen hebben gevisiteerd, verslag uitgebracht van ons onderzoek en de vele gesprekken die we daarvoor gevoerd hebben. Dit was een verslag op hoofdlijnen, met daaraan toegevoegd onze adviezen. Inmiddels hebben we dit alles ook gerapporteerd aan het breed moderamen van de classis Gelderland Zuid & Oost, dat ons met deze visitatie had belast. En momenteel zijn we bezig aan de afronding van de visitatie waarbij nog enkele laatste open eindjes verwerkt moeten worden.

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ook de leden van de Protestantse Gemeente te Nijmegen op de hoogte te brengen van wat wij tijdens de visitatie hebben geconstateerd, hoe wij tegen de problematiek aankijken en welke adviezen wij de kerkenraad en daarmee heel de gemeente willen geven.

Om een beeld te geven wat er bij deze visitatie op het spel staat, opende de voorzitter van ons drietal, ds. J. Janssen, de kerkenraadsvergadering met het lezen van een bijbelgedeelte, Nehemia 2.

In dit schriftgedeelte beschrijft Nehemia hoe hij van hogere hand (van de koning der Perzen) opdracht had gekregen om de naar Jeruzalem teruggekeerde Joodse ballingen te helpen bij de wederopbouw van de nog steeds in puin liggende de stad Jeruzalem. Die opbouw namelijk was lange tijd niet van de grond gekomen. En de lange duur van de problemen had de mensen in Jeruzalem danig ontmoedigd. Er waren tegenwerkende factoren van buiten, maar minstens evenveel tegenwerkende factoren van binnenuit. Het voornaamste wat er aan ontbrak was dat er van niemand onder die teruggekeerde ballingen leiding uitging. Er was geen geestelijke leiding, die de mensen motiveerde en bezielde met een gevoel van urgentie en de noodzaak tot eenheid.

Als Nehemia in Jeruzalem is gekomen, gaat hij min of meer heimelijk, in nachtelijk duister zodat hij niet opvalt, met één of twee secondanten de vervallen muren inspecteren, om te zien welk werk hen wacht. Hij staat versteld van de puinhopen die hij aantreft, maar gaat onverdroten door met zijn inspectietocht. Totdat hij in zich heeft opgenomen wat er over is gebleven van de muren en poorten rond de stad. Gewapend met deze kennis gaat hij de andere dag het gesprek aan met de oudsten en hoofden van de stad. Om hén te motiveren. En om met klem aan te geven, dat het de Eeuwige zelf is, die wil dat Sion weer Sion wordt en deze stad de stad van de sjalom! Het is de Eeuwige zelf, die wil dat zijn gemeente weer gemeente is en die daartoe ieder die meewerkt de kracht die hij of zij nodig heeft zal geven.

Er wordt verteld dát ze gemotiveerd raken daar in die stad. En dat ze zeggen: 'we zullen ons tot de herbouw gereed maken'. Met krachtige hand vatten ze het goede werk aan. Anderhalf hoofdstuk verder wordt zelfs gemeld: 'het volk had lust om te bouwen...' Hun hart was er vol van.

Nehemia 2 werpt een bijzonder licht op de taak van visitatoren. In ons geval kregen wij van het Breed Moderamen van de Classis Gelderland Zuid & Oost de opdracht mee om na te gaan hoe de PGN weer tot een werkbare situatie kan komen, wat nodig is om daadwerkelijk één gemeente te worden, met een goed functionerende kerkenraad, die aan de gemeente leiding geeft en rekening houdt met de verscheidenheid in de gemeente. Dit alles in een klimaat waarin

de kerkenraad met de interimpredikant tot een goede beleidsvorming en een werkbare structuur kan komen.

Maar is er dan sprake van 'puinhopen'? "We kennen toch onze gemeente als een actieve gemeente, waar heel veel goeds gebeurt, waar veel mensen zich met animo voor inzetten, en, okay, ook wel eens iets fout gaat..."

Maar *puinhopen?*"

Toch is dat de situatie die wij als visitatoren aantreffen, op bestuurlijk terrein vooral. Na het vastlopen van de besluitvorming omtrent de verkoop van de Maranathakerk in januari heeft de kerkenraad besloten zichzelf 'slapend te maken' totdat er intensieve consultatie zou hebben plaatsgevonden. Dit werd nodig geacht om verdere beschadiging van personen te voorkomen.



In de meeste van de 27 gesprekken die wij gevoerd hebben voelden we de pijn van mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor deze gemeente van Christus. Zij zijn bezeerd, beschadigd en moedeloos geworden in langdurige processen die tot wanverhoudingen leidden. Wij troffen mensen die niet meer met elkaar spraken, laat staan luisterden naar de ander. Een aantal voelde zich in het grote geheel niet gekend en trok zich terug in hun sectie. Sectieraden en colleges handelden alsof ze aparte eilandjes waren. Er was negatieve beeldvorming. Er werd gelekt uit vertrouwelijke vergaderingen en stukken. Motivatie om naast elkaar en elkaar aanvullend mee te bouwen aan deze ene gemeente ontbrak. Er was geen geestelijke leiding. Noch een visie op de gezamenlijke opdracht als christenen in de niet gemakkelijke context van Nijmegen, Dukenburg en Landwijk. En in veel gesprekken klonk: die nagestreefde eenheid is op deze manier mislukt.

Voor een bestuurlijke doorstart van de PGN, die leidt tot wederopbouw van een gemeente, waar mensen geïnspireerd raken, zich thuis voelen en samen een enthousiaste en dienende uitstraling hebben naar de zich verjongende wereld om hen heen, is het niet alleen nodig dat de bestuurlijke structuur wordt vereenvoudigd – dat dient zeker te gebeuren! – maar vooral dat de gemeente in al z'n geledingen doortrokken is van een **bezielende cultuur**. Dit voor ogen hebbend wijzen onze adviezen in twee richtingen:

A) Ga uit van **krachtpunten** – van die aspecten van gemeente-zijn die zich in de loop der jaren als sterk hebben bewezen. Daarbij denken wij aan: de buurtcontactgroepen zoals die zich hebben ontwikkeld in de secties, een hecht samenspel van stadsdiaconaat en wijkdiaconaat, een denktank van meedenkende gemeenteleden uit de verschillende delen van de gemeente, de 'oase'-functies' die een kerk als de Kleine

Bartolomeüskerk kan vervullen, een goed geoutilleerd centrum voor kerk- én buurtwerk, zoals de Maranathakerk functioneert als gebouw voor alle mensen, oefenplaats voor praktische oecumene in de zin van basispastoraat en wijkgebonden samenwerking, zoals daar in de Ontmoetingskerk vele jaren ervaring mee is opgedaan.

B) Maak werk van een **verandering van cultuur!**

Hiervoor hebben we als visitatoren voor ogen: dat de kerkenraad advies inwint en zich laat coachen in de kunst van het geestelijk leiding geven.

Een vernieuwde structuur is niet mogelijk zonder deze bijzondere aandacht en inspanning. Het is niet alleen noodzakelijk dat dit prioriteit krijgt bij het aanzoeken van predikanten, maar ook dat dit nu reeds uitgangspunt is van beleid. Hiertoe is nodig: een goed doordacht bezinningsplan met aandacht voor kennen en gehoord worden, waarmee op alle niveaus in de gemeente inhoudelijke bezinning plaatsvindt over het wat en waartoe van ons geloof in onze sterk veranderende samenleving. Hier moet bezieling van uitgaan. Uitwisseling van ervaringen hier en elders kunnen inspirerend werken.

C) Ook de veranderingen en vooral **vereenvoudiging van structuur** moeten stelen op bovengenoemde cultuurverandering: een compacte kerkenraad, geen KKR meer, een klein moderamen als dagelijks bestuur, de sectieraden worden omgezet in werkgroepen voor specifiek wijkgebonden werk. De toerusting van buurt- en pastoraats-groepen vindt gezamenlijk plaats, ook weer met bijzondere aandacht voor een bezielende cultuur.

D) Het **beroepen van een predikant**. Na alles wat er deze jaren gebeurd is, adviseren wij om de gebouwenkwesitie in deze fase ondergeschikt te laten zijn aan de noodzaak om zo spoedig mogelijk een predikant te kunnen beroepen. In de naar wij hopen korte tussentijd kan gezocht worden naar ambulante predikanten, waarbij ook van deze geestelijke leiding verwacht moet worden. Kerkenraad en gemeente kunnen niet zonder een bezielende, bruggenbouwende predikant.

Wij als visitatoren zijn onder de indruk van het verlangen dat we in het overgrote deel van de gesprekken hebben gevoeld om samen gemeente van Christus te zijn. Ondanks de genoemde problemen hebben we er vertrouwen in, en bidden we de Goede Geest van God, dat dit volk lust krijgt om te bouwen!

ds. J. Janssen / ds. D. Kruyt / drs A. Ribbers

Bachcantate in Petruskerk

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan meezingen.



Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 12 januari, 19.30 uur:

Cantate BWV 124: "Meinen Jesum laß ich nicht"

In het nieuwe jaar beginnen we weer een nieuwe serie cantates van Bach in de Petruskerk. Op 12 januari openen we met zijn prachtige "Meinen Jesum laß ich nicht". De evangelietekst van deze eerste zondag na Driekoningen is het verhaal van Josef en Maria die hun zoon Jezus kwijt zijn, om tenslotte te ontdekken dat hij in de tempel in gesprek is geraakt met joodse geleerden. In Bachs cantate komt dit thema vooral terug in meer algemene zin: wij zoeken Jezus zoals de ouders hun zoon. De gelovige klampt zich aan Hem vast bij leven (recitatief 2) en dood (aria 3); en na de dood (recitatief 4) tot in de hemel (duet 5). "Meinen Jesum laß ich nicht" is het kernmotief, waarmee het openingsdeel (1) begint en het slotkoraal (6) eindigt.

In het openingsdeel geeft Bach de concertante hoofdrol aan de oboe d'amore en de strijkers, met een grote doorlopende lijn, waarbinnen het koor de regels van het eerste couplet van het koraal zingt met de cantus firmus (de melodie) in lange noten door de sopranen. Vervolgens zingt de tenor in een recitatief hoe hij zijn leven aan Christus wil geven, en in de daarop aansluitende aria hoe hij ook in zijn doodsstrijd Jezus niet los zal laten, door Bach ontroerend georkestreerd met brede troostende motieven van de oboe d'amore tegen angstige akkoorden van de violen en altviolens. De bas volgt met een levendig recitatief vol smartelijke harmonische wendingen.

En dan zingen de sopraan en de alt een duet, waarin zij blijmoedig het leven achter zich laten om het ware geluk in de hemel te vinden. Samen ronden we de cantate af met een ingetogen slotkoraal.

Kerstpakketten voor Voedselbank

In de Maranathakerk zijn we al een paar weken druk bezig met de Kerstpakkettenactie. Het is een grote actie waar veel kerken uit Nijmegen en Overbetuwe en een aantal scholen aan mee doen. Alleen al voor de Voedselbank zullen rond de 700 pakketten gemaakt worden. Deze pakketten deelt de Voedselbank Nijmegen uit aan mensen die het financieel niet breed hebben in Nijmegen en Overbetuwe. Het is fijn als zij met Kerstmis iets extra's op tafel kunnen zetten.

Zondag 15 december is de laatste mogelijkheid om een kerstpakket in te leveren of een vrijwillige donatie te doen. We hopen van harte dat heel veel mensen meedoen aan deze actie, zodat we met een kerstpakket wat licht kunnen brengen in het leven van mensen om ons heen.





Het Woord - de Schriften

Deel 4 van een serie bijdragen over de liturgie en haar diverse onderdelen

In dit deel gaat het om de lezing en verkondiging van de Heilige Schrift. Het woord staat centraal in een protestantse dienst. In dit deel van de dienst lezen, horen, zingen, bidden en belijden we. Het horen komt daarbij het meest aan bod.

Een stroom van woorden in de lezingen en de verkondiging volgt nu, misschien zelfs meer dan we aankunnen. Niet alles raakt ons evenzeer. Maar uit deze veelheid kan er voor een ieder hier en daar een parel uit oplichten. Dit deel van de dienst begint met de groet.

Salutatio – Groet

De dienst is met de voorbereiding al een stuk op weg en dan klinkt alsnog deze gebedsgroet die in wissel wordt gezongen of gesproken 'De Heer zij met u' 'en met uw geest'. Op de scharnierpunten van de dienst bidden we nog extra om Gods betrokkenheid bij elkaar.

Zo bemoedigen we elkaar biddend voor deze in wezen mensonmogelijke taak - dat Gods Woord gaat spreken onder ons. In deze groet aanvaardt de gemeente de voorganger als spreker en uitlegger van Gods Woord.

Collecta – Zondagsgebed

In dit gebed bidden we dat de harten zich openen voor de ontmoeting met God. Het woord 'collecta' betekent verzamelen. Dit gebed is een concentratiepunt van gedachten. Het haalt ons uit het alledaagse en leidt ons naar de inhoud van de lezingen.

Schriftlezingen

In elke dienst wordt er uit de Heilige Schrift gelezen.

Niet zachtjes of ieder in zichzelf, nee, de schrift wordt voorgedragen, geproclameerd. De dode letters worden door de voorlezer gevuld met stem en intonatie en komen in de ruimte tot klinken. De techniek, de verstaanbaarheid alles draagt bij dat het Woord ons kan bereiken. De woorden van de Schrift worden ons zo van buiten aangezegd als een levend woord. Woorden die voor ons bedoeld zijn.

Geen dienst zonder lezing uit de Bijbel. Er worden tot wel drie lezingen gelezen, uit het oude testament, de brieven en de evangeliën.

Zijn drie lezingen niet te veel voor de luisteraar die dit allemaal tot zich moet nemen? Of vullen de lezingen elkaar aan en bieden ze juist een breed palet aan waarbij niet alles iedereen hoeft te raken.

De veelheid van de lezingen laten ons ondertussen ervaren dat Gods Woord meer is dan we in één keer kunnen bevatten.

Er zijn roosters met Bijbellezingen voor elke zondag van het kerkelijk jaar. Hiermee wordt een structuur aangegevoeld. Tegelijkertijd staat het de voorganger vrij om een eigen keuze te maken.

Liederen – Graduale psalm en zondagslied

In antwoord op de lezingen zingt de gemeente. De graduale psalm werd gezongen op de gradus de trede onderaan de lezenaar. Luther verving de gradualepsalm door een Duits lied, soms graduale lied genoemd. In de lutherse traditie kennen we daarnaast ook het zondagslied. Het gaat daarbij om een lied dat verwijst naar de evangelielezing van die zondag.



Psalmwoord en Halleluja

Psalmwoord en Halleluja vormen de opgang naar het evangelie waarin, naar het geloof van de kerk, Christus zelf tot ons spreekt. Daarom staan we vóór het psalmwoord en Halleluja op. Het 'Halleluja' is een jubelroep uit de joodse eredienst die we onvertaald laten. 'Halleluja' is Hebreeuws en betekent 'Prijs de Heer'. Met dit Halleluja begroeten we staande Jezus Christus, onze Heer.

Evangelielezing

In de evangelielezing horen we Christus zelf spreken. Daarom luisteren we staande en laten zo merken dat we bij de Opgestane horen. In de brede oecumene is het gebruik om bij de evangelielezing te gaan staan. Vanwege het sacramentele karakter van deze lezing mag in de rooms-katholieke kerk alleen een gewijd persoon, een diaken of priester, deze lezen. Dat geldt niet voor protestantse diensten.

In gemeenten waar men bij de evangelielezing gaat staan wordt regelmatig gevraagd, waarom men alleen bij de evangelielezing gaat staan. Is het niet logischer om bij alle lezingen te gaan staan? Dit wordt dan gezien als een soort waardering van de ene lezing ten opzichte van de andere. Alsof er onderscheid gemaakt wordt tussen delen van de Heilige Schrift. Zo moet men het niet tegen elkaar uitspelen. Alle schriftlezingen zijn belangrijk omdat zij Gods Woord bevatten. In de evangelielezing horen we Jezus Christus zelf spreken en voor Hem gaan we staan.

Acclamatie

'Acclamare' betekent toejuichen. Bij de afsluiting van het evangelie zingen we de acclamatie 'Lof zij u o Here'. Het Evangelie wil door ons mensen gehoord worden. Met de acclamatie laten we merken dat we het evangelie gehoord hebben en danken we de levende Heer voor zijn Woord.

Geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis is antwoord op het horen van het Woord. De gemeente antwoordt met de woorden die het geloof van de gemeente omschrijven. De geloofsbelijdenis geeft woorden aan het geloofsvertrouwen van de gemeente. Daarom wordt de geloofsbelijdenis samen gesproken of gezongen.

Verkondiging

Wat nu volgt kent vele benamingen: preek, prediking, verkondiging, uitleg, meditatie, toespraak, overweging ... De verkondiging staat in dienst van het Woord van God. De Bijbeltekst is een ontmoetingsplaats waar God die de mensen aanspreekt en de mensen die God zoeken elkaar ontmoeten. Elke prediker staat voor de vraag hoe de godsontmoeting van ergens en ooit kan worden tot een godsontmoeting van hier en nu.

Het horen van de verkondiging is een actief proces. Een ieder luistert met zijn eigen persoon en leven naar de uitleg en verkondiging en selecteert wat hem of haar raakt. De verkondiging raakt ook in gesprek met eigen associaties en gedachten van de luisteraar. Hierdoor maakt iedereen zijn of haar eigen preek.

In een goede preek wordt het leven van alledag van buiten open gebroken en getrokken in de wereld van God. Onze besognes worden in het licht van God geplaatst en dat kan troostend en bevrijdend zijn.

Interludium / Orgelspel

De muziek, het orgelspel na de verkondiging kan het gezegde verdiepen en schept ruimte voor de eigen gedachten. De muziek helpt om gedachten uit het gehoorde te laten indalen. Want daar gaat het in dit deel om dat de aangereikte stroom van woorden onze ziel raakt, in ons indaalt en ons in beweging zet.

ds. Susanne Freytag

Steun uw kerk met een periodieke gift

Veel mensen die worden benaderd voor de actie Kerkbalans geven een jaarlijks bedrag aan de Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN). Die bijdrage wordt in veel gevallen in één keer overgemaakt, of als het om een wat groter bedrag gaat in meerdere keren, door het jaar heen.

Giften aan de PGN zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting (net als giften of donaties aan stichtingen met een maatschappelijk doel). Dat geldt voor een totaalbedrag aan jaarlijkse giften boven de 1 procent (met een minimum van 60 euro) en tot een maximum van 10 procent van het 'verzamelinkomen'. Dat verzamelinkomen is opgebouwd uit de inkomsten van: werk, eigen woning, sparen + beleggen en inkomen 'uit aanmerkelijk belang', zoals dat heet in belastingtermen. Maar weet dat deze grenzen niet gelden voor een periodieke gift!

“Voor hetzelfde geld geeft u meer”

Via een periodieke gift schenkt u voor minimaal vijf jaar een vast jaarlijks bedrag aan – in dit geval – onze kerkelijke gemeente. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel en zonder maximum. Een periodieke gift moet wel in een overeenkomst met de kerkelijke gemeente (het College van Kerkrentmeesters) worden vastgelegd. Dat kunt u snel en gemakkelijk zelf doen, bovendien zijn er geen kosten aan verbonden.

Kiest u ervoor om ook uw belastingvoordeel van de gift ten goede te laten komen aan onze kerkelijke gemeente, dan zou u uw jaarlijkse bijdrage met dat belastingvoordeel kunnen verhogen, terwijl u dat niet meer kost. De kerk krijgt er wel een hogere bijdrage door. Goed om hier even over na te denken!

Via de zogeheten 'Schenkcalculator' kunt u het bedrag berekenen dat u terug zou kunnen krijgen van de Belastingdienst bij een periodieke gift. Afhankelijk van het belastingtarief kan het belastingvoordeel zelfs oplopen tot 52 procent.

Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe de bijdrage aan de PGN kan worden verhoogd, zonder extra kosten. Op de website van de Protestantse Kerk Nederland is de schenkcalculator te vinden: www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator.

U kunt ook contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via het Kerkelijk Bureau. Het KB is op dinsdag telefonisch te bereiken van 10:00 tot 12:00 uur via tel: 024-3234854. U kunt dan een afspraak maken om meer uitleg te krijgen, of eventueel hulp ontvangen bij het opstellen van een overeenkomstformulier.

Wilt u zelf het formulier uitprinten, dan verwijzen wij u naar de site van Kerkbalans: www.kerkbalans.nl/organiseren/periodieke-gift-en-kerkbalans.

In de afgelopen paar jaar hebben een aantal mensen voor deze vorm gekozen, doordat zij met een dergelijk artikel als dit erop gewezen werden. Wij hopen dat dit artikel ook andere mensen ertoe brengt om over te gaan tot een overeenkomst periodieke gift. U helpt onze PGN er reuze goed mee!

Overbodig om te melden, maar u kunt de kerk natuurlijk ook altijd 'bedenken' in uw testament, in de vorm van een legaat of erfstelling. Hiervoor heeft u overigens wel een notaris nodig, voor een Overeenkomst Periodieke Gift niet.

Werkgroep Geldwerving,
Gerbrand Hoek



Begroting 2020 Protestantse Gemeente te Nijmegen vastgesteld

De Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 3 december 2019 de Begroting 2020 van onze Protestantse Gemeente te Nijmegen vastgesteld.

De begrote baten zijn voor 2020 in totaal 318.443 euro. Hieronder vallen de opbrengsten 'levend geld' (w.o. Kerkbalansopbrengst, collecten en giften) voor 241.000 euro. Uit de verhuur van onze kerkruimten en kosterwoning worden 53.000 euro aan opbrengsten begroot.

De uitgaven zijn in totaal begroot op 389.530 euro. Daarbinnen twee opvallende uitgavenposten: voor gebouwen 97.630 euro en voor pastoraat 185.300 euro.

Dit levert een operationeel tekort op van (-) 71.087 euro. Omdat er een onttrekking aan de beschikbare bestemmingsreserve van 29.957 euro wordt voorgestaan, betekent dit uiteindelijk een tekort van (-) 41.130 euro.

Gemeenteleden kunnen de Begroting 2020 inzien op dinsdagochtend, als het kerkelijk bureau is geopend, en andere dagen in diaconaal centrum De Haard, gedurende een week vanaf het moment Over & Weer bij u op de mat ligt. In die week kunt u de Begroting ook (digitaal) opvragen bij de scriba.

Namens de kerkenraad,
Gerbrand Hoek, scriba



Hebreeuwse miniaturen שלום

De geboorte van Simson

In de kersttijd denken we aan de maagdelijke geboorte van Jezus. Een wonderlijke geschiedenis. Grappig genoeg komt er in de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) een vergelijkbaar verhaal voor. Boven het hoofdstuk Rechters 13 staat in de NBV 'De geboorte van Simson'. Dat klopt helemaal want Simson komt in vers 24 ter wereld.

Er zijn drie hoofdpersonen, te weten een zekere Manoach, diens vrouw, en een man/engel Gods. De vrouw 'was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen' -- iets wat je in de Hebreeuwse Bijbel vaker hoort; maagd was ze kennelijk niet. In het verhaal zoekt de engel de vrouw enkele malen op, ze lijkt nogal onder de indruk en uiteindelijk wordt Simson geboren.

Hoe haar zwangerschap tot stand kwam blijft onvermeld; over een bijdrage van Manoach geen woord. Hoeft misschien ook niet. Wel is er in het Hebreeuws, vaker dan je uit de NBV zou opmaken, sprake van dat de engel 'kwam tot' de vrouw. Het Hebreeuwse *bo el*, 'komen tot', is een doodnormale uitdrukking maar kan een seksuele betekenis hebben, zoals bij Abram en Hagar. Het is alsof de gewijde schrijver dit verhaal met een knipoog heeft willen vertellen.

Arian Verheij

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

Zondag 5 januari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine v/d Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	dr. T. v. Willigenburg
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	ds. Anna Fischer
Pro Persona	11.00 uur	viering
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
 2. PGN

Zondag 12 januari

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	viering
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Gijs Bikker
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Toine v/d Hoogen
CWZ	10.30 uur	pastor J. vd Smissen
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Zin in Zondag

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
 2. PGN

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twijfelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
 Uitvaartzorg en verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
 Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
 Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 7 januari binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 5 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 5 januari.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2020

nummer 1 - 7 januari
nummer 2 - 11 februari
nummer 3 - 24 maart
nummer 4 - 28 april
nummer 5 - 23 juni
nummer 6 - 18 augustus
nummer 7 - 22 september
nummer 8 - 27 oktober
nummer 9 - 1 december

*Versijning:
10 dagen na kopijdatum*



Zondag 15 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	ds. Anna Fischer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Peter v/d Hoogen

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. PGN

Zondag 22 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert
CWZ	10.30 uur	pastor J. v/d Smissen
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Dinsdag 24 december Kerstmacht

Maranathakerk	19:00 uur	Kerstsamenzang / kinderkerstspel
Ontmoetingskerk	22.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	18.30 uur	Kinderkerstfeest
	22.30 uur	Kerstmachtdienst
Studentenkerk	21.30 uur	Kerstmachtdienst
CWZ	19.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	15.00 uur	pastor Stefien Jansen
Radboud umc	19.30 uur	ds. Anneke de Vries

Kerstmachtdienst Stevenskerk

Elk jaar opnieuw heeft onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente de kerstmachtdienst plaats in de Stevenskerk.

Dinsdag 24 december om 22.30 uur is er een feestelijke dienst met diepgang en prachtige muziek. Voorgangers zijn ds. Henk Gols en ds. Paul Oosterhoff.

Muzikale medewerking wordt verleend door Capella Cumerana o.l.v. Peter-Paul van Beekum; een koperkwintet van het Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum; en organist Joost Langeveld.

Kerstsamenzang & kinderkerstspel

Van donker naar licht

Kerstavond in de Maranathakerk
24 december 19:00 uur - Steenbokstraat 86

Woensdag 25 december 1e Kerstdag

Bartholomeüskerk	11.00 uur	ds. Jan Waagmeester
Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag

Collecte voor: 1. Kinderen in de knel
2. Sectiekas

Zondag 29 december

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Deunk
Ontmoetingskerk	09.30 uur	'Onderwerkdienst'
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	
CWZ	10.30 uur	Paulien Elsinga
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Zin in Zondag

Collecte voor: 1. Bed, bad en brood
2. PGN