

## Generatie Vrede

Generatie Vrede. Dat is het thema van de Vredesweek dit jaar, maar is dat niet veel te optimistisch gesteld? Als er één periode in de geschiedenis is waarin de polarisatie en de verharding toeneemt, dan is het nu wel. We hadden zo gehoopt dat er geen oorlog meer uit zou breken in ons werelddeel. Na de val van de muur waren we voorzichtig optimistisch geworden: het gevaar van het communisme was geweken, sinds de Doorbraak hadden veel christenen zelfs sympathie gekregen voor het ideaal van gelijkheid voor iedereen. Inmiddels weten we beter, we kunnen maar beter niet vertrouwen op de grootmachten der aarde want anders komen we bedrogen uit.

We werden en worden geconfronteerd met een wereldwijde epidemie. Maar wijs geworden door eerdere epidemieën moest het toch lukken: samen krijgen we het virus onder controle. Maar dat samen begon al snel af te brokkelen. Virusontkenners en complotdenkers stonden lijnrecht tegenover de regels, die door deskundigen waren bedacht. Er diende zich nog een gemeenschappelijk probleem aan: dat van het klimaat. De berichten over de klimaatverandering waren inmiddels zo verontrustend dat dit toch een thema was wat ons kon verenigen. Zelfs dit ideaal werd en wordt niet door iedereen op dezelfde wijze gedragen. Integendeel, nooit eerder stonden boeren en de politiek zo fel tegenover elkaar. De agrarische sector en milieuactivisten geven wijzen naar elkaar als veroorzakers van de impasse. Nee, de woorden uit het Evangelie die we onlangs hoorden lijken meer te passen bij deze generatie: denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen.

Desondanks heeft PAX bedacht dat we het dit jaar over de generatie vrede moeten hebben en ik wil geloven dat het toch kan dat we op die manier met elkaar verenigd zijn. Misschien zijn het hier een paar maar eenlingen die de vredesvlam ontsteken, maar samen vormen ze een flinke groep mensen. Ik moet denken aan die ene moedige presentatrice van het Russische journaal. Het bord dat slechts een paar seconden in beeld was als protest tegen de oorlog heeft miljoenen huiskamers bereikt. Ze liet zich alleen leiden door haar gevoel voor rechtvaardigheid, zonder bij de gevolgen van haar actie stil te staan. En ik denk aan Greta Thunberg, die op zeer jonge leeftijd ons als volwassenen confronteerde met de gevolgen van ons gedrag voor de natuur.

Zolang ik mensen tegenkom, die deze idealen koesteren wil ik geloven in een generatie door wie, maar ook voor wie alles beter kan worden in deze wereld. Ze doen een beroep op onze solidariteit, onze medemenselijkheid, ons respect voor alles wat leeft en groeit.

PAX verwoordt het zo:

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. We eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Generatie Vrede is aan zet!



De eerste zaterdag van de Vredesweek begint met een stiltekring. Zomaar een uur stil zijn als protest, als gebaar van solidariteit, een moment van gebed en bezinning ten behoeve van een generatie die zich in wil zetten voor de vrede. Na de zondagse kerkdienst, waarin we stilstaan bij het thema van de vredesweek worden we uitgenodigd naar de vredesvlam te gaan bij de Titus Brandsma Memorial en worden we uitgenodigd om elk ons eigen lichtje mee te nemen. "Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden en spoedig laait het op en warmt je hart en handen", zo luidt de Nederlandse vertaling van een lied dat we in mijn jonge jaren bij Youth for Christ zongen in Nijmegen.

Zomaar twee activiteiten aan het begin van een week, waarin we met elkaar in dialoog zullen gaan, samen zullen eten, de brug naar vrede zullen overgaan en nog zoveel meer. Ik hoop dat het daar niet bij blijft, maar dat het een aansporing is om werk te maken van de vrede in de samenleving, in onze mooie stad, in de kerkgemeenschap, maar ook heel persoonlijk thuis in de kring van mensen met wie we samenwonen. Dat we het gesprek aangaan met de generatie die nu aan zet is en onze steun zo hard nodig heeft.

Pax et bonum, vrede en alle goeds!

Theo van Driel

**Bij deze Over & Weer zit een katern met nieuws vanuit de diaconie. Hierin vindt u ook het programma van de Vredesweek (17 t/m 25 september).**



## Kerkdiensten

### Zondag 4 september

Maranathakerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	750 jaar Stevenskerk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Huis van Compassie  
2. PGN

### Zondag 11 september

Maranathakerk	09.30 uur	gezamenlijke viering vanuit werkgroep Liturgie & Eredienst in de Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk		
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Gebroeders van Limburg
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	geen dienst	

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk  
2. PGN

### Zondag 18 september

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols (HA)
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor: 1. Stichting Mawteni  
2. Wereldwijd Vredeswerk

### Zondag 25 september

**Dienst met veel kinderen**  
10.00 uur in de Stevenskerk

Samen zingen en bidden, maar ook een aantal speelse, muzikale en verdiepende activiteiten, voor elk wat wils. Voor meer informatie zie achterpagina.

Collecten zijn bestemd voor stichting Stevenskerk

### Zondag 2 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Marije Soethout
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. H. Allewijn
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout.

Collecte voor: 1. Het Passion  
2. Landelijk: Israëlzondag

## Bijbelleesrooster

vrijdag	2 september	Lucas 14:1-11	dinsdag	20 september	1 Koningen 19:1-9a
zaterdag	3 september	Lucas 14:12-24	woensdag	21 september	1 Koningen 19:9b-21
zondag	4 september	Lucas 14:25-35	donderdag	22 september	Psalm 128
maandag	5 september	Psalm 143	vrijdag	23 september	Lucas 16:1-9
dinsdag	6 september	1 Koningen 14:21-31	zaterdag	24 september	Lucas 16:10-18
woensdag	7 september	1 Koningen 15:1-8	zondag	25 september	Lucas 16:19-31
donderdag	8 september	1 Koningen 15:9-24	maandag	26 september	Psalm 131
vrijdag	9 september	1 Koningen 15:25-16:7	dinsdag	27 september	1 Koningen 20:1-12
zaterdag	10 september	1 Koningen 16:8-22	woensdag	28 september	1 Koningen 20:13-22
zondag	11 september	Lucas 15:1-10	donderdag	29 september	1 Koningen 20:23-34
maandag	12 september	Lucas 15:11-32	vrijdag	30 september	1 Koningen 20:35-43
dinsdag	13 september	Psalm 142	zaterdag	1 oktober	Lucas 17:1-10
woensdag	14 september	1 Koningen 16:23-34	zondag	2 oktober	Lucas 17:11-19
donderdag	15 september	1 Koningen 17:1-16	maandag	3 oktober	Lucas 17:20-37
vrijdag	16 september	1 Koningen 17:17-24	dinsdag	4 oktober	Lucas 18:1-8
zaterdag	17 september	1 Koningen 18:1-15	woensdag	5 oktober	Lucas 18:9-17
zondag	18 september	1 Koningen 18:16-29	donderdag	6 oktober	Lucas 18:18-30
maandag	19 september	1 Koningen 18:30-46	vrijdag	7 oktober	1 Koningen 21:1-16

## De ronde tafel

'We zitten hier aan een ronde tafel'. Mijn pastorant kijkt dominee Wouter Slob nadrukkelijk aan. Hij mag zijn eigen conclusies trekken en dat doet hij. Precies op de goede manier. In onze kapel staat een ronde tafel waaraan wij de vieringen op zondag samen maken. Een paar weken geleden over het thema 'in gedachten....' Hoe denk je aan iemand als die niet bij is? We spraken over ballingschap; weggevoerd zijn naar een vreemd land waar de taal, de codes, de ogenblikken niet die van jou zijn. We kunnen spreken over de mensen van de psalm van eeuwen geleden, we kunnen spreken over de Oeigoeren.

Aan de ronde tafel spreken we om te beginnen over onze eigen ervaringen. De ronde tafel maakt dat iedereen het voor het zeggen heeft. De ronde tafel staat inmiddels niet achter 1 maar achter 2 hekken. Het extra hek is er gekomen omdat veiligheid een juridische term is geworden. Hekkenbouwers doen goede zaken op de golven van de veiligheid. Dominee Wouter Slob is door de hekken gekomen om de gemeente binnen te bezoeken. We horen bij elkaar, de gemeente binnen en buiten. In de viering over ballingschap aan de ronde tafel ging het over de veiligheid van thuis. Pas als je in ballingschap bent geweest, en dat kan van alles zijn, een depressie, ziekte, gevangenschap, ken je de betekenis van thuis. We spraken er aan de ronde tafel heel zorgvuldig over.

We kozen onze woorden. Niet omdat we elkaar niet vertrouwden maar omdat het zo'n dierbaar en kwetsbaar onderwerp is. Het verlangen naar thuis, een plek die voor jou vertrouwen geeft, vraagt liefdevol gekozen woorden. Het vraagt ook liefdevolle oren en harten om ze te ontvangen.

We waren even niet meer gevangen in de veiligheid van de hekken, maar werden gedragen door elkaar aan de ronde tafel. Dat we weten dat we bij de ballingen van psalm 126 horen, dat we samen gemeente, binnen en buiten, vormen, gaf ons even een gevoel van thuis.

Zonder dat u het elke week van ons hoort, heten we u elke week welkom in onze kring, bidden voor u en voelen ons verbonden met u. Aan de ronde tafel geven en ontvangen we.

Groet vanuit de Pompekliniek. Welkom aan onze ronde tafel!

Bauk Zondag  
geestelijk verzorger Pompekliniek



## Activiteiten

### 'Aan Tafel' tijdens startzondag

Zondag 11 september om 09.30 uur is de startdienst in de Ontmoetingskerk rond het landelijk thema "Aan tafel", voorbereid door de werkgroep pastoraat. Wij treffen elkaar vanuit Landwijk en Nijmegen in een gezamenlijke viering met avondmaal, maar laten het daar niet bij. We gaan samen koffie drinken, nadenken en praten over het thema en daarna - zoals in de vroege christen-gemeente gebruik was- samen eten van wat wij samen meebrengen.

Het is goed om met elkaar weer een nieuwe start te maken.

Wilt u ook meedoen en iets inbrengen voor deze gelegenheid? Graag horen wij dan wat u wilt meenemen en voor hoeveel personen dit is. Waar u dan aan kunt denken? Bijvoorbeeld aan iets voor bij de koffie en voor de lunch aan belegde broodjes, krentenbollen, sla of salades, quiches, sandwiches en alles wat u nog meer kunt verzinnen. Wij zorgen voor soep.

In de Maranathakerk en Ontmoetingskerk komen lijsten te hangen waarop u kunt intekenen. Voor opgeven kunt u ook mailen naar [amvandersteenstraten@hotmail.com](mailto:amvandersteenstraten@hotmail.com) (voor de mensen van Landwijk waarschijnlijk handiger). Wij hopen er samen iets moois van te maken.

Vorbereidingsgroep Startzondag 2022



### Bijeenkomst over buurtcontactgroepen

Maandag 26 september van 19.30 - 21.00 uur hebben we een inspirerende avond over pelgrimage. We ontmoeten elkaar en verdiepen ons in dit thema. We maken op deze avond ook kort tijd vrij om elkaar te laten weten hoe het gaat bij de buurtcontactgroepen.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om ook naar deze avond te komen. U kunt dan ontdekken welke buurtcontactgroepen er zijn en u bij een van de groepen aansluiten als u dat wilt. De buurtcontactgroepen bevinden zich in het gebied van de Maranathakerk.

Als u in een van de andere secties woont, maar graag mee zou willen doen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. We kijken samen wat de mogelijkheden zijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marije Klijnsma: [marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl) of tel. 06 - 19047440.



Hartelijke groet,  
Ellen de Feijter, ds. Wouter Slob  
en Marije Klijnsma

## GO aan de start

Een nieuw schooljaar breekt aan en in de kerk starten we ook weer op na een zomer waarin alles een beetje rustiger aan ging. Zijn we zelf op vakantie geweest? In elk geval is er in de maanden juli en augustus "minder te doen" rond en in de kerk. Eén groep is zelfs voorgoed gestopt en dat is..... de Commissie GO.

Nee, dat is geen verdrietig gebeuren, maar juist een mooie stap in de geschiedenis van onze kerk. De Commissie GO is namelijk niet meer nodig! De Gemeente Opbouw (GO) is nu namelijk helemaal overgenomen door de zeven werkgroepen van GO en dat was ook de bedoeling. Ja, de gezichten van de commissieleden vindt u in de werkgroepen terug, her en der nog als voortrekker, maar elk beleid en elke actie wordt nu aangestuurd door de werkgroepen en de kerkenraad en in die kerkenraad zit van elke werkgroep minstens één persoon.



GO@PKN-Nijmegen.nl



Het wordt een spannende tijd! We gaan starten en hopen op vele mooie ontwikkelingen. Lopen we te hard van stapel? Ook al is het leven (ook het geloofsleven) soms een zware tocht met bergen, dalen, hindernissen en valpartijen, het is geen triatlon of 100 meterloop.

We staan niet met brullende motoren aan de start. Maar we gaan er wel van door! Ieder in zijn en haar eigen tempo, maar samen lopen wij met nieuwe energie de toekomst in. En als wij met zijn allen gaan is dat een indrukwekkend gezicht, maar voelen wij ons ook samen sterk.

De commissie verdwijnt, maar GO blijft, want aan gemeente opbouw moet je blijven werken. Ik blijf daarom ook deze column schrijven om de opbouw mede levendig te houden. Allen een goede start in september toegewenst!

Michèle van der Steenstraten

## Blik op de Kerkenraad (47)

De Kerkenraad had zijn laatste vergadering voor het zomerreces op 29 juni. De vergadering stond uitgebreid stil bij de nieuwe organisatiestructuur: een nieuwe kerkenraad gevoed vanuit de thematische werkgroepen (incl. het CvK en CvD). Het vinden van minstens één ambtsdrager per werkgroep, die als lid van de (nieuwe) kerkenraad gaat fungeren, verloopt nog niet vlot. Hier moet meer aan getrokken worden – het is immers de basis voor de nieuwe structuur. Verder werd van gedachten gewisseld over eventuele bredere betrokkenheid van gemeenteleden bij de viering van het Heilig Avondmaal, en over het streven om 'ambtsdragers van dienst' meer dan nu het geval is te laten 'rouleren' tussen de verschillende vierplekken. Dit om de secties nog beter naar elkaar toe te laten groeien.

Bij de zorgwekkende onderbezetting binnen het College van Diakenen werd uitvoering stilgestaan. Evenzo kwam de fragiele bezetting van het College van Kerkrentmeesters ter sprake. Met name het CvD krijgt cruciale bestuursfuncties niet meer opgevuld. Eind van het jaar is er geen voorzitter meer, geen secretaris en geen penningmeester. Dit betekent dat het CvD formeel niet meer kan blijven bestaan. Er zijn best mensen die wat voor de kerk willen doen – ook op diaconaal vlak – maar structurele taken en/of bestuursfuncties zijn aan hen niet besteed. Het CvK voldoet momenteel nog wel aan de minimale vereisten voor een rechtsgeldig bestuur, maar ook hier zal aan het eind van het jaar de voorzittersfunctie vacant worden. En ook hier nog niemand die deze functie wil gaan bekleden.

Op korte termijn zal over mogelijke oplossingen met de classispredikant overlegd moeten worden – de PG Nijmegen kan dit niet meer alleen oplossen. Wellicht moet gedacht

worden aan onorthodoxe en misschien wel verrassende oplossingsmogelijkheden.



De heer Roelf Groenhuis werd unaniem verkozen tot diaken, nadat hij had aangegeven zich opnieuw als ambtsdrager te willen gaan inzetten voor de kerk. Eerder was de heer Groenhuis al de nodige tijd als ouderling actief binnen onze gemeente. Nu ambieert hij ambieert het ambt van diaken.

Vanaf het moment dat deze editie van Over & Weer bij u op de mat valt, heeft u vijf werkdagen de tijd om uw eventuele opmerkingen over de gevolgde verkiezingsprocedure door te geven aan de scriba, schriftelijk en met motivatie. Die mogelijkheid is er t/m vrijdag 9 september.

Als er geen reacties binnenkomen, zal de heer Groenhuis tijdens één van de eerstkomende erediensten in de Maranathakerk door ds. Wouter Slob in het ambt van diaken worden bevestigd.

Van de ouderlingen mevrouw Ria Goosensen en mevrouw Irma van de Kamp werd op zondag 21 augustus in de Ontmoetingskerk afscheid genomen, van ouderling Hendrik Jan Bosman op zondag 28 augustus in de Maranathakerk. Voor hen waren er namens de Kerkenraad bloemen en welgemeende dankwoorden, voor een jarenlange inzet.

Gerbrand Hoek, scriba

## Vanuit de diaconie



### Diaconale collecten van deze maand

#### 4 september: Huis van Compassie

Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je begrepen, erkend en nuttig voelt, dat stond voor ons allemaal het afgelopen jaar onder druk vanwege de beperkingen door Corona. Voor onze doelgroep is dat alles nooit vanzelfsprekend geweest; vluchtelingen, daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychische problemen hebben, in sociaal isolement verkeren en/of zorg behoeven. In het Huis van Compassie leren mensen elkaar kennen, en kunnen ze iets voor elkaar betekenen als vrijwilliger bij een van onze projecten. Ook in het afgelopen jaar ging dat zo goed en zo kwaad als het kon door en ook in de toekomst zullen we ons daarvoor inzetten.

#### 11 september: Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

#### 18 september: Stichting Mawteni

Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor de verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dit doet Mawteni via verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten. Mawteni betekent mijn land is opgericht door Robert Warda die een manier zocht om mensen met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Vandaar dat de stichting zich in het eerste jaar 2018 vooral richtte op flashmobs (Dans en Muziek) op verschillende locaties in Nijmegen. Later is dit uitgebreid met allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden en muzieklessen. Inmiddels zijn bij Mawteni ongeveer 125 personen betrokken uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.

#### 25 september: Dienst in de Stevenskerk

Deze zondag zijn er geen vieringen in onze PGN-kerken, maar houden we met samen met de Studentenkerk en de Stadskerk een dienst met veel kinderen in de Stevenskerk. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de stichting Stevenskerk.

#### 1 oktober: Het Passion

Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van schoonheid en aandacht. Omringt door vrijwilligers en professionals vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te ondernemen. Voor mensen die door welke situatie, regel of systeem niet de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft biedt Het Passion een plek, een diaconale kamer. Met uw steun kunnen we mensen weer op weg krijgen richting verdere zorg.

## Bijzondere collecten CVK

### 18 september: Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.

### 1 oktober: Kerk en Israël

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine *Op weg* laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

## Oproep voor diaconale vrijwilligers

In de afgelopen weken heb ik met een aantal gemeenteleden zinvolle ontmoetingen gehad, zeg maar een soort diaconale speeddates. In deze gesprekken stond de vraag centraal: wat kun jij en wil jij voor de diaconie betekenen. De eerste resultaten zijn bemoedigend en daarom wil ik u uitdagen met mij een gesprek aan te gaan. Dat kan thuis op de koffie, bij mij op de Haard in mijn werkkamer, tijdens een wandeling of zelfs in café of kroeg. Het is verrassend om te merken dat je meer talenten in huis hebt dan je dacht. U kunt mij gewoon mailen of bellen voor een vrijblijvende afspraak.

In een eerder nummer van *Over & Weer* sprak ik mijn zorg uit over het tekort aan diakenen in onze gemeente en daarom nogmaals de dringende oproep voor nieuwe ambtsdragers, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester, uiterlijk per 1 januari 2023. U laat ons toch niet in de steek?

Daarnaast is er nog veel ander werk te doen waarin we als gemeente ons dienend werk voor en naar de samenleving gestalte willen geven.

Theo van Driel, diaconaal werker,  
[theodoor52@live.nl](mailto:theodoor52@live.nl) en tel. 06 18193612

## Cursus 'Leren van Luther 2022-2023'

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het thema 'de christelijke vrijheid'. Luther zegt dat geloof de bron van vrijheid is, maar wat is dan geloof volgens hem (in ieder geval niet: het opleggen van een aantal leerstellingen).

Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar over spreken en van theologen leren dan is deze cursus iets voor u.

Protestantse theologie is niet te begrijpen zonder kennis van het gedachtegoed van de kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). Het gedachtegoed van Luther heeft veel theologen geïnspireerd. In de cursus Leren van Luther wordt elk jaar op een andere wijze aandacht gegeven aan wat Luther en zijn theologie voor ons in onze tijd kan betekenen.

Deze cursus is voor deelnemers uit alle kerken en voor belangstellenden.

### Luther over de christelijke vrijheid

Luther écht leren kennen waar het spannend wordt: dat is het doel van de cursus Leren van Luther. Want wij denken vrij te zijn, maar zijn we dat ook? Waar zit werkelijke vrijheid in? Luther heeft het over de vrijheid van de geest. Wat bedoelt hij?

In het seizoen 2022-2023 lezen we delen uit Luthers beroemde verhandeling over de vrijheid van de christenmens. Dat korte geschrift begint met een veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme (bondige uitspraak):

“Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen en niemands onderdaan. Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles en ieders onderdaan.”

Luther zegt dat geloof de bron is van vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval niet: het onderschrijven van een aantal leerstellingen). En waarom is christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane christelijke dienstbaarheid?



In 'Over de christelijke vrijheid' (De libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods belofte) en over de relatie tussen christelijk vrijheid en christelijk ethiek.

De cursus omvat vier avondbijeenkomsten van 1,5 uur. Deelname kost slechts €20,- per persoon, dit bedrag kunt u contant betalen op de eerste bijeenkomst. De cursus gaat door bij minimaal acht deelnemers.

Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en een selectie van paragrafen uit zijn geschrift.

Docenten/gespreksleiders:

1ste bijeenkomst: prof. dr. Markus Matthias

2de bijeenkomst: dr. Theo van Willigenburg

3de bijeenkomst: ds. Willy Metzger

4de bijeenkomst: ds. Susanne Freytag

**Locatie:** Diaconaal centrum De Haard, Groenestraat 170 6531HW Nijmegen (zaal op de eerste verdieping)

**Parkeren:** door de poort, achter het gebouw

**Data:** 29 september, 11 en 15 oktober en 8 november van 19.30 - 21.00 uur

**Aanmelden bij:** Lilo Dankbaar

[lilo.dankbaar@gmail.com](mailto:lilo.dankbaar@gmail.com) of tel. 06 - 14559329.

## Activiteiten

### Bijbelkring Landwijk

Helaas kunnen we elkaar in de Landwijk niet heel geregeld tegen het lijf lopen. We wonen nogal uit elkaar en de diensten zijn, samen met de Taizé-dienst, maximaal tweemaal per maand.

Mogelijk is er daarom belangstelling voor een maandelijks ontmoetingsmoment. Om die reden zou ik graag een bijbelgroep starten. We lezen een stukje uit de Bijbel (om te beginnen met trouwteksten), maar praten vooral ook over onze eigen levens.

Het lijkt me het beste om bij elkaar samen te komen, daarom is opgave gewenst.

Info en aanmelding:  
ds Wouter Slob ([wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl))

### Pelgrimswandeling in Beek

Zondag 16 oktober maken we in Beek een pelgrimswandeling. We starten om 13.30 uur bij de kleine Bartholomeüskerk en maken van daaruit een mooie wandeling door het herfstlandschap.



Tijdens de wandeling zijn er korte momenten en teksten om je door te laten inspireren. We zullen zeker stil staan bij de oogsttijd. U bent van harte uitgenodigd. Het is prettig als u zich even aanmeldt.

Met vriendelijke groet,  
Jeanette van der Zande  
en Marije Klijsma  
[marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl)  
of tel. 06 - 19047440

## Activiteiten

### Wijskerige kring

Het afgelopen seizoen heeft een gesprekskring over filosofische onderwerpen gedraaid.

Op vijf avonden spraken we over een actueel, een historisch, een maatschappelijk en een bijbels thema en we sloten af met een 'socratisch gesprek'.



Komend seizoen starten we deze gesprekskring weer op. Na een inleiding door één van ondergetekenden, wisselen we gedachten uit.

De data zijn 22 september, 27 oktober, 24 november, 26 jan 2023 en 23 februari 2023. We komen samen in de Maranathakerk van 20.00 tot 22.00 uur.

Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl) en Robert Rijkschroeff (rijkschroeff100@gmail.com)

### Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte uit één keer per maand met ons te lunchen. Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur.



Iedereen is welkom om aan te schuiven.

Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

De data zijn:

20 september:	Maranathakerk
11 oktober:	Ontmoetingskerk
15 november:	Maranathakerk
13 december:	Ontmoetingskerk
24 januari 2023:	Maranathakerk
21 februari 2023:	Ontmoetingskerk
28 maart 2023:	Maranathakerk
25 april 2023:	Ontmoetingskerk
23 mei 2023:	Maranathakerk

We zien u graag

Hartelijke groet,  
ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

### Rouwinloop voor jongeren

Als jongere een ouder, broer of zus, een vriend of een vriendin verliezen is een groot verlies.

Wil je andere jongeren ontmoeten die dit ook mee maken, en samen in gesprek en andere werkvormen met je verdriet en verlies bezig zijn, kom dan naar de Rouwinloop voor jongeren.



#### Wanneer en waar?

woensdag 19 september  
van 19.30 - 21.00 uur  
in de Ontmoetingskerk

#### Voor wie?

Deze avond is voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

Begeleiding: Joska van der Meer en Sonja van Kampen

Kun je die dag niet maar heb je wel belangstelling, laat het ons weten: [Joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net](mailto:Joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net)

### Ruimte voor rouw

Ruimte voor rouw is een groep die is bedoeld voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op woensdag en hebben 6 bijeenkomsten met elkaar. Er zijn verschillende thema's waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. Dat geldt voor iedereen van de Protestantse gemeente Nijmegen en de Parochie Heilige Drie-eenheid.



Wanneer: 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov en 16 dec

Tijd: 10.00 - 11.30 uur

Waar: Ontmoetingskerk (Meijhorst 7033, Nijmegen)

De rouwgroep wordt geleid door de pastores Joska van der Meer en Marije Klijsma. We hopen dat u het fijn vindt om deel te gaan nemen en vragen u dat te melden bij een van ons.

Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, dan kunt u ook contact opnemen:  
- [marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl) of tel. 06 - 19047440  
- [joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net](mailto:joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net) of tel. 06 - 51517380

We hopen u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,  
Joska van der Meer en Marije Klijsma

# Nieuws vanuit de vierplekken

## Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:  
tel. 06 - 191 778 44 /  
[wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

- Marije Klijsma:  
tel. 06 - 190 474 40 /  
[marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl](mailto:marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl)

- diaken Theo van Driel:  
tel: 06 - 18193612  
[diaconie@pkn-nijmegen.nl](mailto:diaconie@pkn-nijmegen.nl)



## Dopen (terugblik)

In de vorige Over & Weer schreef ds. Wouter Slob: "We mogen ons verheugen in verschillende dopen die op stapel staan. Op 14 augustus doet Wieger van der Weerd in de dienst in de Maranathakerk belijdenis en wordt hij



gedoopt. Behalve deze volwassendoop kunnen we ook een baby'tje dopen. Junia Johanna Martina Cortjens, dochter van Jeroen en Evelien en zusje van Joris en Daniël zal ook in deze dienst worden gedoopt. Dubbel feestelijk dus!"

Hiernaast en hieronder ziet u twee foto's die gemaakt zijn van de dopelingen tijdens deze bijzondere dag.



Riet was een gastvrije vrouw. Toen twee collega's een woonplek nodig hadden, bood ze hen een kamer in haar flat aan. Mimi, een van die collega's is altijd bij haar blijven wonen en werd opgenomen in de familie. Later is Riet nog hoofd van de huishouding bij de Vijverhof geworden en daar gebleven tot haar pensioen.

Riet was heel betrokken en actief in de kerk. Ze bezocht trouw de kerkdiensten in de kleine Bartholomeüskerk en was de drijvende kracht achter de wereldgebedsdag. Riet was altijd bereid om te helpen met elke activiteit. Ze had een duidelijke eigen mening die ze ook altijd gaf in bijeenkomsten, maar altijd met het belang van het geloof en het kerkje voorop.

Ik heb Riet in 2018 leren kennen toen ze een aantal keer opgenomen moest worden vanwege haar gezondheid. Voor Riet was haar eigen huis en haar zelfstandigheid heel belangrijk, dus was het akelig voor haar om opgenomen te zijn. Ook haar geheugen ging steeds verder achteruit. Uiteindelijk verhuisde ze naar een verpleeghuis in Lent. Toch heb ik haar leren kennen als een heel wijze, sprankelende, bijzondere vrouw. Ze was en bleef vol geloof, belangstelling, betrokkenheid en hoop. In mei hebben we bij haar thuis in Lent nog samen Avondmaal kunnen vieren. Aan het eind van Riet haar leven, was haar lichaam op.

Op 22 augustus hebben we afscheid van Riet genomen in de kleine Bartholomeüskerk. Aansluitend is ze in haar geboortedorp begraven.

Marije Klijsma

## In memoriam

### Hendrika Wilhelmina (Riet) te Grotenhuis

Op 13 augustus 2022 overleed Riet te Grotenhuis. Riet is in 1931 geboren op een boerderij in Silvolde. Ze had 5 broers en zussen en groeide op in de oorlog. Haar ouders vingen evacués op. Riet had een mooie carrière. Ze werkte in een kindertehuis in Apeldoorn en daarna als pedagogisch leidinggevende in het Orthopedagogicum aan de Berg en Dalseweg.



## Protestantse Vrouwendienst

### PVD Zuid-West-Oost

Wanneer u dit bericht leest, zullen de eerste dagen van september alweer zijn vergleden. Het wordt dus tijd om u te informeren over het komend seizoen met de gezellige samenkomsten in de kerk.

Als u, die dit leest, niet bekend bent met de maandelijkse middagbijeenkomsten van ouderen, georganiseerd door de Protestantse Vrouwendienst (vaak aangeduid met P.V.D.), dan kunt u informatie inwinnen op de website van de Maranathakerk of bij Addie Wanders.

Kort gezegd: op de 3e dinsdag van elke maand is er voor senioren, ook zij die in Beek wonen, een gezellige bijeenkomst, die meestal in de grote zaal van de kerk gehouden wordt.

Kom eens een kijkje nemen. Misschien vindt u het leuk om samen met een vriend(in) of kennis te komen, die we ook van harte welkom heten, als hij/zij geen lid is van onze kerk.

De eerste middag zal gehouden worden op dinsdag 20 september om half 3. Het programma houden we nog even geheim; het wordt echt verrassend!! In de persoonlijke uitnodigingen zullen we wel een tipje van de sluier oplichten. Zoals elk jaar is er bij de opening van het seizoen ruimschoots de tijd om met elkaar belevenissen te delen. Deze middag zal rond 17.00 uur afgesloten zijn.

In oktober hopen we dinsdag 18 oktober bij elkaar te komen met Verhalenverteller, journalist en schrijver Frank Antonie van Alphen. Twee keer eerder zouden we een bijeenkomst met hem hebben, maar die is door Coronaperikelen niet doorgegaan.

Hij zal ons vertellen over het leven van de Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal en in de Benedenstad. Zijn vertelling zal hij ruimschoots larderen met anekdotes.

Een hartelijke groet van alle medewerksters voor ieder en tot ziens op de eerste PVD-bijeenkomst van dinsdag 20 september om 14.30 uur in de Maranathakerk.

Addie Wanders:

telefoon: 024- 355 8471

e-mail: [abaddiewanders@hotmail.com](mailto:abaddiewanders@hotmail.com)

### PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Na een warme zomerperiode gaan we op donderdag 29 september weer van start met de maandelijkse middagen voor onze oudere gemeenteleden. We trappen af met een gezellige spelletjesmiddag.

U bent welkom om 14.00 uur. We beginnen dan eerst met een kopje koffie en/of thee met een traktatie en de gelegenheid om met elkaar de wederwaardigheden van de afgelopen maanden te delen. Aan het einde van de middag wordt er gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje.

Mocht u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór 27 september contact op met mevrouw Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

Wij hopen u allemaal weer te zien op 29 september.

Hartelijke groeten van de dames  
van de Vrouwendienst

### Terugblik lezing 'Vrij zijn'

De lezing 'Vrij zijn, zoveel betekenissen!' die Palmyre Oomen op 3 augustus jl. hield in het kader van het zomerprogramma van de Ontmoetingskerk is terug te luisteren via: [www.palmyreoomen.nl](http://www.palmyreoomen.nl) onder 'Lectures'. U treft daar bovenaan de pagina zowel de geluidsopname aan als een schema van de lezing.

### Bijdrage voor beeld en geluid

Om beeld en geluid goed op elkaar afgestemd te krijgen is een goed mengpaneel nodig in de Maranathakerk.. De laatste tijd merken steeds meer mensen dat het niet klopte. De technici deden hun best, maar de techniek liet hen in de steek. De mengtafel moet echt vervangen worden en de €6000 die dat gaat kosten hebben we niet helemaal begroot.

Daarom vragen we u een bijdrage voor een beter beeld en een helder geluid, in de kerk en online.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. P.G. Nijmegen, onder vermelding van: Beeld en Geluid.



Oecumenische Studentenkerk

Als ik dit schrijf is de introductieweek aan de RU van start gegaan en wordt Nijmegen overspoeld door verse studenten uit binnen- en buitenland (wat zijn ze jong – of ben ik zo oud?). Voor mij is het eigenlijk de eerste 'echte' keer dat ik deze introductie zo meemaak, want in de afgelopen twee jaar kon er weinig tot niets doorgang vinden door de covid-pandemie. Dat lijken we nu in sneltreinvaart in te halen of ingehaald te hebben.

Zo ben ik in de eerste week van augustus met een groep studenten naar Taizé geweest – een reis die al lang bovenaan de wenslijst stond, maar nu eindelijk kon doorgaan. Wat was het een bijzondere ervaring, misschien nog wel het meeste omdat we, vanaf het moment dat we in de auto's stapten op weg naar Frankrijk tot aan de laatste meters van de terugreis, de hele laag van koetjes en kafjes thuis bleken te hebben gelaten. De gesprekken gingen meteen de diepte in: over geloof en ongelooft, over vragen en twijfel, over God en de kerk, over leven en liefde...

Wat maakt Taizé nu zo bijzonder en dan met name voor studenten? Het is natuurlijk een wereld op zichzelf, een wereld waarin je gewoon zomaar kunt 'zijn', in de zin van: niemand wordt de maat genomen. Meer dan de helft van onze groep bestond uit zoekers, twijelaars, niet-weters, die aan het einde van de week echt niet veel 'zekerder' waren geworden in hun (on)geloof, maar wel het gevoel hadden gehoord te zijn – dat ze niet de enigen waren en dat zoeken en vragen per definitie zinvol is.

De vieringen vormen de basisstructuur, het hart, van Taizé en het was steeds weer een bijzondere ervaring om ergens in die grote kerkruimte, die toch zo beschut voelt, op de grond te gaan zitten en onderdeel uit te maken van het

geheel. Er verschijnt een liednummer op de borden, één van de broeders zet in, andere stemmen volgen, eerst nog aarzelend, maar het duurt geen halve minuut voor welk lied dan ook voluit klinkt en altijd meerstemmig. En of je nu broemt of meezingt, van blad leest of alleen maar luistert: het is elke viering weer alsof je boven jezelf wordt uitgetild, een met het geheel, of zelfs meer: dat het geheel meer is dan de som van de delen. Dat geldt net zozeer voor het samen zingen als voor de stiltes tijdens de vieringen.

Binnenkort hebben we een 'terugkom-avond' van deze Taizéreis en ik ben heel benieuwd hoe deze groep studenten na een maand terugkijkt op deze bijzondere ervaring. Een aantal heeft in elk geval al aangegeven volgend jaar weer te willen...om naar uit te kijken!

Met een hartelijke groet  
vanuit de Studentenkerk,  
Ds. Marieke Fernhout



Evangelisch-Lutherse  
Gemeente Nijmegen

### Open Monumentendag

De Lutherse kerk in Nijmegen opent haar deuren op zaterdag 10 september van 11:00 - 16:00 uur en op zondag 11 september van 12:00 - 16:00 uur. Het thema is 'Duurzaamheid'. Dit weekend is er in de kerk o.a. een overzichtstentoonstelling van oude Bijbelse school wandplaten van E.S. Hardy en Bijbelse verhalen op vilt.



Op zaterdag is er een plantjesmarkt in de tuin van de kerk. We organiseren dit samen met onze burens: stichting Tumbao aan de overkant van de straat en PH7, het buurthuis vlakbij. Op zaterdag vanaf 14.00 uur wordt het monumentale orgel bespeeld door Tom Smit.

Met de tuinwerkgroep van PH7 zijn we een samenwerking aangegaan omdat de uitbreiding van de tuin rondom onze eigen kerk door het College van Kerkrentmeesters voorlopig is stilgezet. De vrijwilligers werken nu dus bij de burens.

Met de verkoop van plantjes en pannenkoeken hopen we wat inkomsten te genereren om zaaigoed, potgrond en planten te kopen.

Het oude schoolgebouw van PH7 is net als ons kerkgebouw een gemeentelijk monument en kan ook bezocht worden.

U bent van harte welkom!

Helene Stafleu

### Nijmegen in dialoog

De Lutherse kerk blijkt een welkome plek voor de stad Nijmegen. Wij participeren als Lutherse gemeente in het initiatief: Nijmegen in Dialoog.

Overal in de wijken vinden maandelijks dialoogbijeenkomsten plaats, in wijkcentra, bibliotheken en kerken. Nijmegenaren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten kunnen zo met elkaar contact maken en met elkaar van gedachten wisselen over wat belangrijk voor hen is in hun dagelijks leven. De dialoogbijeenkomsten bevorderen respect en begrip voor elkaar en dragen bij aan een samenleving waarin mensen met diverse achtergronden zich met elkaar verbonden voelen.

We zijn in de Lutherse kerk nu in totaal vier keer rondom een thema met elkaar in gesprek gegaan. Die bijeenkomsten bereiden we zorgvuldig voor met een team van gesprekleidinggevendenden die getraind zijn in de methodiek van appreciative inquiry.

De trainingen worden verzorgd door het Huis van Compassie. De thema's die we met elkaar verkend hebben waren: de moeite waard, opnieuw beginnen, eenSaamheid, jezelf zijn. De reacties zijn telkens positief: 'wat een mooie en fijne plek is dit', 'Ja, het lijkt wel of er een nieuwe beweging ontstaat daar in die Lutherse kerk'.

Deelnemer René gaf een uitgebreide reactie: 'Ik denk met veel plezier terug aan onze ontmoetingen van vorige week.

Het heeft mij persoonlijk ook weer een stap verder gebracht. Op een manier die ik niet verwachtte. Namelijk wat betreft de betekenis van God in mijn leven. Ook al ben ik een kerkverlater; ik heb nooit God verlaten. Blijkbaar trekt zich een nieuw spoor in mijn leven. De moeite méér dan waard. Dit vreugdevolle effect van de dialoog in jullie gastvrijheid, wilde ik jullie niet onthouden'.

De gastvrijheid van onze Lutherse gemeente blijft niet onopgemerkt. Elke bijeenkomst wordt geopend door ds. Susanne Freytag. De kruisbestuivingen van wijkbewoners en gemeentelieden die mee doen zijn verdiepend. Mensen ervaren de gesprekken als zinvol en ervaren de plek als betekenisvol. Zo laten we zien dat de Lutherse kerk een plek van betekenis is en voor iedereen toegankelijk.

De volgende bijeenkomsten zijn op:

- woensdag 14 september  
(thema: streven naar geluk)
- woensdag 2 november  
landelijke week van de dialoog  
(thema: Samen thuis)

Aanvang is telkens om 19.00 uur.

U kunt zich opgeven via:

[aanmelden@luthersekerknijmegen.nl](mailto:aanmelden@luthersekerknijmegen.nl)

Mirjam Schuilenga

### Terugblik Nijmeegse 4(3)-daagse

Een bijzondere Vierdaagse waarvan voor aanvang er de vraag was of het wel door zou gaan gezien de extreme warmteverwachting.

Met een temperatuur van ongeveer 39 graden en een hoge luchtvochtigheid werd het code rood. Daarmee was het risico op hitteletsel bij zowel wandelaars als personeel van de Vierdaagse te groot. Zeker gezien de dramatische afloop van de Vierdaagse in 2006.

En inderdaad kwam er een wijziging; de 1e dag werd geschrapt en het werd een 3-daagse.

In totaal zijn er 254 bezoekers in de kerk geweest. Heel uiteenlopend – pastorale gesprekken, kaarsje aansteken, even rustig zitten, kopje koffie, thee of water drinken.

Heel veel enthousiaste reacties dat de kerk open was. Ook bewoners uit de buurt liepen binnen voor een kijkje en een praatje.

Coby Bouwens

## Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, met solisten, koor en orkest.

Het slotkoraal wordt vooraf vierstemmig ingestudeerd zodat iedereen dat aan het eind kan meezingen. Ds. Henk Gols geeft tekst en uitleg en verduidelijkt de betekenis

van de cantate voor ons in deze tijd.

Iedereen is heel hartelijk welkom, de toegang is vrij (collecte na afloop).

Zie voor meer informatie: [www.bach-cantates-nijmegen.nl](http://www.bach-cantates-nijmegen.nl)

### Zondag 11 september om 19.30 uur: Cantate BWV 78 "Jesu, der du meine Seele"

De cantate stamt uit Bachs tweede jaar-cyclus in Leipzig (1724), het jaar van de koraal-cantates, gebaseerd op de gezangbundel die daar toen werd gebruikt. Centraal staat het motief van het lijden van Christus, dat tegelijkertijd een bron van diep verdriet als ook een bron van troost en vreugde kan zijn.

Dat wordt al meteen op een ingenieuze manier verbeeld in het openingskoor. De sopranen zingen het eerste vers: Jezus, Gij die door uw bittere dood mij hebt gered, wil toch ook nu mijn toevlucht zijn. En daaronder en daartussendoor laat Bach de meest wonderlijke dingen gebeuren.

Heel anders klinkt het daarop volgende duet voor sopraan en alt: bijna huppelend, soms achter elkaar aan, soms samen op, zoekend naar hun meester.

De tenor zingt dan weer een uiterst gekweld recitatief over zonde en sterfelijkheid, meteen gevolgd door een blijmoedige aria samen met fluit-solo: maar Jezus staat aan mijn zijde.

Vervolgens zingt de bas ook weer eerst een heftig recitatief en meteen daarna een opgewekte aria die aan het begin bijna op een klein hobo-concert lijkt: Als we maar op U vertrouwen, kan niemand onze geborgenheid ongedaan maken! Waarna we samen het slotkoraal zingen.



## Gregoriaans concert 'Titus Brandsma'

Op zondag 4 september om 15.00 uur zal de Nijmeegse schola cantorum Karolus Magnus in de Ontmoetingskerk een optreden verzorgen onder de titel 'De stem van Titus Brandsma'.

Speciaal voor deze pas heilig verklaarde grootste Nijmegenaar aller tijden stelde dirigent Stan Hollaardt een programma samen met teksten en gregoriaanse gezangen over het leven van Titus Brandsma.



Vóór de pauze klinkt een aantal gezangen m.b.t. de coronapandemie en over de heilige Norbertus van Genep, die 900 jaar geleden de orde van de norbertijnen stichtte.

In de pauze zijn er behalve cd's ook boekuitgaven van de schola te koop. Onder meer de laatste, het pas verschenen boek van Jacques Janssen z.g. 'De restauratie van het gregoriaans', een uniek werk van Jacques, die heel veel voor de schola en de parochie betekend heeft. Na de pauze klinkt 'de stem van Titus Brandsma'.

Toegangsprijzen: € 12,50 in de voorverkoop  
€ 15,- op de dag zelf.

Voor informatie en entreekaarten: [www.karolus-magnus.nl](http://www.karolus-magnus.nl)  
en secretaris Jos Verhagen: [jjmverhagen@gmail.com](mailto:jjmverhagen@gmail.com) of tel. 06-51248009.

Onze eigen  
PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op  
PGNijmegen en installeer de app.

## Stevenskerk Nijmegen, 750 jaar hart van de stad

### 750 jaar Stevenskerk – dat moet gevierd worden!

In dit jubileumjaar organiseert de Stichting Stevenskerk een reeks van feestelijke activiteiten, zoals de herhaling van de voetreis die Albertus in 1272 maakte van zijn klooster in Keulen naar de Stevenskerk in Nijmegen. Ook kunnen we mede dankzij de inspanningen van Hubert Hendriks op platen en in films een kijkje nemen in de Stevenskerk vóór het jaar 1591.

Als oecumenische geloofsgemeenschap wil ook de Stadskerk Nijmegen in dit jubileumjaar laten zien dat de Stevenskerk er is voor heel de stad. Daarom organiseert de Stadskerk Nijmegen op uitnodiging van de Stichting Stevenskerk vanaf september een reeks bijzondere vieringen, zondags om 10.00 uur.

Wij beginnen met een viering op 4 september, waarin de kerkwijding door dominicaan Albertus de Grote († 1280) wordt herdacht. Zijn reliek en de Stevenskerk zelf zijn een tastbaar bewijs van onze verbondenheid met allen die de afgelopen 750 jaar de 'heilige ruimte' die de Stevenskerk is, hebben betreden. Zoals eens bij de kerkwijding zullen ook in deze viering alle zintuigen worden aangesproken. Voorgangers zijn stadspredikant Wilma Hartogsveld en lekendominicaan Jan van Hooydonk.

Een week later, op 11 september zal een viering in Middeleeuwse sfeer plaats vinden in de Stevenskerk. De viering valt binnen het kader van het Gebroeders van Lymborch weekend in samenwerking met Stadskerk Nijmegen. Eerst wordt de kerkwijding door Albertus Magnus in 1272 plechtig herdacht. Vervolgens staan we vanuit onze eigen tijd ingetogen stil bij de indertijd uitbundige wijze van vieren in de Stevenskerk vóór de omwenteling van 1591. Centraal staat daarbij de iconische betekenis van beelden als sleutel om de christelijke boodschap in verleden en heden levendig te verkondigen. In het bijzonder Stefanus en Maria. De kerk zal aangekleed zijn met vaandels en enige relieken en beelden uit die periode. De beschadigde epitaaf bij de 'Heilig Grafkapel' zal zich in volle glorie hersteld tonen via moderne digitale technieken, een unieke presentatie om het oorspronkelijke tafereel weer te laten spreken.



S C Karolus Magnus en Datura verzorgen de gezangen en stadsorganist Jetty Podt bespeelt het orgel. Eduard Kimman en Hubert Hendriks gaan voor. Diverse historische persoonlijkheden uit de tijd van de Gebroeders van Lymborch maken deel uit van de indrukwekkende entrade.

### Speciale vieringen met de Nijmeegse samenleving

Zondag 9 oktober om 10.00 uur zal burgemeester Hubert Bruls een preek van de leek houden tijdens de viering. We zijn bijzonder verheugd dat hij de uitnodiging heeft aangenomen om als 'burgervader van alle Nijmegenaren' deze reeks vieringen voor mensen van heel de stad te openen.

Vanaf november zijn de speciale vieringen op de eerste zondag van de maand. Bij deze speciale vieringen gaat Wilma Hartogsveld voor. Gesteund door een werkgroep worden diverse maatschappelijke geledingen uit de Nijmeegse samenleving uitgenodigd om deze vieringen mee vorm te geven. Deze inbreng van buiten kan leiden tot nieuwe bronnen van inspiratie.

Deze aanpak zal ongetwijfeld leiden tot verrassende, ontroerende en af en toe misschien ook ongemakkelijke momenten. Zowel bij onze gasten als bij onszelf. Wij hopen van harte dat wij onze roeping om in het voetspoor van Jezus een gastvrije en open gemeenschap te zijn, juist op deze zondagen kunnen omarmen. Laat de Geest, die in de Stevenskerk al 750 jaar mensen heeft geïnspireerd en in beweging gezet, maar waaien!

Zondag 6 november om 10.00 uur zal de viering in het teken staan van de zorg. Anneke de Vries en haar Islamitische collega Saïda Aoulad Baktit zullen hun medewerking aan deze viering verlenen.

Zondag 4 december zullen we onder andere dak- en thuislozen verwelkomen in de kerk Maria van den Muijsenbergh werkt mee aan deze viering.

Op onze Facebookpagina 'Stadskerk Nijmegen' en op de website is de actuele informatie te vinden: [www.stadskerknijmegen.nl](http://www.stadskerknijmegen.nl).

## Woonruimte gezocht

Ik ben Daniël Woltjer, 18 jaar en ben op zoek naar een kamer in Nijmegen, omdat ik dit jaar ga beginnen aan de Informatica studie aan de Radboud Universiteit. Ik woon op dit moment in Groningen, omdat ik heel ver weg woon is het natuurlijk geen optie om elke dag te reizen.

Ik ben een vrolijke jongen die erg van gezelligheid houdt. Ik vind het erg leuk om te koken en eet dat graag samen met anderen op. Ook vind ik het leuk om samen een spelletje te spelen en wat te drinken op z'n tijd. Ook ben ik redelijk sportief en hou er heel erg van om te voetballen en voetbal te kijken. Ik heb me aangemeld voor de Navigators.

Heeft u/jij een kamer of weet u iets, laat het mij dan weten via WhatsApp of mail: tel. 06 - 40749022 of [danielwoltjer@gmail.com](mailto:danielwoltjer@gmail.com). Alvast bedankt!

## Het luisterbankje

In het voorjaar van 2020, tijdens de eerste lockdownperiode, zijn wij in de Ontmoetingskerk begonnen met bemoedigingsmomenten. Het bleek waardevol te zijn en we gingen ermee door, ook in de vakantieperiodes. Maar de naam beviel ons niet meer.

Trees Versteegen heeft als mede-initiatiefnemer na afloop van haar afscheidsviering op 3 juli een kussen op het bankje in de hal gelegd met de nieuwe naam. De bemoedigingsmomenten heten vanaf nu 'Het luisterbankje'.

Op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 11.30 uur zit een vrijwilliger of iemand van het pastorale team op het luisterbankje in de hal en bent u welkom voor een praatje, een kaarsje of even rust.



## Feestelijke opening jubileumjaar 750 jaar Stevenskerk

Op 7 september, 750 jaar geleden, wijdde Albertus Magnus de Stevenskerk in. Dit heugelijke feit wordt het komende jaar gevierd. De feestelijke opening van dit jubileumjaar, 750 jaar Stevenskerk, vindt plaats op woensdag 7 september van 15.00 - 16.00 uur. Centraal staat daarbij de historie van de Stevenskerk, met verbinding naar het heden.

De Raad van Kerken Nijmegen, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en Stadskerk Nijmegen is gevraagd deze bijeenkomst invulling te geven met bijdragen uit de verschillende levensbeschouwelijke richtingen:

1. Verwondering en Studie. Van de Dominicaan Albertus Magnus tot de Radboud Universiteit nu. Albertus Magnus was ook een begenadigd wetenschapper.
2. Ziekte en Angst. Van de pest in de Middeleeuwen tot Corona nu.
3. Polarisatie en Samenwerking. Van Reformatie en kerkstrijd tot Oecumene. Bijdrage van Stadskerk en Raad van kerken Nijmegen.
4. Schoonheid en inspiratie. Mooi orgelspel van Berry van Berkum met muziek vanaf de Middeleeuwen tot heden.
5. Verwoesting en Opbouw. Jetty Podt en Capella Cumerana maken een rondgang met eerst Klaagliederen van Jeremia en daarna zang over opbouw.
6. Pelgrims van alle tijden. Dominicanen op pelgrimstocht, en pelgrims van Walk of Wisdom en Wegen met Zegen.

Door een beperkt aantal zitplekken vanwege de verbouwing van de kerk is de opening alleen voor genodigden. Wel kunt u de viering volgen via een livestream. Ga hiervoor naar: [www.stevenskerk.nl/agenda](http://www.stevenskerk.nl/agenda).

## Hebreeuwse miniaturen שלום

### Heiligdom

Op vakantie mag ik graag speuren naar Hebreeuwse opschriften. Voor Nederland is daar al eens een overzicht van gepubliceerd (*Hebreeuws op straat*, 2010) maar dat wil niet zeggen dat alles gezien en beschreven is. Dit jaar had ik beet in het Groningse Onstwedde. Boven de ingang van de historische dorpskerk, wat op zichzelf al heel bijzonder is, zag ik op een gevelsteen de tekst *hmqds jhwh*, wat ongeveer klinkt als hammikdasj jahweh.

Vermoedelijk is dit ontleend aan Exodus 25:8, 'een heiligdom voor Mij', maar een citaat is het niet en helemaal foutloos Hebreeuws is het ook niet. Om een idee van dat laatste te geven: je zou het kunnen vertalen als 'het heiligdom van des Heeren'.

Hoe kan dit? Vlak onder onze tekst zit een tweede gevelsteen, die herinnert aan de verbouwing van 1713, onder toeziend oog van ds. Molanus. Voorlopig houd ik het erop dat deze ook iets eigens heeft willen bijdragen in de tale Kanaäns. Hij had tenslotte theologie gestudeerd in Groningen. Maar dat was een kleine tien jaar geleden (weet ik uit betrouwbare bron) en de finesses van de Hebreeuwse grammatica was hij kennelijk inmiddels een beetje kwijt.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

[www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen](http://www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen)

## Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: [www.pkn-nijmegen.nl](http://www.pkn-nijmegen.nl)  
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

GRAFMONUMENTEN  
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen  
Telefoon 377 58 76

## Gezakt, maar toch geslaagd!

Het is al weer een paar maanden geleden, maar toch schrijf ik er hier mijn bijdrage over.

Dit jaar deden drie kleinkinderen eindexamen en de spanning was bij alle drie aan het oplopen naarmate de dag van de uitslag naderde. Eigenlijk waren ze ervan overtuigd dat ze zouden slagen, maar stel dat er toch iets misgegaan was. Eindelijk kwamen de verlossende telefoontjes van de mentoren. De eerste sprong een gat in de lucht volgens haar moeder, ze was geslaagd en nu kon ze zich gaan opmaken voor een lange vakantie. Eerst een tripje naar Parijs, ze had het al helemaal uitgestippeld en zo stapte ze een weekje later op de TGV en werden alle top attracties aangedaan. Later volgde de reis met de familie naar Rome en Napels. Ook hier had ze zich vol enthousiasme volgezogen met informatie. Dubbel geslaagd!

Bij het tweede kleinkind ging alles heel rustig en nadat ze de uitslag had doorgekregen belde ze mij en op haar eigen manier gaf ze de uitslag door, de complete cijferlijst met alleen maar goede cijfers volgde in een appje. Zo is zij, rustig en vaak iets te bescheiden. Ze heeft met hard werken deze school doorlopen en ze doet wat er van haar wordt gevraagd. Op school, bij de sportvereniging, ook trainen hoort erbij en het staat allemaal op haar agenda. Na een bescheiden feestje gaat ze naar haar vakantiebaantje en er volgt een weekje met haar ouders naar Frankrijk. Ook is er wat tijd voor de beide oma's gereserveerd. Ze kijkt al vol verwachting uit naar haar vervolgopleiding. Al bijna tien jaar weet ze wat ze worden wil en met rustige stappen werkt ze er naartoe. Ze is geslaagd!

En dan dat derde kleinkind. Die kreeg een heel ander bericht. Hij is gezakt en ondanks coronaregels was er voor hem zelfs geen herkansing mogelijk. Te slecht gegaan en gedaan en dat terwijl hij toch dacht dat het goed gegaan was. Hij moet hij nu van school af, want twee keer examenjaar is het maximum. Zwaar teleurgesteld barstte hij in hui-

len uit en alles was helemaal zwart geworden. Bovendien ook nog een negatieve uitslag van zijn rij-examen. Dubbel gezakt! De vakantie gaat niet door, hij moet aan het werk, maar gelukkig was er snel een baan gevonden.

Gezakt! Het bonkt door in zijn hoofd... Hij ontwijkt zijn vrienden, heeft geen zin om zich in het feestgedruis te storten nadat hij het eerste feestje stomdronken had afgesloten. Hij had toch alle reden om te drinken volgens eigen zeggen. Toch zijn niet alle weken gevuld met werken. Ja, een ander soort werken. Twee weken vrijwilligerswerk. Een week begeleider bij het Oki Dokie vakantieoord in Wijchen en een week mee in de kampstaf van een christelijk vakantieoord.

Als ik dit weet en als ik later hoor hoe hij deze weken zich heeft ingezet voor kinderen is hij voor mij geslaagd. Hij komt er wel, dan maar via een omweg. Ik heb er vertrouwen in. Gelukkig kijkt God als een echte vader ook verder dan de diploma's. Bij Hem krijgen we kans op kans om onze taak goed te volbrengen. Niet voor onszelf leven, maar in navolging van Christus klaar staan voor de ander die we overal tegenkomen. Steeds weer kansen en herkansen. We mogen en moeten blijven doorleren, ons leven lang, anders dan op school, maar we worden beloond, bij God zijn we geslaagd, omdat zijn oordeel altijd met Liefde wordt gegeven. Als we maar proberen om om te zien naar onze naaste, want niemand leeft voor zichzelf.

Een hartelijke groet,  
Loes Hogeweg



## Activiteiten

### Geloven nu: 20/30

Hoe doe je dat? Geloven in een tijd dat dat zeker niet vanzelfsprekend is? Is het vechten tegen de bierkaai, juist een enorme bak rust of een glibberige uitdaging?

Afgelopen seizoenen zijn we met een aantal mensen enkele avonden bij elkaar geweest en hadden mooie inspirerende ontmoetingen. Daarom gaan we door. Belangstellenden welkom om aan te sluiten.

De data zijn 14 sept, 19 okt, 23 nov, 21 dec, 18 jan, 15 feb, 22 maart, 26 april, 24 mei. We komen van 20.00 tot 22.00 uur samen in de Ontmoetingskerk.

Info en aanmelding: Joska van der Meer ([joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net](mailto:joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net)) en Wouter Slob ([wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl))

### Dinsdagochtendgroep

Sinds lange tijd bestaat de 'Dinsdagochtendgroep', een gesprekskring die over allerlei onderwerpen spreekt. Aan de hand van het gesprek wordt afgesproken wat er de opvolgende keer aan bod komt. Vaak wordt er tevoren een tekst(je) rondgestuurd om als aanleiding van het gesprek te functioneren.

Tijd van samenkomst is van 10.00 tot 11.30 uur en plaats van samenkomst is de Maranathakerk.

De data voor komend seizoen zijn: 6 sept, 18 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 7 feb, 14 mrt, 4 apr en 9 mei. Info en aanmelding bij ds Wouter Slob: [wouter.slob@pkn-nijmegen.nl](mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)



## Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

### Kerkenraad

**Scriba:** G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28  
e-mail: [scriba.pgn@kpnmail.nl](mailto:scriba.pgn@kpnmail.nl)

### Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.  
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen  
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag  
van 10 tot 12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op  
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54

**Secretaris:** Loes Hogeweg  
Valkenaerhof 111, 6538TG Nijmegen  
tel 06-36070007

**Bank:** NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

**Correspondentie:** bij voorkeur per mail  
[kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl](mailto:kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl)

**Collectebonnen:** door overmaking van  
50 euro of een meervoud op  
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot. Gemeente te Nijmegen in  
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

### Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen  
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur  
tel. (024) 322 84 80, e-mail:  
[administratie@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:administratie@kerkinactie-nijmegen.nl)  
**Rekeningnr:** NL52 INGB 0000 9026 39  
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

### Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612  
[thedoor52@live.nl](mailto:thedoor52@live.nl)

## Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de  
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

### Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:  
[over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl](mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl)  
Per post kunt u uw kopij sturen naar:  
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient  
uiterlijk op 27 september binnen te zijn.  
Een nummer voor 5 weken.

U vindt de laatste uitgaven van  
Over & Weer ook als PDF op:  
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/  
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

### Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal  
centrum. Indien voorradig kunt u een  
vervangend exemplaar ophalen.

### Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols  
en Franz van Vlaanderen (redactie)  
Cor Sikkens (fotografie)

### Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur  
e-mail: [kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl](mailto:kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl)

### Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36  
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

### Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

## Algemene adressen

### Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen  
[www.maranathakerk-nijmegen.nl](http://www.maranathakerk-nijmegen.nl)

**Koster:** Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail:  
[koster@maranathakerk-nijmegen.nl](mailto:koster@maranathakerk-nijmegen.nl)

**Sectiekas:** rekening NL16 RABO 0373  
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad  
**Auto-ophaalendienst:** A. Schalk – 350  
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -  
25 024 667

### Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27  
e-mail: [hendrik.jan.bosman@gmail.com](mailto:hendrik.jan.bosman@gmail.com)

### Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56  
[www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)

### Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

### Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.  
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

### Bereikbaarheid pastoraat

De contactgegevens van onze pastores  
kunt u vinden op de pagina 'Nieuws  
vanuit de vierplekken'.

### Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

### Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande  
e-mail: [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl)  
tel. 06-253 073 69.

### Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a  
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91  
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53  
e-mail: [marieke.fernhout@ru.nl](mailto:marieke.fernhout@ru.nl)  
website: [www.ru.nl/studentenkerk](http://www.ru.nl/studentenkerk)

### Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79  
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,  
[ds.freytag@lutherszuidnederland.nl](mailto:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl)

### Pro Persona

mw. Stefien Jansen  
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

### Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /  
mobiel: 06 - 229 875 97  
e-mail: [b.zondag@pompestichting.nl](mailto:b.zondag@pompestichting.nl)

### Radboudumc

ds. Anneke de Vries,  
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,  
e-mail: [j.nieuwenhuijzen@dgvp.umcn.nl](mailto:j.nieuwenhuijzen@dgvp.umcn.nl)  
tel. (024) 361 33 20

### Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69  
e-mail: [andrea.visser@cwz.nl](mailto:andrea.visser@cwz.nl)

### Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina  
tel. (024) 684 77 77

### Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening  
e-mail: [info@stadskerknijmegen.nl](mailto:info@stadskerknijmegen.nl)

## Data kopijsluiting 2022



nummer 7 - 27 september  
nummer 8 - 1 november  
nummer 9 - 6 december

Versijning:  
10 dagen na kopijdatum

## 23 september: Taizé viering in Beek

Nu we dit schrijven zijn we nog in vakantiesferen, maar toch willen we u vast attenderen op de volgende Taizé viering. Deze wordt op vrijdag 23 september om 19.30 uur gehouden in de kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2 in Beek.

We gaan zoals altijd nog een mooi thema met bijpassende liederen en teksten voor u uitzoeken. Het is 10 jaar geleden, dat Dick Piersma de eerste plannen maakte om in Beek Taizé bijeenkomsten te organiseren.

Eén lied had hij daarvoor in ieder geval al in gedachten: "The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom", waarbij hij opmerkte dat de kracht zich ontvouwt in het herhalende zingen. Dat is dan ook wat we de komende Taizé viering weer samen met u willen doen.

We zien u graag.

Jeanette van der Zande en Martine Norden  
(info via [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl)  
en via Facebook: Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen)



## 25 september: Kikker in de Stevens

Julie weten vast al heel veel over Kikker en zijn vriendjes. Maar zouden ze ook weleens naar de kerk gaan? Op zondag 25 september in elk geval wel! Dan is er in de Stevenskerk een 'Dienst met veel kinderen'.

Kikker, Eend, Rat, Varkentje en Haas komen daar langs om ons een verhaal te laten horen en zien. Een verhaal dat misschien wel over onszelf gaat.

Waar gaat het om in het leven? Moet je perfect zijn? Altijd de beste? Of mag je zijn wie je bent, met alles wat je kunt en je wat je niet kunt?



Over dat soort vragen gaat het in de bijbel, maar mensen stellen ze overal: op school, op TV, in de krant, en ook in kinderboeken. Daar gaan we dit keer eens naar luisteren en kijken.

Het wordt een kerkdienst, dus we gaan natuurlijk samen zingen en bidden, maar we komen ook van onze stoelen, voor een aantal speelse, muzikale en verdiepende activiteiten, voor elk wat wils. Na afloop is er koffie en limonade.

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom!

De dienst begint om 10.00 uur en wordt georganiseerd door drie Nijmeegse kerken: de Protestantse Gemeente, de Stadskerk en de Studentenkerk.

Net als andere ambtsdragers heb ik als predikant geheimhouding. Een belangrijk aspect van het werk, want het maakt dat mensen in vertrouwen dingen met je kunnen delen. Het valt me altijd weer op dat het vertrouwen vaak gemakkelijk wordt gegund. Maar als je het zou beschamen, is het denk ik snel over. Een groot goed dus.

Deze geheimhoudingsplicht maakt een ambtsdrager ook anders dan zomaar een bestuurder. Omdat er dingen zijn die vertrouwelijk 'ter ore kunnen zijn gekomen', kan bij sommige beslissingen niet alles altijd worden gedeeld of opengelegd. Het ambt geeft die mogelijkheid, omdat de bevestiging gepaard gaat met de vraag of de geheimhouding aan de kandidaat kan worden toevertrouwd. Als het antwoord daarop 'ja' is, dan kan daar achteraf geen gedoe over bestaan. 'Die vent had het nooit moeten worden', heb ik in een hoogoplopende kerkelijke ruzie wel eens gehoord. Maar dan had er bij de bevestiging bezwaar moeten worden aangetekend.



Geheimhouding en privacy zijn dus een groot goed. Maar de vormen die het onder de huidige wetgeving soms krijgt, zijn wel een duidelijke uitdaging. Met name in ziekenhuizen kom ik het wel tegen. Geregeld krijg ik, gelukkig (!), bericht dat iemand in het ziekenhuis is opgenomen. Maar het kost me bij het ziekenhuis dan de grootste moeite om te weten te komen op welke afdeling iemand dan precies ligt. En zonder aanvullende informatie is het tot mijn frustratie ook verschillende keren niet gelukt. 'Privacy', mompelde de mevrouw achter de balie dan, 'niet altijd makkelijk uit te leggen.' Dat kan ik wel met haar eens zijn: niet makkelijk uit te leggen. Het lijkt me toch niet dat de wetgeving is bedoeld om pastorale zorg in de weg te staan. Ik probeer inmiddels met meer info op pad te gaan om zo daadwerkelijk aan het bed te belanden. En dan vraag ik altijd of het uitkomt en op prijs wordt gesteld. Volgens mij respecteer ik daarmee de privacy dan ook.