

Over & Weer

Jaargang 44
nummer 9
december 2024

Festival of Lessons and Carols

Op steeds meer plekken in Nederland worden 'Festivals of Lessons and Carols' gehouden, naar het voorbeeld van een traditie die in 1918 begonnen is in King's College Cambridge. 'Festival of Lessons and Carols' is een dienst die traditioneel op of nabij kerstavond in Engeland wordt gevierd, waarin lezingen (lessons) en liederen (carols) afgewisseld worden. Ook in onze gemeente wordt dit jaar op Kerstavond een 'Festivals of Lessons and Carols' gehouden.

Achtergrond

'Festival of Lessons and Carols' is nog geen eeuwenoude traditie. Het is een uitvinding van E.W. Benson die priester was in Truro, een stadje in Cornwall. Al in de 19e eeuw waren er veel Engelsen die vooral met kerst naar de kerk kwamen en niet zoveel affiniteit hadden met de eucharistie. Benson, die later aartsbisschop van Canterbury zou worden, besloot op kerstavond 1880 een andersoortige viering aan te bieden die beter aansloot bij het kerkbezoek. Zijn Ceremony of Lessons and Carols werd dertig jaar later, in 1918, opgepakt door Eric Milner-White in King's College in Cambridge.

Sinds deze viering door de BBC live wordt uitgezonden (al sinds 1928 op de radio) heeft deze viering een enorme populariteit gekregen. Dankzij de live uitzendingen uit Cambridge is er een 'zo hoort het'-traditie ontstaan waar sommige mensen niet van af willen wijken (de lezingen, liederen), terwijl anderen zich door de vorm laten inspireren en zoeken hoe ze er zelf een vorm aan kunnen geven in hun eigen context.

150 Facebook-reacties

Door de radio- en televisie-uitzendingen van de BBC en de vele plaat- en cd-opnames die op de markt kwamen, werd het Festival of Lessons and Carols ook in Nederland populair. Musicus en theoloog Hanna Rijken onderzocht een aantal jaar geleden dit fenomeen, als onderdeel van haar post-doc-onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, naar ervaringen in de Choral Evensong. Haar onderzoek richtte zich op de populariteit van deze lessons and carols. Hoe komt het dat de festivals zo geliefd zijn? Waar en hoe worden deze vieringen gehouden? Wie gaan er naar de festivals toe en waarom? Een korte oproep op Facebook leverde haar in een paar uur tijd meer dan honderdvijftig plaatsnamen op. Op veel plekken neemt het festival de plaats in van de vroegere volkskerstzang.

Zingen en dansen als David

Misschien is het aardig om te weten dat het woord 'carol' niet per definitie met Kerst of met Engeland samenhangt. Het is afgeleid van het Franse woord 'caroler', dat zingen en dansen tegelijk betekent. Het Franse woord is weer afgeleid van het Griekse 'choraulès', een fluitspeler die de chorus-dans begeleidt. In de inleiding van 'The Oxford Book of Carols' verwijzen de auteurs naar David die zingend en dansend voor de ark uitging.



De bloeitijd van de carol ligt in de late middeleeuwen. Tijdens het kerstfeest vonden luisterrijke processies en banketten plaats. Waarschijnlijk werd daarbij veel gezongen, bijvoorbeeld 'There is no rose of swych vertu' (There is no rose of such virtue). De allereerste carols zijn in het Latijn geschreven en dateren uit de dertiende eeuw, zoals Angelus ad virginem.

De liturgische vorm van 'Festival of Lessons and

Carols' komt zoals gezegd uit de Anglicaanse traditie. Aan de hand van korte bijbellezingen, gedichten en andere teksten wordt het verhaal van de belofte, aankondiging en komst van Jezus verteld. Deze 'lessons' worden omlijst met bekende en minder bekende kerstliederen, hymnen en andere koorwerken (de 'carols'). Een deel van deze liederen kan worden meegezongen door de bezoekers.

Schoonheid en heiligheid

Het 'Festival of Lessons and Carols' heeft in Nederland niet alleen in de kerkelijke context, maar ook in het concertcircuit een plaats veroverd. Wat maakt het festival zo geliefd? Beauty (schoonheid) en holiness (heiligheid) zijn belangrijke redenen waarom Engelse kerkmuziek in Nederland zo geliefd is. De schoonheid hangt nauw samen met een ervaring van transcendentie. Ook 'verbinding' is een belangrijk aspect: zowel de onderlinge verbondenheid als ook de verbinding tussen hemel en aarde. Mensen willen op weg naar Kerst graag iets ervaren van het hemelse licht en de engelenzang. En dat kan in een 'Festival of Lessons and Carols'. Gloria in excelsis Deo!

Festival of Lessons and Carols in Nijmegen

- Dinsdag 24 december (Kerstavond) is er om 22.30 uur een viering in de Stevenskerk in de sfeer van 'Festival of Lessons and Carols'.
- Zondag 22 december wordt in de Studentenkerk om 11.00 uur een 'Festival of Lessons and Carols' gehouden.



Kerkdiensten

Zondag 8 december

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Ontmoetingskerk | 09.30 uur | mw. Willeke Warner - Zigterman Rustenburg |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | ds. Paul Oosterhoff |
| Studentenkerk | 11.00 uur | ds. Marieke Fernhout |

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: Ghana
2. PGN

Zondag 22 december

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Ontmoetingskerk | 09.30 uur | ds. Reijer de Bruijn |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | ds. Pieter Endedijk |
| Studentenkerk | 11.00 uur | ds. Marieke Fernhout (<i>Festival of Lessons & Carols</i>) |

Collecte voor: 1. Werelddiaconaat: Palestina
2. PGN

Zondag 29 december

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Maranathakerk | 09.30 uur | ds. Wouter Slob |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | Ton Bun s.m. |

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN: onderhoud gebouwen

Wij wensen u een mooi en gezond



Zondag 5 januari

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Ontmoetingskerk | 10.30 uur | Ontmoetingsviering (HA) ds. Wouter Slob / Joska van der Meer |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | Trees Versteegen |
| Studentenkerk | 11.00 uur | ds. Marieke Fernhout |

Collecte voor: 1. Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen
2. PGN

Zondag 1 december

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------|
| Maranathakerk | 09.30 uur | ds. Wouter Slob |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | Lauden |
| Ev. Lutherse Gem. | 10.00 uur | ds. W. Boon |
| Studentenkerk | 11.00 uur | ds. Marieke Fernhout |

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 15 december

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|
| Maranathakerk | 09.30 uur | ds. Wouter Slob |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | ds. Perla Akerboom |
| Ev. Lutherse Gem. | 10.00 uur | ds. M. Diepenbroek (HA) |
| Studentenkerk | 11.00 uur | pastor Nicole Schubert |

Collecte voor: 1. Huis van Compassie
2. PGN

Dinsdag 24 december Kerstnacht

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Maranathakerk | 19.00 uur | Kerstviering met kerstspel en kerstliederen |
| Stevenskerk O.C.P. | 22.30 uur | ds. Wouter Slob / (<i>Festival of Lessons & Carols</i>) |
| Studentenkerk | 21.30 uur | Lieke Noortman / ds. Marieke Fernhout |

Woensdag 25 december 1e Kerstdag

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| Bartholomeuskerk | 11.00 uur | mw. Marije Klijnsma |
| Maranathakerk | 09.30 uur | ds. Wouter Slob |
| Ontmoetingskerk | 09.30 uur | ds. Jan ter Avest |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | Jan van Hooydonk / ds Henk Gols |
| Ev. Lutherse Gem. | 10.00 uur | ds. Perla Akerboom |

Collecte voor: 1. Kerstcollecte: Kinderen in de knel
2. PGN

Dinsdag 31 december Oudjaar

| | | |
|---------------|-----------|-----------------|
| Maranathakerk | 19.00 uur | ds. Wouter Slob |
|---------------|-----------|-----------------|

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 12 januari

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Maranathakerk | 09.30 uur | ds. Wouter Slob |
| Stevenskerk O.C.P. | 10.00 uur | viering |

Collecte voor: 1. Binnenlands Diaconaat: tegen armoede
2. PGN

“Op zondag bij de concurrent”

COLUMN



“Hoe een Protestant ontdekte dat ze dáár ook koffie hebben”

Op zondag 3 november 2024 trek ik mijn schoenen aan, wat niet bepaald gemakkelijk gaat nu er lood in lijkt te zitten. Vandaag besluit ik mijn scrupules overboord te gooien en een kerk binnen te stappen waar ik altijd een beetje aversie tegen heb: de Katholieke kerk.

Als kind ben ik ooit in de mis geweest, maar de herinnering is vaag: rokjes, hoedjes, doekjes en hosties. Terwijl ik op de fiets naar de kerk rij, denk ik terug aan wat ik me nog herinner en hoe ik dit aan ga pakken. Van de Katholieke traditie weet ik eigenlijk weinig, dus besluit ik maar gewoon de “when in Rome”-aanpak te volgen. Wel zo toepasselijk in dit geval.

Als ik eenmaal voor de kerkdeur sta, voel ik de spanning. Wat als ik, zoals ik altijd grappen maak met mijn Katholieke vrienden, spontaan in brand vlieg zodra ik de kerk betreed? Ik stap de drempel over en de mensen voor mij knielen naast hun kerkbanken, als vanzelfsprekend gebaar van eerbied. Dat gaat me wel wat ver. When in Rome, denk ik weer. Ik maak een kleine reverence.

Daar zit ik dan, op een ongemakkelijk bankje in die immense, uitbundig versierde kerk. In ieder geval heb ik genoeg om naar te kijken. Niet dat je dat nodig hebt, want in de mis zelf zit je niet veel stil. Sta, zit, kniel, zit, sta, zit, sta. Ideaal voor mij, want door het bewegen blijf ik beter bij de les. Het was een dynamische, boeiende ervaring, vooral het koor, dat prachtig klonk. Toch miste ik het samen zingen – dat voelt voor mij juist zo verbindend op zondag.

Dan komt het moment waarop ik toch actief mee mag praten: het apostolicum. De woorden ken ik bijna uit mijn hoofd, maar voor de zekerheid lees ik mee.

Halverwege gaat het bijna mis. De zin: “Ik geloof in een heilige Katholieke kerk.” Vol zelfvertrouwen begin ik: “Ik geloof in een heilige Ka...” Paniek overvalt me en zachtjes fluister ik “Christelijke kerk.” Ik voel me bijna schuldig.

Er is één ding waarvan ik zeker weet dat het gaat komen en het maakt me de hele ochtend al zenuwachtig: de communie. Ik zie de mensen voor me opstaan en naar voren lopen. Als protestant ben ik uiteraard niet bevoegd om de communie te ontvangen, maar wat doe je dan? Ik loop mee in de stroom van mensen, onzeker.

Opeens herinner ik me iets wat iemand me ooit heeft verteld: als je je armen voor je borst kruist, krijg je alleen de zegen. Dus sta ik daar, vooraan, met mijn armen netjes gekruist. De pastoor kijkt me even aan, misschien een beetje verbaasd, maar geeft me de zegen. In het Engels weliswaar, maar ach, ik voel me toch al als een buitenlander in deze kerk. Op dat moment ben ik een gezegende ‘buitenlander’, en dat voelt goed. Ik ben een buitenstaander, maar Gods zegen is er.

Aan het einde van de dienst geef ik de pastoor een hand en we raken in gesprek. “Where are you from?” vraagt hij. “Een verdwaalde Nederlandse protestant,” zeg ik. Hij lacht. “Wil je koffie drinken?” “Het is misschien wel interessant,” biedt hij aan.

En zo, ondanks alle twijfels en onzekerheden, voel ik me welkom. “Wil je koffie?” is toch de universele taal van welkom zijn.

Annelotte de Bruijn

B
I
J
B
E
L

L
E
E
S
R
O
O
S
T
E
R

| | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|
| dinsdag | 26 november | Psalm 74 | zaterdag | 21 december | Micha 5:1-8 |
| woensdag | 27 november | Zacharia 12:1-8 | zondag | 22 december | Lucas 1:39-56 |
| donderdag | 28 november | Zacharia 12:9-13:1 | maandag | 23 december | Lucas 1:57-66 |
| vrijdag | 29 november | Zacharia 13:2-9 | dinsdag | 24 december | Lucas 1:67-80 |
| zaterdag | 30 november | Psalm 17 | woensdag | 25 december | Lucas 2:1-21 |
| zondag | 1 december | Zacharia 14:1-11 | donderdag | 26 december | Psalm 98 |
| maandag | 2 december | Zacharia 14:12-21 | vrijdag | 27 december | Psalm 97 |
| dinsdag | 3 december | Psalm 115 | zaterdag | 28 december | Psalm 8 |
| woensdag | 4 december | Jesaja 40:1-11 | zondag | 29 december | Lucas 2:22-35 |
| donderdag | 5 december | Jesaja 40:12-26 | maandag | 30 december | Lucas 2:36-40 |
| vrijdag | 6 december | Jesaja 40:27-31 | dinsdag | 31 december | Psalm 90 |
| zaterdag | 7 december | Psalm 126 | woensdag | 1 januari | Psalm 92 |
| zondag | 8 december | 2 Petrus 3:1-9 | donderdag | 2 januari | Titus 1,1-4 |
| maandag | 9 december | 2 Petrus 3:10-18 | vrijdag | 3 januari | Titus 1,5-16 |
| dinsdag | 10 december | Psalm 50 | zaterdag | 4 januari | Titus 2,1-10 |
| woensdag | 11 december | Jesaja 35:1-10 | zondag | 5 januari | Psalm 87 |
| donderdag | 12 december | Psalm 64 | maandag | 6 januari | Titus 2,11-3,7 |
| vrijdag | 13 december | Sefanja 3:1-8 | dinsdag | 7 januari | Titus 3,8-15 |
| zaterdag | 14 december | Sefanja 3:9-13 | woensdag | 8 januari | Psalm 136 |
| zondag | 15 december | Sefanja 3:14-20 | donderdag | 9 januari | Lucas 2,41-52 |
| maandag | 16 december | Psalm 44:1-9 | vrijdag | 10 januari | Lucas 3,1-9 |
| dinsdag | 17 december | Psalm 44:10-27 | zaterdag | 11 januari | Lucas 3,10-20 |
| woensdag | 18 december | Lucas 1:1-25 | zondag | 12 januari | Lucas 3,21-38 |
| donderdag | 19 december | Lucas 1:26-38 | maandag | 13 januari | Psalm 42 |
| vrijdag | 20 december | Psalm 145 | dinsdag | 14 januari | Spreuken 1,1-19 |

Blik op de Kerkenraad (62)

De Kleine Kerkenraad (KKR) heeft 17 oktober jl. een vergadering gehad, waarin de informatie-uitwisseling door de thematische werkgroepen centraal stond. Deze keer had het College van Diakenen (CvD)/werkgroep Diaconie het platform voor een uitgebreidere presentatie.

Ondersteuningsacties dichtbij

Deze mogelijkheid nam het CvD te baat om onder de KKR-leden een kleine inventarisatie te houden over de gedachte kerntaken van de diaconie en vooral de daarbinnen te maken keuzes. Immers, gelet op de geringe menskracht die er nog bij de diaconie is, moeten er wel scherpe keuzes worden gemaakt. De inventarisatie werd bestempeld als aanzet voor de nog te houden 'heidag' voor de werkgroep Diaconie, met als uiteindelijk doel een nieuw Jaarplan (2025) voor het diaconale werk.

Als belangrijkste kwam naar voren: aandacht voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en ondersteuning van lokale (Nijmeegse) projecten. Ook gaf de KKR in z'n algemeenheid een betrekkelijk hoge prioriteit aan buurtdiaconaat en jeugddiaconaat (denk aan 'rugzakjes'project). Overall: in ieder geval worden concrete ondersteuningsacties, dichtbij, essentieel bevonden voor de komende periode.

Magere bezetting CvD

Ook werd wat langer stilgestaan bij de magere bestuursbezetting van het College. Momenteel zijn slechts drie ambtsdragers/diakenen functioneel: voorzitter Evert Wasch, secretaris-penningmeester Roelf Groenhuis en 'gewoon' CvD-lid diaken Rian Boorsma.

In de werkgroep Diaconie participeren naast diakenen nog enkele diaconale vrijwilligers (zonder ambt dus). Net als dit het geval is bij het College van Kerkrentmeesters (zie hierna) is de bestuurskracht bij het CvD uitermate broos. Als het ware met kunst en vliegwerk moet de zaak draaiende worden gehouden...

Hier wederom de vraag: hoe lang houden we dit nog vol? Er wordt daarom een beroep op de gemeente gedaan om met lumineuze of creatieve ideeën te komen om het menskrachtprobleem – eigenlijk het 'ambtsprobleem' – enigszins te kunnen tackelen. Goede ideeën kunnen per mail worden toegestuurd naar de scribea.

Plan Maranathakerk exit

Wat verder uit de vergadering naar voren kwam, is het feit dat de burgerlijke gemeente Nijmegen de huidige plannen rondom de reconstructie van de vergaderzalen en facilitaire ruimtes van de Maranathakerk heeft afgekeurd. Zo ook de realisatie van appartementen op deze bouwplek. Het plan om het gebruik van dit kerkcomplex voor de toekomst rendabel te krijgen is daarmee vooralsnog gestrand. Burgerlijk Nijmegen oordeelde het Maranathaplan als té massief en té hoog. Er zou nu aan een nieuw plan gedacht moeten worden. Opnieuw naar de tekentafel? Voor onze gemeenschap is dit gegeven een giga grote teleurstelling, met direct hieraan de vraag gekoppeld: hoe krijgen we dan 'überhaupt' de (komende) onderhoudskosten van dit kerkcomplex gedekt?

Tijdens het Koffie-Plus moment na de kerkdienst van 27 oktober (Maranathakerk) en van 17 november (Ontmoetingskerk) werd de gemeente hiervan in kennis gesteld. Op dit moment is er nog geen helder beeld over hoe het nu verder zal moeten gaan?



Broze colleges

Verder kwam ter sprake dat ook het College van Kerkrentmeesters een zeer broos bestuur heeft: Barend de Gooyert als waarnemend voorzitter, Evelien Cortjens als coördinator Kerkbalans en Yvonne Sans in de combifunctie secretaris-penningmeester. En dat bovenop het vertrek van Jan Hertgers als kerkrentmeester (geen ouderling) en het besluit van Yvonne Sans om uit het ambt van ouderling-kerkrentmeester te treden. Zij zal nog wel als kerkrentmeester (dus niet in het ambt van ouderling) haar werk voortzetten. Twee belangrijke colleges met zo'n dunne bezetting! U begrijpt dat dit niet de vrolijkste vergadering is geweest... Lichtpuntje is dan weer het succesvolle project 'Heel de aarde', waar de werkgroep Inspiratie intensief bij betrokken is.

Voor woensdag 13 november staat een nieuwe KKR-vergadering op de rol. Belangrijke besprekpunten zijn de begrotingen 2025 van de PGN en de Diaconie, het Collectie-rooster 2025 en verbeterpunten voor de werkgroepenbestuursstructuur. Want met dit laatste gaan we wel door. Op het moment van inlevering van de kopij voor deze editie van Over & Weer had deze vergadering nog niet plaatsgevonden. In de komende editie zal hiervoor pas aandacht kunnen zijn.

Gerbrand Hoek, scribea



Kerststallen uit Peru (boven) en Afrika (onder)



Veilige gemeente / klachtenprocedure

Als Protestantse Gemeente van Nijmegen/Landwijk willen we een veilige gemeente zijn. Daartoe hebben we beleid opgesteld, een gedragscode vastgesteld, werken we met verklaringen van geheimhouding, gaan we met VOG's werken en zijn er Vertrouwenspersonen benoemd.

Begin dit jaar (2024) is via een van de Vertrouwenspersonen een melding gedaan welke in de loop van 2024 werd omgezet in een klacht. Deze melding (en later "klacht") betrof onze diaconaal werker, tevens als diaken ambtsdrager van onze gemeente.

De melding en klacht zijn door bevoegde bovenplaatselijke instanties volgens de geldende procedures en protocollen behandeld, hetgeen geleid heeft tot een "ambtelijke vermaning". Deze vermaning heeft geen effect op het ambt of de arbeidsrelatie. Deze vermaning heeft dus geen rechtsgevolgen.

Onze diaconaal werker heeft inmiddels aangegeven dat hij als consequentie van een en ander vervroegd per 1 januari aanstaande afscheid neemt van de PGN, als ambtsdrager en met name als diaconaal medewerker. Hij is van mening dat er onvoldoende basis is voor voortzetting van een vruchtbare samenwerking.

Dit is een eenzijdig besluit van de diaconaal werker, die voorts heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek, een afscheid of bedankjes.

Het College van Diakenen (CvD) en de Kerkenraad betrouwen deze gang van zaken, maar respecteren zijn genomen besluit.

Het College van Diakenen gaat zich de komende periode buigen over de consequenties van dit besluit, zowel voor het werk van de Diaconie als voor de uitvoering van de speerpunten van diaconaal beleid.

Barend de Gooyert (vz. Kerkenraad) en
Evert Wasch (vz. College van Diakenen)

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

GO en de toren van Pisa

GO@PKN-Nijmegen.nl



Iedereen kent de toren van Pisa; je weet wel: de toren, die zo schuin staat en toch niet omvalt. De toren, waar je zulke leuke foto's van kunt maken, waarbij je met jouw hand de toren in haar val lijkt tegen te houden. Is deze toren een kunstwerk? Dat ook wel, maar men komt vooral op dat schuine af en om deze schuine toren te zien, zijn veel toeristen bereid een ommetje te maken.

Hoe staat het met onze kerk? Van onze drie kerkgebouwen heeft de Maranathakerk al niet eens een toren meer.

Die is gesloopt voor hij zou instorten. Maar als we ons onze kerkgemeenschap symbolisch als een toren zouden voorstellen, dan verkeert die toren in zwaar weer. Gaat zij omvallen?

Daar lijkt het naar toe te gaan: over een paar jaar zijn we door onze reserves heen en de inkomsten worden minder; de gemiddelde leeftijd van kerkgangers neemt toe en voor belangrijke posten zoals voorzitter of scriba van de kerkenraad, ouderling, diaken of actief lid zijn van een werkgroep zijn haast geen mensen te vinden.



Onze toren staat schuin, maar dat is niet iets om met plezier naar te kijken. Stort zij in? Wordt dit einde verhaal voor de PGN?

Jonge ouders, oma's en opa's zijn ontzet! Aan kinderen, kleinkinderen willen zij toch het geloof door blijven geven?! Blijven we staan kijken en houden we onze mobiel gereed om het vallen van de toren vast te leggen, er een foto van te maken? Nee, dat moet niet gebeuren!

Misschien is dit wel het moment om radicaal andere wegen te gaan bewandelen, om, vertrouwend op de God, die nieuwe wegen opent, anders te gaan denken, te gaan omdenken. En werken aan een toekomst, waarin ieder van ons, jong of oud, een inbreng zal hebben.

Hoe het wordt? Ik weet het niet, maar met Gods hulp laten wij de kerk niet omvallen.

Michèle van der Steenstraten

Wat doet de werkgroep Communicatie?



Enkele jaren geleden besloot de Kerkenraad het organisatie-model van onze gemeente te wijzigen. Drijfveer was meer draagvlak scheppen voor het (bestuurlijke) werk van de Kerkenraad en tegelijk meer voeding voor het kerkenraadswork vanuit de praktijk van alledag, oftewel vanuit de behoeften en wensen 'op de werkvloer' van de gemeente. Er werden rondom zeven thema's werkgroepen ingericht. Een van deze werkgroepen is Communicatie. De andere betreffen in alfabetische volgorde: Beheer (in feite het CvK), Diaconaat (in feite het CvD), Inspiratie, Jeugd & Jongeren, Liturgie & Eredienst en Pastoraat. Elke werkgroep heeft een vertegenwoordiger in de (Kleine) Kerkenraad. Doorgaans is de vertegenwoordiger een ambtsdrager: ouderling of diaken. Enkele werkgroepen participeren (nog) niet met een ambtsdrager in de Kerkenraad, omdat er tot nu toe geen ambtsdragers beschikbaar zijn. Alleen de ambtsdragers hebben stemrecht in de vergaderingen.

Wat al gedaan is

De werkgroep Communicatie heeft als taak de communicatie over allerlei activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente te bevorderen en daarbij vooral ook andere werkgroepen daarin bij te staan. Daartoe heeft de werkgroep Communicatie al verschillende instrumenten ontwikkeld. Te denken valt aan de kerk-app (een groot succes), een nieuwe, overzichtelijke website, het nieuwe Zondagsnieuws, een wat frissere opmaak van Over & Weer, een aantrekkelijke folder en brief voor nieuwe leden. En voor officiële correspondentie naar buiten toe een eigen huisstijl met logo. Zo heeft elke werkgroep een eigen logo en die zien er als volgt uit:

Werkgroep Beheer



Beheer

Werkgroep Communicatie



Communicatie

Werkgroep Diaconaat



Diaconie

Werkgroep Inspiratie



Inspiratie

Werkgroep Jeugd & Jongeren



Jeugd & Jongeren

Werkgroep Pastoraat



Pastoraat

Werkgroep Liturgie & Eredienst



Eredienst

Wat willen we nog gaan doen?

Er is dus al veel gedaan. Zaak is deze communicatiemiddelen goed te onderhouden en actueel te houden. Daar zit best veel werk aan vast. Het vraagt namelijk extra inspanning en alertheid om nieuwe activiteiten tijdig aan te melden voor de verschillende communicatiemiddelen, dan wel bespreekagenda's van onder meer de Kerkenraad of de Kleine Kerkenraad op de app of website te plaatsen. Dat lukt nog niet altijd even goed, daarvoor moet er nog wat meer discipline komen. Wel moet bedacht worden dat voor dit alles menskracht nodig is en zoals op het hele kerkelijke vlak: er is te weinig menskracht beschikbaar. De mensen die nu in de werkgroep participeren hebben al genoeg werk te doen... Dus alles tegelijk lukt niet, het is meer een soort van 'stapje voor stapje'.

Toch liggen er nog nieuwe plannetjes in het verschiet. Zo willen we als werkgroep meer werk gaan maken van externe communicatie, zoals het inschakelen van de streekpers en wijkkrantjes om activiteiten, cursussen, thematische gespreksgroepen en bijzondere vieringen aan te kondigen. We willen voor Over & Weer meer met kleine, onderlinge interviews gaan werken. Dus een klein gesprekje door twee gemeenteleden, waarbij de interviewer het stokje doorgeeft aan de geïnterviewde. Een soort estafette. Ook willen we een keer gaan starten met berichtjes op social media. Het is wel zo dat juist dáárvor specifieke expertise nodig is, en je moet er constant mee bezig zijn. Dat vraagt veel menskracht... Wie dient zich aan?

Samenstelling werkgroep

Wie maken nu deel uit van de werkgroep? In alfabetische volgorde:

Joan Dreessens, Gerbrand Hoek, Paul van der Linden, Marleen Moggré, Thessa Scheele, Cor Sikkens, Wouter Slob en Hester Stroomer. Onderling is er zoveel als mogelijk een taakverdeling gemaakt, waarbij is afgestemd op ieders kennis en ervaring.

Onze (pas)foto's kunt u vinden op de kerk-app, onder de knop 'gemeente'.

Mocht u vragen hebben over wat we doen of als u voor de werkgroep leuke ideeën hebt, u kunt ons bereiken via het e-mailadres: communicatie@pkn-nijmegen.nl

Namens de werkgroep,
Gerbrand Hoek

Spreekt u meerdere talen of een dialect?

Een groep studenten is vanuit het Besiendershuis en de Radboud Universiteit bezig met een kunstproject over de verschillende talen die in Nijmegen gesproken worden. Voor dit project zal uiteindelijk een talenkaart van Nijmegen gemaakt worden, waarop te zien is welke talen in welke wijken gesproken worden, en gaat een kunstenaar aan de slag om hiermee een kunstwerk te maken.

Hiervoor zijn de studenten op zoek naar mensen die andere talen of dialecten spreken (bijvoorbeeld Fries of Russisch, of plaatselijke dialecten als Nijmeegs of Achterhoeks) bij wie zij een kort interview (max. 5 minuten) mogen afnemen.

Mensen die geïnterviewd willen worden, kunnen dit kenbaar maken aan de werkgroep Communicatie. De werkgroep verzorgt het contact met de studenten.

Kerstkaarten voor Michael



Op zondag 1 december en zondag 8 december kunt u na de viering mooie kerstkaarten kopen met afbeeldingen van de Oegandese kunstenaar Lukandwa Dominic.

Michael is een 12-jarige jongen met ernstige beperkingen die ik in 2017 leerde kennen tijdens mijn vrijwilligersperiode op de Bondekoschool in Oeganda in de kleuterklas. Een vrolijk kind dat plezier had in de activiteiten in de klas, maar in het meedoen ernstig beperkt werd door zowel fysieke als mentale beperkingen. Inmiddels gaat hij al een aantal jaren niet meer naar deze reguliere basisschool, maar wordt hij onderwezen en begeleid in een centrum voor kinderen met 'special needs'.

De moeder van Michael is alleenstaand en kan deze opvang zelf niet bekostigen. Voor de komende jaren heb ik, samen met een vriend, me daarvoor garant gesteld en mede dankzij de verkoop van kerstkaarten kan ik deze toezegging waar maken.



U hebt keuze uit 15 verschillende afbeeldingen. De kaarten kosten €1,50 per stuk, 7 kaarten voor €10,00.

Met Michael gaat het goed. Naast schoolse activiteiten is hij ook betrokken bij het verzorgen van de kippen, waar hij handigheid en plezier in heeft.

Marjet de Haan



Michael 2017

Michael 2024

Diaconale collecten



Op 1, 29 en 31 december is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor activiteiten van onze diaconie (of voor nader te bepalen doelen).

8 december: Kerk in Actie (Werelddiaconaat): Een beter inkomen voor sheaboerinnen in Ghana

In het noorden van Ghana is het te droog om een heel jaar van de eigen oogst te leven. Sheabomen zijn een belangrijke bron voor extra inkomen. Vrouwen verkopen de noten en verwerken een deel tot sheaboter. Ieder jaar leren 15.000 vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Door goed samen te werken krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Na een aantal jaren kunnen de vrouwen op eigen kracht verder. Zie: kerkinactie.nl/boeringhana

15 december: Huis van Compassie in Nijmegen

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Door diverse activiteiten wordt de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen nagestreefd, omdat ontmoeting kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Zie: <https://huisvancompassienijmegen.nl>

21 december: Kerk in actie (Werelddiaconaat):

Palestina – een stem in de samenleving voor jongeren
Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestine wil de kracht van jonge mensen aanwakken en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving. Zie: kerkinactie.nl/jongerenpalestina

25 december: Kerk in actie

Help kinderen in Oekraïne de winter door

Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Zij hebben dringend behoefte aan veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning. Door de jarenlange contacten met kerken in Oekraïne kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel is. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma's. Zie: kerkinactie.nl/kerst

5 januari: Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen

Opvang van uitgeprocedeerde vrouwen in Nijmegen
<https://wereldvrouwenhuis.nl>

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

Geboorte

Open je oogjes
Bewonder, aanschouw

Geniet, voel je vrij
maak plezier en vertrouw

de wereld is groot
mooi en bijzonder

dus geniet maar
ontdek
aanschouw en bewonder

Ruben heeft er een broertje bij! Arjen en Brenda van Dijk gaven bericht van de geboorte van hun zoon Jurje Gerardus. Jurje is op 17 oktober geboren. Heel hartelijk gefeliciteerd!

In memoriam

Lia Zijlstra-Stallinga

Na een periode van afnemende gezondheid en opname op Dekkerswald is op 5 oktober overleden, Lia Zijlstra-Stallinga. Lia was altijd actief en op veel plaatsen aanwezig op het kerkelijk erf. Vooral zingen was haar passie. Ze heeft meer dan vijftig jaar gezongen in het Bachkoor.

Na de dood van haar man in 2013 bleek Lia gezondheidsproblemen te hebben. Na een operatie aan haar hoofd volgde opname in de zorgresidentie in Velp. Maar Lia herstelde beter dan verwacht en kon daarna weer redelijk zelfstandig wonen in de Dageraad in Dukenburg. Haar geloof kwam duidelijk naar voren in haar liefde voor de cantates en de passiemuziek van Bach. Het was dan ook mooi dat het Bachkoor medewerking verleende aan de dankdienst die op vrijdag 11 oktober werd

gehouden in de Maranathakerk. Boven haar kaart stond een tekst van Karel Eykman naar 1 Kor. 13: "t Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen, die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen". We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid.

Johan Dorst

Boukje van der Hoeven – van der Wal

Op 14 oktober is overleden mw Boukje van der Hoeven - van der Wal. Al geruime tijd was ze woonachtig in de Horizon, en nog langer had de ziekte van Alzheimer vat op haar gekregen. Zolang haar man nog leefde was dat echter maar nauwelijks duidelijk geworden, want hij had veel voor haar weggenomen en haar achteruitgang in feite gecamoufleerd. Pas na zijn overlijden bleek het veel ernstiger te zijn dan iedereen wist.

Met zes kinderen was het mogelijk om moeder steeds zeer nabij te zijn. Zowel in de jaren in de Horizon, als ook in de laatste dagen van het sterven. Dicht op elkaar, was het samenzijn ook erg goed en zijn rond het waken in de laatste week veel verhalen en herinneringen opgehaald. Eigenlijk moeten we daarbij niet zes, maar acht kinderen tellen, want Agatha-Maria en Reindert, een zusje en broertje die bij de geboorte overleden, zijn altijd deel uit blijven maken van het gezin.

In een warme dienst op 21 oktober hebben we afscheid genomen. Met foto's en toepasselijke muziek, en met mooie en goede woorden van familie, kinderen en kleinkinderen hebben we af mogen sluiten en over mogen dragen. Boukje is in het graf van haar man Wouter op de begraafplaats Jonkerbos bijgezet.

Ds Wouter Slob



Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store
of App Store op
PGNijmegen

Liny Waagmeester

Op 31 oktober 2024 kwam op 86-jarige leeftijd een einde van het leven van Liny Waagmeester. In een kerkdienst op 7 november hebben we afscheid van haar genomen en gebeurde wat ze zelf liever niet had: dat er over haar gesproken werd. Zo drukte Jan het uit, die niet alleen echtgenoot, maar ook altijd predikant was. Of misschien is dat wat te éézijdig, want het predikantschap van Jan werd ook door beiden, zeker ook door haar gedragen. Zij zette Jan ooit aan om van onderwijzer dominee te worden, en wilde dan wel graag vaak iets nieuws horen. Jan had al die jaren een goede sparringpartner aan Liny. Van Schiermonnikoog, trokken ze naar Hoorn en kwamen uiteindelijk in Nijmegen. Na de geboorte van Jan-Anne werd het gezin uitgebreid met de komst van Samina. Ze had best gewild dat het daar niet bij was gebleven, maar dat mocht niet zo zijn.

De laatste jaren waren 'inleveren, inleveren, inleveren'. De ziekte van Parkinson had over de jaren heen haar tol geëist en Jan was in toenemende mate ook mantelzorger geworden. De wereld werd allengs kleiner. Zich bewust van de eindigheid bracht ze de uitvaartdienst ter sprake en gaf aan dat ze graag wilde dat Jan en ik samen de dienst zouden doen. Zo geschiedde waarbij ook Jan-Anne en Samina hun bijdrage leverden. Bijzonder was het moment waarop Jan haar doopnaam uitsprak en de kist met water besprenkelde.

Liny is begraven op Rustoord.

Ds Wouter Slob

Bij de diensten

Op 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Dat doen we in alle drie de kerken. In de Bartholomeuskerk gaat voor pastor Marije Klijsma (10.00u), in de Maranathakerk gaat voor ds Peter van der Vange (9.30u), in de Ontmoetingskerk ds Wouter Slob (9.30u).

Op 1 december is het eerste advent. We gaan naar Bethlehem! Samen met het kindernevendienstprogramma bekijken we de achtergronden van dit Bijbelse stadje. Waarom speelt het zo'n centrale rol in het verhaal van Jezus? Dat begint met het verhaal van Ruth, die als vreemdelinge meekomt met haar schoonmoeder Naomi en met Boaz zal trouwen. We lezen Ruth 1: 1-22. De dienst is in de Maranathakerk.

Op 8 december is het tweede advent. Dan zal onze stagiaire Willeke Warner voorgaan. In het Bethlehem-project is het dan de beurt aan David die tot koning wordt gezalfd (1 Sam. 16: 1-13). Een belangrijk aspect omdat Bethlehem zo de Stad van Koning David wordt. Medewerking wordt verleend door de cantorij. De dienst is in de Ontmoetingskerk.

Op 15 december is het derde advent en staat de profeet Micha op het rooster. Van Micha is de profetie dat 'uit Bethlehem... iemand voortkomt die over Israël zal heersen.' Het was deze profetie waarom de raadgevers van koning Herodes de Wijzen naar Bethlehem doorstuurden. Ook weer een belangrijke tekst dus. Voorganger is ds Slob, we lezen Micha 5: 1-4a, en de dienst is in de Maranathakerk.

Op vierde advent, 22 december, gaat ds Reijer de Bruijn voor in de Ontmoetingskerk.

Op 24 december is het kerstavond. Om 19.00 uur voeren de kinderen van de nevendienst in de Maranathakerk een kerstspel op. Samen met de cantorij komen we in de kerststemming met het zingen van kerstliederen.

Later op kerstavond is in de Stevenskerk de kerstnachtviering. We luisteren naar lezingen uit de Bijbel, zingen en horen kerstrepertoire en krijgen een kerstboodschap mee. Medewerking wordt verleend door oa het koor Capella Cumerana. Voorgangers zijn ds Richart Huijzer en ds Wouter Slob. Tijdig ter plaatse zijn, want het is altijd een drukke dienst. De dienst begint om 22.30 uur.

Op kerstochtend zijn er diensten in alle drie de kerken. In de Ontmoetingskerk gaat ds Jan ter Avest voor en verleent de cantorij van de Ontmoetingskerk haar medewerking. In de Maranathakerk gaat ds Wouter Slob voor en is de cantorij van de Maranathakerk present. Deze beide dienst beginnen om de gebruikelijk tijd van 9.30. In Beek gaat pastor Marije Klijsma voor en deze dienst begint om 11.00 (dus een uur later dan gewoonlijk).

Op 29 december lezen we volgens rooster uit Galaten 3: 23 – 4: 7 en besteden we aandacht aan de 'onnozele kinderen,' de kindermoord van Bethlehem die volgens de oude kerkelijke roosters op 28 december wordt herdacht. Geweld tegen kinderen in Bethlehem is van alle tijden. Voorganger is ds Slob, de dienst is in de Maranathakerk.

Op 31 december is het oudjaar en is er om 19.00u dienst in de Maranathakerk. We sluiten het jaar af, een bewogen jaar met aanhoudend geweld op zoveel plaatsen in de wereld en scherpe ontwikkelingen elders. Uit de donkerte van ook de oudjaarsavond is het niettemin goed om God te danken voor al het goede dat we krijgen. En mogen we bidden voor waar we ons zorgen om maken. Voorganger is ds Slob.

Gift

Bij onze predikant Wouter Slob is in de afgelopen periode een gift van 50 euro binnengekomen. Waarvoor dank.

Vakantie

Ds Slob heeft van 2 tot 7 december nog een week vakantie. Pastor Marije Klijsma doet de waarneming.

Protestantse Vrouwendienst**PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert**

We hebben op donderdag 31 oktober onze ouderenmiddag gehad met woordspelletjes en het eten van stampotten. Onze eigen dames hebben heerlijke hutspot en zuurkoolschotels gemaakt. Er was veel animo voor en wij hebben heerlijk gegeten en de maaltijd afgesloten met een lekker toetje.

Onze volgende ouderenmiddag is op donderdag 28 november. Wij gaan dan weer onder leiding van Ella Heusinkveld een kerststukje maken. Zij zal ons begeleiden, zodat uiteindelijk alle deelnemers een mooi kerststukje mee naar huis kunnen nemen. Wij vragen u, indien mogelijk, om uw eigen snoeischaartje, kniptangetje en aardappelschilmesje, waarop u uw naam heeft geplakt, mee te brengen.

We beginnen om 14.00 uur met koffie of thee en we gaan daarna zelf aan de slag. Voor het groen en een bakje met oase wordt gezorgd en er is hulp aanwezig. We vragen een eigen bijdrage van Euro 5,00 per bloemstukje.

U kunt zich aanmelden via het strookje op uw persoonlijke uitnodiging. Daar kunt u ook aangeven of u eventueel gehaald en gebracht wil worden.

Aangezien de volgende Over & Weer begin januari zal uitkomen, brengen wij u alvast op de hoogte van de kerstviering voor onze oudere gemeenteleden op donderdag 19 december.

We beginnen dan vanaf kwart over drie met koffie of thee met iets lekkers.

Om vier uur starten we met de dienst, waarin ds. Wouter Slob voorgaat.

Het thema is: "Nacht van Vrede".

De verdere informatie vindt u op de persoonlijke uitnodiging, die wij bij u langs komen brengen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om naar de kerstviering te komen, dan kunt u de dienst ook thuis volgen. Er wordt een livestream van deze dienst uitgezonden en deze is te volgen op uw pc of laptop via www.ontmoetingskerk.net (klik op beelduitzendingen). Ook kunt u de livestream volgen op uw tv-toestel. Ga via uw afstandsbediening naar YouTube en zoek of tik in "Ontmoetingskerk Nijmegen".

We hopen u allen te zien op 28 november en 19 december.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik ouderenmiddag 15 oktober

Frank Antonie van Alphen vertelde over het leven op een binnenvaartschip. Schippers moeten van alle markten thuis zijn in de zorg voor hun schip en onder elke weersomstandigheid. Het is een aparte baan.

Als schipperskind heeft Frank Antonie bijzondere belevenissen meegemaakt, die hij zijn leven lang bewaart.

Samenkomst 19 november

Dinsdag 19 november om half 3 geeft Vincent Cantrijn een presentatie met prachtige beelden over zijn reizen en avonturen in de wildernis, waarvan enkele medewerkers al een voorproefje hebben gehad.

Jaren op rij gaat Vincent met zijn vaste wildernisvrienden te voet of met de kano naar afgelegen streken in Alaska, Lapland en Nepal. Tijdens hun laatste kanotocht in het noorden van Finland was Vincent 71 jaar; zijn vrienden 75, 76 en 78 jaar. Voor hen geen probleem om iedere avond in een klein tentje te kruipen na een dag kanoën over rivieren en meren. Comfort komt thuis wel weer.

In memoriam Liny Waagmeester

Op 31 oktober overleed Liny na een zware en langdurige ziekteperiode. Wat Liny in den brede voor onze gemeente heeft betekend, zal ds. Slob wel beschrijven.

De zeer indrukwekkende afscheidsdienst in de Maranathakerk, waarin Jan naast ds. Slob een heel wezenlijk aandeel had, zal altijd in onze herinnering blijven. Jan en zoon Jan-Anne hebben een bijzonder liefdevol portret van Liny getekend.

Nadat Jan en Liny hun intrede hebben gedaan in Nijmegen, heeft Liny al snel haar medewerking toegezegd aan de Protestantse Vrouwendienst.

Ze bracht bezoeken aan gemeentelieden, werkte mee met ouderenbijeenkomsten én nam het uitzoeken van een mooi vrij verhaal voor de Kerstvieringen voor haar rekening; ze was een neerlandica, die dol op lezen was. Wat las ze de verhalen altijd goedvol voor! Wij, medewerkers van de PVD, gedenken Liny met veel respect. Jan en familie wensen we toe, dat alle mooie herinneringen aan Liny het verdriet en gemis kunnen verzachten.

Een hartelijke groet voor ieder,

Addie Wanders: tel. 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com



Oecumenische Studentenkerk

Zondag 22 december, de vierde zondag van Advent, zal er in de Studentenkerk weer een 'Festival of Lessons and Carols' georganiseerd worden.



Deze 'klassieke' Anglicaanse viering vindt traditiegetrouw plaats kort voor Kerst; er zijn negen Bijbellezingen die worden afgewisseld met koorzang en samenzang.

Aan dit Festival werkt, net als vorig jaar, Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock mee en samen met dit prachtige koor zullen we vele bekende Kerstliederen zingen!

De aanvang van deze dienst is 11.00 uur; iedereen van harte welkom!





Ik geef het stokje door aan...

Op zomaar een zondagochtend met Gerbrand Hoek bij de koffie, kwam Gerbrand met een idee. Hij wil een nieuwe rubriek in Over & Weer openen:

Ik geef het stokje door aan...

Zou ik, Ella Heusinkveld, het leuk vinden om deze rubriek te openen? Het idee is een vraaggesprek in estafette-vorm. Je mag zelf bedenken met wie, maar het zou leuk zijn om wat kerkmensen, geloofsgenoten gewoon te vragen: wat bezielt je, wat is voor jou zingeving, welke rol speelt Geloof in jouw leven en de Kerk?

Daar zitten we nu: Ella Heusinkveld, maandagavond 28 oktober, met Bart van Opstal.

De wintertijd is net begonnen, dus door weer en wind in het donker op de fiets naar Meijhorst. Lekker aan de thee met gevulde speculaas, allebei een beetje onwennig....maar dat duurde niet lang.



Ja, waarom Bart??? We kennen elkaar niet goed, maar Bart vraagt: hoe kom je bij mij? Dat is zomaar een gevoel. Jaren geleden, toen ik nog koster was zat Bart op een gesprekskring bij Jan Waagmeester. Als de kring afgelopen was, kwam Bart altijd kletsen in het keukentje van de Maranathakerk. Die gesprekjes waren altijd bijzonder, al kan ik nu niet meer naar bovenhalen waar ze over gingen. Maar als ik dan thuiskwam, dacht ik altijd: Goh, een bijzonder mens! Het verraste me dat je een tijd later de post rondbracht en dan dacht ik: Heeee, doe jij dat? Een paar jaar geleden volgde ik een dienst via live stream en toen zag ik je als lector en dacht weer: Heeee doe jij dat? Toen heb ik pas kunnen achterhalen hoe je heet: Bart van Opstal.

Inleidend vroegen we waar we oorspronkelijk vandaan kwamen. Bart is voor een groot gedeelte opgegroeid in Zutphen, ik in Aalten, beiden de Achterhoek. Onze beide ouders kwamen uit Rotterdam en dan....wordt je nooit een "echte" Achterhoeker.

Toch allebei kijken we terug op een prima tijd daar. Bart wist zelfs dat Aalten vroeger het Jeruzalem van de Achterhoek genoemd werd. Bart ging naar een openbare middelbare school. Ik naar een christelijke middelbare school, waar we allebei deelnamen aan het christelijke jeugdwerk. Ja, heel vanzelfsprekend allemaal.

Nu terugdenkend had het allemaal wel wat ruimdenkender gemogen, maar nee die vlieger ging niet op. De predikant uit Bart z'n jeugd was dominee Van der Vange, de vader van Peter van der Vange. Tot op de dag van vandaag heeft Bart nog een goede band met Peter. In z'n jeugd bracht Bart het kerkblaadje rond als een kerkelijk baantje.

Bij de kerk willen horen is nog steeds voor ons allebei een stukje zingeving. Voor Bart in z'n studententijd, toen hij in Nijmegen kwam, bij de studentenkerk. Voor mij werd dat jeugd ouderling, later koster van de Maranathakerk.

Beiden bleven we belangstelling houden voor geloof en religie.

Wat Bart inbracht was: z'n gezondheid. Die laat het wel wat afweten, maar toch.... Tot nu toe kijkt Bart terug op een mooi leven.

Ik tel m'n parels....zegt hij, denkend aan vriendschappen, kerkbezoek, hobby's, werk.....

Is geluk verdienste?? Een vraag van ons allebei. Een mooie vraag, waar we niet zomaar een antwoord op geven. Soms gaat je leven over rozen, maar ook lang niet altijd. Welke rol speelt God hierin??

Keuzes, denkend aan studies, relaties...omgaan met verlies, in deze levensfase steeds meer voorkomend.

Afrondend aan het eind van dit gesprek kwamen we wel op de gedachte dat geloof hierin een rol speelt, maar ook de kerk. Het gevoel dat je erbij hoort, dat je er toe doet, dat je je er thuis voelt.

Niet alles op deze avond staat in dit stuk verwoord, maar een mooi gesprek was het zeker en in ieder geval hebben we gezocht naar waar vinden we elkaar.

Bart, dank je wel!

En geef het stokje maar door aan.....???

Ella Heusinkveld

Activiteit

Gespreksgroep Landwijk

Meedoen met een gespreksgroep in de Protestantse Gemeente Landwijk?

Dat kan dit en volgend jaar ongeveer één keer per maand van 20.00 - 22.00 uur. De groep is bedoeld voor de leeftijd van circa 25-70 jaar. De locatie is wisselend bij iemand thuis. Marije Klijnsma begeleidt deze avonden.



De verschillende data van deze gespreksgroepen in 2024 en 2025 zijn als volgt:

- dinsdag 12 december
- woensdag 15 januari
- dinsdag 11 februari
- maandag 10 maart
- woensdag 14 mei
- dinsdag 24 juni

Info via Marije: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Hebreeuwse miniaturen שָׁלוֹם

m/v

In *Trouw* van 14 oktober j.l. wordt Alex van Heusden geïnterviewd over zijn samenwerking met wijlen Huub Oosterhuis aan de vertaling van de Tora.

Over Genesis 1:27 merkt hij op dat God de mens 'mannelijk en vrouwelijk' schiep en niet als 'man en vrouw'. Dat klopt, het Hebreeuws heeft daar de specifieke termen *zachaar* voor mannelijk en *nekevá* voor vrouwelijk. Sommige eerdere vertalingen zagen dat niet goed, de Nieuwe Bijbelvertaling wel. En Van Heusden en Oosterhuis natuurlijk ook.

Vervolgens gaat Van Heusden echter een forse stap verder: 'Dat God mensheid scheidt die "mannelijk en vrouwelijk" is, betekent dat ieder mens "mannelijk en vrouwelijk" is [...]. Zou het? De betekenissen van deze woorden zijn praktisch tegengesteld. Het zou dus hoe dan ook bijzonder zijn als de gewijde schrijver wilde zeggen dat ze allebei tegelijkertijd gelden voor 'ieder mens'.

Hij zou dat dan ook op een bijzondere manier gezegd moeten hebben, om de gedachten van de lezer of hoorder te bepalen bij 'ieder mens' afzonderlijk. Maar de manier van zeggen is hier heel gewoon. De traditionele interpretatie, mannelijke mensen en vrouwelijke mensen, blijft vanuit het Hebreeuws de meest waarschijnlijke.

Lees alle miniaturen op www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Eekhoorn & Konijn
Kan Uil helpen?

Als Uil uitgelachen is zegt Eekhoorn: "Uil, we hebben een probleem en we komen naar u toe, omdat u zoveel weet."

Uil kijkt Eekhoorn aan en vraagt: "Wat is het probleem? Vertel het en dan zal ik kijken wat ik kan doen."

Eekhoorn legt uit dat Konijn geen hol heeft en dat hij probeerde een hol te graven, zoals alle konijnen dat doen, maar dat in het bos zoveel wortels van bomen zitten, dat hij er niet doorheen kan komen."

En nu zoekt hij een plek waar hij wel kan graven."



Uil knikt en doet allebei zijn ogen dicht. Eekhoorn en Konijn houden zich muistil, want het is duidelijk dat ze Uil niet in zijn denken moeten storen.

"Hmm, ik begrijp het. Jij zoekt dus een plek vol zand?"

Konijn knikt heftig. "Maar, meneer de Uil, het mag ook gras zijn, als het maar een open plek tussen de bomen is." Uil zegt: "zo'n plek heb ik wel eens gezien als ik aan het fourageren was en ik dacht niet ver hiervandaan."

Konijn fluistert in het oor van Eekhoorn: "wat is dat... voerezeren?"

Eekhoorn fluistert terug: "Uil gebruikt soms hele moeilijke woorden, maar deze heeft hij me een keer uitgelegd; het is iets van zoeken naar eten of zo."

Het duurt even maar dan komt Uil weer aanvliegen. "Ik heb die plek gevonden, dus gaan jullie mee om er naar te kijken? Klim maar op mijn rug, dan zijn wij er sneller."

Konijn wordt wit van schrik en begint te trillen. Bij die grote vogel op de rug en de lucht in? Voor geen goud!!!! "Neeee!!!!!!" gilt hij heel hard.

Michèle en Hetty

Activiteit

Bijbellunch

Wij nodigen u van harte uit voor een Bijbellunch. Dit is één keer per maand op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom om aan te schuiven.



Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.

En gebruiken daarvoor de methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

We zien u graag op: 10 dec (Ontmoetingskerk), 21 jan (Maranathakerk), 4 feb (O'kerk), 18 mrt (M'kerk), 8 apr (O'kerk), 20 mei (M'kerk)

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

Terugblik op oogstmaaltijd



Donderdag 10 oktober was er een oogstmaaltijd in de Lutherse kerk, georganiseerd door de werkgroep Inspiratie. Samen etend met gasten uit diverse landen deelden we verhalen over heel de aarde. We leren elkaar steeds beter kennen en ook dit jaar was het weer heel gezellig!



Zoekplaatje: waar is Willem?

Hiernaast ziet u een foto van de Great River Race op de Theems. Een jaarlijks evenement, dit jaar op zaterdag 21 september, waarbij 21 mijl (ongeveer 34 kilometer) geroeid wordt op de getijden tussen Ham, Londen en Greenwich (finish).

Onze koster Willem deed samen met Colinda mee aan deze spectaculaire race, waaraan zo'n 300 roeiboten deelnemen. In hun sloep 'Vrouw Marianne' zaten totaal 8 roeiers en 1 bemanningslid en een stuurman. Zij hebben er ongeveer 3 uur over gedaan.

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Scheperdomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Zie voor meer informatie:
www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 8 december, 19.30 uur

cantate BWV 61: Nun komm, der Heiden Heiland

Dit is een vroege advents-cantate van Bach, uit 1714, toen hij in Weimar werkte; en later in Leipzig opnieuw uitgevoerd (1723).

De tekst "Nun komm, der Heiden Heiland" was een van Luthers eerste in de volkstaal toegankelijk gemaakte liederen, in zijn bundel van 1524, een vertaling van het Latijnse "Veni, redemptor gentium" (kom, verlosser van alle volkeren). Het is boeiend om te zien hoe Bach hier zo'n oud-kerkelijk lied, dat werd gezongen bij een tekst over de intocht van Jezus met zijn volgelingen in Jerusalem, verbindt met de typisch wereldse muziek van de zg. Franse ouverture die hoorde bij de statige intocht van de Franse koningen met hun gevolg aan het hof van Versailles.

In het plechtige eerste deel van het openingskoor horen we alle stemmen na elkaar de Heiland verwelkomen en daarna vierstemmig de tweede koraalregel zingen; het middendeel is een opgewekte driekwarts-maat, met de derde regel van het koraal als een motet van het koor; terwijl de vierde regel wordt opgenomen in de afsluiting met weer een breed tempo.

Daarna zingt de tenor een recitatief, met blijmoedige continuo begeleiding, en aansluitend een aria met alle strijkers unisono, waarin het begin van het nieuwe kerkelijk jaar wordt gevierd. En dan komt de bas, als stem van Christus, aan de deur van het hart kloppen, wat je hoort door de pizzicati van de strijkers. En de sopraan, in Bachs cantates vaak de ideale gelovige, opent haar hart voor hem in haar daarop volgende aria: "O, wie selig wird ich sein". Het koor bevestigt haar vreugde met een juichend "Amen", met de melodie van "Wie schön leuchtet der Morgenstern" en Bach (destijds zelf concertmeester!) laat met de violen die morgenster aan het eind ook werkelijk tot uitzonderlijk grote hoogte opstijgen.



Samen sluiten we deze keer af met het slotkoraal van BWV 70, een verwante adventscantate die Bach in Weimar in 1716 schreef (en ook in 1723 in Leipzig nogmaals gebruikte). En ook hier laat hij de dalende sopraanstem aan het eind verlichten door opgaande lijnen in de strijkers.

De eerstvolgende cantates zijn:

- zondag 12 januari: BWV 154 'Mein liebster Jesus ist verloren'
- zondag 9 februari: BWV 93 'Wer nur den lieben Gott läßt walten'

Komm, wir feiern Advent!

Lutherse kerk Nijmegen viert 1e advent met cantate van Telemann

Op zondag 1 december viert de Lutherse kerk vanaf 10:00 uur het begin van Advent, met een dienst in de Duitse taal. In deze dienst wordt een cantate van Telemann uitgevoerd. Na afloop is er een gezellig samenzijn met Glühwein en Plätzchen.

Advent is een tijd van bezinning op weg naar kerst. In de Duitstalige wereld krijgt de adventsperiode in huiselijke kring veel aandacht. Wie daarmee is opgegroeid, mist in Nederland soms de warmte en de gezelligheid van die traditie. De Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat 79 nodigt iedereen uit om iets van die sfeer te komen proeven.

Ds. W. Boon uit Selfkant-Höngen gaat voor. Het monumentale van Deventer-orgel wordt bespeeld door Christiaan Fahner. Tevens voert hij, samen met zangeres Neline de Graaf en Geertje Fahner op altblokfluit, de cantate 'Erwachet zum Kriegen' uit van de welbekende componist Georg Philipp Telemann. Telemann componeerde deze cantate specifiek voor eerste zondag van Advent. Deze cantate is onderdeel van een serie cantaten die hij schreef in de periode 1725-1726.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn bij koffie, thee of Glühwein en zelfgebakken adventskoekjes (Plätzchen).



Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 15 december aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 7/8 januari.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers: Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen (redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting



Kopij voor het eerste nummer
van 2025 uiterlijk aanleveren op
zondag 15 december.



In het kader van 'Heel de Aarde' waren er afgelopen weken vele activiteiten in het kader van duurzaamheid. U ziet hier een kleine greep hieruit: de openingsviering in de Ontmoetingskerk, afval prikken rond de Maranathakerk, een oogstmaaltijd in de Lutherse kerk, plantjesruil, een avond over je footprint en een pelgrimswandeling.



Botsauto

Ik stond stil. De bestuurder van de geparkeerde vrachtwagen sloot de achterdeuren en klom de cabine in. Ik gaf hem keurig de ruimte en had naast de vrachtwagen halt gehouden. En stond kennelijk in de dode hoek van de chauffeur, die zodra de bestuurder binnen was ferm het gaspedaal intrapte. Om schurend en krakend tegen mijn weerloze autootje tot stilstand te komen.

Voor kerkelijk gebruik heb ik destijds een oude Citroën Saxo van een overbuurjongen in Zuidlaren overgenomen. Nicolien was nog in het noorden, en ik al aan het werk hier in Nijmegen en dan was een tweede auto wel erg handig. Ook een verleiding. Met mooi weer spring ik graag op de fiets, maar in herfst en winter merk ik dat ik makkelijk achter het stuur kruip. Waarom eigenlijk? Fietsen houdt de conditie op peil en maakt bovendien het hoofd leeg. En als ik in de zomer de ruimte er voor kan vinden, dan zou dat toch net zo goed in donkere tijden moeten kunnen?



Verplaatsing met de auto is in de stad bovendien maar nauwelijks sneller, en met het parkeren zeker duurder.

Misschien kwam de aanrijding van mijn Citroën daarom wel gelegen. De schade is beperkt: een dikke kras langs het linkervoorpaneel, maar de auto is wel total loss. Mijn exemplaar is zodanig oud en gebrekkig dat ook deze kleine schade de dagwaarde verre te boven gaat. De schade zal ik van het uitgekeerde bedrag vast niet kunnen dekken.

Maar op de schroothoop hoeft de auto misschien toch niet. De schade is blikshade en verder doet de auto het naar behoren. Misschien rijd ik er eerst toch wat mee door. Weliswaar met een flinke kras aan de ene, en een deuk die er al in zat aan de andere kant. Het wordt dus wel een beetje een botsauto. Maar misschien dat dit met het donkere weer niet zo opvalt... Anders spring ik toch maar weer op de fiets.