

Vooruitblik naar Hemelvaart en Pinksteren

Beste gemeenteleden, mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor 'Over & Weer', wat ik met veel plezier doe. Laat ik beginnen om me kort voor te stellen, daarna blikken we vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren.



Ik ben Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 53 jaar en ik werk sinds 2017 als geestelijk verzorger in het Radboudumc. Vanaf 2019 ben ik lid van het kernteam.

Na een lange periode in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik rond mijn 42e theologie gaan studeren met als specialisatie de geestelijke zorg. Wat mensen beweegt, hoe en waarom iemand betekenis

geeft aan zijn leven; het heeft me altijd geïntrigeerd. Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en heb ik nooit een seconde spijt gehad van mijn keuze. Na het afronden van mijn studie heb ik drie jaar in de PKN Ruurlo – Barchem gewerkt om vervolgens in het Radboudumc te beginnen.

Mijn werk doe ik met hart en ziel. Het is iets wat je met heel je persoon doet; je brengt jezelf er in mee. Wat je hebt meegemaakt, hoe je leeft, hoe je je leven doordenkt, al dat heb je er in nodig. En dat is ook de reden dat ik ontzettend blij ben dat ik vanuit uw gemeente 'in de bediening' wordt gesteld. Want mijn werk is hier, maar ik kan het niet doen zonder me verbonden te voelen met God of het Goddelijke: horizontaal werk kan ik niet doen zonder verticale verbinding. Alleen zo kan al wat gebroken is voor mij toch een gevoel van 'heelheid' met zich meedragen.

En juist nu heeft dit voor mij nog meer belang. Want niets is meer wat het lijkt. Wie had toen we het kerstfeest van 2019 vierden durven denken dat we het Paasfeest in 2020 in complete afzondering zouden moeten doorbrengen? Als u was verteld dat een virus de wereld in zijn greep zou houden en dat de wereld in 'lockdown' zou moeten, dan had u waarschijnlijk gedacht dat u naar omgekeerde science fiction zat te luisteren. Toch wordt het straks 'gewoon' Hemelvaartsdag en daarna Pinksteren. Juist in deze tijd, waarbij alles draait om afstand en nabijheid, letterlijk doordat we anderhalve meter uit elkaar moeten blijven, waarbij onze dierbare familie in verpleeghuizen geen bezoek mag krijgen, wordt het Hemelvaartsdag en wordt het Pinksteren. In welk daglicht komen deze dagen voor ons te staan?

Pinksteren gaat over de beademing door Gods geest. Hoe worden wij beademd door Gods geest nu ons de adem wordt ontnomen? Letterlijk voor de slachtoffers van Covid-19, maar ook voor onze samenleving, onze kerken. Als kerkelijke gemeenschap leef en adem je door elkaar te zien, met elkaar te praten, te lezen, te zingen en te bidden. In die verbinding ontspringt het heilige vuur. Hoe gaan we verder? Kunnen we Pinksteren ook zien als de beademing door Gods geest die door werkt in onze benauwdheid?

Door de eeuwen heen heeft de mensheid veel te voorduren gekregen. De een zag dat als straf van God, de ander als beproeving, weer anderen zagen daar geen enkele verbinding met God in. Toch kwamen er altijd weer betere tijden.

Mensen werden aangeraakt, bemoedigd, meegenomen: beademd door Gods Geest. Van mens tot mens werkt hij door. En daar waar het vertrouwen bij de één wegzonk, kwam het bij de ander juist boven: 'Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen, draagt mij dan door de nacht'. (Lied 657:2)

We zien het ook nu in zo veel situaties: mensen die opstaan om elkaar te helpen, studenten die zich inzetten voor ouderen, muziek in de tuinen van verpleegthuizen. Er is naast al het donkere ook veel inzet en creativiteit.

In deze ingewikkelde, onzekere tijd mogen we ondanks alles dus toch de bezieling van de geest voelen, ervaren. Die beademing door Gods geest; die geest wordt ook aangeduid als 'Trooster'. Onze 'Trooster' die met ons meeloopt, hoe dan ook. Die wij in de vroege ochtend als de dag begint kunnen vragen om zijn kracht, zijn moed en zijn hoop om de dag door

te komen en over de moeilijkheden heen te kijken. In lied 657:4 lezen we nog een keer:

'Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van Gods Geest'.

Hoe er ook aan onze grote systemen wordt gemord en gezaagd, hoe onze mensheid op de proef wordt gesteld en wij onszelf als mensheid op de proef stellen; daarbinnen zijn wij. Wij, individuele wezens die de verbinding, hoe dan ook, steeds weer proberen te zoeken én te voelen, met elkaar én met God: horizontaal én verticaal; alleen zo is het heel. Ik wens u allen een mooi Pinksterfeest.

Jocelyn van Nieuwenhuijzen



Brian Horray

Bevrijding

Dit jaar vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd, een indrukwekkend gegeven. Voor velen van ons is die bevrijding iets uit de verhalen van onze ouders en grootouders. Zeker als we hoorden van de mensen die hun leven in de waagschaal stelden voor de vrijheid van anderen, zijn we er stil van.

Dat onze vrijheid nu, 75 jaar na de bevrijding, opnieuw beperkt is, was tot voor kort ondenkbaar. Ten minste voor de meesten van ons. Als geestelijk verzorger in de psychiatrie heb ik veel te maken met mensen die in onvrijheid leven. Soms wordt de onvrijheid letterlijk bepaald door de rechter, die iemand gedwongen kan laten opnemen en die mens zo in een onvrije situatie plaatst. Maar nog veel meer onvrijheid ervaren veel patiënten door de gedachten in hun eigen hoofd. Sombere gedachten, angstige gedachten, gedachten waarvan iemand zelf soms best weet dat ze niet realistisch zijn, maar die zo dwingend aanwezig zijn dat iemand ze niet kan corrigeren. Of mensen lijden onder dwingende stemmen in hun hoofd, stemmen die soms de hele dag door schelden, kleineren, iemand onderuit halen.

Voor vrijwel iedereen van ons (in de Protestantse Gemeente Nijmegen) hebben de maatregelen die genomen zijn in verband met corona, ons overvallen. De beperkingen van onze vrijheid vallen soms zwaar, soms vergeten we ze even. Zelf zie ik soms oudere opnames op televisie waar mensen bij elkaar drommen; in een opwelling wil ik dan roepen: 'Doe toch voorzichtig!'

Onze beperkingen zijn echter nog heel overzichtelijk vergeleken bij de beperkingen in de oorlog. En we worden redelijk meegenomen in de achtergronden van de besluiten die genomen worden. Dat maakt dat we ons iets makkelijker kunnen voegen in de maatregelen, we weten dat onze vrijheid beperkt wordt voor ons eigen bestwil en die van de mensen om ons heen.

Wat bij al deze omstandigheden blijft en soms misschien nu wel meer aandacht krijgt, is de vraag waartoe die vrijheid zo belangrijk is. Vrijheid is mooi, maar de inzet van velen voor die vrijheid geeft al aan dat die vrijheid zo ontzettend belangrijk is.



Gelukkig zijn we voorzien van verhalen die steeds weer gaan over bevrijding. Die vertellen van een God die jammerklachten van mensen hoort en weet heeft van hun onvrijheid. En of dat nu gaat over onvrijheid die door anderen wordt veroorzaakt of over onvrijheid die van binnenuit komt, hij hoort, hij weet en hij redt. Omdat hij wil dat wij vrije mensen zijn. Vrije mensen zoals hij ons bedoeld heeft.

Soms wordt wel eens gezegd dat mensen de handen en voeten van God zijn. Als ik de medewerkers zie in hun omgaan met de patiënten, ben ik zeer onder de indruk. Ze lijken zich meer dan ooit met hart en ziel in te zetten voor 'hun' patiënten. Ze zijn zich heel bewust van de risico's die er ook voor henzelf en hun families zijn, maar er is een bevoegdheid die grote indruk maakt. Allemaal met als doel om de mensen waar ze voor zorgen zo goed mogelijk tot hun recht laten komen. Je zou het bevrijding kunnen noemen.

Ik wens iedereen van harte toe dat zij of hij gezond blijft of wordt en met of zonder beperkende maatregelen een in alle opzichten mooi bevrijdingsfeest mag vieren!

Stefien Jansen

zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25	zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34
zondag	10 mei	Psalms 68:1-19	zondag	7 juni	Psalms 150
maandag	11 mei	Psalms 68:20-36	maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9	dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15	woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21	donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34	vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26
zaterdag	16 mei	Psalms 34	zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17	zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26	maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11	dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27	woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33
donderdag	21 mei	Matteüs 28:16-20	donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1
vrijdag	22 mei	Psalms 47	vrijdag	19 juni	Psalms 69:1-13
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3	zaterdag	20 juni	Psalms 69:14-30
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16	zondag	21 juni	Psalms 69:31-37
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30	maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17	dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33	woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18	donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22	vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23	zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18	zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22	maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18
dinsdag	2 juni	Psalms 104:1-18	dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33
woensdag	3 juni	Psalms 104:19-35	woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	vrijdag	3 juli	Psalms 27

Bericht vanuit de diaconie

Het jaar 2019 stond voor de diaconie in het teken van verandering. Er moest een nieuw beleidsplan komen voor de jaren na 2020 en het was het laatste jaar dat de diaconaal predikant Paul Oosterhoff nog in dienst was. Samenhangend met zijn afscheid zou ook een eind komen aan de actieve bemoeienis van de diaconie met het Expertisecentrum, het spreekuur voor dak- en thuislozen in de Lutherse kerk. De diaconie zag zich daartoe genoodzaakt vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen en menskracht.

De totstandkoming van het nieuwe beleidsplan had heel wat voeten in de aarde. Het conceptplan zoals opgesteld door het dagelijks bestuur beoogde voor een jaar een pas op de plaats te maken ten behoeve van een inhoudelijke heroriëntatie van het werk van de diaconie, voordat eventueel een nieuwe diaconaal werker zou worden aangetrokken. Dit laatste ook met het oog op de financiën; de diaconie kon niet doorgaan met de aanzienlijke jaarlijkse tekorten op de begroting.

De in de betreffende vergadering aanwezige andere collegeleden en de diaconaal predikant konden zich hiermee niet verenigen. Naar hun mening was het voor de diaconale presentie in de stad, de overige taken van de diaconaal predikant - in het bijzonder voor wat betreft De Haard - en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor diaconale activiteiten noodzakelijk dat er een opvolger voor de diaconaal predikant zou komen, die dan nog een aantal maanden door hem kon worden ingewerkt.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Oosterhoff

Afgelopen vrijdag is Paul bevorderd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op diaconaal terrein. Het oorspronkelijk idee was om de koninklijke onderscheiding uit te reiken op het afscheid van Paul op 23 april. Door de coronacrisis ging deze afscheidsbijeenkomst niet door. In plaats daarvan is Paul vrijdagmorgen (op de laatste werkdag voor Koningsdag) gebeld door de burgemeester van Mook en Middelaar. Op een later moment krijgt hij de onderscheiding persoonlijk uitgereikt. Er wordt nog gezocht naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega's van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.



De bestuurder van woningbouwcorporatie Talis, Ronald Leushuis, was op het moment suprême bij Paul op bezoek, zogenaamd voor een zakelijke afspraak. Zie het filmpje op YouTube, gemaakt door de partner van Paul: <https://youtu.be/I0V5s4hjDaU> Ronald Leushuis was degene die het initiatief had genomen om voor Paul een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Met Talis had Paul al langer contact vanwege de sociale zorg van de diaconie, met name het spreekuur voor dak- en thuislozen. Vanzelfsprekend hebben we als diaconie de aanvraag van Talis van harte ondersteund.

Omdat er geen consensus kon worden bereikt, werd besloten de kwestie aan de kerkenraad voor te leggen om uit de impasse te komen. Het geschil spitste zich toe op de vraag moet er al of niet een diaconaal werker worden aangesteld als directe opvolger van de diaconaal predikant.

In die periode liet de voorzitter van het College van diakenen, Ria Timmermans, weten dat zij het niet meer opracht om af te wachten wat de kerkenraad zou beslissen. Zij besloot af te treden en haar ambt als diaken neer te leggen. Dat betekende een groot verlies voor de diaconie.

Gecoacht door het moderamen is het college van diakenen er vervolgens in goede harmonie in geslaagd om tot een product te komen waarmee ieder zich kon verenigen. Besloten werd een beleidsplan op te stellen voor de komende drie jaar, bij wijze van overgang naar een situatie waarin de diaconie op eigen benen zal moeten staan.

Voor die periode is besloten om een (part time) diaconaal werker aan te stellen. Voor een diaconaal predikant zijn de financiën so wie so niet toereikend. Voor deze functie hebben zich inmiddels twee kandidaten gemeld, met wie eerdaags gesprekken zullen worden gevoerd, vanzelfsprekend op gepaste afstand.

Speerpunten van beleid zijn de verbinding van diaconaat met pastoraat (diaconie als integraal deel van de PGN) en interkerkelijke samenwerking in de stad.

Ook werd besloten om vooralsnog voor drie jaar een beheerder aan te stellen voor het diaconaal centrum De Haard. Met ingang van 1 april is Robert Warda in dienst getreden, die al jaren als vrijwilliger voor de diaconie werkte.

Om te inventariseren wat er in Nijmegen zoal wordt gedaan of juist niet gedaan wordt op diaconaal terrein begon de diaconie met het organiseren van een diaconaal platform, door alle kerken die deel uitmaken van de Nijmeegse Raad van kerken uit te nodigen voor gezamenlijk overleg. Een en ander zou kunnen leiden tot de instelling van een gezamenlijk noodfonds. Dit platform staat nog in de kinderschoenen; door de Coronacrisis is de verdere ontwikkeling voorlopig stil komen te liggen.

Het College van diakenen zoekt overigens nog naarstig naar een nieuwe voorzitter en naar versterking van het dagelijks bestuur met een nieuw lid.

Behoeftte aan diaconale zorg?

Komt u in deze crisistijd op een of andere manier in acute financiële nood en is er geen alternatieve voorziening, dan kunt u een beroep doen op de Diaconie voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een renteloze lening.

Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de Diaconie (telefoon: 024 322 8480), of anders met een van de diakenen:

- Desirée Schalk: desiree-schalk@hotmail.com
telefoon: 024-3505739 (Centrum)
- Anja Ros: j.a.ros@hotmail.com
telefoon: 024- 3451316 (Dukenburg)
- Paul van Woerkom: elsenpaul@ziggo.nl
telefoon: 024 3245411 (Landwijk)

Diaconale collecten



Zondag 10 mei - Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers in nood in Nijmegen en omgeving. De overheid zet vluchtelingen, vaak ziek of getraumatiseerd, gewoon op straat. Stichting Gast helpt deze mensen met woonruimte, voedsel en advies. Tegelijkertijd maken zij zich sterk voor een humaan asielbeleid. Stichting Gast krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en donaties.

Zondag 17 mei - Sectiekeuze

De diakenen in de sectie maken een eigen keuze voor het collectiedoel. Let op de afkondiging tijdens de online kerkdienst.

Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag

50% van de collecte is voor de Diaconie en 50% voor de PGN.

Zondag 24 mei - Diaconaal werk

Niet iedere zondag is er een speciaal doel benoemd. De wekelijkse collecte is dan bestemd voor het algemeen diaconale werk in Nijmegen.

Zondag 31 mei - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt. Meer info: www.schuldwegwijzer.nl

Zondag 7 en 14 juni - Diaconaal werk

Zie de omschrijving bij zondag 24 mei.

Zondag 21 juni - Vluchtelingendag

Ondanks vredesakkoorden tussen de regering en de FARC is in grote delen van Colombia geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met (gewapend) intimideren en verjagen van de bevolking. Zij trekken naar de stad, waar zij in arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.

Zondag 28 juni - Diaconaal werk

Zie de omschrijving bij zondag 24 mei.

Uw gift overmaken voor collecten

Wij blijven uw aandacht vragen voor het overmaken van uw collectegelden. We kerken dan wel niet fysiek, de kosten voor al het kerkenwerk blijven doorgaan, zeker in deze bizarre tijd.

U kunt uw collectegelden overmaken op onderstaande bankrekeningen (zie het kader). Het is voorstelbaar dat u het collectebedrag niet elke week wilt overmaken (misschien een beetje 'gedoe'). U kunt dan overwegen om eens in de twee weken of één keer per maand een bedrag voor beide collecten over te maken. Geeft u dan alstublieft aan voor welk doel het bedrag voor de 1e collecte bedoeld is, aangezien het doel van die collecte elke week wisselt.

Rekeningnummers voor collecten

- College van Diakenen: NL52 INGB 0000 9026 39
(met vermelding 1e collecte, gevolgd door gekozen doel en/of datum collecte)
- College van Kerkrentmeesters: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte, PGN en/of datum collecte)

Digitaal collecteren

Recent is het ook mogelijk geworden om digitaal te collecteren, als tweede mogelijkheid naast de hierboven aangegeven betaalmethode. U kunt nu zowel de 1e als de 2e collecte digitaal afhandelen, via uw computer, laptop of tablet, met een speciale weblink en/of een QR-code. Het CvK en de Diaconie hebben dat gezamenlijk kunnen regelen met de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) te Gouda. Vooralsnog werkt het digitaal collecteren uitsluitend zolang er niet op een gewone manier gekerkt kan worden. En deze dienstverlening wordt ons gratis door de SKG aangeboden, echter alleen zo lang er dus niet fysiek gekerkt kan worden.

Waarschijnlijk zullen we, ook als alles weer gewoon is, deze digitale mogelijkheid van collecteren u blijven aanbieden. Dan zal er wel voor deze dienstverlening door SKG betaald moeten worden. De oudere gemeenteleden zullen mogelijk meer gebruik maken van de 'traditionele' methode, maar steeds meer jongeren en medioren omarmen de digitale methode.

Voor een korte handleiding hoe dit digitaal collecteren werkt, wordt u verwezen naar De Omroeper nr. 10.

Herhaalde oproep invulling vacatures

In de vorige Over & Weer heeft het Moderamen van de Kerkenraad een oproep geplaatst aan de gehele gemeente om kandidaten te zoeken en aan te melden voor de invulling van vacatures op belangrijke posten. Op deze plek nogmaals een oproep aan een ieder om mensen voor te dragen.

Het gaat op de volgende posten:

- voorzitter CvK
- secretaris CvK
- lid CvK voor de portefeuille 'gebouwen'
- voorzitter CvD
- lid CvD voor de portefeuille 'personeel'
- redactielid voor Over & Weer

Weet u iemand geeft dit dan a.u.b. door aan de voorzitter of scriba van de Kerkenraad. U kunt hiervoor terecht bij:

- voorzitter Barend de Gooyert
(tel. 024 - 3781072 / 06 - 51175954; e-mail: b.degooyert@chello.nl)
- scriba Gerbrand Hoek
(tel. 024 - 3565177 / 06 - 16300328; e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl)

Afscheid Paul Oosterhoff

Onder de titel 'Twee oren en maar een mond' wordt een symposium gehouden bij het afscheid van Paul Oosterhoff als diaconaal predikant van Nijmegen. Het symposium was gepland op 23 april, maar is om begrijpelijke redenen verplaatst naar donderdag 25 juni. U begrijpt dat ook deze datum onder voorbehoud is. We zullen op de website www.huisvancompassienijmegen.nl melden of het afscheid op 25 juni door kan gaan.

Het symposium vindt plaats in de Stevenskerk van 16.00 uur tot ongeveer 17.30 uur. Daarna is er een hapje en een drankje.



Dagvoorzitter: Qader Shafiq
(Nijmegenaar van het jaar)
Muzikale omlijsting: Hubert Hendriks

Programma

- Maria van den Muijsenbergh:
Elk mens telt - ongedocumenteerden zijn ongezien ongezond
- Judith Wolf: De impact van sociale uitsluiting op de levenskwaliteit van mensen
- Paul Oosterhoff: Compassie als levensbeschouwing
- Ritueel van losmaking en zegen
- Receptie

Mocht je bij deze gelegenheid iets aan Paul willen geven (voel je niet verplicht) dan graag een bijdrage voor het werk van het Huis van Compassie, in een enveloppe ter plekke of via rekening NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis van Compassie in Nijmegen.

Voor vragen over deze bijeenkomst kunt u zich richten tot Pieter Poels: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Eén reguliere eredienst op zondagen voor de hele stad

De richtlijnen van de overheid/het RIVM/PKN volgend zijn de reguliere kerkdiensten op de zondagmorgen in onze drie kerken (Maranathakerk, Ontmoetingskerk en de Kl. Bartholomeüskerk) wegens de coronacrisis vooralsnog komen te vervallen tot 1 juni 2020. Hiervoor in de plaats wordt er al enkele weken een digitale eredienst op zondagochtend gehouden voor onze gehele gemeente, en wel om 09:30 uur in de Ontmoetingskerk. Voor de Ontmoetingskerk heeft de Kerkenraad gekozen, omdat hier de techniek van beelduitzendingen aanwezig is.

Voor de digitale kerkdienst zijn naast de voorganger één of twee ambtsdragers aanwezig, alsmede de organist en een technicus voor het beeld en geluid. Mogelijk dat er ter ondersteuning van het zingen uit het Liedboek af en toe een lid van een van de koren/cantorijen aanwezig zal zijn. Zo niet dan wordt er zoveel als mogelijk geput uit het (geluids)archief van de Ontmoetingskerk, en/of uit het geluidsarchief op internet (onder meer van de EO).



U zult gemerkt hebben dat de geluidswaardering tijdens de laatste kerkdienst behoorlijk is verbeterd in vergelijking met de eerste keren. Een aantal gemeenteleden uit Dukenburg-Lindholt is drukdoende geweest om een kwalitatief goede geluidswaardering voor elkaar te krijgen. Er moest zelfs nog geïnvesteerd worden in nieuwe apparatuur. Alle begin is moeilijk en al doende leert men, om maar enkele volkswijsheden aan te halen. Dank aan allen die zich hiervoor in het bijzonder hebben ingezet.

Beelduitzending

In de onderstaande box is aangegeven hoe u de beelduitzending van de kerkdiensten in uw huiskamer kunt ontvangen.

Handleiding: kerkdienst online Ontmoetingskerk

Elke zondag kunt u de kerkdienst in de Ontmoetingskerk online meeleven via uw PC, laptop of tablet. Open uw internetbrowser en tik in: www.ontmoetingskerk.net

Voor het beluisteren van alleen audio klik op de knop KERKRADIO en voor beeld en geluid klik op de knop BEELDUITZENDING. Ook kunt u verbinding maken met de beeld en geluid uitzending, via deze link: www.youtube.com/channel/UCbaYM8QY5iXXB9QzS3610Q

De zenders worden ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst aangezet, daarna bent u live met de Ontmoetingskerk verbonden. De link staat ook op de homepage van onze website: www.pkn-nijmegen.nl De liturgie/orde van dienst is daar ook geplaatst.

Extra bijdrage

Evenals in vorige Omroepers vragen wij uw aandacht voor een (extra) bijdrage in de kosten van de techniek om beelduitzendingen mogelijk te maken. De kosten tot nu toe bedragen ca. 2.000 euro.

U kunt uw gift met een duidelijke vermelding van de bestemming overmaken naar de rekening van de Protestantse Gemeente te Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Pastoraat in crisistijd

Wat is er voor ons allemaal veel veranderd in de afgelopen tijd. Ik wil met jullie delen waar ik samen met anderen mee bezig ben geweest vanuit de kerk. Want er waren niet alleen maar dingen die niet doorgingen, er kwam ook wat voor in de plaats.

Zo begon het wel. Met het aanhoren van de maatregelen en het afzeggen van alle activiteiten. De kerkdeuren gingen dicht. Maar dat is gelukkig niet lang zo gebleven. De klokken werden elke woensdag geluid, de kerkdiensten kwamen online en de gemeenschap bleef en blijft naar elkaar omzien.

We hebben de verschillende groepen van de kerk benaderd en gevraagd of zijn onderling contact met elkaar wilden houden. En ook of zij het willen laten weten als het met iemand niet goed gaat. De meesten bellen met elkaar, maar er zijn ook whats-app groepen, mailuitwisselingen en video-ontmoetingen. Daarnaast houden de vrijwilligers van het pastoraat telefonisch contact met hun bezoekadressen en met oudere gemeenteleden waar voorheen nog geen contact mee was. En ik en de predikanten doen onze pastorale gesprekken op dit moment ook telefonisch.

Er zijn verschillende mensen die kaarten versturen naar een ieder die dat kan gebruiken en voor Pasen was er een mooie kaartenactie. In Dukenburg hebben de bewoners van de Horizon en de Wollewei allemaal een oecumenische Paasgroet gekregen. En in veel andere verpleeghuizen en aanleunwoningen hebben de gemeenteleden een mooie Paaskaart gehad. Voor Kalorama in Beek zullen we met een aantal mensen over een tijdje gaan zingen. Daar zijn veel mensen ziek (geweest).

Wat ik bijzonder vind aan deze tijd is dat bepaalde grenzen vervagen. De online-diensten worden ook bekeken door mensen die anders niet naar de kerk komen. En mensen die praktisch hulp bieden doen dat niet alleen voor gemeenteleden, maar voor andere mensen in de buurt. Er is contact met de gemeente, zodat zij ook een beroep kunnen doen op de vrijwilligers. Met die praktische hulp is mij nog iets bijzonders opgevallen: de meeste mensen hebben het niet nodig. Bijna iedereen die ik spreek en afhankelijk is van anderen, krijgt hulp van burens of familie. Iemand die ik sprak aan de telefoon en een moeilijke tijd doormaakt, vertelde dat zij zich gezegend voelt. Burens waar ze voorheen niet veel contact mee had staan nu voor haar klaar. Het doet me denken aan een lied: 'Waar vriendschap is en liefde, daar is God'. Zo word je gemeenschap op een nieuwe manier.

Ik blijf zoeken naar wegen om onze gemeenschap te steunen en inspireren. Ik wil u graag uitnodigen om dat ook te doen. Heeft u wensen of ideeën, laat het mij weten.

Hartelijke groet,
Marije Klijnsma

Behoeftte aan contact met pastores?

In deze bijzondere periode is geen 'normaal' fysiek bezoek aan gemeenteleden mogelijk. Voor crisispastoraat wordt een uitzondering gemaakt, als het nodig is en veilig kan. Uiteraard worden alle ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten gehouden – de voorschriften van de overheid worden hierin gevolgd.

Heeft u behoefte aan een bemoedigend woord, aan een pastoraal gesprek of heeft u praktische hulp nodig? Neem dan contact op met een van de pastores. Voelt u zich niet bezwaard, daar zijn ze voor.

ds. Marije Soethout (ambulant-predikant):

- tel. 06 30646439
 - email: m.soethout@protestantsekerk.nl
- kerkelijk werker Marije Klijnsma:

- tel. 06 19047440
- email: m.klijnsma@pkn.nl

ds. Rainer Wahl (interim-predikant):

- tel. 06 27222693
- email: rama.wahl@gmail.com



Praktische hulp bieden?

Voor ons allemaal is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Sommigen van ons zijn nu keihard aan het werk in de zorg en in andere cruciale beroepen. Vele kwetsbare mensen zitten geïsoleerd thuis en kunnen nergens meer heen.

En sommigen van ons hebben (bijna) geen werk, maar zouden graag wat willen doen voor een ander. Voor jullie is deze oproep. Als je niet tot een risicogroep behoort en goed gezond bent, zou je dan af en toe mensen willen helpen die praktische hulp nodig hebben? Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen voor iemand die zelf niet meer naar buiten kan of durft.

Als je kunt helpen laat dit weten aan:

Ds. Marije Soethout:
m.soethout@protestantsekerk.nl /
tel. 06 - 306 464 39

Secretariaat van de Ontmoetingskerk:
secretariaat@ontmoetingskerk.net /
024 - 344 14 46

Roelf Groenhuis (sectie stad):
cindyroelf@fo.nl / tel. 024 3561636

Jeanette v/dr Zande (sectie Landwijk):
jvanderzande8@upcmail.nl /
tel. 06-25307369.

'Met hart en ziel'

Het KRO-NCRV programma 'Met hart en ziel' zendt een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk) kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. De thema's van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid.

Naast de korte meditaties delen mensen vanuit protestantse kerken in het land met de kijker hoe zij toeleven naar Pinksteren, zich inzetten voor anderen en hun leven leiden in deze bijzondere tijd. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek. Bekende artiesten als Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis verlenen hun medewerking.

Dit programma is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV. Het wordt vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur wekelijks uitgezonden op NPO 2. Herhaling op zondagmorgen rond 07.50 uur op NPO 2.



Secctie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasetiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25
024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Mieke van den Brandt, ouderling
tel. 024-6639584; mail: miekevandenbrandt@gmail.com



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van
het Oecumenisch Citypastoraat in de
- Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl)
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen)
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR
Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Secctie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas
sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op
werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:
secretariaat@ontmoetingskerk.net



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

Sectieberichten

Alle activiteiten in de kerken zijn komen te vervallen en er wordt op zondag één (digitale) eredienst gehouden voor de gehele gemeente in één kerkgebouw. Hieronder vindt u de sectieberichten daarom gebundeld.

In memoriam

Op 2 april 2020 is op de leeftijd van 84 jaar de heer Roelof (Roel) Steenberg overleden.

Roel en zijn in 2012 overleden vrouw Hennie hebben vele jaren deel uitgemaakt van onze gemeente in de Ontmoetingskerk. Op veel manieren heeft Roel meegewerkt aan allerlei activiteiten zoals b.v. de Voedselbank en als voorzitter van de werkgroep Senden Home, een opvanghuis voor kinderen in Manilla op de Filipijnen. Omdat Roel steeds meer de regie over zijn leven kwijt raakte en het thuis niet meer ging kwam Roel, na andere adressen, terecht in Huize Rosa.

Op 8 april 2020 namen we op begraafplaats Rustoord in zeer besloten kring afscheid van Roel. We deden dat met de woorden van Psalm 23, de Heer is mijn herder. En we lazen hun trouwtekst uit Psalm 91: Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. Twee Psalmen die duidelijk weergeven dat zij hun vertrouwen stelden op de Heer waarvan zij geloofden dat Hij met hen meeding door heel hun leven en die hen in zijn armen zou nemen wanneer wij hen moesten loslaten.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, familie en vrienden veel sterkte.

Piet van der Heide

Protestantse Vrouwendienst

Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Beste bezoeker(s) van de PVD-middagen, het is een rare tijd, waarin we elkaar niet kunnen zien of ontmoeten. We missen jullie en elkaar. Hopelijk missen jullie ons ook? We proberen contact met jullie te houden door te bellen of een kaartje te sturen. Als het kan luisteren/kijken we naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk, daarbij hebben we toch het idee dat we contact met elkaar hebben. We hopen dat jullie ook genieten van het mooie weer, de vogeltjes en de natuur.

Wat betreft de middagen kunnen we nog niet veel melden, behalve dat we uitkijken naar de tijd dat we elkaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten.

Wij wensen jullie een goede tijd en pas goed op jezelf en blijf gezond!

Hartelijke groeten,
de Vrouwendienst

Zuid/West/Oost

Wat jammer dat we U niet kunnen zien op de PVD contactmiddagen, en dat, zoals bekend, ons uitstapje van 26 mei niet door kan gaan. Natuurlijk houden we telefonisch contact, en kunt U ook altijd bellen met Uw contactpersoon. Misschien om zomaar even te praten? De PVD medewerksters missen U, denken aan U, hopen op betere tijden en dat we elkaar dan weer spoedig mogen ontmoeten.

Ter bemoediging deze regels:

Alleen.....

Alleen zijn betekent niet eenzaam
Alleen zijn geldt niet als een straf
Alleen zijn met mooie gedachten
die niemand van je afneemt.

Alleen zijn in je eigen huis (kamer)
De vertrouwde dingen om je heen
Alleen zijn met je eigen herinneringen
Aan alles wat kwam en weer ging.

Wie zich zó kan verzoenen met zijn lot
die spreekt niet van eenzame dagen:
die leeft in vertrouwen op God.

Lieve groet voor U allen:

Anneke Jansen, tel. 322 14 89
Addie Wanders, tel. 355 84 71



De lofzang gaande houden in een bijna lege kerk

Hoe voelt dat nou; voorgaan in een bijna lege kerk, met een gemeente op afstand betrokken. Ik kreeg een berichtje vanuit de gemeente dat de afzender een verdrietig gevoel kreeg als ze zich er een voorstelling van maakte hoe het voor de voorganger moest zijn om in zo'n lege kerk voor te gaan. Al die lege banken waar je tegenaan moet kijken. En meer reacties heb ik gekregen hoe vreemd het wel niet moet zijn om in deze situatie een dienst te leiden.

Vreemd en onwerkelijk is het zeker. Al gaande weg moet ook weer even het wiel opnieuw worden uitgevonden. Vanzelfsprekende onderdelen in en rond de eredienst zijn er of helemaal niet of anders. Gek genoeg is ook de interactie met de wel aanwezige mensen anders.

Het blijkt voor mij een vinden van een balans tussen het gericht zijn op de online beelden die je maakt en het contact met de mensen thuis via de camera. En toch ergens het vieren van de liturgie, gewoon in de ruimte waar je als mini gemeente aanwezig bent. Dat voelt voor mij als predikant wel een beetje als een spagaat. Een voorbeeld daarvan is het woord "hier" wat nogal eens voorkomt in de liturgie. Kan je in een gebed bidden om de aanwezigheid van God "hier in ons midden"? Het voelt vreemd om dat te doen. Voelen de mensen thuis zich dan toch ergens buitengesloten als je dat zegt? Terwijl ieder die betrokken is bij het gebed tot God, het "hier" natuurlijk persoonlijk kan ervaren op de plek en situatie waar ieder zich bevindt. Het hier en nu strekt zich uit tot alle plaatsen en momenten waarop dit gebed beleefd wordt, fysiek aanwezig of online betrokken. Mooi om te horen van mensen die dat gevoel van gemeenschap toch wel ervaren, wetende dat er zoveel mensen tegelijk en achteraf hetzelfde zien en horen. Ook al ben je niet fysiek bij elkaar. Toch blijft het vreemd en onwerkelijk.

Het zien van de lege stoelen geeft mij niet direct een verdrietig gevoel. Meer een gevoel van dankbaarheid dat er gelukkig wel iets is wat we kunnen doen. Stel je voor dat we deze mogelijkheden niet hadden. En ook daarvan ken ik voorbeelden. Ik weet van gemeenten waar er helemaal geen vieringen zijn, ook niet online. Daar blijven de stoelen en de kansel echt helemaal leeg. Dat geeft mij wel een verdrietig gevoel. Extra gemotiveerd ben ik dan om er hier wat goeds van te maken. Samen met de andere aanwezigen in de kerk ervaar ik een positieve drijfveer om te doen wat we wel kunnen. En dat geeft een goed gevoel.

De momenten van de kerk inkijken tijdens bijvoorbeeld de preek is voor mij die spagaat tussen aanwezigen en camera. Anders zijn juist die kleine momenten waarop ik normaal gesproken de kerk in kijk bijvoorbeeld als de ouderling aan het woord is, tijdens de collecte, als de kinderen van de kindernevendienst vertrekken of weer binnenkomen.

Juist die kleine momentjes binnen een viering mis ik. Dat je even een blik van verstandhouding kan wisselen met iemand. Dat je de sfeer binnen de gemeenschap kan proeven, even kan grinniken om de vrolijkheid van een moment, of je hart naar iemand uitgaat omdat je weet wat er achter de glimlach schuil gaat. Of bijvoorbeeld de interactie met de kinderen of jeugd in een viering.

Bijzondere vieringen zoals een doop of voorbereid met een groep gemeenteleden, zit er ook even niet in. Wat zou het toch fijn zijn als we dat, veilig, weer samen kunnen beleven. En samen na de dienst weer kunnen koffiedrinken.

Dat is toch ook een wezenlijk onderdeel van het gemeentezijn wat we niet zomaar kunnen vervangen online.

En wat erg wordt gemist.

Graag zou ik dat als opdracht mee willen geven aan de kijkers en luisteraars van de vieringen, neem juist op zondag na de viering eens contact op met andere "kerkgangers". Drink samen via telefoon, of via videobelverbinding een kopje koffie of thee.



En vooral; houd moed, weet u gedragen door de Heer uw God. Zolang als het nodig is proberen we creatief om te gaan met een lastige situatie. Laten we proberen om er als gemeente sterker uit te komen.

Hartelijke groet, dominee Marije Soethout

Mijn kerk-zijn: Van tegenstelling naar verbinding

In de Omroeper die deze week door de mailbox kwam, werd gevraagd om een bijdrage. Nee, geen financiële dit keer maar een tekstuele, om Over & Weer ook gevuld te houden in deze corona tijden. Gevraagd wordt een stukje te schrijven over hoe je zelf de kerk ervaart en wat het voor je betekent. Wat een leuke vraag en een mooie uitdaging om een keer op te schrijven.

Het is een vraag die past in mijn zoektocht naar verbinding, verbinding met en tussen mensen, verbinding met de natuur en de verbinding van allerlei religieuze stromingen. Opgegroeid in een protestants nest voel ik mij van oudsher wel thuis in de protestantse kerk. Daar is de afgelopen jaren een interesse bijgekomen voor allerlei andere mooie stromingen die zich ook bezig houden met religie, spiritualiteit en zingeving. Een manier van leven die goed is voor anderen en onze aarde. De verbinding van alles met elkaar op aarde is iets prachtigs!

Ik ervaar het leven vaak als een zoektocht. En de kerk en de bijbel bieden mij daarbij steeds haakjes om verder te gaan op deze zoektocht. Op dit moment lees ik een prachtig boek van Hans Peter Roel, Op zoek naar de hemel. (Boeken van deze schrijver zijn zeker een leestip in deze tijd). De hoofdpersoon verbindt een pelgrimstocht en christelijke waarden met een verblijf in een Ashram in India in haar zoektocht naar de hemel. Het zet mij aan het denken hoe ik zelf naar de hemel kijk. Gaat het om een almachtige God in de hemel of is de hemel en het goddelijke in ons allemaal te vinden? Wordt dat dan bedoeld met de hemel op aarde? Het denkproces is duidelijk nog niet klaar....

Verder betekent kerk-zijn voor mij "omzien naar elkaar". Het is een vraag die mij bezig houdt: Naar wie zie je om en wie ziet er naar jou om? Deze vraag is in deze tijd des te dringender aanwezig. De worsteling tussen het niet alleen aan onszelf denken (ons eigen leven in onze eigen kring, maar ook uitreiken naar anderen én andere landen), maar ook jezelf niet verliezen in het alleen maar geven van liefde aan anderen. De eenzaamheid die ik soms zie en voel en die voor heel veel mensen op dit moment zo enorm is. Hoe krachtig is dan de alom bekende uitspraak: "Heb de ander lief zoals je zelf". Het geeft mij richting in een zoektocht naar balans, Ying en Yang, donker en licht, aarde, vuur, lucht en water, goed en kwaad, geven en nemen. Hoewel het soms tegenstrijdigheden lijken is er juist een verbinding, het vult elkaar aan, het één kan niet zonder het ander. Het helpt mij om niet in tegenstellingen te denken, maar in verbinding. Zorg voor jezelf, dan kan je er voor de ander zijn. Maar zorg ook voor de ander zoals voor jezelf.

Wat is het kerk zijn voor mij? Het is een rustpunt en inspiratiebron. Ik kan soms nog een zondag nagenieten van een mooie preek of een mooi lied of muziek die mij aanspreekt. Alle mensen die hun steentje bijdragen om iets van de kerk te maken, het koor dat zingt, de begeleiding van de tienerdienst die elke keer weer iets nieuws verzint voor dat stelletje opgeschoten pubers van mij (in deze coronatijd zelfs digitaal met digitale escaperoom! Hulde!), een dominee die de trompet pakt om de digitale dienst van een extraatje te voorzien.... Allemaal dingen die mijn leven verrijken. Het is een fijne kerk, de Ontmoetingskerk, ik voel mij er thuis. Graag bedank ik iedereen die daar aan bijdraagt!

Sonja van Kampen

Klokkenluiders

Overall in het land worden kerkklokken geluid, totdat wij elkaar weer ontmoeten tussen de stenen en bij de brandende Paaskaars.

Met hart en ziel door jong en oud luiden ook in Landwijk de klokken van de Kleine Bartholomeus. In deze tijden van pandemie is het op de plaats rust, voor velen, terwijl alom breed in de zorg kei hard gewerkt wordt voor ons allen. Het op de plaats rust, dat ziet er voor iedereen anders gekleurd uit.

In stilte, dit te overdenken laat ons niet onberoerd. Zijn de tinten licht of donker, in onze gedachten, onze gevoelens en in de realiteit van het dagelijks bestaan? Het is een tijd om tot bezinning te mogen komen, een kans. De liefde gaat voor ons uit. Voor ieder is deze tijd uniek. De tijd wordt niet meer als vanouds. Hopelijk wordt saamhorigheid de trend. In de kop van onze kerkelijke website: "Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid."

Het kan toch niet zo zijn dat de kerkgemeenschap heeft stil gestaan, als wij weer ter kerke gaan, of niet ter kerke maar elders daar God als het ware, de hemel in prijzen! De kerk als gemeenschap is het terrein van God, de levende mens. De levende, hij die leeft, maakt zich kenbaar. En ik denk dan, Jezus nog aan toe, en ik bedoel te zeggen: lieve Heer help, onze grote voorganger, met wie ging hij om? Voor wie werd zijn of haar leven weer mogelijk? Zo maar gratis, de liefde winnend. En wat voor leven heeft God met ons? Van nature zijn wij creatief, als beeld van God, zie hoe de schepping ontstond en ontstaat. En God zei: het is goed. Zo florissant zien wij dat nu niet.

We zijn met velen in de kerkgemeenschap 'Dukenburg Landwijk Stad', om het zo maar een keer te noemen. In Landwijk al meer dan 300 leden, al of niet kerkgangers. Kunt u na gaan met hoe velen wij zijn, allemaal mensen waar God persoonlijk van houdt, toch?

Waar beginnen we aan? Geen idee, bij wijze van spreke een open deur. Elke zondagochtend, kan in principe de hele grote oude sleutel van de Kleine Bartholomeus de deur ontgrendelen, voor ons. En niet alleen daar! Al eeuwen en eeuwen komen daar mensen bijeen, op grond van, vul maar in..., en dat is niet altijd even duidelijk en lovenswaardig geweest. Wij mensen leven en handelen, in bergen en door dalen, en beseffen drommels goed dat we dat niet redden. Keer op keer, de geschiedenis herhaalt zich, lopen we achter Ba-ál aan. Onze goden wereld.

Is de grond die we onder de voeten hebben een goede reden om samen te komen? Op staan voor de Ene, die als baby kwetsbaar zich liet zien, en verzorgen, liet liefhebben en afbeulen. En zo werd hij een Messias, onze zus en broer. Zijn voetsporen opdiepen in het dagelijks leven, niet alleen gaande, want dat is geen leven. En met hem en wie dan ook het leven viëren en gedenken in kerkgemeenschap. In goede en in kwade dagen, aan een gedekte tafel, staan alle dingen gereed.

En nu? Tot wij elkaar ont-moeten, creativiteit verzamelen, of gewoon met aanwezigheid er bij willen horen. Op hoop van zegen, met het bijna voorwereldse gezegde: niet mijn wil maar uw/jouw wil gebeure.

Wees gegroet, buiten-gewoon-mens.

Kita Hulstijn

mail: kita@hulstijn.com / adres: 6573 AM 4 in Beek

Verbonden met elkaar

Het voelde eerst allemaal onwettelijk en soms ook angstig. Maar na de eerste weken van onwettigheid weten we je al bijna niet meer beter. De anderhalve meter afstand gaat ons steeds beter af. We dansen met een karretje om elkaar heen door de winkel en hebben meer oogcontact met anderen dan voorheen. Met veel geestdrift en bevoegenheid zijn er initiatieven ontwikkeld om vorm te geven aan kerk zijn in coronatijd. Maar wat missen we die arm om ons heen, die uitgestoken hand!

De kerk voelt leeg aan. Tijdens de keren dat ik in de vieringen als diaken aanwezig was, is het vreemd om naar een camera toe te spreken i.p.v. naar mensen op de stoelen voor je, geen oogcontact. Wel een gevoel van saamhorigheid met iedereen die zijn of haar taak uitvoert. Wetend dat we wel met de gemeente zijn verbonden, dat u kijkt en mee beleeft.

Eén keer per week ben ik in de kerk voor iedereen die een kaarsje wil aansteken in de stiltekapel. Af en toe stapt iemand daarvoor de kerkdeur binnen. We begroeten elkaar op gepaste afstand in de hal, soms een kort praatje. Als ze weer vertrekken altijd een bedankje: "Fijn dat ik kan binnenstappen." Daarna is het weer stil in de kerk. Ik ben dan samen met een van de kosteressen die altijd wel een klusje te klaren heeft, maar als er niemand is ook tijd heeft voor een kopje koffie. Zo leer je elkaar nog eens kennen! Soms stapt er nog iemand binnen om boven op het secretariaat te werken, of een van de mannen die sleutelen aan de techniek. Altijd weer is er die blijdschap van elkaar even zien!



Op de terugweg naar huis fiets ik dan langs de Ontmoetingstuin. Die wordt regelmatig gespreid in deze droge weken. Wat staat hij er weer mooi bij! Dat zag ik anders niet als ik 's avonds na een vergadering naar huis reed. En wat mooi is het dan om twee mensen, ieder op een uiteinde van het bankje, te zien zitten in het zonnetje. Hebben ze samen gewandeld of ontvluchten ze even het balkonnetje? Ik ben blij dat het kan, want dat is ook kerk zijn!

De weken tussen Pasen en Pinksteren zullen niet veel anders gaan dan de afgelopen weken. We wachten af welke mogelijkheden we krijgen. Maar we weten wel dat Gods Geest altijd weer wegen vindt, we blijven in beweging!

Ik wens u allen alle goeds,

Marja Theunis

Lessenaar uitgeklappt

Mijn lessenaar is al weken niet ingeklappt om elders weer te worden uitgevouwen. Mijn cello is al net zo lang niet in de kist gedaan. Muziek maken doe ik alleen en thuis. Dat doe ik met veel plezier, maar natuurlijk mis ik ook het samenspel en het muziek maken voor anderen.

Eigenlijk doe ik dat vooral in de kerk. Samen met Atie heb ik het vaste ritme om elke donderdagochtend te oefenen voor het spelen in een dienst. Als de kerkdienst waarin we spelen wat verder weg ligt, spelen we ook stukken die zich niet lenen voor gebruik in een dienst, maar meestal zijn we bezig stukken uit te zoeken die dat wel doen.

De muziek waar we het meest uit putten zijn de 12 sonates van Antonio Vivaldi en de 6 sonates van Benedetto Marcello, allemaal geschreven voor cello met clavecimbelbegeleiding die ook prima op orgel kan worden gespeeld. Daarnaast spelen we composities van diverse andere barok componisten, waarbij natuurlijk J.S. Bach niet ontbreekt.

We benutten de laatste tijd vooral de sonates die hij schreef voor viola da gamba, die weliswaar oppervlakkig op een cello lijkt, maar qua aantal snaren en de wijze waarop die gestemd is (min of meer zoals een gitaar) duidelijk verschilt van een cello. Die muziek stelt mij dus hogere technische eisen.

Verder maken we vaak gebruik van typische orgelstukken met voetenwerk die ik dan als baslijn speel op de cello. Bij het doorspelen van muziek roepen we dan, ach wat mooi, goed voor een kyrie. Of: typisch collectestuk! Zo vullen we, afgestemd, op het karakter van de dienst, onze muzikale inbreng in.

Soms maken we een sprong in de tijd en belanden we in het begin van de twintigste eeuw, zoals met werk van Hendrik Andriessen.

Corona ontnam ons de kans om zo'n uitstapje te maken naar orgelwerken van Ceasar Franck. Net in de week dat we toeleefden naar de dienst waarin Marije Kleinsma in de Kleine Bartholomeus voor zou gaan, werden de coronamaatregelen afgekondigd en verviel de dienst.

We hadden graag dat hele andere mooie idioom ten gehore willen brengen.

Atie en ik houden natuurlijk contact en werken op onszelf, met contact over studie-ervaringen, aan wat wij in de eerstvolgende dienst die weer mogelijk zal zijn ten gehore zullen brengen.

Paul van Woerkom

Bericht over de Voedselbank

De schappen in de opslagplaats van de Voedselbank beginnen leeg te raken, terwijl naar verwachting het aantal klanten zal stijgen wegens de coronacrisis. Voorgaande jaren begon de Oecumenische Werkgroep rond Pinksteren met de eerste voedselinzamelingsactie in het lopende jaar. Maar zeker nu de kerken met Pinksteren niet open zijn, vraagt de Werkgroep of u bereid bent een gift over te maken naar de sectiekas Stad (rekeningnummer NL16 RABO 0373726023), o.v.v. Voedselactie Voedselbank. We verzamelen de financiële giften en maken deze in één keer over naar de Voedselbank. Als het mogelijk is, wil de Werkgroep overleggen met de Voedselbank over de besteding van het totaalbedrag. De Oec. Werkgroep Diaconie hoopt van harte dat de Voedselbank een extra ondersteuning van u als gemeentelid van de PGN mag krijgen.



De brief die de Oec. Werkgroep Diaconie onlangs kreeg van het bestuur van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe, is mede aanleiding om binnen onze PGN-gemeente hiervoor in het bijzonder aandacht te vragen. Enkele gedeelten uit deze brief:

“Voedsel en donaties

De eerste weken kregen we extra voedsel van restaurants, bedrijfskantines en toeleverende telers aan de horeca, niet overdadig veel maar genoeg om de toch wat meer wisselende leveringen vanuit het landelijk Voedselbanknetwerk te compenseren. Tegelijk krijgen we veel spontane donaties, hoewel we die nog niet acuut nodig hebben; wel hebben we dankzij die extra bijdragen kunnen besluiten om voorlopig wekelijks in plaats van tweewekelijks eieren uit te delen, als eiwitvervanger voor vlees, dat we nu echt niet meer gedoneerd krijgen en dat veel duurder is om bij te kopen. Het is wel hartverwarmend hoeveel support en steunbetuigingen we krijgen!

Overigens gaan we nu wel een periode in (maart tot oktober) waarin we normaliter echt minder voedsel krijgen....

“Toekomst

Wat ons wel zorgen baart, is het vooruitzicht dat meer klanten zich gaan aanmelden. Dat was in maart nog niet serieus merkbaar....., maar we verwachten dat wel vanaf april. We hebben ook besloten flexibel te zijn met de toelating. Nu schommelt het aantal klantgezinnen rond de 750. Maar om flink meer extra gezinnen te kunnen helpen, zullen we snel extra middelen nodig hebben.”

De Oec. Werkgroep Diaconie hoopt van harte dat vanuit de PGN de Voedselbank en haar klanten een extra ondersteuning kunnen krijgen, die nu zo hard nodig is.

Oecumenische Werkgroep Diaconie van de H. Antonius van Padua kerk en de Maranathakerk

Ook voor tieners zijn we online

Sinds het moment dat we niet meer fysiek samen mogen komen in de kerk is de leiding van de TienerDienst in de Ontmoetingskerk gaan nadenken over online samenkomsten. Immers ... hoe vieren we bv. samen Pasen?

We begonnen met een poging via Whatsapp (je wilt ergens beginnen toch?), dat sloeg niet zo aan.

Door uit te proberen zijn we tot nu toe twee keer online geweest. De eerste keer op 1e Paasdag waarbij we een escaperoom hebben gespeeld rondom de verhalen die horen bij Pasen.



Voor de TienerDienst 2 weken later hebben we gevraagd om foto's of filmpjes die een Bijbelverhaal uitbeelden en gevraagd wat deze verhalen voor de fotomaker betekende. We zagen bij ieder verhaal een relatie met de huidige tijd.

Op deze pagina enkele voorbeelden. Herken jij / herkent u ze?



Leuk om te melden is dat niet alleen tieners meedenken en meespelen: ook ouders kunnen heel fanatiek zijn!

Wil jij ook online mee doen? Dat kan! Vanaf zondag 10 mei tot begin juli 2020 hebben wij om de week een kort programma.

Stuur je gegevens (naam en mailadres) naar TND@ontmoetingskerk.net en je ontvangt voor iedere bijeenkomst een mail met een link.

Namens de TienerDienst ben je van harte welkom!





Je bent geen nummer

Nee, in de kerk ben je geen nummer. Integendeel, hier zijn we allemaal broeders en zusters en hebben we onze namen.

Doopnamen, geschreven in de palm van Gods hand. Voor- en achternamen. Daarmee spreken we elkaar aan.

Maar in de kerk hebben we wel allemaal een nummer, een registratienummer.

Alles is immers gedigitaliseerd en met de regels van de wet op de privacy altijd in ons achterhoofd maken we gebruik van dit nummer.

Sinds afgelopen zomer kijk ik de kerkelijke bijdragen na en gelukkig gaat een groot deel automatisch.

Maar nog steeds, en dat is helemaal niet erg, betalen mensen per maand of kwartaal met een eigen overschrijving. Dat (meestal) helemaal in orde, kan ik het snel opzoeken en uw bijdrage bijschrijven, maar soms. Soms is het voor mij moeilijk te achterhalen van wie of voor wie er een bijschrijving binnen is.

Als voorbeeld kan ik hier mijn eigen situatie schetsen. Ik ben Loes Hogeweg, getrouwd met Wieger van der Weerd. Ik maak mijn bijdrage over van onze gezamenlijke rekening en zo komt die binnen op W van der Weerd e/o. De naam die bij "of" hoort wordt niet nader gemeld. Dan moet ik gaan zoeken en ik vind het meestal wel, want W. van der Weerd staat wel in de meegeregistreerden.

Maar het gebeurt ook dat kinderen voor ouders gaan betalen. Ook dan gaat het vaak goed, omdat de naam van vader/moeder wordt vermeld.

Al met al ben ik best wel een tijdje bezig en dat vind ik niet erg, maar het kan sneller.

U kunt mij daarmee goed helpen als u het registratienummer vermeldt bij de overschrijving. (het nummer begint meestal met 203, het nummer van onze pg Nijmegen. Bij mij begint het met een ander nummer, omdat ik hier anderhalf jaar geleden ben komen wonen en het nummer van mijn vorige gemeente blijf behouden)

Dat hoeft uiteraard niet bij het overmaken van het collectegeld. Dat proberen we zo anoniem mogelijk te houden, zoals we ook bij de collecte in de kerk gewend zijn.

Maar bij Kerkbalans, uw periodieke bijdrage, is het voor mij handig, dat wordt ingeboekt op naam zodat uw toegezegde bedrag kan worden bijgehouden.

En...gaat het een keer niet goed, vergeef mij dan, ik doe dit voor het eerst.

In de Kerkbalanskatern heeft u mijn foto gezien. Ik ben Loes Hogeweg, kerkrentmeester in onze kerk, de pg Nijmegen. Met u wil ik de kerk helpen om sterk te blijven. Juist in deze tijd.

Met een vriendelijke groet,

Loes Hogeweg
loes_hogeweg@hotmail.com

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Virus

Het Hebreeuws is een taal met een lange geschiedenis, die ruim drieduizend jaar geleden begon en nog altijd gewoon doorgaat. Een belangrijke bron voor kennis van de vroegste periode is natuurlijk de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament).

Sinds eind 19e eeuw is het Hebreeuws aan een nieuw leven begonnen. Opeens moesten er woorden komen voor dingen die eerder niet bekend waren. De makkelijke manier is dan om ze uit andere talen te importeren. Een tegenwoordig veel besproken soort ziekemaker wordt ook in het Hebreeuws wel *viroes* genoemd.

Maar je kunt ook 'eigen' woorden bedenken en ook dat is in het Hebreeuws gebeurd: een meer officiële term voor virus luidt *negief*. Hoezo eigen? Omdat het verwant is aan enkele woorden die al in de Bijbel voorkomen.

Die woorden betekenen allemaal ongeveer 'plaag', zoals bijvoorbeeld *nègèf* (Exodus 12:13). Collectief onheil dus, en dat is wel heel toepasselijk.

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Het belang van nabijheid; de anderhalvemeterkerk

“Veel gelovigen volgen in deze tijd van coronacrisis hun kerkdienst op afstand. Is dat erg? Kan de christelijke gemeenschap bestaan als gelovigen elkaar alleen online ontmoeten?”

Zo luidde de kop van een lezenswaardig artikel van journalist Sjoerd Mulder in Dagblad Trouw van donderdag 23 april 2020.

Het artikel geeft een korte dialoog weer tussen twee theologen: Janneke Stegeman (bijbelwetenschapper en publiek theoloog) en Erik Borgman (hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg).

De essentie van deze dialoog is de vraag of het zou kunnen zijn dat in deze crisis een aspect van religie weer zichtbaar wordt, een aspect dat vaak wordt vergeten: het belang van lijfelijheid en concreetheid. Moet dit misschien geherwaardeerd worden?

Borgman constateert dat paus Franciscus naar aanleiding van zijn uitgesproken zegen “urbi et orbi”, op een leeg Sint Pieterplein, behoorlijk kritisch was over de virtuele beleving van het geloof. Hij (de paus dus) realiseerde zich het belang van een fysieke geloofsgemeenschap.

Theoloog Borgman is daarentegen van mening dat onlinevieringen op de computer de liturgie ook juist dichterbij kunnen brengen. Met het tegelijkertijd digitaal aangeleverde materiaal zijn de ‘kerkgangers’ in staat om via het aanklikken van ‘meegeleverd materiaal’ een viering passend te maken en in huiselijke kring te vieren, én tegelijkertijd met anderen verbonden te zijn.

(Een beetje vergelijkbaar met wat ds. Marije Soethout toepaste bij de dienst op Witte Donderdag, met de Heilig Avondmaalsviering).

Janneke Stegeman kan met die opvatting meegaan en benadrukt dat het geloof – naast het belang van “lichamelijkheid en concreetheid van het geloof het hart van de christelijke gemeenschap” – zeker ook virtueel beleefd kan worden. Zoals zij het verwoordt: “Want die verbondenheid met Jezus overschrijdt ook grenzen van tijd en ruimte.”

En verder in haar betoog: “..... ik kan bij wijze van spreken ook in mijn duffe studeerkamer lichaam van Christus zijn, verbonden met mensen die niet fysiek bij mij zijn.”

Volgens Borgman moet er echter wel voor gewaakt worden dat de liturgie niet louter een schouwspel wordt, waar je van buitenaf naar kijkt.

Janneke Stegeman is van mening, dat kerk-zijn veel meer is dan liturgie op zondag – is betrokkenheid op elkaar, het kunnen “uitwisselen van dingen”. Maar, om te illustreren dat digitale diensten toch zeker ook verder kunnen gaan dan louter liturgie, verwijst ze in het bewuste artikel naar het digitaal koffie drinken na de dienst via Zoom. Dat ontroert haar, zoals zij zegt. De lijfelijke ontmoeting van mensen mist ze nu vooral en daarom is ze erg blij met de mogelijkheid van online koffie drinken.

Vervolgens gaat Borgman in deze geest er verder op in. Hij, als katholiek theoloog, zegt dat de (rooms-katholieke) mensen vroeger op allerlei manieren thuis hun geloof konden beleven, zoals de Mariaverering bij een huisbeeld van de Heilige Moeder, het bidden van de rozenkrans, en velen hadden wel een beeld van het Heilig Hart in huis. Volgens Borgman zijn die attributen totaal wegge gevallen en er is niets daarvoor in de plek gekomen. Hij is van mening dat daar een pastoraal probleem om de hoek komt kijken, een probleem dat om een antwoord vraagt, niet alleen nu tijdens deze crisis maar vooral ook in het algemeen. Citaat: “Misschien kunnen we door de onlinevieringen weer leren hoe wij het geloof in huiselijke kring kunnen beleven en het dagelijks leven kunnen heiligen. In die zin biedt deze crisis ook een kans.”

Het gehele artikel is te lezen in Dagblad Trouw van 23 april 2020. U moet hiervoor de volgende stappen nemen:

- 1) www.trouw.nl aanklikken, 2) zoeken, 3) rubrieken, 4) theologisch elftal. Eén van de eerste artikelen (boven in de opsomming) is dan het bewuste artikel.

Gerbrand Hoek



Een lege Ontmoetingskerk vanaf de orgelbank



Zending en zegen

Na de viering van het avondmaal loopt de dienst snel ten einde. We verkeren nog in goddelijke sferen, maar God stuurt ons vriendelijk weer terug het leven in. Voor nieuwkomers daarentegen is dit een vreemd gebeuren. De voorganger strekt zijn handen uit en spreekt een onbekende tekst uit. Waar gaat dat over?

Lied

Het lied aan het einde van een dienst gezongen wordt vaak ook het slotlied genoemd. Op dat moment neemt het lied de gemeente mee in een actieve rol. Nu komt het weer op ons aan, wat wij gaan doen met wat we in de dienst hebben ervaren. Daarom gaat men bij dit lied al staan.

Dismissio (heenzending)

In de dienst hebben we veel ontvangen nu is het tijd om te gaan. De heenzending stuurt ons van binnen naar buiten. We gaan met een opdracht, met een zending, een missie. 'Ga heen in de vrede van de Heer' zingt de voorganger en de gemeente antwoordt met 'God zij lof en dank'. We worden heengezonden met een opdracht om de goddelijke zegen die we ontvangen ook weer door te geven aan anderen.

Zegen

We vertrekken uit de dienst en mogen weten dat we niet alleen zijn. God gaat met ons mee. God zegent ons. In de zegen gebeurt iets. Ons leven wordt onder de zegen van God gesteld. Wat er precies gebeurt is moeilijk in woorden te vatten. Zegen schenkt levenskracht. Zegen is Gods goede woord over je leven en is kracht ten goede. De voorganger spreekt de woorden maar het is God die zegent. Daar hoort een gebaar bij. De voorganger legt de handen op zoals bij inzegeningen maar nu voor de hele gemeente. Het wordt dan een omarmend gebaar.

Het woord zegen komt van het Latijnse woord 'signare' van een teken voorzien, betekenen. Je herkent dit terug in het Engelse woord 'signature' handtekening. Zo wordt soms de zegen afgesloten met het een kruisgebaar, waarin de gemeente met het kruisteken wordt getekend.

De hervormer Luther vroeg zich af welke woorden Jezus bij het zegenen heeft gesproken. In het Bijbelboek Numeri 6:24-26 geeft God aan Mozes die dit weer aan Aaron moet doorgeven om het volk met de woorden:

De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

Zo is dit een veel gebruikte bewoording van de zegen in de protestantse kerken geworden. De reformatie hechtte aan Bijbelse bewoordingen.

Zending en zegen

Deel 7 van een serie over de liturgie en haar diverse onderdelen

Naast deze zegenwoorden worden ook nog regelmatig de woorden uit 2 Korintiërs 13:13 of Filippiëzen 4:7 gebruikt. Daarnaast zijn er ook vrije bewoordingen van de zegen ontstaan.

Amen

Wij worden door de zegen geraakt. Ons antwoord is kort en krachtig 'Amen' of drie maal 'Amen'. De betekenis van het woord 'amen' is een bevestiging: Ja, zo zal het zijn.

Postludium (naspel)

Het orgelnaspel is een moment om het gebeuren te laten bezinken dan gaat men nog even zitten. Een andere functie van het orgelspel is dat het de gemeente begeleidt bij het naar buiten gaan, dan mist men een deel van de muziek. Soms blijven gemeenteleden dan nog even staan om naar de muziek te blijven luisteren. Soms staat de voorganger bij de uitgang om de gemeenteleden bij de uitgang nog persoonlijk te groeten. Het elkaar daarbij de hand geven zal in de komende tijd achterwege blijven.

Hiermee eindigt de gang door de liturgie. Ik hoop dat deze korte aantekeningen en omschrijvingen bij elk onderdeel van de liturgie ons beleven van dat wat in de liturgie gebeurt verdiept.

Ds. Susanne Freytag
(consulent voor de PGN tijdens de vacatureperiode)
e-mail: ds.freytag@lutherszuidnederland.nl





Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: vacant (contact via penning-
meester: Y. Sans, tel. 06 - 15 48 44 31)
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024 - 3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.hejnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 23 juni maart binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 8 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 21 juni.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting

2020

nummer 5 - 23 juni
nummer 6 - 18 augustus
nummer 7 - 22 september
nummer 8 - 27 oktober
nummer 9 - 1 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*

Digitale eredienst vanuit Ontmoetingskerk Zondag 10 t/m 31 mei

De kerkdiensten in onze drie kerken (Maranathakerk, Ontmoetingskerk en de Kleine Bartholomeüskerk) vervallen in ieder geval tot 1 juni. Hiervoor in de plaats houden we iedere zondag om 09:30 uur één digitale eredienst. De voorganger, één of twee ambtsdragers en een organist zijn aanwezig. Een handleiding voor het volgen van de digitale kerkdienst staat op pagina 5.

Zondag 10 mei:	Ds Rainer Wahl
Zondag 17 mei:	Ds Bauk Zondag
Donderdag 21 mei:	Ds Marije Soethout
Zondag 24 mei:	Marije Klijnsma
Zondag 31 mei:	Ds Jan Waagmeester

Wat de situatie gaat worden vanaf 1 juni aanstaande weten we als Moderamen/Crisisberaad van de PGN nog niet. We wachten eerst de richtlijnen af van de rijksoverheid/RIVM en daarvan afgeleid hetgeen de landelijke PKN gaat adviseren. Het is wel zo dat het Moderamen/Crisisberaad in de loop van mei gaat bekijken wat we in juni moeten/zullen gaan doen rondom het houden van diensten – zijn dan weer diensten met aanwezigheid van een beperkte groep mogelijk en dan nog steeds op één locatie?

Zodra er meer bekend is, zal de gemeente dat in eerste instantie via De Omroeper worden bekend gemaakt.

Het luiden van de klokken

Gedurende enkele weken werden de klokken van de Kleine Bartholomeüskerk, de Ontmoetingskerk en van de Petruskerk geluid op woensdag van 19:00 tot 19:15 uur. Dit deden wij binnen het landelijke klokkenluid-project van de Raad van Kerken in Nederland. Met het luiden van de torenklokken werd solidariteit betoond met alle mensen die op welke manier te maken hebben met de coronapandemie: patiënten in ziekenhuizen, ouderen in onze verpleeghuizen die alleen zijn en geen bezoek mogen ontvangen, medisch personeel die zich meer dan 100 procent inzetten voor alle patiënten en zoveel mensen meer. Van Groningen tot Middelburg en van de Waddeneilanden tot helemaal onder in Limburg zijn de klokken geluid.

Er wordt nu heel voorzichtig werk gemaakt van een versoepeling van de 'lockdown'. Kinderen mogen weer naar de basisschool en bepaalde beroepssectoren gaan weer behoedzaam aan de slag. Immers, de economie kan niet nóg langer volkomen op slot blijven. Maar, hoelang de fase nog duurt alvorens alles weer normaal is, is nog totaal onbekend. Maar, de eerste tekenen lijken hoopvol. De drijfveer met het luiden van de klokken van hoop en solidariteit was niet anders dan mensen die hoop niet te laten verliezen.

Nu er een voorzichtige kentering gloort, met name het aantal slachtoffers, besloot de landelijke organisatie om het klokluiden te stoppen. De laatste woensdagavond-luiding werd gehouden op 29 april. Wel is gevraagd of de deelnemers aan het landelijke project nog een slotluiding willen houden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). Op die dag hebben de 'klokken van hoop en troost' nog een keer geklonken van 12:00 – 12:15 uur. Daarmee werd tevens de dag gemarkeerd waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Dank aan kosters en vrijwilligers binnen onze kerkgemeenschap die het klokluiden hebben willen verzorgen.

