

Een zwervende Arameeër

Een zwervende Arameeër ben ik, staat over Abraham geschreven. Ik moest er als intredend predikant de afgelopen weken geregeld aan denken, want het bleek een flinke kluit om onder dak te komen in Nijmegen. Koopwoningen zij schaars, en duur. En huurwoningen idem. En de noodgreep om tijdelijk in een vakantiehuisje te gaan zitten bleek óók nog eens erg moeilijk: we hebben een kat, en die zijn in de meeste vakantiehuisjes niet welkom. Op zichzelf begrijpelijk, maar we wilden de kat toch nog maar niet aan de straat zetten. Gelukkig is het uiteindelijk gelukt een tijdelijke flat te kunnen huren en zijn we bezig een huis te kopen. We hopen dus toch spoedig onder onze eigen eiken van Mamré te kunnen zitten.

Ook in andere zin ben ik zwervend: door het land, en in zekere zin door het leven. Ik maak nooit vastomlijnde toekomstplannen en zie liever waar de weg me brengt. Tot mijn grote verrassing ooit in het predikantschap (zeker niet iets waar ik mijn hele leven al mee bezig was), of eerder vanuit het Haagse naar het verre Groningen (waar ik nog nooit geweest was). Predikant geworden in Wildervank (dat klonk bosachtig, maar het was in de veenkoloniën), en via Zuidlaren nu in Nijmegen. Van de ene oase naar de andere pleisterplaats.



Dat zwervende gevoel is voor mij ook religieus; ik laat mij zo bij de hand nemen. Dat gaat natuurlijk niet helemaal buiten mij om, want bij iedere 'afslag' had ik zeker ook inbreng (dat predikantschap had ik nooit beoogd, maar ik was wel theologie gaan studeren). Maar ik heb toch ook het gevoel dat het leven zo geleid wordt. 'Geloof je dat u in uw beroeping door de gemeente door God zelf bent geroepen?', werd er bij de intrede gevraagd. En dat kan ik volmondig be-amen.

We mogen het leven ervaren als een sturing, maar het gaat niet buiten ons om. Die roeping van God gaat 'door de gemeente'; als de gemeente niet roept, valt God stil.

We gaan de wolkkolom achterna, maar moeten wel zelf lopen. En het ook nog eens roeien met elkaar. Maar we laten ons daarbij door God leiden als we de liefde als leidraad nemen. En als de liefde niet zelfzuchtig is, dan betekent dat dat we niet ons eigen belang, maar dat van de ander willen dienen.



Zo mogen we zelf aan de gang gaan, en anderen nabij proberen te zijn. Maar zo zijn anderen dat bij en voor ons. En sturen anderen ons leven, misschien onverwacht, wat bij. Of geven er een flinke ruk aan. En wordt je uiteindelijk toch predikant. En blijkt dat nog bijzonder goed te bevallen ook!

Ds Wouter Slob

Versoeplingen kerkbezoek

N.a.v de recente persconferentie en de richtlijnen van de PKN, het CIO (interkerkelijk Contact In Overheidszaken) en de RK-bischoppen zijn er versoeplingen van de coronavoorschriften mogelijk. Daarbij past wel enige terughoudendheid, het virus is nog niet weg. Voor kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.

Het advies is dan ook nadrukkelijk om op verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

De Kerkenraad spreekt op dinsdag 28 september (dat is na het ter perse gaan van deze Over & Weer) over de mogelijkheden van versoepling en wat dit betekent voor de kerkdiensten. Het gaat dan m.n. over zang, collectes en koffiedrinken.

Ruimte om samen te vieren

Als geestelijk verzorger heb ik vaak het gevoel dat ik vooral bezig ben met het creëren van ruimte. Niet zomaar een ruimte. Een ruimte waarin God aan anderen mag en kan gebeuren. Ruimte voor mensen om thuis te komen, om op adem te komen. Ruimte om simpelweg te mogen zijn.

Zo ook in mijn werk als geestelijk verzorger op Kalorama. In een gesprek probeer ik God ter sprake te brengen. Soms in een gebed of een verhaal. Door samen een wandeling te maken buiten en de zon op het gezicht te voelen en de bries van de wind door het haar. Dat kan soms zomaar even de nare gedachten weg laten waaien.

Door een kaarsje aan te steken en door iemand zijn of haar verhaal te laten vertellen en samen stil te staan en te zijn, bij dat verhaal. Soms is God daar aanwezig. Soms ook in een zegengebaar of in de troost kan zomaar opeens God zich voelbaar maken in de ruimte die gedeeld wordt met een ander. Dan zie je daar opeens een ontspanning in de houding

van een ander of iemand laat een diepe zucht alsof de last, het verdriet of de onmacht even niet meer alleen hoeft te worden dragen. God draagt als het ware met ons mee.



Het doet me denken aan de bijbeltekst: 'Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn', zegt Jezus, 'daar ben ik in hun midden.' (Mattheus 18: 20).

We hebben anderhalf jaar achter de rug waarin we met hooguit twee of drie samen konden vieren. Misschien kon u niet anders dan alleen vieren, maar ook dan mogen we erop vertrouwen dat we niet alleen vieren maar dat God bij ons in de ruimte aanwezig is, sterker nog, er wil zijn.

Ruimte om te huilen
Ruimte om te stamelen
Ruimte om te delen
Ruimte om te worden
Ruimte om te zijn...

Ontvangen ruimte
Verstilde ruimte
Gewijde ruimte...

Nu we de zomer achter ons laten en er meer versoepelingen aan lijken te komen wens ik u van harte toe dat u weer samen God mag ervaren binnen uw kerkgemeenschap en overal waar u de ruimte vindt om God te ontmoeten.

Daniëlla Martina
Geestelijk verzorger, St. Kalorama



Bijbelleesrooster



vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	maandag	1 november	Psalm 33
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	woensdag	3 november	Spreuken 15:19-33
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12

Kerkbalans in onze gemeente – dat vraagt om actie – de actie Kerkbalans

**Donderdag 4 november om 20.00 uur
in de Maranathakerk**

Schrijf maar in uw agenda!
Houd deze datum vrij en kom naar de Maranathakerk.



Vorig jaar is de actie Kerkbalans “onpersoonlijk” geweest vanwege corona. Dit keer willen we anders te werk gaan. Maar om de actie Kerkbalans te laten slagen moeten we wel met elkaar de slag, de schouders eronder zetten. Alleen samen kunnen we vooruit. Terugkijken helpt ons niet vooruit. De blik op de toekomst, we blijven geloven in de kerk.

We stellen ons voor dat u vragen heeft zoals: Waar doen we het voor, wat willen we doen, waar blijft het geld? Vragen die u zou kunnen stellen aan het College van Kerkrentmeesters. En wij hebben vragen aan u.

Ik beloof u dat het geen “droge” avond wordt, nee, ik hoop dat we elkaar kunnen inspireren.
Komt u ook? Wij kunnen het echt niet alleen!



Donderdagavond 4 november vanaf 19.45 uur is de kerk open, 20.00 uur beginnen we. Om 21.30 uur sluiten we de avond af met een vrolijk lied.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Loes Hogeweg, secretaris
en verantwoordelijk voor Kerkbalans
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl / 06 - 360 700 07

Welkom in de kerk zonder toegangsbewijs

Toen ik uit de winkel kwam stond ze daar: de broodmagere vrouw, die me met lege ogen aankeek en smeekte om wat kleingeld. Hoe kon ik haar weigeren? Hoe zou ze in deze situatie verzeild zijn geraakt, hoe eenzaam voelde ze zich?

Dezelfde dag schreef een bekende theoloog een artikel in het ochtendblad. We moesten in de kerk de zwakkeren beschermen en dat betekende dat we niet meer zomaar iedereen welkom konden heten die zich niet liet vaccineren of testen. Hij riep veel kritiek over zich af, ook van mij. Wat zou Jezus doen, schreef ik hem? Want was bij Jezus niet iedereen welkom zonder voorwaarden vooraf?

Naast mijn baan als diaconaal werker, werk ik in de (thuis) zorg. Dagelijks kom ik kwetsbare mensen tegen, die in de begintijd van de corona soms niemand anders over de vloer kregen dan hun eigen hulp. Maandenlang was ik streng voor mezelf en anderen. Zo weinig mogelijk (op) bezoek, afstand houden, ter wille van de mensen die mijn zorg nodig hadden.

Maar gaandeweg ontstaat er weer ruimte. De vaccinaties kwamen op gang en wie twijfelt of hij of zij gezond is kan

naar de teststraat. Doe je het niet voor jezelf, dan in elk geval uit liefde voor je naaste. Daarom heeft het kabinet in haar wijsheid bepaald dat mensen in bepaalde situaties een coronapas nodig hebben. Moet dat nu ook gaan gelden voor de kerk?

Ik denk terug aan die ene vrouw voor de winkel. Wie weet heeft zij ook al menige naald in haar arm gehad, behalve de vaccinatiespuit. Stel dat zij de kerk binnenkomt, zou ik haar dan de toegang moeten ontzeggen? Of zou Jezus van me vragen om haar nabij te zijn, misschien zelfs minder dan anderhalve meter?

We hebben de vredesweek achter de rug, waarin het thema was: inclusief samenleven. De kerk is zo'n inclusieve samenleving waar alle mensen welkom zijn zonder voorwaarden vooraf. Het vragen om een coronatoegangsbewijs is in strijd met alles waar de kerk voor staat, oordeelde daarom de landelijke scriba van onze kerk. Ik ben er trots op tot zo'n kerk te behoren.

Hou vol, heb lief!

Theo van Driel

Inspirerende bijeenkomst Commissie GO (gemeente opbouw)

September is een veelbelovende maand voor de PKN Nijmegen!

Zondag 12 september 2021 was de intrededienst van onze nieuwe dominee Wouter Slob. Na deze dag is de dominee direct zichtbaar in onze gemeente aanwezig. Dat hij ons wil leren kennen blijkt wel uit zijn het feit dat hij een persoonlijk "smoelenboek" aanlegt van een ieder die hij ontmoet. Er zijn meerdere kerkdiensten met "koffie na" georganiseerd plus vast een drietal gemeente-avonden om over en weer elkaar te leren kennen.

Zaterdag 18 september werd een inspirerende bijeenkomst belegd door de Commissie GO in samenwerking met alle 7 werkgroepen.

Ruim 40 enthousiaste deelnemers kwamen bijeen in de Ontmoetingskerk. Het werd een knallende start. De werkgroepleden stelden zich kort voor en na een gezamenlijke aftelling knalden zilveren glitters feestelijke de kerkzaal in.



Daarna kon een ieder deelnemen aan twee werkgroep-sessies naar keuze. Hier werd verteld wat de werkgroepen tot nu toe hebben gedaan en wat de toekomstplannen zijn. Natuurlijk werd de deelnemers gevraagd of zij ook willen participeren in een van de werkgroepen. Als ieder zijn/haar talenten inzet, zijn wij het bruisende bewijs van een levendige geloofsgemeenschap.

Na de twee sessies was er een lekkere lunch met soep, broodjes en krentenbollen, verzorgd door de werkgroep Inspiratie. Binnen of buiten in het zonnetje werd dit opgegeten terwijl we op gepaste nabijheid elkaar ontmoetten. Na woorden van afsluiting gingen we naar buiten en zongen we o.l.v. Tjeu Corbeij in de tuin een Taizé-lijed.



GO@PKN-Nijmegen.nl



De noodzaak van deze werkgroepenstructuur en van ons aller deelname, wordt mede onderstreept door het wegvallen van de tussenlaag die de sectieraden vormden. Was u niet aanwezig en wilt u ook meedoen aan de vormgeving van de werkgroepenstructuur? Meld u aan! U bent van harte welkom!

Hieronder leest u een impressie van iedere werkgroep:

Werkgroep Liturgie en Eredienst

Een 7-tal mensen had zich aangemeld. Na een voorstelrondje gaven we praktische informatie. Inmiddels zijn 'de diensten zonder dominee' onderdeel geworden van de zondagsdiensten.

De werkgroep houdt en hield zich bezig met deze vorm van diensten. Inmiddels is het werkerrein vergroot: we kunnen predikanten ondersteunen, ideeën aanleveren, maar doen ook een beroep op alle mensen die al taken uitvoeren rond de erediensten: o.a. lectoren, kosteren, roostermakers, bloemenverzorgers, cantorij, organisten, pianisten en beamerars. Blijf dit a.u.b. doen, samen geven we vorm aan de erediensten.

Daarna gingen we met elkaar met een werkvorm die we toepassen bij de voorbereiding van een dienst. We lazen een Bijbeltekst en aan de hand van 7 vragen verkenden we wat de tekst bij ons opriep. Inspirerend om in 30 minuten te ervaren wat we al deelden met elkaar!

Werkgroep Diaconie

Bij de workshop diaconie hebben we elkaar geïnspireerd met onze eigen invulling van het thema 'Iedereen doet er toe': als maatje, als gastvrouw bij een ontmoetingsplek, als betrokken buur, als chauffeur of met praktische hulp. Er ontstonden ideeën om vraag en aanbod te verbinden, om jeugd te betrekken bij diaconie, maar ook om diaconie meer zichtbaar en concreet te maken binnen de gemeente. Mooi om als diaconie mee verder te gaan, juist nu we aan het onderzoeken zijn, waar we present kunnen zijn.

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie startte met een kort inleidingsgesprek over de taken van de werkgroep in deze periode van herstructurering van de gemeente. Aan de deelnemers werd gevraagd om al hun ideeën over communicatie voor de kerk op post-its te zetten. Vervolgens volgde een brainstorm over de verschillende verwachtingen, inhoud en informatie-middelen met betrekking tot communicatie.

Hierna was er een levendig gesprek over onder meer: welke middelen en inhoud voor welke doelgroepen geschikt zijn; welke manier van communicatie gemist wordt; en hoe de communicatie over de PGN als één geheel vorm kan krijgen.

Werkgroep Pastoraat

Bij binnenkomst vielen meteen de drie figuren op de grond op: een blauw kruis, een groen anker en een rood hart. Bij elk figuur enkele woorden die te maken kunnen hebben met pastoraat in combinatie met geloof, hoop en liefde. Na een korte introductie ging eenieder in de benen. Lopend in de vorm van de figuren en stilstaande bij de diverse woorden konden ook de eigen associaties naar boven komen.

Wie even moest wachten kon bij de posters aan de wand kijken waar een overzicht hing van al aanwezige vormen van pastoraat in de gemeente. Eigen gedachten die al lopende boven kwamen konden worden opgeschreven. Het was bijzonder om te zien hoe intens deze simpele bewegingsvorm werd beleefd. Mooie gesprekken volgden hier ook op. Interessante thema's kwamen boven waar zeker nog eens een vervolg op gegeven zal worden. We hebben zelfs nog even kort een poging gewaagd om een bemoedigende kaart te maken om weg te geven aan wie wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wat geeft u inspiratie?

De werkgroep Inspiratie is een gevarieerde groep mensen van verschillende leeftijden in verschillende levensfasen, die oren en ogen te kort komt en graag betrokken en actief is. Ze helpen graag vorm geven aan de ideeën die er leven in de Gemeenschap en ook in CoGo en in de Kerk.

In de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld musicals voorbereid, gerepeteerd en uitgevoerd door veel mensen van verschillende leeftijden uit de Kerk. Ieder had daarin zijn aandeel: er waren decorbouwers, kledingmaaksters, tekstschrijvers, zangers, zangeressen. Het waren bijzondere hoogtepunten van kerkelijke jaren. Er kwamen dan ook belangstellenden van buitenaf en er kwamen nieuwe verbindingen tot stand.

Zo zijn er verschillende verhalenvertellers actief: mensen die mooie verhalen uit boeken, uit de Bijbel, of uit andere literatuur of uit mensenlevens, voordragen en daarbij regelmatig gebruik maken van metaforen. Op deze manier krijgen de verhalen meerdere lagen en zijn ze van betekenis voor de luisteraar.

De werkgroep kookt graag! Ze verzorgen lunches, al dan niet met andere koks of kokkinnen, hadden voorheen een eetcafé of koken iets eenvoudigs voor een gezamenlijke avondmaaltijd. En wat voor niemand nieuw is: samen eten verbindt.

Muziek is een belangrijk onderdeel van kerkzijn. Een inspiratiebron. Kerkzang, koren, solo of samenzang. Voorbereid of onvoorbereid. Binnen in de kerk, zachtjes tijdens het afwassen, of samen buiten ter afsluiting van een prachtige dag. Zingen maakt dat je je verbonden voelt, het maakt blij, geeft ruimte en laat je stem horen. Soms stijgt je boven jezelf uit omdat gedachten als: "Ik kan niet zingen" op een mooie manier overtroffen worden door de realiteit. Ook bijzonder: solo zingen met digitale pianobegeleiding.

Het bespelen van een instrument kan een bron van plezier zijn. Een manier om het denken los te laten, te luisteren, je intuïtief te uiten. Twijfelend, overheersend, mooi, of klein en intiem. Samen met andere instrumenten, of samen met zangers, zangeressen of een koor, of solo.

Werkgroep Inspiratie

Vanuit deze werkgroep werden twee korte wandelingen door de wijk georganiseerd. Bij deze wandelingen liepen mensen in koppels en gingen ze aan de hand van vragen met elkaar in gesprek. Reacties die we terugkregen waren onder andere: Open, leuke vorm om elkaar beter te leren kennen, voor herhaling vatbaar, komen tot essentie, uiten van gedachten bij kerk zijn zowel positief als negatief. Coronatijd onder de loep, wat heeft het gebracht en wat juist niet, hoe zal het straks gaan bij het weer normaal, een voldaan gevoel over deze dag.

Hieronder leest u nog meer vanuit de werkgroep Inspiratie.

De bijeenkomst werd afgesloten met een, vanwege de tijd, heel korte presentatie over een eerste opzet van de nieuwe website en een demo van Donkey mobile, een applicatie speciaal gemaakt voor kerkgemeenschappen.

De werkgroep communicatie heeft deze dag in ieder geval genoeg inspiratie gekregen om de diverse communicatiemiddelen verder vorm te geven.



Voor de Ontmoetingskerk is de gezamenlijk aangelegde tuin ook een relatief nieuwe bron van rust en inspiratie. De tuin is aangelegd door de tuincommissie die op haar beurt ook weer geïnformeerd werd door experts en andere instanties. De tuin is vormgegeven met onder meer Bijbelse planten en bomen, zoals de vijg. Maar ook staat er een insectenhotel, staan er vlinderstruiken en andere mooie en bijzondere planten en bloemen. Daarbij is het ook een plek voor ontmoeting, een plek van rust en een plek van stilte en overdenking. Namen van overledenen worden niet vergeten door de boog over de tuin met naambordjes.

In de afgelopen maanden waren er zomerbijeenkomsten. Tijdens de afsluiting daarvan in september werd er op een creatieve manier afgesloten. Door de woorden te verzamelen die mensen gebruikt hadden om reactie te geven op de afzonderlijke middagen, werd er input gegeven om uiteindelijk door iedere aanwezige een rondel te schrijven, een gedicht. En ook voorgedragen. Het waren bijzondere en persoonlijke gedichten. Ieder in eigen stijl, maar toch in een overeenkomstige vorm!

Sinds Corona is wandelen ook een gezond alternatief van elkaar ontmoeten, samenzijn, ideeën uitwisselen of gewoon in stilte zijn. Wandelen kan in de eigen omgeving, in de omgeving van de kerk, een kerk in een andere omgeving dichtbij of misschien...in de toekomst...verder weg, Wandelen is geschikt voor bijna iedereen die kan, wil en er de moeite voor neemt! En het is laagdrempelig. En gezond voor het hoofd en het lijf.

Na of in een periode van ziekte, eenzaamheid, onzekerheid is het vinden van (nieuwe) inspiratie en kracht nodig om op te laden. Ieder op zijn of haar manier.

Deze dag was op een zaterdag. Voor veel gezinnen is dat een lastige dag om naar de kerk te komen, omdat er dan ook verschillende sportactiviteiten, muzikale activiteiten en andere sociale activiteiten plaatsvinden. Om een kerk te kunnen zijn voor jeugd en jongeren hopen we in de nabije toekomst meer contact te kunnen maken en samen voor jeugd en jongeren activiteiten op te kunnen zetten. Zo is een bijv. een jongerenkoor, waren er musicals en waarschijnlijk is er nog veel meer.

Taizéviering in buitenlucht: 1 oktober

Hopelijk hebben jullie een goede zomer gehad. Een zomer waarin je je verbonden mocht voelen met jezelf, de mensen om je heen, de natuur. We nodigen je uit voor een Taizéviering op 1 oktober in Beek-Ubbergen.

We zingen zoals altijd liederen uit Taizé, we lezen overdenkingen voor en er is stilte. Het thema van deze avond is Verbondenheid. Als inspiratie voor deze viering hebben we een spreuk van Eckart Tolle gekozen: "Liefde is verbondenheid zonder oordeel".



We mogen nog niet zingen in de kerk, maar gelukkig zijn we weer welkom bij de kapel van het RK kerkhof op de Kerkberg in Beek-Ubbergen. Er is daar een grote overkapping, waar we met 20 mensen op afstand van elkaar kunnen zitten en kunnen zingen. We hebben op deze locatie al twee keer een Taizéviering gehad en de ervaringen waren heel positief.

De viering start 1 oktober om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Als u of jij wilt komen zingen, meld je dan vooraf per email aan bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt, als je die dag toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten.

Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen of meld je aan voor de nieuwsbrief via m.norden@kpnplanet.nl

Fijn om je 1 oktober (weer) te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jeanette van der Zande en Martine Norden

Aan ieder dit dit leest de vragen:

- * Waar haalt u inspiratie vandaan; wat hebt u nodig om 'op te laden', om aan te sterken en even uw zorgen van de dag te vergeten?
- * Wat wilt u graag laten zien, laten horen, of beoefenen in de kerk? Misschien wilt u uw oude hobby muziek maken weer oppakken? Of wilt u graag wandelen, maar liever niet alleen en zoekt u een maatje? Heeft u speciale talenten?
- * Wat zou u uw kinderen willen meegeven en wat heeft u als ouders nodig vanuit de kerk?

We zijn net gestart met een andere vorm van Gemeenschapsvorming. Wees welkom en laten we elkaar ontmoeten!

werkgroep pastoraat: pastoraat@pkn-nijmegen.nl

werkgroep eredienst: liesbeth.smallegange@zonnet.nl

werkgroep inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl

werkgroep diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl

werkgroep communicatie: communicatie@pkn-nijmegen.nl

werkgroep beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl

werkgroep jeugd en jongeren: jeugd@pkn-nijmegen.nl

Samen pelgrimswandelen op 10 oktober

Na goede eerdere ervaringen nodigen we u van harte uit om op zondag 10 oktober om 13.30 uur te komen wandelen in de mooie natuur van Beek. We starten bij het kleine Bartholomeuskerkje, Nieuwe Holleweg 2, 6573DX Beek.

Het thema van de wandeling wordt "Oogsten". Als we in het najaar buiten wandelen, is de natuur vol kleuren en vruchten. Dat mag ons inspireren om stil te staan bij wat we ontvangen, waar we voor werken, wat onze eigen vruchten zijn en waar we dankbaar voor zijn. Onderweg zullen we een paar keer even stilstaan om naar een korte tekst over het thema te luisteren.

De wandeling zal ongeveer 2 uur duren en u moet rekening houden met hier en daar een klimmetje, dat kan niet anders in Beek. Iedereen, die houdt van wandelen met een overdenking is van harte welkom.

Fijn als u via jvanderzande8@upcmail.nl kunt laten weten dat u komt.

We zien uit naar uw komst,

Jeanette van der Zande en Marije Klijnsma
in samenwerking met Go-inspiratie



Een indruk van de intrededienst

Op 12 september jl. vond de intrededienst plaats van onze nieuwe gemeentepredikant Wouter Slob. In deze dienst werd de verbintenis van ds. Slob aan onze gemeente geleid door consulent ds. Susanne Freytag, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland. De Maranathakerk was plaats van handeling, terwijl in de Ontmoetingskerk deze bijzondere dienst via een groot beeldscherm kon worden gevolgd. In de Maranathakerk waren ongeveer 90 mensen aanwezig en was onder het regime van de coronaregels helemaal vol; nog zo'n 20 mensen waren naar de Ontmoetingskerk gekomen. Zowel familie, vrienden, bekenden van ds. Slob waren aanwezig, als vertegenwoordigers van organisaties uit het netwerk van de Kerkenraad, van buurgemeenten en uiteraard toch nogal wat gemeenteleden. Heel mooi, want in wezen zijn de gemeenteleden de eerst betrokkenen, toch?

Helaas kon ik de dienst niet fysiek bijwonen wegens mijn al eerder nét in die periode geboekte vakantie. Maar, in de week daarna ben ik gaan zitten voor mijn computerscherm om de dienst digitaal terug te kijken. De website van onze aProtestantse Gemeente te Nijmegen gaf mij daartoe de gelegenheid.

Na de digitale dienst bekeken te hebben, kon ik maar één ding concluderen: dit was een mooie en – gelet op de coronaregels – ordentelijk verlopen dienst. Wat dieper erop ingaand viel mij een aantal zaken in positieve zin op. Dominee Slob bewoog zich heel gemakkelijk in zijn eerste dienst in Nijmegen, niks houterigs of formeel, nee, alles juist heel 'losjes'. Zelfs zijn toga leek wat losjes om hem heen te hangen.

Hij ging leuk met de kinderen om en verplaatste zich helemaal in hun wereld. Wat overigens erg goed gevonden was, was het digitale beeld van het aansteken van de kaarsen in

de Bartholomeüskerk en de Ontmoetingskerk, om ze direct daarna fysiek te laten aansteken in de Maranathakerk. De kinderen stapten als het ware vanuit een film in de werkelijkheid. Erg leuk gevonden.

Wat ook bij mij is blijven hangen, was de overdenking over de tekst uit 1 Johannes 4: "...Ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God.....". Specifiek zijn interpretatie van deze tekst – hoe dicht bij ons het kan staan en zijn – bleef nog een tijdje 'nazinderen'. Met deze liberaal-christelijke insteek gaan we ongetwijfeld nog vele malen – in positieve zin – te maken krijgen. Beroepingsresultaat: beslist geen slechte keus!

En wat voor mij het totaalplaatje van de dienst compleet maakte, was het prachtige orgelspel van Hannelore van der Woude, met werken van kerkmuziekcomponisten als Bach en Böhm, en die goed verweven waren in de liturgie. Hieruit blijkt maar weer – althans voor mij – dat mooi vertolkte muziek zó belangrijk is voor een intens bezinningseffect. Ook gezongen liederen door enkele goede stemmen heeft eenzelfde effect.

Mooi vertolkte muziek en zang – al dan niet in wisselwerking – zouden véél meer in de eredienst opgenomen moeten worden. Volgens mij ga je dan met nóg meer bagage via de koffie naar huis.

Ja, zo'n dienst zet het vlammetje in je binnenste weer wat hoger. Voor die kerkgemeenschap waar zoiets plaats kan vinden, ben je telkens weer bereid je inzet en tijd te leveren. Immers: daar doe je het toch voor. Daar wil ik bij horen! Ik zie onze toekomst als PGN zeker vitaal in. Jammer, dat ik niet 'live' de dienst heb kunnen bijwonen.

Gerbrand Hoek,
een meelevend gemeentelid

Ruimte voor rouw

'Ruimte voor rouw' is een groep die bedoeld is voor mensen die een dierbare verloren zijn aan de dood. Ze kunnen hun ervaringen daarin met anderen delen.

Het is een vaste roep van maximaal 8 deelnemers.

We komen om de week samen op donderdag en hebben 6 bijeenkomsten met elkaar. Er zijn verschillende thema's waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. Dat geldt voor iedereen van de Protestantse gemeente Nijmegen en de Parochie Heilige Drie-eenheid.

Wanneer: 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec en 16 dec 2021 en 13 jan 2022 van 11.00 - 12.30 uur

Waar: Ontmoetingskerk

De rouwgroep wordt geleid door pastors Trees Versteegen en Marije Klijnsma.

We hopen dat u het fijn vindt om deel te gaan nemen en vragen u dat te melden via het secretariaat van de Ontmoetingskerk: secretariaat@ontmoetingskerk.net / 024-3441446.



Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, dan kunt u met een van ons beiden contact opnemen:

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl / tel.06 - 190 474 40
trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

We hopen u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Trees Versteegen en Marije Klijnsma

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten

3 oktober: Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat.

In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bijzondere, monumentale plek past bij ons. We hebben er de ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie.

In al onze activiteiten en projecten staan onze kernwaarden centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten.

10 oktober: Stichting Mawteni

Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dit doet Mawteni via verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten. Mawteni betekent 'Mijn land' en is opgericht door Robert Warda. Hij zocht een manier om mensen met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Vandaar dat de stichting zich in het eerste jaar 2018 vooral richtte op flashmobs (met dans en muziek) op verschillende locaties in Nijmegen. Later is dit uitgebreid met allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden en muzieklessen. Inmiddels zijn bij Mawteni ongeveer 125 personen betrokken uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.

17 oktober: Wereldvoedseldag - Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn ruikt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

24 oktober: Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. Deze vluchtelingen zijn uitgedeed, maar kunnen of durven niet terug. Vaak maken zij nog een reële kans op een verblijfsvergunning, maar de overheid zal ze tot die tijd niet meer ondersteunen. Feitelijk staan ze daardoor gewoon op straat. Het streven is om deze vluchtelingen, voor zover zij een binding hebben met Nijmegen, te begeleiden bij de aanpak van problemen en het maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economische zelfstandige toekomst.

31 oktober Plaatselijke Diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

Nogmaals: collectanten gevraagd in november

Kerk in Actie organiseert van 22 t/m 27 november 2021 (week 47) voor de tweede keer een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare kinderen in Griekenland. De nood blijft hoog. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we ook als plaatselijke diaconie in actie. Doe mee! Geef jezelf op als collectant of coördinator. Dat kan via de landelijke website van Kerk in Actie of via ondergetekende.

Nogmaals: werkgroep Fairtrade

Voor onze werkgroep zoeken we nog versterking. Ben jij die enthousiaste persoon, die de werkgroep Fairtrade wil komen versterken om Nijmegen als Fairtradedstad op de kaart te zetten, meld je dan. Ons oudste lid is reeds lang gepensioneerd, de jongste is tweedejaars studente. Dus oud of jong: van harte welkom!

Alvast weer bedankt voor uw hulp en uw bijdrage(n)

Theo van Driel, diaconaal werker,
theodoor52@live.nl en tel. 06 18193612

Wat de toekomst brengen moge...

Mijn kleinzoon heeft een tijdje gedacht en gezegd: "Ik word later dominee." Natuurlijk was ik nieuwsgierig waarom. Ja, hij was een kind dat graag Bijbelverhalen hoorde, dat graag meeding naar de kerk. Ook stelde hij mij wel vragen die een gelovig kind bezighouden, maar dominee worden, dat verwacht je niet zo snel van een kind van een jaar of 10, 11.

Op mijn waarom had hij een mooi antwoord. "Je hoeft alleen op zondag maar echt te werken, door de week mag je bij iedereen op visite en iedereen is blij als je komt. Je maakt mensen die alleen zijn weer een beetje vrolijk en de zieke mensen, daar mag je dan mee bidden of ze bij Jezus mogen komen als ze doodgaan.

Hoewel hij nog erg jong was, had hij al veel meegemaakt in zijn kinderleven. Nu is hij 18 en weet hij wel beter. Zijn geloof heeft hij nog en in de zomervakantie is hij een week mee geweest als leider van een christelijk vakantiecamp, maar dominee worden...hij houdt het voorlopig maar op leraar op de basisschool. Ik wens hem een christelijke basisschool toe, daar kan hij al zaaien!



Dominee in Nijmegen, ds. Slob noemde het vanmorgen een

roeping, want het is wel even meer dan wat mijn kleinzoon noemde. Als ik de Kerkorde erbij neem lees ik dat wij onze dominees in de PKN dit takenpakket meegeven:

- de verkondiging van het Woord;
- het voorgaan in de kerkdiensten;
- de bediening van de doop;
- de bediening van het avondmaal;
- het afnemen van de openbare geloofsbelijdenis;
- de bevestiging dan wel verbintenis van ambtsdragers en het inleiden van hen die in een bediening worden gesteld;
- het leiden van trouwdiensten en van diensten van rouwdragen en gedenken;
- de catechese en de toerusting;
- het verkondigen van het Evangelie in de wereld en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen (Kerkenraad, ring, classis, synode enz.)

Gelukkig hoeven ze het niet helemaal alleen te doen. We hebben immers ambtsdragers die hem kunnen bijstaan. Vanmorgen leerden we onze nieuwe dominee een beetje kennen. Hij voelt zich geroepen om hier in de pg Nijmegen te werken en misschien voelen wij, weten wij ons geroepen om mee te werken. Met hem, met Theo van Driel en met Marije Klijnsma.

We kijken vooruit met hen, want achteromkijken hebben we genoeg gedaan. Voor ons is de toekomst. Gods Rijk komt! Het valt ons toe, ook als wij er niet om vragen.

Met een vriendelijke groet,
Loes Hogeweg

Wijsheid naar innerlijke groei

DOOR
DE
OGEN
VAN
Mieke

Als we om ons heen kijken (binnen alle soorten van relaties) en terugzien in de lange geschiedenis (oorlogen, enz.) kunnen we constateren dat de negatieve oordelen het ruimschoots 'winnen'. Oók alweer zo'n woord van deze tijd 'winnen', hoe dan ook en ten koste van wie of wat dan ook.

Als wij dit gedrag van per se willen winnen nauwkeurig onder een loep bekijken, kunnen we ons afvragen in hoeverre het ons serieus ontbreekt aan kijken wat voor ieder het beste is en wij de ik-ik cultuur en eigen belangen willen, durven en kunnen loslaten. En vooral dat wij de oordelen die wij hierover op anderen hebben eveneens opgeven. Het is immers o, zo, gemakkelijk om van de gedachte uit te gaan dat wijzelf het zo goed doen en dat de ander per definitie helemaal fout zit. En dat daarop heel forse straffen dienen te volgen. Maar is dit niet een al te simpele conclusie? En hoe kan het anders?

Want wat zou u willen dat ze tegen u zouden zeggen en wat zou u willen horen, want daarin zijn wij met ons allen heel kwetsbaar. Laten wij in onszelf eens onderzoeken hoe moeilijk of gemakkelijk wij kritiek verdragen. En dat heeft weer met innerlijke wijsheid te maken: durven en kunnen kijken naar onze eigen zwakke kanten, die onder ogen zien en juist daardoor de weg in onszelf vrijmaken naar innerlijke groei.

Momenteel is er een politica die onder vuur ligt. 'Momenteel' zeg ik, want enkele maanden geleden was dat nog heel anders. Eerst behoorlijke winst voor de partij en nu, een half jaar later gaat ze opstappen in verband met een aangenomen motie van wantrouwen. 'Het-spijt-me' vliegt aan weerskanten door de lucht bij journaals, talkshows. Maar in hoeverre spijt een ieders ongenueanceerd gedrag ons werkelijk? Oké, op het moment dat we ons keiharde oordeel uitspreken zeggen we 'Zeker, we staan achter onze mening', om enkele maanden later radicaal het tegendeel te beweren.

Een oefening voor de komende tijd: elk negatief oordeel, en elke negatieve sanctie kunnen en willen omzetten tot een positieve sanctie en oordeel en dan aan het einde van een dag de balans opmaken wat dat met ons gedaan heeft bij alles wat we horen, doen, zien, denken en lezen en niet invullen wat de ander wellicht daarbij over ons dacht. Dit is als het ware een grote oefening in geduld, barmhartigheid en het loslaten van onderscheid tussen goed en kwaad, want daar gaan wij niet over. We hebben hierbij voorbeelden te over: als we iemand horen afroepen dat hij/zij de doodstraf moet hebben of levenslang moet krijgen of dat zij een vrouw is en geen hoge vorm van onderwijs mag volgen.

We ontkomen daar vaak niet aan, we verwerpen ons wel, maar we beperken ons ook enorm hierin, want hier ligt een grote mogelijkheid tot groei. Als we ons almaar verlossen om iemand te veroordelen door overhoop te schieten, in brand steken, dóen we wel of wij God Zelf zijn, maar in feite gedragen we ons dan als onvolwassen, kleine en laffe wezens, gevuld met wraak, oordelen die voortkomen uit iets wat ons totaal vult: ANGST. En is dat dan wat we willen? Ik wil u de komende tijd vragen deze oefening en uitdaging aan te gaan. Reacties zijn welkom.

Een warme herfstgroet van Mieke,
want het weer is er wel naar.

Bachcantate in de Petruskerk



In dit najaar hebben we onze traditionele vormgeving van de cantate-uitvoeringen weer op kunnen pakken, en kunnen we weer met z'n allen in grote bezetting muziek gaan maken. N.B. reserveren is noodzakelijk: <https://bachcantate.eventbrite.nl> Bij de ingang wordt een coronatoegangsbewijs gevraagd.

Zondag 10 oktober om 19.30 uur:
BWV 5 “Wo soll ich fliehen hin“

Bach schreef deze cantate voor zondag 15 oktober 1724. Het is weer zo'n echte “koraal-cantate” uit Bachs uiterst productieve tweede jaar in Leipzig, waarin hij iedere week een destijds welbekend kerklied (koraal) tot uitgangspunt neemt en daarvan het eerste en laatste vers integraal in het openingskoor en slotkoraal van de cantate laat terugkeren, terwijl hij de tussenliggende verzen in verkorte vorm voor de aria's en recitatieven gebruikt.

De structuur van de cantate is mooi symmetrisch. In het grote openingskoor (1) wordt de koraal-melodie door de sopranen gezongen, met daarop geïnspireerde omspelingen en tussenspelen van het orkest. In het slotkoraal (7) komt dezelfde melodie terug. Maar ook in het midden van de cantate horen we het koraal, nu gespeeld door de hobo boven het recitatief (4) van de alt. En daar tussenin plaatst Bach eerst een recitatief (2) voor de bas, een aria (3) voor de tenor, en vervolgens een aria (5) voor de bas, en een recitatief (6) voor de sopraan.

Ook in de tekst staat recitatief (4) centraal: het maakt de omslag in de sfeer van de cantate. Het voorafgaande gedeelte staat helemaal in het teken van wanhoop, met in aria (3) een vloeiende solo van de altviool die de genezende werking onderstreept van de goddelijke bron van troost waarover de tenor zingt. Na dat middenrecitatief horen we, in een krachtige aria (5) van de bas met hoge trompet en vol orkest, hoe de vertwijfeling heeft plaats gemaakt voor een gebalde vuist tegen de macht van het kwaad.

Na het dankbare sopraanrecitatief (6) zingen we samen het slotkoraal (7).

Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij. Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl



De eerstvolgende cantates zijn:

zondag 14 november:

BWV 26: Ach wie flüchtig, ach wie nichtig

zondag 12 december:

BWV 62: Nun komm, der Heiden Heiland

Stem nu op Mawteni Foundation

We hebben het u in de vorige Over & Weer al laten weten: Mawteni Foundation is genomineerd voor 'Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021'. Als winnaar van de provincie Gelderland is Mawteni nu druk bezig stemmen te verzamelen voor deze landelijke prijs. Hopelijk wilt u ook uw stem uitbrengen voor Mawteni? Op hun website kunt u meer lezen over hun missie: www.mawtenifoundation.nl



U kunt t/m 15 november stemmen via deze website: www.paleisvandevedraagzaamheid.nl of via de QR-code die u hierboven ziet.

Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl



Hebreeuwse miniaturen

שלום

Dwaas, wijs: slim

Als je bijbelteksten vertaalt moet je natuurlijk zorgen dat je de inhoud van die teksten zo goed mogelijk weergeeft. Maar er is ook nog zo iets als de vorm, de taal. Sommige bijbelschrijvers waren echte taalkunstenaars, ze speelden slimme woord- en klankspelletjes. Zie daar als vertaler maar eens recht aan te doen.

Laatst stuitte ik bij het voorbereiden van een Hebreeuwse les weer eens op een passage in de Nieuwe Bijbelvertaling waar dat echt heel aardig gelukt is. Psalm 94:8 luidt in het Hebreeuws: *ksiliem mataj taskiloe*. Het kan bijna niet anders of de hoorders van toen hebben het klankspel *ksil - skil* dat in die woorden zit weten te waarderen. Zeker als je bedenkt dat ze qua betekenis elkaars tegendeel zijn.

Letterlijk betekent het iets als 'dwazen, wanneer worden jullie verstandig?' en zo zou je het ook best kunnen vertalen. Maar de NBV maakt er iets mooiers van: 'Dwazen, worden jullie ooit wijs?'. Voor wie het horen wil ontstaat zo een klankspel met medeklinkers: *dwz - tws*. Slim gedaan!

Arian Verheij
Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

30 september: Eckhartlezing

HOE ZEN IS ECKHART?

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie 'zonder waarom' in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons 'ik' zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons 'ik' is, is het uitzicht beperkt.



'Het oog waarmee ik God aankijk is hetzelfde als het oog waarmee God mij aankijkt.' Zo luidt één van Eckharts meest bekende en mysterieuze uitspraken. Toen Daisetz Teitaro Suzuki, de man die min of meer in zijn eentje zen in het Westen introduceerde, deze woorden voor het eerst onder ogen kreeg riep hij uit: 'Meister Eckhart is een echte zenman!' Later beweerde hij dat de Duitse denker 'ongetuigd een satori of verlichtingservaring had'. Deze uitspraken van Suzuki vormen de opmaat van 'een golf comparatieve studies over de dominicaan en zen binnen en buiten Japan. Het lijkt erop dat zijn christelijke mystiek en die uit het Oosten op eenzelfde dieptedimensie van het bestaan wijzen.

Tijdens de lezing houdt Michel Dijkstra deze visie op Eckhart kritisch tegen het licht. Vanuit het voor de 'Lese und Lebemeister' cruciale thema van de verhouding tussen het ene en het vele worden frappante overeenkomsten én verschillen met zen duidelijk. Is het mogelijk om Meister Eckhart als een westerse zenmeester te beschouwen? Of verschilt zijn weg naar verinnerlijking fundamenteel van zijn Japanse collega's uit de dertiende eeuw? Dijkstra ziet een aanzet tot een antwoord op deze vragen in de verhouding tussen 'theorie en praktijk' in Eckharts werk.

Dr. Michel Dijkstra (*1982) promoveerde 10 september 2019 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een comparatieve studie over eenheid in veelheid in het werk van Meister Eckhart en zenmeester Dōgen. De publiekversie verscheen bij Vantilt (vanaf de tweede druk bij Boom) met als titel: In alle dingen heb ik rust gezocht. Verder schreef Dijkstra onder andere over Zenboeddhisme en over het taoïsme (Inleiding taoïstische filosofie). De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effataparochiegemeenschap Nijmegen

Algemene informatie over de lezing

- De lezing wordt gehouden op donderdag 30 september in de Dominicuskerk te Nijmegen (uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5).
- De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
- De entree bedraagt 10 euro.

Meer informatie op www.albertinumgenootschap.nl

2 oktober: Choral Evensong

Onder de titel 'Choral Evensong' worden in de Stevenskerk regelmatig vespers en zogeheten 'Concerts Spirituels' uitgevoerd. Een aanbod zowel kunstzinnig als spiritueel van aard, elke eerste zaterdag van de maand. Deze laagdrempelige vieringen hebben een hoog artistiek en bezinnend gehalte, en zijn bedoeld voor niet-kerkelijk en kerkelijk publiek.

Programma op zaterdag 2 oktober

- Preces and Responses: William Smith
- Psalm: 123, chant: Jonathan Battishill, 124, chant: J. Harrison
- Lezingen: Jesaja 49:13-23; Lucas 12:2-7
- Magnificat en Nunc Dimittis: Thomas Tertius Noble
- Anthem: Heinrich Schütz: "Die mit Tränen säen"
- Lied: 265 "Gij waakt en draagt" H. Jongerius/ Jan Raas
- Conclusion: William Smith

De psalmen en lezingen geven beelden van geborgenheid. De teksten zijn ontstaan juist in situaties van miskennen en conflict, eenzaamheid en verlies. Bijna waren we nergens meer, zingt psalm 124. Wij worden uitgenodigd om te leren verdragen dat wij worden behoed (slotlied).

Duur van de vespers: ca. 45 minuten. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van minimaal 5 euro is van harte aanbevolen. NL45 RABO 033 468 3777 ten name van Stichting Ontcommer.



Bent u lid bij Rabobank Rijk van Nijmegen, stem dan tussen 4 en 25 oktober via de Rabobank ClubSupport op 'Vespers Stevenskerk'. Met uw stem ontvangen wij financiële steun voor de vespers! Binnenkort ontvangt u van de Rabobank een stemcode.

Cursus 'Leren van Luther'

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus 'Leren van Luther'. Elk jaar met een ander thema. Afgelopen jaar moesten we de cursus afbreken, vanwege de corona-maatregelen. Dit jaar starten we opnieuw met het thema: Spiritualiteit in de Lutherse traditie.

Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Spiritualiteit is een veelomvattend en een beetje vaag en zweverig woord geworden. Spiritualiteit gaat om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke. Hoe spiritueel bent u? Verschillende aspecten van spiritualiteit komen in deze cursus aan bod.

Wilt u zich daar eens in verdiepen, met elkaar over spreken en van theologen leren dan is deze cursus iets voor u. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten:

I: Spiritualiteit van het bidden

docent: prof. dr. Markus Matthias

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar *Histoire d'une âme*) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welke rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.

II: Spiritualiteit van het vieren

docent: ds. Willy Metzger

Liturgie is het geheel van gebeden, lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden. De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uitvullen. Kerkmuziek en kerkliederen kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

III: Spiritualiteit van het leven uit genade

docent: ds. Louisa Vos

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.

IV: Spiritualiteit bij de ervaring van het het lijden

docent: dr. Theo van Willigenburg

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort



uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevroegd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.

V: Spiritualiteit van de Schrift

docent: ds. Susanne Freytag

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelders voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua (waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina ('herkauwend' lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie 'in de Bijbel' leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd, "verzadigd en dronken worden" van de vele Paasdadens van God en de belofte van het heil in Christus.

Cursus op locatie

Locatie: Maranathakerk, Steenbokstraat 86, Nijmegen

Tijd: dinsdagmiddag 14:30 – 16:00 uur

Data: 12 okt, 26 okt, 16 nov, 30 nov, 14 dec

Minimale deelname: 8 deelnemers

Aanmelding bij Susanne Freytag:

ds.freytag@lutherszuidnederland.nl of 06-4395 5283

Kosten: (tenzij u vorig jaar al hebt betaald) 20 euro (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt)

De kosten van de cursus kunt u contant betalen tijdens de eerste bijeenkomst.

Online cursus

U kunt de cursus ook online volgen.

Het cursusgeld voor de online cursus bedraagt 12,50 euro (reader met rekening wordt toegestuurd).

Opgeven via een e-mail aan: lerenvanluther@gmail.com met naam, adres en telefoonnummer.

Tijd: woensdagavond 19:30 – 21.00 uur

Data: 17 nov, 8 dec, 12 jan, 2 feb, 9 feb



Secitie Stad
Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;

e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,

e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260

23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaaldienst: A. Schalk – 350 57 39

of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 - 25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman kan uw pastorale vraag

doorgeven aan de juiste persoon of

instantie (pastor, PVD, buurtcontactgroep).

Telefoon: 024 3541133 / 06 413 613 27 of

per e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com



Secitie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: 024 - 344 14 46 (bereikbaar op

werkdagen van 7.00–23.00u) of mail naar:

secretariaat@ontmoetingskerk.net



Oecumenisch Citypastoraat /
Stadskerk Nijmegen

In het centrum zijn activiteiten van het

Oecumenisch Citypastoraat in de

- Stevenskerk: www.stadskerknijmegen.nl

postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen

- St. Jacobskapel: Glashuis 4, 6511 CR

Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl

- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)

Pastorale contactadres:

Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,

e-mail: pootjohanna@gmail.com

adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen

Steunfonds OCP: NL96 INGB 0003957056



Landwijk
Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Coördinator: Jeanette van der Zande

jvanderzande8@upcmail.nl; 06-25307369.

In memoriam

Cor Tuinhof - Jonker

Op 19 september overleed Cornelia Johanna Hendrika Tuinhof-Jonker, in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde de laatste jaren van haar leven in Woonzorgcentrum Nijeveld. Als schippersdochter bleef het water een liefde, als onderwijzeres waren kinderen een liefde.

Cor Tuinhof toonde veel belangstelling voor mensen uit haar omgeving. Zij was actief op meerdere terreinen, en met name bij Passage, dat in haar tijd de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) heette. Deze organisatie was feministisch avant la lettre, en het feministisch streven was Cor niet vreemd. Ze kon in gespreksgroepen haar mening goed onder woorden brengen, met een zekere directheid. Ze was besluitvaardig, en de uitdrukking als "een genomen besluit brengt rust" zou zij bedacht kunnen hebben.

Ingrijpend was de ervaring met haar jong overleden dochter Bouwien, en evenzeer het overlijden van haar man Dick.

Haar geloof vormde een belangrijke inspiratie in haar leven. "Zij is geborgen in Zijn vrede", zo staat het boven aan de rouwbrief.

Jan Waagmeester

Protestantse Vrouwendienst

Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Beste bezoek(st)er(s) van de PVD-middagen, tijdens de persconferentie van 14 september kregen we te horen dat er weer versoepelingen worden doorgevoerd. Gelukkig zijn er minder coronapatiënten en zijn er steeds meer mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. De anderhalve meter maatregel wordt afgeschaft! Dit biedt mogelijkheden om weer middagen voor u/jullie te organiseren.

Als deze Over & Weer uitkomt, hebben wij onze eerste middag van het nieuwe seizoen al achter de rug. We kwamen op 30 september bij elkaar in de kerkzaal met een feestelijke traktatie en heeft Frank Antonie van Alphen, verhalenverteller en Kaaisjouwergids in de Benedenstad, ons het één en ander verteld over oud-Nijmegen.

De volgende middag zal op 28 oktober worden gehouden. We houden u op de hoogte.

Wat zijn wij blij dat we een nieuwe dominee voor Nijmegen hebben. We heten ds. Wouter Slob van harte welkom en hopen hem snel een keer te mogen ontmoeten.



Heeft u de intrededienst van ds. Wouter Slob niet kunnen zien, dan kunt u deze terugkijken op de website van de Ontmoetingskerk www.ontmoetingskerk.net door op de tegel "beelduitzendingen" te klikken.

Hartelijke groeten en tot ziens, de dames van de Vrouwendienst.

Zuid-West-Oost

Blij zijn we, dat ds. Wouter Slob het beroep dat op hem gedaan is, heeft aanvaard en op 12 september bevestigd is in onze Protestantse Gemeente Nijmegen.

Hij is voortvarend aan zijn arbeid in de 'wijngaard' begonnen. Kennismakingen zijn aan de orde van de dag. Zijn enthousiasme en betrokkenheid werken stimulerend.

We zien er naar uit, dat hij zich ook tijdens een ouderenmiddagbijeenkomst zal laten zien en vooral horen! Dàt hij dat doen zal, daar twijfelen we niet aan.

De Protestantse Kerk van Nijmegen beaamt zich op dit moment nog over wat wel/niet verantwoord is om te doen met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd met ingang van 25 september. Desalniettemin hebben wij als Protestantse Vrouwendienst besloten om een ouderenmiddag te organiseren op dinsdag 19 oktober en 16 november. Tegen die tijd zullen we bekijken hoe we die middagen op een veilige manier kunnen invullen.

Als u, die dit leest, niet bekend bent met de maandelijkse bijeenkomsten van ouderen, georganiseerd door de Protestantse Vrouwendienst (vaak aangeduid met P.V.D.), dan kunt u informatie inwinnen op de website van de Maranathakerk en bij Addie Wanders (zie telefoonnummer onder dit bericht). Kort gezegd: op de 3e dinsdag van elke maand is er voor 65-plussers een gezellige bijeenkomst in de grote zaal van de kerk. Kom eens een kijkje nemen. Als u het leuk vindt om samen met een vriend(in) of kennis te komen, dan zullen we hen ook van harte welkom heten, als hij/zij geen lid is van onze kerk.

Voor 19 oktober vragen wij u een foto mee te brengen. Een foto waarover u in een groepje van 3 of 4 mensen iets wil vertellen. De foto's kunnen een mooie aanleiding zijn om elkaar beter te leren kennen, om vreugde, lief en leed te delen.

Onder voorbehoud hebben we voor 16 november de heer Peter Schipper gevraagd met zijn presentatie van 'Klokken door de eeuwen heen'. Rode draad vormen Nederlandse klokken, maar er worden ook excursies naar het buiten-

land gemaakt. Zo kunnen we kennis maken met de wereld van zonnewijzers, vuuruurwerken, staartklokken, comtoises en nog veel meer.

Omdat we zo'n middag met een kwetsbare groep mensen bij elkaar zijn en daar rekenen wij, vrijwilligsters, onszelf ook toe, voelen we onze verantwoordelijkheid voor uw en ons welzijn. Wij gaan er daarom van uit, dat u volledig gevaccineerd bent, als u deze middagen wilt bijwonen.

Op 8 september is op 89 jarige leeftijd Saartje van Brenk- van Eck overleden. Saar heeft een bewogen leven gehad. Al heel jong verloren zij en haar zusje hun ouders. Ze werden opgenomen in het Protestantse weeshuis, waar vader en moeder van der Werf een heel goed vervangend thuis boden aan de weeskinderen. Toen Saar getrouwd was, hebben zij en haar man vele jaren weeskinderen uit kinderdorp Neerbosch een vervangend thuis geboden in weekends en vakanties. Dat hun huis aan de Ariënstraat eigenlijk al vol was met hun eigen 5 kinderen, werd niet als een belemmering gezien. "Ik weet wat het is om geen ouders te hebben", zei ze. Vandaar!

Saar is ook veel jaren medewerkster geweest bij de Protestantse Vrouwendienst. Toen ze dat niet meer kon, werd ze een trouwe bezoeker van de PVD middagen.

Sinds enkele jaren was de Honinghoeve haar thuis. Haar lichaam en geest lieten haar langzaam in de steek. De coronatijd, en het niet fysiek naar de kerk kunnen gaan, heeft haar veel verdriet gedaan. Haar bijbeltje zat vol met briefjes met mooie teksten en gedichten, waar ze dagelijks in las.

Op dinsdag 14 september heeft de afscheidsdienst en begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Rustoord. In de kerkdienst van 19 september is haar naam bijgeschreven in het gedachtenisboek. Ter nagedachtenis aan Saar is couplet 5 gezongen van haar lievelingspsalm: "De Heer is mijn herder. Hem blijf ik gewijd."

Met een hartelijke groet namens de medewerkers van de PVD,

Addie Wanders,
telefoon: 024 355 84 71

Algemeen

De geneugten van goede verzorging

Ik voelde mij als tuin erg in mineur sinds ik getuige ben geweest van het vellen van onze heilige eik.

Hij had zich in ruim 60 jaar ontwikkeld tot een forse en trotse eik. Sinds een paar jaar was hij de meest imposante verschijning in onze tuin, precies op de juiste plaats naast de Ontmoetingskerk. Maar opeens stagneerde de groei en werd het bladerdek dunner en dunner. Daar deed de processierups ook geen goeds aan. Zodra ze gregoriaanse gezangen hoorden, trok de schare rupsen in processie over de takken. Daarna vraten ze mij kaler een kaler. Zo kon het niet langer en van hogerhand werd beslist dat kappen het beste was. Onze eik werd in korte tijd professioneel omgelegd en met wortel en al weg gefreesd. Ik miste gelijk het ruisen van zijn bladeren. Maar er werd al snel werk gemaakt om te zoeken naar een waardige opvolger. En ik prijs mij gelukkig met de aanplant van een jonge notenboom. Die gaat in de toekomst prachtige noten leveren, zeker nu pastor Joska hem ingezegend heeft. Ook zal hij over enige tijd schaduw leveren voor de vaste boombankzitters.

Na deze dramatische periode kwam ik weer spontaan tot leven. De bedden maagdenpalm straalden met hun witte en blauwe kleden. Ook de tulpen lieten zich in volle pracht zien. Intussen schoten overal de "Vergeet-me-nietjes" uit de grond. Kortom het was weer een lust om te zien.

In deze tijd verheug ik mij altijd weer op het gekriebel van de harken en schrapers. Het geeft mij lucht en bevrijdt mij van overtollige groen. Ook van de mollenfamilie kan erg genieten, ze kruipten en graven dat het een lieve lust is. Binnenkort zal het insectenhotel weer volgeboekt zijn, ja ik ga met de tijd mee. In het voorjaar heb ik genoeg aan de toevloed van licht en water. Maar in de drogere tijden heb ik echt wel dorst en snak ik naar water. Daar kan onze bron mooi in voorzien.

Aan mijn uiterlijk wordt ook regelmatig aandacht besteed. Uitgebloeide bloemen en overdadige begroeiing worden weggeknipt. Ik zie er na zo'n behandeling weer mooi opgetut uit. Ik geniet altijd van de gezellige drukte van mijn verzorgers en hoor ze gezellig koffiedrinken.

Ook de bezoekers laten zich niet onbetuigd. Ze genieten al zittend in mijn tuin en laten zich enthousiast uit als ze weer iets nieuws gezien hebben. Sommige krijgen inspiratie van mij en schrijven mooie poëzie.

Wat wil je als Ontmoetingstuin nog meer? Ik laat mij graag nog vele jaren verzorgen.

Gerard Pijnappels



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 024 - 3234854
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Algemene adressen

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries / ds. Richart Huijzer /
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
tel. (024) 3613320

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
mw. Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
mail ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levensvragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 26 oktober binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 24 oktober.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Sabine Schols en Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2021

nummer 8 - 26 oktober

nummer 9 - 7 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Taizéviering
1 oktober 2021 19.30 uur
Kapel RK begraafplaats
Beek-Ubbergen



verbondenheid

Liefde is verbondenheid
zonder oordeel

- Eckhart Tolle -

zie pagina 6

Zondag 3 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	drs. Thomas van Heerde
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ton Bun
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	diaken Theo van Driel

- Collecte voor:
1. Stichting Het Kruispunt
 2. Israëlzondag

Zondag 10 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	werkgroep L&E
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	geen dienst

- Collecte voor:
1. Stichting Mawteni
 2. Plaatselijk jeugdwerk

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren of terugkijken.



Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

Nieuwe regels omtrent kerkbezoek

Vanaf 25 september gelden de volgende regels met betrekking tot kerkbezoek en Covid-19:

- * Aandacht voor de mensen uit de risicogroepen (senioren, diabetici, personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht)
- * Handen ontsmetten bij binnenkomst
- * Geen registratie
- * Geen gezondheidscheck
- * Geen mondkapjesplicht
- * Onverminderd geldt bij klachten: blijf thuis en laat je testen
- * Collectes: 2 collectes met mandjes bij de uitgang + digitaal behouden
- * Goed ventileren, vooraf, achteraf en als het kan toch ook tijdens de dienst of activiteit
- * Geen verplichte 1,5 meter; wel gepaste afstand. Geef elkaar de ruimte!
- * Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

Zondag 17 oktober

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Maranathakerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Hetty de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

- Collecte voor:
1. Wereldvoedseldag (Kameroen)
 2. PGN

Zondag 24 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	Hettie Oudelaar
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Henk Gols / Leo Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

- Collecte voor:
1. Stichting GAST
 2. Nederlands Bijbel Genootschap

Zondag 31 oktober

Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijsma
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	Hervormingsdag

- Collecte voor:
1. Algemeen diaconaal werk
 2. PGN