

Een praktijk van presentie

Mijn leermeester, Andries Baart, was de grondlegger van de presentietheorie. "Aandachtig en toegewijd bij kwetsbare mensen blijven en met steun, hulp en zorg bijdragen aan een goed leven waarin zij gezien, gehoord en in tel zijn." Dat is wat hij ons als werkzame pastores in het diaconaat probeerde bij te brengen en elk woord uit zijn definitie was even belangrijk. Nee, niet alleen maar er zijn, maar aandachtig en toegewijd zijn. Niet een leven willen veranderen, maar bijdragen aan een goed leven. En dat ook nog eens zonder eigen belang. Het gaat er niet om dat mensen je aardig vinden of dat er meer mensen in de kerk komen, maar dat ze een goed leven hebben.

Het werk van de diaconie wordt deels bekostigd door de landelijke kerk. Zo draagt Kerk in Actie voor 40% bij aan de salariskosten van de diaconaal werker en ze doet dat vanwege het belang van de presentie in een stad die veel maatschappelijke problemen kent.

Kenmerkend voor presentie is de lange aanlooptijd voordat je resultaat ziet. Geduld hebben dus, eerst je ogen en oren de kost geven. Niets voor ongeduldige kerkenraden dus, die soms snel resultaat willen boeken. Tijdens onze opleiding werden we een week ondergebracht in de wijk Crispijn in Dordrecht. Een groot deel van de tijd werd doorgebracht met rondlopen. Aandachtig kijken, aandachtig luisteren naar wat de wijk je te zeggen heeft.

Binnenkort komen de werkers van Kerk in Actie verhalen ophalen in Nijmegen. Nee, geen resultaten, maar persoonlijke verhalen. Verhalen van Lucy bijvoorbeeld, de straatpastor van het Kruispunt, die vorig jaar de compassiepluim kreeg. We bellen elkaar regelmatig, soms over een bezoeker die zich in de nesten heeft gewerkt, maar soms ook om elkaar te bemoedigen.

Bent u weleens in de Titus Brandsmakapel geweest in de Kroonstraat? Een plaats waar iedereen welkom is, waar het niet uitmaakt wie je bent of wat je doet, maar waar je benaderd wordt als mens, uniek schepsel van God en het daarom waard bent om met respect benaderd te worden. Samen met een nieuw bestuur, een enthousiaste pastoraatsgroep en vrijwilligers proberen we de straatpastor te ondersteunen, zodat zij niet omvalt en haar werk kan blijven doen.

Verhalen van Philinde, de studentenwerker, die Perplex ondersteunt. Een plaats waar ook de inloop van de Verwondering is ondergebracht en waar studenten elkaar ontmoeten. Ze begonnen dertig jaar geleden als initiatief vanuit de gezamenlijke kerken. Het is een plaats waar samen geboden wordt voor de stad en de campus en waar studenten op verhaal komen. Elke donderdag wordt hier een lunch aangeboden tegen een schappelijke prijs en 's avonds komen er studenten en andere bezoekers voor de warme maaltijd. De studenten schamen zich er niet voor om hun onkerkelijke studiegenoten mee te vragen en zo ontstaan boeiende gesprekken aan tafel. De jongeren zijn enthousiast, hebben een prachtige locatie en willen zoeken naar wegen om diaconaal bezig te zijn. Samen met de studentenwerker, het bestuur en een klankbordgroep zoeken we naar een weg om present te zijn in de binnenstad.

Natuurlijk mag je gerust eens binnenlopen, wie weet word je net zo geraakt als ik, toen ik onlangs constateerde dat ik hier mijn inspiratie vind voor het werk in Gods wijngaard. Verhalen van Horst en andere vrijwilligers die elke zaterdag brood inzamelen bij bakkers in Nijmegen, dat inpakken in de Antonius van Paduakerk en door weer en wind distribueren naar mensen die Buiten de Boot vallen, buiten elke regeling, zoals de Voedselbank. Horst rijdt

elke zaterdag (zelfs op kerstavond!) veel adressen af om hen van brood te voorzien. Onlangs zat ik ergens aan de maaltijd waar mensen met een grote en smalle beurs elkaar ontmoeten. Toen ik vertelde over dit initiatief merkte ik aan één van de gasten dat ze best wat "brood voor onderweg" kon gebruiken. Wat geweldig als je dan gewoon kunt zeggen, dat iemand welkom is zonder formulieren in te hoeven vullen.

En dan zijn er natuurlijk nog de verhalen van "onze" Roelf, die elke vrijdag op tijd aanwezig is in de Haard om de deur open te doen, de verwarming aan te zetten en de soep op te warmen. Samen met enthousiaste vrijwilligers vanuit de diaconie zet hij zich in om onze bezoekers een warmteplek te bieden. De aantallen doe er niet toe, als de mensen die komen zich maar gehoord en gezien voelen en voelen dat ze in tel zijn.

Laten we dit soort verhalen maar veel tegen elkaar blijven vertellen en samen bijdragen aan een praktijk van presentie.

Theo van Driel

WARMTE plek

Elke vrijdagmiddag in De Haard



13.00 uur: Soepie doen
Gratis soep en brood

14.00–16.00 uur: Inloop
Gratis koffie en thee
en spreekuur





Kerkdiensten

Woensdag 22 februari

Oecumenische gebedsdienst in het kader van de stedelijke herdenking van het bombardement op Nijmegen, 79 jaar geleden. Voorganger is ds. Wilma Hartogsveld.

12.00 - 12.30 uur in de Stevenskerk

De Lutherse kerk is vanwege de herdenking open van 12.00 tot 15.00 uur, met warme soep, koffie en thee.

Zondag 5 maart

Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Jan ter Avest
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	diaken Theo van Driel
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - Zending: Palestina
2. PGN

Zondag 19 maart

Bartholomeuskerk	10.00 uur	Daniëlla Martina
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (oec.)
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Janine Kallen
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag (HA)
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - Missionair werk
2. PGN

Zondag 26 maart

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Rainer Wahl
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - Werelddiaconaat
2. PGN: onderhoud gebouwen

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken via:
www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

Zondag 19 februari

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Henk Gols
Ontmoetingskerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag (HA)
Studentenkerk	geen dienst	

Collecte voor: 1. Stichting Straatmensen in Nijmegen
2. PGN

Zondag 26 februari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Marieke Fernhout
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Trees Versteegen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - Zending: Zambia
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 12 maart

Maranathakerk	09.30 uur	<i>onderwegdienst door</i>
+ Ontmoetingskerk	<i>werkgroep</i>	<i>Diaconie in Maranathakerk</i>
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - Binnenlands diaconaat
2. PGN: werkgroep Diaconie

Op 12 maart verzorgt de werkgroep diaconie de gezamenlijke kerkdienst onder het thema: *Uit liefde voor jou*. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is.



Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.



Zondag 2 april

Maranathakerk	09.30 uur	Hettie Oudelaar
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W. Boon
Studentenkerk	zie achterpagina	voor meer informatie

Collecte voor: 1. 40 dagentijd - PaasChallenge
2. PGN

Zomaar een diaconale dag

Hoe gaan we om met de ons gegeven tijd? Hoe we omgaan met onze tijd zegt veel over ons en onze tijd. Waar zouden we meer tijd voor willen hebben en waar zouden we minder tijd aan willen besteden?

Het is een soort paradox dat we steeds meer 'vrije' tijd hebben gekregen en wie met pensioen is heeft alleen nog maar 'vrije tijd' en ondertussen wordt de vrije tijd weer overladen met heel veel verplichtingen die we onszelf opleggen.

De consumptiemaatschappij is ook op onze vrije tijd gebouwd. We gingen korter werken en daardoor konden we in onze vrije tijd gaan consumeren waardoor vervolgens de economie weer gestimuleerd wordt. De 'vrijtijds-economie' is booming business.

Werktijd en vrije tijd willen we graag duidelijk van elkaar scheiden, maar de werkelijkheid is dat dit steeds meer door elkaar heen loopt. Het thuiswerken dat we sinds corona steeds meer zijn gaan doen heeft dit versterkt.

Ondertussen lijken we steeds meer slaven van de tijd te worden. Tijd moet altijd zinvol worden besteed. Naast het werk willen we tijd besteden aan sport, vrienden, cultuur, hobby's, vakanties en ga zo maar door. Is er nog tijd om te rusten, te luieren, tijd om zich te vervelen, te niksen?

In reclames zie je ze voorbij komen de beelden van het verlangen naar onthaasting. Let u daar maar eens op hoe vaak producten worden verkocht met de belofte van ontspanning. Ja en dan gingen we ook nog besparen op tijd. We zijn dol op apparaten die ons werk uit handen nemen. Ook aan onze maaltijden willen we maar weinig of geen tijd besteden. Veel kant en klare producten nemen ons werk uit handen.

Men heeft naast het werk ook liever tijd voor zichzelf dan voor het nut van het algemeen. Anders is het voor de gepensioneerden. Die verruilen vaak het betaalde werk voor vrijwilligerswerk dat hen weer nieuwe mogelijkheden biedt.

Hoe we met onze tijd omgaan zegt iets over onszelf, onze waarden. Door welke (tijd-)geest laten we ons daarbij leiden? Vanuit het geloof bezien is de tijd allereerst een geschenk, geschonken tijd. Elke dag is een geschenk van mogelijkheden. Met een geschenk gaan we anders om dan met een opgave of een plicht. Omdat de ons gegeven tijd een geschenk is, mogen we ervan genieten en kunnen we in alle vrijheid met de tijd omgaan. Wie zo met de tijd kan omgaan schenkt zichzelf meer ruimte.

De kunst is daarbij om af te stemmen op het moment. Of zoals Prediker het zegt 'alles heeft zijn tijd'. Elk moment in de tijd heeft zijn eigen karakter en eigen kansen. In deze ons geschonken tijd kunnen we zo precies datgene bijdragen aan de wereld om ons heen wat binnen onze mogelijkheden ligt. We hoeven onszelf hierbij niet te overvragen.

Zo kunnen we ons altijd opnieuw de vraag stellen: Wat vraagt dit moment van mij, wat is het goede voor dit moment. En het antwoord op deze vraag is op elk moment in de tijd een andere. Dat is pas 'vrije tijd'!

ds. Susanne Freytag



Bijbelleesrooster

vrijdag	17 februari	Psalm 24	zaterdag	11 maart	Psalm 25:1-11
zaterdag	18 februari	1 Korintiërs 3:1-9a	zondag	12 maart	Psalm 25:12-22
zondag	19 februari	1 Korintiërs 3:9b-23	maandag	13 maart	Numeri 14:11-25
maandag	20 februari	1 Korintiërs 4:1-13	dinsdag	14 maart	Numeri 14:26-35
dinsdag	21 februari	1 Korintiërs 4:14-21	woensdag	15 maart	Numeri 14:36-45
woensdag	22 februari	Matteüs 6:1-18	donderdag	16 maart	Psalm 5
donderdag	23 februari	Matteüs 6:19-34	vrijdag	17 maart	Romeinen 7:1-12
vrijdag	24 februari	Matteüs 7:1-12	zaterdag	18 maart	Romeinen 7:13-25
zaterdag	25 februari	Romeinen 5:1-11	zondag	19 maart	Romeinen 8:1-11
zondag	26 februari	Romeinen 5:12-21	maandag	20 maart	Romeinen 8:12-21
maandag	27 februari	Romeinen 6:1-15	dinsdag	21 maart	Romeinen 8:22-30
dinsdag	28 februari	Romeinen 6:15-23	woensdag	22 maart	Romeinen 8:31-39
woensdag	1 maart	Numeri 10:11-36	donderdag	23 maart	Numeri 20:1-13
donderdag	2 maart	Numeri 11:1-9	vrijdag	24 maart	Numeri 20:14-21
vrijdag	3 maart	Numeri 11:10-23	zaterdag	25 maart	Numeri 20:22-29
zaterdag	4 maart	Numeri 11:24-35	zondag	26 maart	Psalm 95
zondag	5 maart	Psalm 106:1-23	maandag	27 maart	Numeri 21:1-9
maandag	6 maart	Psalm 106:24-48	dinsdag	28 maart	Numeri 21:10-20
dinsdag	7 maart	Numeri 12:1-16	woensdag	29 maart	Numeri 21:21-22:1
woensdag	8 maart	Numeri 13:1-3,17-24	donderdag	30 maart	Psalm 50:1-15
donderdag	9 maart	Numeri 13:25-33	vrijdag	31 maart	Psalm 50:16-23
vrijdag	10 maart	Numeri 14:1-10	zaterdag	1 april	Numeri 27:12-23

Blik op de Kerkenraad (51)



Een korte 'Blik' in deze editie van Over & Weer, want de laatste Over & Weer lag nog maar onlangs op de (digitale) mat en er verscheen eind januari een uitgebreide Omroeper. Wat is er op dit moment dan nog meer te melden?

Project Veilige Gemeente

Het is goed om te weten dat er een intergemeentelijke projectgroep al een tijdje aan de slag is die zich bezighoudt met de vraag hoe we een veilige gemeente kunnen zijn. 'Veilig' in die zin dat mogelijk grensoverschrijdend gedrag naar elkaar toe voorkomen wordt, of dat bij een signaal in die richting daarop direct actie wordt ondernomen.

Iedereen, maar dan ook iedereen moet zich veilig voelen in onze kerkgemeenschap. De mogelijke gedachte dat grensoverschrijdend en intimiderend gedrag binnen de protestantse kerk niet zouden voorkomen, wordt helaas telkens weer door berichten van links of rechts gelogenstraft. Ook binnen onze eigen kerkelijke gemeente kan het – zeker statistisch gezien – voorkomen, met de nadruk op 'kan'. Voor die gevallen dát het voorkomt, moeten we als kerkenraad weten hoe hiermee om te gaan of hoe gehandeld moet worden. Juist daarvoor moet een protocol op de plank komen te liggen. En daar is de genoemde projectgroep mee bezig – werkt momenteel aan de afronding van haar advies.

Samenwerking met buurgemeenten

Hiervoor is gezegd dat er een intergemeentelijke projectgroep aan de slag is gegaan. Het intergemeentelijke zit 'm in de samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Heumen, de Protestantse Gemeente Groesbeek en dan uiteraard onze PGN. Naast het opstellen van een protocol hoe te handelen en een gedragscode jegens elkaar worden ook twee vertrouwenspersonen gezocht. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert de gemeenten twee personen te benoemen. Liefst een man en een vrouw, en die niet bij het bestuur van de kerk zijn betrokken of anderszins 'diep' in het gemeentewerk zitten. Eigenlijk meer personen op enige afstand en met kritisch vermogen. Uiteraard moeten deze nog te vinden personen direct en altijd bereikbaar zijn. Binnenkort zal de projectgroep haar advies uitbrengen aan de kerkenraden van de drie PG'en. De respectievelijke kerkenraden kunnen desgewenst daaraan nog eigen specifieke aandachtspunten toevoegen, daarin staan zij vrij. De twee vertrouwenspersonen zullen voor alle drie de gemeenten gaan werken.

Als straks de besluiten over dit alles zijn genomen, zal u als gemeente verder worden ingelicht. Het is namelijk van belang dat iedereen zich bewust is en rekening houdt met de vraag hoe de ander op jouw gedrag reageert of zou kunnen reageren.

Tot zover berichtgeving over dit enige onderwerp in deze 'Blik' – wordt uiteraard vervolgd.

Gerbrand Hoek, scriba

College van Kerkrentmeesters

Een leuke kant van kerkrentmeester zijn

Op donderdag 17 november bezocht ik de jaarvergadering, tevens een symposium, van de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer).

Na een korte inleiding door de voorzitter kwam ds. Erick Versloot aan het woord. Een predikant die ongelofelijk veel van kerkmuziek weet.

Hij heeft een schatkist bij zich. "Is er iemand die wil kijken wat er in de kist zit?" vraagt hij aan een zaal vol volwassenen. Na enige aarzeling is er iemand die het aandurft naar voren te komen en het kistje open maakt. Daar ligt de schat. Het is een liedboek. Ons liedboek.

Inderdaad, een schat aan liederen. Met kleine stapjes gaan we aan de slag met een paar liederen. Oud of nieuw, in welke context is het lied geschreven. Wat zegt een lied van toen tegen ons in deze tijd. Met passie en humor neemt hij ons mee van Valerius tot Huub Oosterhuis en Sietse de Vries. Daarna is de beurt aan Alain Verheij. Ook een predikant, een rasverteller. Lid van het theologisch elftal. Met veel, heel veel humor vertelt hij verhalen over geld en goed in de Bijbel. Ook uit de zaal mogen vragen gesteld worden. Helaas gaat ook dit veel te snel voorbij, maar we hebben op een leuke manier een andere kijk op de Bijbelse geschiedenis gehad. Dan wordt het gedeelte voor de pauze afgesloten een 2e bijdrage van Eric Versloot.

In de pauze staat de koffie met gebak klaar en in de wandelgangen is er genoeg tijd om aan de praat te raken met andere mensen. Ik raak in gesprek met Erick Versloot en koop een van zijn boekjes "Waar ben ik in hemels naam mee bezig?", dagboek van een dominee. Volgens hem is het het mooiste beroep dat er bestaat. Er zijn meer mensen die met hem wat woorden willen wisselen en zo ga ik maar es verder de hal in. Het is wat manoevreren met mijn rolstoel, maar ik voel me een blij mens dat ik dit kan meemaken. De gong gaat, we zoeken onze plaatsen weer op en zingen een lied met ds. Versloot aan de piano.

Hierna volgen de reguliere zaken van een jaarvergadering. Afscheid en welkom, mensen gaan en mensen komen. De conclusie die ook hier opgaat is: uitdagingen liggen daar waar vrijwilligers met beroepskrachten samenwerken. Na het luisteren gaan we weer zingen, nu gaan we Psalm 121 met Erick instuderen. Op weg naar Jeruzalem. Hij deelt de goed gevulde kerk in tweeën, het Priesterkoor aan de ene kant en het Pelgrimskoor aan de andere zijde. We gaan op naar Jeruzalem, na de voor velen toch al lange reis gaat de weg bergop en je ziet er echt als een berg tegenop om deze weg te gaan. Maar... De Heer zal er zijn! We gaan verder met een Spaans Gloria a Dios! Lied uit Peru. De boodschap is voor de hele wereld.

Het was een goede middag waar ik geleerd heb over toekomstgericht kerkbeheer. Ik ben weer wat wijzer en heel wat vrolijker geworden. De leuke kant van kerkrentmeester zijn!

Loes Hogeweg

Gevraagd: Kerkrentmeesters!

Heeft u hier belangstelling voor? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Barend de Gooyert, waarnemend voorzitter CvK: b.degooyert@chello.nl

GO en het bij elkaar

GO@PKN-Nijmegen.nl



Even buurten.... Samen aan de koffie..... Samen zingen.... Samen wandelen.....
 Ook al zijn we behoorlijk individualistisch geworden in de loop der eeuwen (soms op het egocentrische af), toch zoekt de mens steeds de ander op. In een relatie of binnen een groep gebeurt heel wat: je wordt gezien en gehoord en raakt zelf geboeid door en betrokken bij de levens van anderen. Binnen de kerk zijn er ook allerlei soorten groepen: koor en cantonij, gespreksgroepen, werkgroepen, buurtcontactgroepen. Door dit "samen" kun je niet uit de boot vallen, want er is altijd wel een ander, die jou de hand reikt. Eigenlijk vorm je samen een kring zoals in het Mexicaanse beeldje: je hebt een band met elkaar, houdt elkaar vast. En is er met iemand iets aan de hand, dan toont de kring haar kracht, want de anderen bekommeren zich om jou.



Deze column schrijf ik altijd naar aanleiding van iets dat op mijn pad komt en dat thema komt vaak op diverse manieren voorbij als ik me openstel. Vanmorgen gebeurde dat via mijn wekkerradio; op Sky Radio zong Bob Marley: "Let's get together and be alright". We komen samen in de kerk: het grotere contact. Maar "kleinere" contacten voeren mensen nog dichter naar elkaar toe. De buurtcontactgroepen zijn hier een mooi voorbeeld van: samen drinken en soms ook eten, wandelen, film kijken, praten over essentiële onderwerpen en elkaar zo beter leren kennen, maar ook meer leren over allerlei zaken en over de anderen. Betrokken zijn als het in het leven tegen zit of mee blij zijn als er iets moois gebeurt.

Ik zou iedereen willen aanraden zich bij een groep aan te sluiten of een groep zelf samen te stellen. In deze tijd van over elkaar heen buitelandse crises, behoefte je er niet alleen voor te staan. Let's get together!

Michèle van der Steenstraten

Samen op weg
naar Pasen

Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen. Hieronder staat er een, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Albert Servaas.



"voetspoorzoeken" op de kruisweg

De kruiswegstaties bieden de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. Dit kun je doen door de kruiswegstaties langs te gaan, waarbij je je bezint op wat deze lijdensweg van Jezus Christus voor jou betekent.

In de Veertigdagentijd van dit jaar willen we dat als gemeenteleden gezamenlijk doen. Daartoe is het volgende programma samengesteld:

Woensdag 22 februari

welkom in de Aswoensdagdienst in de Ontmoetingskerk, 19.00 uur.

Woensdag 1 maart

achtergrond en betekenis van de kruisweg-staties door ds. Wouter Slob, Maranathakerk 19.30 uur.

Zondagmiddag 12 maart

Wandeling Heilig Landstichting: begraafplaats en Cenakelkerk met Marije Klijnsma.

Woensdag 8 maart en woensdag 22 maart

creatieve middagen in diaconaal centrum De Haard om zelf een kruiswegstatie te maken met Ella Heusinkveld en Hetty Jongepier, van 13.30 -16.00 uur.

Donderdag 30 maart

film The passion of the Christ met ds. Wouter Slob, Maranathakerk, 19.00 uur, vanaf 19.30 inloop.

Doe je mee? Of wil je eerst meer informatie?

Bel ons dan of stuur een mail of appje:

Ineke Stoffels 06-831 297 57 / glmstoffels@ziggo.nl
 Hetty Jongepier 06-118 035 14 / hjongepier@chello.nl
 Ella Heusinkveld 06-144 395 34 / jeheusinkveld@hotmail.com

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

- diaken Theo van Driel:
tel: 06 - 181 936 12
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Vervalste e-mail

Tot mijn grote spijt is me duidelijk geworden dat er e-mails worden gestuurd uit mijn naam. Het afzeggende adres [dominee.pkn-nijmegen@outlook.com] heb ik nooit gebruikt. Niet op reageren dus!

De adressen die ik wel gebruik zijn:
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl en
whslob@hotmail.com

Studieverlof

In de week van 5-12 maart heeft ds Wouter Slob studieverlof.



Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op PGNijmegen

In memoriam

Arie van 't Spijker

Op 27 januari is in het Radboud-ziekenhuis overleden de heer Arie van 't Spijker. Ruim anderhalf jaar geleden werd bij Arie longkanker geconstateerd. De behandeling leek eerst goed aan te slaan, maar na ongeveer een jaar kreeg Arie weer klachten. In het najaar bleek de ziekte weer terug. En uiteindelijk ging het snel. Nog volop in het leven en met een jong gezin was loslaten een moeilijke opgave. Arie was vol vertrouwen en had voor zichzelf geen angst om te sterven. Maar het idee dat hij zijn geliefden zou moeten achterlaten, Nienke, Bart, Thijs, Onno en Michiel, was erg moeilijk. Dat zij hem zouden moeten laten gaan, net zo.

In een dienst die samen met collega Van der Vange was voorbereid, hebben we op 2 februari in een afgeladen kerk afscheid genomen van Arie. We mogen hem veilig weten in Gods handen en wensen en bidden Nienke, de jongens, en de zeer betrokken wederzijdse families alle kracht en troost toe.

Ds Wouter Slob

Els Harkema

Op 29 december overleed Els Harkema, Kastanjelaan 36. Zij werd 76 jaar. Ze stond bekend om haar sociale inzet binnen de kringen waarin ze verkeerde. Kerkelijk leefde zij wat op de achtergrond. Ze bezocht de avonddiensten, en dat is intussen behoorlijk verleden tijd. Maar tegelijk was ze betrokken bij de gemeente. Dat toonde ze in bezoekwerk waar ze jaren aan meewerkte. Zij kreeg een ongeneeslijke ziekte en overleed nadat ze het leven in vrede uit handen gegeven had.

Jan Waagmeester

Bij de diensten

In de startdienst van dit seizoen werd gelezen uit Lucas 15: 1-7, de gelijkenis van het verloren schaap. De lezing werd gebruikt als aanleiding om vragen te verzamelen en één vraag sloot bij de lezing aan: Wat moeten de andere schapen in de tussentijd?

Op 19 februari lezen we dezelfde tekst in de Bartholomeüskerk en gaan er nadrukkelijker op in. We vieren daarbij ook het avondmaal. Voorganger is ds Slob.

Diaken Theo van Driel gaat voor in de Ontmoetingskerk en ds Henk Gols gaat voor in de Maranathakerk.

Op 26 februari is het de eerste zondag van de 40-dagentijd en besteden we aandacht aan het voorjaarsprogramma in de Ontmoetingskerk: Veerkracht.

Dit thema klinkt ook door in de vraag: 'Wat te doen als ik me verdwaald voel?'. We lezen Mattheüs 11: 28-30.

Voorganger is ds Slob.

Ds Marieke Fernhout gaat voor in de Maranathakerk.

Op 5 maart gaat ds Jan ter Avest voor in de Ontmoetingskerk. En onze pastoraal werker Marije Klijnsma in de Maranathakerk.

Op 12 maart is er een werkgroepviering verzorgd door de diaconie voor de hele gemeente in de Maranathakerk.

Op 19 maart is er in de Ontmoetingskerk een oecumenische ontmoetingsviering. Die beginnen altijd om 10.30 uur.

In de Maranathakerk gaat ds Rainer Wahl voor.

In de Bartholomeüskerk in Beek gaat mw Daniëlla Martina voor.

Op 26 maart staat een 'grote vraag' op de agenda: Is het beeld van God in de loop der tijd veranderd? Is het allemaal 'maar projectie', en wat zou dat betekenen voor het geloof? Naar aanleiding van Deut 4: 14-19 en Fil 2: 6-11 gaan we deze vraag bespreken in de Maranathakerk. Of er in ieder geval een begin mee maken... Voorganger is ds Slob. In de Ontmoetingskerk gaat ds Rainer Wahl voor.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

De volgende ouderenmiddag dit jaar is op donderdag 23 februari. We mogen de heer Jaap Mooij ontvangen, die ons het een en ander komt vertellen over de oorlogstijd in de periode 1943 en 1944, over bijzondere mensen in het verzet en het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944.

Hij zal ook een film vertonen 'De pijn, die blijft in Nijmegen, na het bombardement' en een film over de herdenking van Truus Mast en het 'Truus Mastpark'. Het zal een interessante middag worden en wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn.

We starten om 14.00 uur met koffie/thee en een traktatie en gaan dan luisteren naar de heer J. Mooij.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 21 februari contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067.

Vervoer wordt dan geregeld.

We hebben een gift van € 10,- ontvangen, hartelijk bedankt hiervoor.

We hopen u allen te zien op donderdag 23 februari.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik bijeenkomst januari

In januari hebben we een bijzonder gezellige bijeenkomst gehad. Na een nieuwjaarswens met woorden van de Vlaamse dichter Guido Gezelle, is er met veel animo gepuzzeld. Twee series tekeningen van Ab Wanders, die als rebusen gepresenteerd werden. De eerste serie betrof Nederlandse plaatsnamen. De tweede serie betrof levensmiddelen.

Menigeen gumde de met potlood ingevulde antwoorden uit om thuis aan familie of vrienden voor te leggen.

Daarna werden de tafels gedekt voor de stampottenmaaltijd: boerenkool, hachee, hete bliksem, hutspot en zuurkool. De meesten van ons hadden een kleurrijk geheel op hun bord en lieten het zich bijzonder goed smaken. Het toetje was ook verrassend lekker. Om de eerste contactmiddag van een nieuw jaar te beginnen met een gezamenlijke maaltijd is een welkome traditie geworden.

Bijeenkomst 21 februari

Alle oudere gemeenteleden, óók belangstellenden van Landwijk, nodigen we uit om dinsdag 21 februari om 14.30 uur naar de Maranathakerk te komen.

Voor wie nog nooit een P.V.D.-middag bijgewoond heeft: dit is een uitgelezen kans om een ontspannen middag te beleven.

Niek Edeling verzorgt 'huiskamerconcerten', zoals hij dat noemt.

De 'huiskamer' van de Maranathakerk is wel wat groot uitgevallen: gewoon de grote zaal, waar we altijd onze contactmiddagen hebben. Niek bespeelt allerlei, vooral onbekende en ook exotische instrumenten.

Contactmiddag 14 maart

Dinsdag 14 maart gaan we luisteren naar diverse mensen uit onze gemeente, die er al jarenlang een hobby op na houden. Zij vertellen erover, maar laten u ook kijken naar wat zij in de loop van de tijd gemaakt of verzameld hebben. Het leuke is dat er genoeg tijd zal zijn om de getoonde zaken van dichtbij te bekijken.

En van de verzameling betreffende ons koningshuis mag u spulletjes beetpakken en tijdschriften doorbladeren. Het wordt een middag waarop wij elkaar nog beter leren kennen en ontdekken hoe interessant een hobby kan zijn.

Paasviering

Deze zal zijn op dinsdag 4 april om half 3. In de volgende Over & Weer zal het thema bekendgemaakt worden.

Giften

We mochten 3 giften ontvangen: De bezorger van de Kerstgroet ontving €10,00 als dank daarvoor. Daarnaast nog €25,00 en €61,00. We zijn er heel blij mee: hartelijk dank!

Namens alle medewerksters,
Addie Wanders: tel. 3558471



Oecumenische Studentenkerk

De Studentenkerk kent een uitgebalanceerde traditie van vaste en 'ad hoc'-groepen. De vaste groepen, zoals de rouwgroep, bestaat al jaren en trekt ook al jaren een min of meer vast aantal studenten. De ad hoc-groepen ontstaan als de actualiteit daar om vraagt.

Zo zijn we vorig jaar begonnen met een long covidgroep, voor studenten die lijdten onder gevolgen van corona. Aanvankelijk zou het om een eenmalige bijeenkomst gaan, maar de teller bleef oplopen en het bleek dat er behoefte was aan een structureel platform. Dit platform is vanaf de tweede bijeenkomst online gehouden, om de eenvoudige maar vooral trieste reden dat de meeste deelnemers de energie niet hebben om naar de campus te komen. Deze long covidgroep komt nu maandelijks bijeen voor maximaal anderhalf uur, maar zelfs die relatief korte tijdspanne is voor sommige studenten al teveel. De lijnen op de campus zijn kort genoeg om deskundigen bij deze groep te betrekken. Zo schoof een hoogleraar geneeskunde die tevens werkzaam is als huisarts een vorige keer bij de long covidgroep aan.

We worden altijd weer getroffen door de mentale veerkracht van de studenten die deelnemen aan deze groep. Sommigen van hen hebben moeten stoppen met hun studie – het lukt ze gewoon niet, mentaal noch fysiek.

De onderliggende grootste angst bij deze groep studenten is natuurlijk dat 'dit' nooit overgaat, maar ze slagen er altijd weer in elkaar te bemoedigen en hoop te houden met ervaringen van kleine stapjes vooruit, tips en adviezen, hoopgevende artikelen en vooral de wetenschap dat ze niet alleen zijn.

Diepe bewondering voor deze groep!

Hartelijke groet vanuit de Studentenkerk,
Ds. Marieke Fernhout

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten van deze maand

19 februari: Straatmensen in Nijmegen

Stichting Straatmensen bestaat sinds november 2000. Het doel van de initiatiefnemers was om te kijken hoe men in samenwerking met mensen van de straat (zwerfers, verslaafden, ex-psychiatrische patiënten) zou kunnen komen tot een verbetering van de leefsituatie.

26 februari: Zending Zambia

Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, met-selaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en praktische te begeleiden. Ook kinderen die gezinshoofd zijn worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

5 maart: Zending Palestina

Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.

Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.

12 maart: Binnenlands diaconaat

Omzien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen

bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.

19 maart: Missionair werk

Ontdekken in kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

26 maart: Bangladesh – kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Waarom doet de diaken dienst bij Avondmaal

Diaconaat en avondmaal zijn vanaf het begin nauw verbonden. Daarom heeft de diaken een duidelijke rol bij het avondmaal. Die rol is in onze tijd zichtbaar in het uitdelen van brood en wijn. Daarnaast bereiden diakenen de tafel voor en helpen met bijvullen van brood en wijn en opruimen van de tafel. Op deze wijze wordt zichtbaar dat de Tafel van de Heer en de tafel der armen nauw met elkaar verbonden zijn. Laten we daarbij stilstaan als we op 19 februari (Beek) of 19 maart (Ontmoetingskerk) Avondmaal vieren.

Gespreksbijeenkomsten over: thuis op aarde

Na de eerste vijf avonden gaat het deze keer over welke gemeenschap ons thuis is. Is dat de Protestantse Gemeente of moeten we breder kijken? Deze avond is op dinsdag 14 maart. De andere data zijn steeds de tweede dinsdag van de maand.



Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl

Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan te melden? Geen punt, dan schuift u gewoon aan.

Soepie Doen en warmteplek op vrijdagmiddag

Elke vrijdag staat om 13.00 uur een verse kop soep en brood klaar. Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via schols@kerkinactie-nijmegen.nl of via ondergetekende. Inmiddels bieden we t/m eind maart ook een warmteplek aan. Tot 16.00 uur is iedereen welkom voor een praatje of een gratis kopje koffie of thee. Het is hier warm en gezellig. Komt u ook?

Theo van Driel, diaconaal werker,
theodoor52@live.nl / tel. 06 - 181 936 12

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Instroom

Eind vorig jaar twitterde de historicus Leo Lucassen: 'Beste media, zullen we "instroom" voortaan vervangen door "komst"? Dank u.' Het idee erachter was dat asielzoekers geen stromend water zijn, maar mensen -- en dat dat mens-zijn ontkend wordt door te spreken van instroom.

Het eerste staat buiten kijf, het tweede niet. Zo liet Ton den Boon, van het woordenboek de Dikke Van Dale, in *Trouw* zien dat woorden als stroom en instroom al sinds de negentiende eeuw breed ingeburgerd zijn in een figuurlijke en neutrale, niet speciaal ontmenselijkende betekenis.

De bijbelaar kijkt verder terug en denkt aan Jesaja 2:2: 'Alle volken zullen daar samenstromen' -- naar de berg met de tempel van de HEER. Stromen? Echt wel. Het Hebreeuwse woord *naharoe* betekent gewoon stromen, bijvoorbeeld als een rivier (Hebreeuws: *nahaar*). Het wordt hier figuurlijk gebruikt, in een eerder positieve dan negatieve context.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Droomwens

Ik zou zo graag, één keertje maar,
tussen de bedrijven door
een praatje met Hem houden.
Als 't kan vandaag, 't werk in huis is klaar.
Alleen heb ik mijn schort nog voor
en 'k ben ook wat verkouden.

Maar ik luister en dan hoor ik Zijn stem,
ik hoef niet lang te wachten.
Het klinkt vertrouwd en goed.
Zachtjes fluister ik mijn gesprek met Hem
en in mijn gedachten schenkt Hij mij weer moed.

Voor alle dagen, alle nachten die er zullen komen.
Zelfs als angsten mij belagen en sombere gedachten.
Zijn het alleen maar dromen?

Het doet er toch niet toe.
Wat geeft het, denk ik dan.
Hij is het die mij rustig maakt.
Vraag mij dan ook niet hoe,
ik weet zelf niet hoe het kan.
Ik weet slechts,
dat Hij het is die altijd bij mij waakt.

Ook deze avond, deze nacht.
En morgen, iedere keer en daarom fluister ik,
bijna onhoorbaar: "Dank U Heer!"

Loes Hogeweg

Activiteiten

Bijbelkring Landwijk/Beek

Donderdag 23 februari komen we van 10.00 tot 11.30 uur bij elkaar bij Corrie van Doorn, Hermelijnstraat 20, Beek. We buigen ons over de Deuterocanonieke / apocriefe boeken en lezen er stukken uit.



Een maand later: 23 maart is er weer een samenkomst, ook weer bij Corrie.

Informatie en opgave:
ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Belijdeniscatechese

In het voorjaar start op verzoek van christelijke studentenverenigingen een belijdenisgroep waaraan de predikanten van de Christelijke Gereformeerde Kerk (ds Niels den Hartog), de Nederlands Gereformeerde Kerk (ds Gerry Bos), en ikzelf als PKN-predikant medewerking verlenen. Deelnemers zullen protestante studenten uit Nijmegen zijn, maar anderen zijn zeker ook welkom om de kring te volgen.



Het doen van belijdenis is geen voorwaarde, maar de verdiepende onderwerpen hangen er wel mee samen. In totaal zijn er 12/13 samenkomsten gepland en ze worden wekelijks op de maandagavond aangeboden.

Info en aanmelding:
ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl)

Dinsdagochtendgroep

Op 14 maart komt de dinsdagochtendgroep bijeen in de Maranathakerk. Een gesprekskring die spreekt over allerlei onderwerpen. Vaak wordt een een tekst(je) als aanleiding voor het gesprek gebruikt.



Data voor de rest van dit seizoen zijn: 4 april en 9 mei.

Info en aanmelding:
ds Wouter Slob: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

Voorjaarsprogramma Ontmoetingskerk

'Als alles duister is,' zo zingt een lied van Taizé, 'ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.' Maar hoe doe je dat dan? Waar haal je de kracht, de moed, de inspiratie vandaan?

In de veertigdagentijd, de voorbereidingstijd van Pasen, organiseert de Ontmoetingskerk een serie samenkomsten rond het thema Veerkracht.

Met gedichten, muziek, film, expressie en ook persoonlijke ervaringen van mensen die weer op de been kwamen of hopen te komen zoeken we naar de kracht die ons op kan tillen.



Zondag 26 februari: in de diensten is aandacht voor het thema Veerkracht.

Dinsdag 28 februari: Veerkracht – in de Pompekliniek
Spreker ds Bauk Zondag

Maandag 6 maart: Veerkracht in verhalen – bibliodrama.
Pastor Els Geelen heeft de leiding.

Donderdag 16 maart: Ervaar Veerkracht in gedichten; beleef Schoonheid in muziek.
Voorgedragen en toegelicht door Wim Koopmans

Donderdag 23 maart: Veerkracht - waar en hoe vind je die?
Lezing door Christa Anbeek

Maandag 27 maart: Film *Il y a longtemps que je t'aime* (2008). Nagesprek met Wouter Slob

Alle avonden zijn in de Ontmoetingskerk: 19.30 - 21.30 uur.
Geen entree, wel vrijwillige gift.

Oude bijbelverhalen in modere literatuur

Met deze voorjaarsreeks wil het Albertinumgenootschap de focus richten op literatuur, in het bijzonder op enkele hedendaagse, spraakmakende hervertellingen van Bijbelse verhalen en Bijbels geïnspireerde thema's.

De gekozen romans geven een eigen, vrije, vaak ook kritische draai aan het verhaal. Ze wijken in menig opzicht af van gebruikelijke traditionele visies, inzichten en overtuigingen ten aanzien van het christelijke geloof. Ook worden in deze boeken regelmatig traditionele maatschappelijke waarden en normen ter discussie gesteld. Ze kunnen daarom als shockerend worden ervaren.

In deze cyclus worden we uitgedaagd om deze romans te leggen naast onze eigen religieuze (denk-) beelden. De romans die aan de orde komen, zijn van de hand van Gioconda Belli (1948), José Saramago (1922-2010), Amos Oz (1939-2018) en Tommy Wieringa (1967).

- **2 maart: Eva en Adam - De eindigheid een straf?**
Spreker: Philip Verdult, filosoof
- **9 maart: Jezus tussen God en de duivel**
Spreker: Nico Schreurs, systematische theoloog
- **16 maart: Judas, vriend en verrader**
Spreker: Bärbel de Groot - Kopetzky, theoloog en pastor
- **23 maart: Oude Bijbelse thema's in 'Dit zijn de namen'**
Spreker: Marga Zwiggelaar, cultuurwetenschapper

Algemene informatie

De lezingen vinden op donderdag plaats in de Dominicuskerk (bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5 in Nijmegen).

De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
De entree bedraagt 7 euro.

Activiteiten

Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte uit één keer per maand met ons te lunchen. Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur.



Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven op:

- dinsdag 28 maart en 23 mei 2023
in de Maranathakerk
- dinsdag 21 februari en 25 april 2023
in de Ontmoetingskerk

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Cursus Kierkegaard

Was Søren Kierkegaard (1813 – 1855) filosoof, theoloog, psycholoog, dichter, of toch in de eerste plaats schrijver?

In een oeuvre vol raadselachtige dubbelzinnigheden, pseudoniemen en ironie, laat Kierkegaard zich moeilijk grijpen. Toch gaan we in deze cursus een poging wagen. Niet alleen om hem, maar ook om onszelf beter te begrijpen. Wat zegt Kierkegaard over geloof, angst, waarheid, liefde, twijfel? En wat zeggen deze dingen ons? Elke avond staat één thema en één boek centraal, zodat we aan het eind van de cursus een goed beeld hebben van Kierkegaards oeuvre én van onszelf.

Cursusleider: Timon Beeftink. De data zijn donderdag 23 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni, steeds in de Maranathakerk om 20.00 uur. Opgave via Wouter Slob: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl



Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen: door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad
Auto-ophaaldienst: A. Schalk - 350
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -
25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

De contactgegevens van onze pastores
kunt u vinden op de pagina 'Nieuws
vanuit de vierplekken'.

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerkinijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk zondag 19 maart binnen te zijn.
Een nummer voor 6 weken.

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2023



- nr 3 - zondag 19 maart
- nr 4 - zondag 30 april
- nr 5 - zondag 18 juni
- nr 6 - zondag 20 augustus
- nr 7 - zondag 24 september
- nr 8 - zondag 29 oktober
- nr 9 - zondag 3 december

Verschijning:
12 dagen na kopijdatum

Paasgroetenactie op 19 februari

Op 19 februari wordt in alle drie de kerken de Paasgroetenactie gehouden. De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk, Kok Boekencentrum, stichting Epafra en het protestants justitiepastoraat.

De kaarten worden in Utrecht gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar door te geven. De afbeelding op de paaskaarten van 2023 is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis.



Er zijn twee soorten kaarten:

- Dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. De aangehechte kaart kan worden gefrankeerd, zodat de gedetineerde deze kaart zelf aan iemand sturen.
- Engelse kaarten voor Engelstalige gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Palmpasen met PGN en Studentenkerk

Zondag 2 april: Palmpasen met PGN en Studentenkerk

De laatste jaren vieren we Palmpasen in samenwerking met de protestantse pastor en de ouders van jonge kinderen in de Studentenkerk.

Vorig jaar vierden we het in een gezamenlijke PGN-dienst in de Ontmoetingskerk; dit jaar gaan we naar de Studentenkerk. Hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet, maar in grote lijnen is dit al wel duidelijk:

- Om 10 uur beginnen we met het versieren van palmpasestokken in de Studentenkerk. Breng je eigen stok mee, wij zorgen voor de versieringen.
- Om 11 uur begint de viering. Daarin krijgen de kinderen met hun palmpasens zeker een belangrijke rol, maar hoe precies, dat moeten we nog uitwerken.
- Na de dienst (12 uur) is er voor wie wil, koffie, thee en limonade.

Zet de dag alvast in de agenda en zoek je palmpasestokken op.

Of maak nieuwe van twee stokken of latjes, de langste in de orde van grootte van 60 cm, de ander iets korter (zie het plaatje).

Het wordt vast een heel vrolijke viering!

Vorbereidingsgroep
Palmpasenviering



Ik had er nog nooit van gehoord, toen ik ging theologie studeren: vasten. Als protestanten waren wij dat niet zo gewend. Maar het leek me eigenlijk geen slecht idee: een tijd lang wat matiger leven. Meteen de eerste keer had ik de smaak te pakken, want sindsdien doe ik het iedere veertigdagentijd.

Protestanten beginnen het vasten wat te ontdekken. Ooit zwoeren ze dit katholieke gebruik af omdat de ene dag niet heiliger zou moeten zijn dan de andere. En misschien ook omdat ze vonden toch al zó sober te leven, dat vasten geen verandering zou geven. Stiekem daarmee een soort van godsdienstige hoogmoed? Een serieuze zonde op zichzelf?

Voor mij was het nooit moeilijk om te matigen, maar sinds ik gestopt met roken is het wegleggen van sigaren en pijptabak geen bijzonder vasten-ding meer.

RONDGAAND



De auto heb ik afgelopen jaar ook vooral laten staan, dus het voorneemen om met vasten alleen bij uitzondering de auto te nemen, maakt niet veel uit. En ook suiker probeer ik zo min mogelijk te eten; met wisselend succes maar niet-snoepen probeer ik inmiddels het hele jaar te doen.

Gelukkig heb ik nog wel wat zondes om in de matigen: vegetarisch eten, geen wijntje bij het eten, en geen tusendoortjes.

Dat verschil is er wel tussen het katholieke en protestantse vasten: het laatste is minder voorgeschreven en kan dus meer worden toegesneden om ieders eigen situatie. Ook mensen die geen ondeugden hebben, zouden ergens mee kunnen minder: TV, koffie, social media... Maar opgepast! Wie weet krijg je de smaak te pakken en wordt het deel van je leefpatroon. Maar als dat bevalt, is het ook weer niet zo erg!

Ds Wouter Slob