

Over oecumene

De aanloop

De statuten van wat officieel de 'Stichting Oecumenische Studentenkerk' heet waren een kwart eeuw oud en moesten nodig tegen het licht worden gehouden. Er werd een werkgroepje in het leven geroepen waarin twee katholieken en twee protestanten (waaronder ondergetekende) zitting namen; we gingen ijverig aan de slag om te kijken wat er in die 25 jaar veranderd was en hoe we e.e.a. statutair moesten verankeren voor de toekomst.

Het proces

Dit proces is tot een goed einde gekomen, maar ik vertel u dit niet omdat het zo leuk was om over punten en komma's te discussiëren. Wat mij vooral is bijgebleven van de vele gesprekken die we in deze werkgroep hebben gevoerd, is de voortdurende wederzijdse verbazing over hoezeer de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk van elkaar verschillen als het om ecclesiologie gaat – kort samengevat de 'kerk-kunde' of 'kerkleer'.

De RK-kerk is hiërarchisch opgebouwd, de PKN plat. Mijn collega, priester Jos Geelen, heeft een baas, namelijk de bisschop. Ik als protestants predikant heb dat niet. Ik ben in dienst van de PKN, maar als predikant heb ik formeel niemand 'boven' me. De wijzigingen die we in de statuten hebben aangebracht moesten uiteraard voorgelegd worden aan onze achterban/zendende instantie. In Jos' geval is dat niet de parochie, maar het bisdom 's Hertogenbosch. In mijn geval is dat niet de synode of de classis, maar de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Kortom: beide kerken kennen de nodige schijven, maar die lopen nauwelijks parallel.

Oecumene

De vele gesprekken in de werkgroep en die continue verbazing over de ecclesiologische verschillen tussen RKK en PKN, zijn bijzonder vruchtbaar geweest voor onze visie op wat oecumene is, of wat het zou moeten of kunnen zijn. Mijn eigen visie op oecumene is door dit proces in elk geval veranderd - en aangescherpt. Ik denk toch, als ik terugkijk, dat ik bij 'oecumene' vroeger vooral dacht aan allemaal geloven op één kussen, zónder duivel ertussen, mét veel gezelligheid samen in één bed. En dat kan het ook zeker zijn en brengen, maar laten we eens verder filosoferen over dit bed-voorbeeld (wees gerust: het wordt niet dubbelzinnig). De ene bedpartner valt in slaap op haar/zijn rug en blijft de hele nacht in dezelfde houding liggen. Armen langs het lijf, neemt weinig ruimte in, slaapt rustig en gelijkmatig. De andere bedpartner ligt het liefst als een zeester, met armen en benen wijd, en wisselt een aantal keer per nacht van houding. Op de rug, dan weer op de buik, wil ook nog weleens snurken.

De één is een avondmens en ligt er niet voor middernacht in, de ander valt om tien uur 's avonds om, slaapt als zijn/haar hoofd het kussen raakt en springt er 's morgens om half zeven kwiek weer uit.

Misschien is dit een flauw voorbeeld, maar het geeft voor mij wel de kern weer van waar het problematisch kan worden als we het over oecumene hebben. Veel te vaak is en wordt oecumene gezien als: alle kerken en geloven op één hoop gooien, eruit vissen wat voor iedereen enigszins aanvaardbaar is en dat dan verder uitbouwen. Dat kan voor het oog best mooie bouwwerken opleveren, maar het fundament is en blijft smal. En, misschien wel het belangrijkste: het gaat voorbij aan de uniciteit van de afzonderlijke kerken en geloven. Ik gebruik met opzet niet het woord 'verschil', want daar gaat dit volgens mij helemaal niet over. Het gaat erover dat we, zoals in onze statutenwerkgroep, constateren dat we anders zijn. En dat juist dat anders-zijn ons zo aantrekkelijk, waardevol en verrijkend kan maken voor elkaar.



Heel concreet denk ik nu aan het Avondmaal. Dat is echt iets anders dan de Eucharistie. Er zullen ongetwijfeld de nodige Nederlandse katholieken zijn die niet (meer) letterlijk geloven dat hostie en wijn op het moment van consecratie door de priester daadwerkelijk in lichaam en bloed van Christus veranderen, maar dit leerstuk van de zgn. transsubstantiatie zit diep in de rooms-katholieke kerkleer verankerd – net zo diep als de protestantse

notie dat het ondenkbaar is dat brood en wijn iets anders zouden kunnen zijn dan symbolen die verwijzen naar Christus.

Op het oog is dit een feitelijke beschrijving van de verschillen tussen Eucharistie en Avondmaal, maar het heeft ogenblikkelijke consequenties voor de beleving van een viering/een kerkdienst. Voor een katholiek vormt die maaltijd, of het nu een 'echte' eucharistieviering is of een viering met brood en wijn, het hart van de samenkomst. Voor een protestant klopt dat hart in de meeste gevallen in alles wat in en rond het Woord gebeurt. Dat kan de preek zijn, maar ook de liederen die verweven zijn met lezingen en preek. En als je dan een oecumenische viering vorm en inhoud geeft, hoe zorg je er dan voor dat het geheel geen slap aftreksel wordt van datgene dat zo diep wordt beleefd in de verschillende tradities?

>>>> **vervolg van dit artikel op pagina 3** >>>>

In het hart van deze Over & Weer zit een katern met nieuws en informatie over de actie Kerkbalans



Kerkdiensten

Zondag 12 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Studentenkerk	11.00 uur	Lieke Noortman

Collecte voor: 1. Binnenlands Diaconaat: tegen armoede
2. PGN

Zondag 19 januari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Annemarieke v/d Woude
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	Willeke Warner
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Joris Vercammen

Collecte voor: 1. Protestantse Vrouwendienst
2. PGN: onderhoud gebouwen

Woensdag 22 januari

VESPER
in het kader van
Week van de eenheid van gebed

Ontmoetingskerk 19.30 uur ds. Wouter Slob

Vrijdag 31 januari

Bartholomeüskerk 19.30 uur meer info op pag. 11

TAIZÉVIERING

**Puur
&
Oprecht**

Zondag 26 januari

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ekkehard Muth
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Interactieve spellen voor jongeren
2. PGN

Zondag 2 februari

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Berber Overdijk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Leo Oosterveen o.p./ ds Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Stichting Perplex
2. Landelijk jonge generaties

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

[www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online](http://www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online)

Zondag 9 februari

Maranathakerk	09.30 uur	werkgroep JIP
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Ekkehard Muth
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Noodhulp in Israël en Gaza
2. PGN

Zondag 16 februari

Bartholomeüskerk	10.00 uur	pastor Marije Klijnsma
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (oec) ds. Wouter Slob / pastor Els Geelen
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	viering
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W. Tinga

Collecte voor: 1. Binnenlands diaconaat: gevangenen
2. PGN

>>>> vervolg van het artikel op de voorpagina >>>>

In een volgend artikel in Over & Weer hoop ik met name over dit thema nog wat meer met u te delen.

Tot slot (in alle voorlopigheid)

Een gevleugelde uitspraak van mijn moeder was: 'De bordjes moeten van de kerk.' Daar ben ik haar tot op de dag van vandaag dankbaar voor, want zij, van huis uit Nederlands Hervormd, nam me de ene week mee naar de Hervormde Kerk, de volgende week naar de Gereformeerde Kerk, in de Kerstnacht naar de Rooms-Katholieke Kerk, op een zondag na Pasen naar de Russisch-Orthodoxe Kerk en regelmatig naar de oecumenische basisgemeente waar ze het meest bij betrokken was.



Ik heb aardig wat kerken van binnen gezien in mijn jeugd en het zou zomaar kunnen dat daar mijn fascinatie voor kerk en theologie is begonnen. Toch zal ik mijn moeders uitspraak niet zomaar herhalen. Toen ik opgroeide waren de kerkmuren echt nog een stuk 'hoger' dan nu en het was behoorlijk revolutionair dat mijn moeder die muren aan haar laars lapte.

Nu weten 'mijn' studenten niet eens meer dat de PKN een fusie is van hervormden, gereformeerden en Lutheranen, en het woord 'oecumenisch' zegt ze al helemaal niets meer. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor. Er is veel minder ballast, veel minder muur, maar vooral veel nieuwsgierigheid – naar de verschillen. Niet om die uit te vergroten, maar om het specifieke, het unieke, van al die kerken te ervaren. En als mijn collega Jos en ik elkaar dan voor het oog van die studenten lopen te plagen met clichés over katholieken en protestanten (wat zijn hoogtepunt bereikt rond Kerst, als we elkaar met nadruk respectievelijk Zalig Kerstfeest en Gezegende Kerstdagen toewensen), heb ik het gevoel dat het wel goed zit met die oecumene, én dat die nog steeds doorgaat. Op een andere manier dan dertig jaar geleden, maar dat kan ook niet anders – dat móet zelfs anders.

Als u dit leest is het januari en zijn de Kerstdagen voorbij; vanuit de Studentenkerk wensen wij u al het goede voor het nieuwe jaar!

Met een hartelijke groet,
Ds. Marieke Fernhout



Bijbelleesrooster

dinsdag	7 januari	Titus 3,8-15	woensdag	29 januari	2 Kronieken 3,1-9
woensdag	8 januari	Psalm 136	donderdag	30 januari	2 Kronieken 3,10-17
donderdag	9 januari	Lucas 2,41-52	vrijdag	31 januari	2 Kronieken 4,1-10
vrijdag	10 januari	Lucas 3,1-9	zaterdag	1 februari	2 Kronieken 4,11-5,1
zaterdag	11 januari	Lucas 3,10-20	zondag	2 februari	Lucas 4,1-13
zondag	12 januari	Lucas 3,21-38	maandag	3 februari	Lucas 4,14-30
maandag	13 januari	Psalm 42	dinsdag	4 februari	Lucas 4,31-44
dinsdag	14 januari	Spreuken 1,1-19	woensdag	5 februari	Lucas 5,1-11
woensdag	15 januari	Spreuken 1,20-33	donderdag	6 februari	Lucas 5,12-16
donderdag	16 januari	Spreuken 2,1-22	vrijdag	7 februari	Lucas 5,17-26
vrijdag	17 januari	1 Korintiërs 11,1-16	zaterdag	8 februari	Lucas 5,27-39
zaterdag	18 januari	1 Korintiërs 11,17-34	zondag	9 februari	Lucas 6,1-11
zondag	19 januari	1 Korintiërs 12,1-11	maandag	10 februari	2 Kronieken 5,2-14
maandag	20 januari	1 Korintiërs 12,12-31	dinsdag	11 februari	2 Kronieken 6,1-11
dinsdag	21 januari	1 Kronieken 28,1-10	woensdag	12 februari	2 Kronieken 6,12-21
woensdag	22 januari	1 Kronieken 28,11-21	donderdag	13 februari	2 Kronieken 6,22-31
donderdag	23 januari	1 Kronieken 29,1-9	vrijdag	14 februari	2 Kronieken 6,32-42
vrijdag	24 januari	1 Kronieken 29,10-20	zaterdag	15 februari	2 Kronieken 7,1-10
zaterdag	25 januari	1 Kronieken 29,21-30	zondag	16 februari	2 Kronieken 7,11-22
zondag	26 januari	2 Kronieken 1,1-17	maandag	17 februari	2 Kronieken 8,1-11
maandag	27 januari	2 Kronieken 1,18-2,9	dinsdag	18 februari	2 Kronieken 8,12-18
dinsdag	28 januari	2 Kronieken 2,10-17	woensdag	19 februari	2 Kronieken 9,1-12

Blik op de Kerkenraad (63)

Op woensdag 13 november vergaderde de Kleine Kerkenraad (KKR) in de Tuinkamer van de Ontmoetingskerk. Zoals bekend, worden de bestuursvergaderingen afwisselend gehouden in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk. Hiervoor is destijds bewust gekozen om de gewenste eenheid binnen de PGN te bevorderen, aangezien toen nog het 'wijk-denken' overheerste. Met de komst van Wouter Slob als enige predikant voor de gehele PGN kwam dit 'wijk-denken' (voor het grootste deel) versneld bij het grofvuil te staan.

KKR van 13-11-2024

De Begroting 2025 van de PGN werd besproken en vastgesteld, evenals de diaconale Begroting 2025. Uit deze begrotingen blijkt dat er voor zowel de PGN als voor de Diaconie een tekort wordt voorzien, respectievelijk 129.073 euro en 21.000 euro. Het zoveelste tekort op rij en dat zal in de toekomst bij bestendig beleid niet meer omslaan naar zwarte cijfers. Dat er dus 'iets grondigs' moeten gebeuren, daaraan zal niet meer te ontkomen zijn...

Voor wat betreft het College van Kerkrentmeesters werden grote zorgen gedeeld over het zwaar onderbezette collegebestuur. Alles moet uit de kast worden gehaald om nieuwe mensen voor een bestuursfunctie aan te trekken. De situatie in het bestuur van het College van Diakenen is helaas van overeenkomstige aard.

De stand van zaken in de voorbereidingen van de nieuwe Actie Kerkbalans 2025 was ook een van de onderwerpen die op de bestuurstafel lag. De voorbereiding ervan verloopt i.t.t. de Actie van 2024 beter en naar wens.

Het collecterooster voor 2025 kon worden vastgesteld. Dit rooster wordt gezamenlijk door het CvD en het CvK samengesteld, waarbij rondom de diaconale collecten een niet altijd gemakkelijke keuze moest worden gemaakt tussen plaatselijke, landelijke en internationale projecten.

Deze vergaderavond kreeg met een informatieve ronde langs de thematische werkgroepen zijn afronding. Het is van wezenlijk belang dat de werkgroepen elkaar binnen het vergadercircuit van de KKR dan wel KR op hoofdlijnen goed (blijven) informeren over hun activiteiten, plannen en ideeën. Van belang, niet alleen om te horen wat er 'elders' speelt, maar evenzo om meer met elkaar de communicatie op te zoeken en zo nodig met elkaar afstemming te vinden of krachten te bundelen.

KR van 12-12-2024

Vervolgens hield de Kerkenraad (KR) nog een laatste vergadering dit jaar en wel op 12 december, in de grote zaal van de Maranathakerk.

Op de agenda stond een tweede (vervolg)discussie over de vraag hoe wij als PGN staan tegenover de oecumene en dat in het licht van een andere vraag, nl. welke kerk willen we eigenlijk zijn?

De gedachtewisseling kon nog niet worden afgehecht, hoewel hiervoor een groot deel van de avond gereserveerd was. Het is een taaie materie waarover niet eenduidig wordt gedacht. Een heldere lijn in deze zaak is dienstig voor onder meer de samenwerking met de parochieleden rondom de Ontmoetingskerk, met de oecumenische Studentkerk en de diaconale samenwerking met de Antonius van Padua-kerk. Er wordt nagedacht hoe deze gedachtewisseling tot een heldere beleidslijn gekneed kan worden.



Verder werd de nieuwe bemensing van de Kleine Kerkenraad voor 2025 verkozen. Resultaat: alle zittende KKR-leden willen doorgaan en werden alle verkozen. Dit is een jaarlijks terugkerend proces, zoals dat wordt voorgeschreven door de kerkorde.

De KKR-leden 2025 zijn: Hendrik Jan Bosman, Evelien Cortjens, Barend de Gooyert, Gerbrand Hoek, Wouter Slob, Liesbeth Smallegange, Michèle van der Steenstraten, Jenneke van de Streek en Evert Wasch.

Aangezien het aantal bestuursleden/ambtsdragers in de afgelopen tijd ietsje is afgenomen – en het er niet naar uitziet dat dit aantal weer gaat toenemen – moest het quorum van de KR-vergadering naar beneden worden bijgesteld: van 9 stemgerechtigde leden naar 8.

Hiertoe heeft de KR besloten.

Voor een goed begrip: het quorum is het minimaal aantal vereiste stemgerechtigden (= ambtsdragers) in een vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

Zo werd december de twaalfde in het kerkelijk vergadercircuit van 2024 dan de hekkensluis. Het nieuwe kerkelijk vergaderjaar begint weer op 15 januari 2025 met een bijeenkomst van de KKR.

Gerbrand Hoek, scriba



GO en het vuurwerk

GO@PKN-Nijmegen.nl



Als kinderen stonden we vroeger naast de kerstboom naar de echte brandende kaarsjes te staren. Wat was dat geweldig mooi en spannend. De emmer water naast de boom maakte het nog avontuurlijker...

Er kon brand ontstaan! Wat lekker gevaarlijk!
Iets ouder mochten we sterretjes vasthouden, mits we ze na afloop in de emmer water gooiden.

Toen we pubers werden en er gaandeweg op straat met groter vuurwerk aan de gang werd gegaan, wilde mijn vader het wat spannender maken. Hij had iets, dat we "zonnetje" noemden, gekocht en had dat op een plankje vastgemaakt. Door dit plankje heen joeg hij een spijker de muur in, achter de kerstboom. Mijn moeder protesteerde en zelfs wij vroegen ons hardop af of dit nu wel handig was. Het werd een enorme belevenis! Het zonnetje begon, eenmaal aangestoken, rond te draaien, aangedreven door wat er allemaal uit spoot. Ja, dit was het echte werk! Stoppen kon je het ding niet en de emmer water naar de muur gooien heeft mijn vader ook maar niet gedaan. Nee, het ding moest zichzelf helemaal leegdraaien en leegspuiten. Wij, pubers, proesten het uit, maar durfden niet te hard te lachen, omdat het gezicht van mijn moeder op onweer stond. Over bleef een muur met zwartgeblakerde sporen. Voortaan staken we buiten vuurwerk af, maar dat haalde eigenlijk nooit meer bij deze opening van het nieuwe jaar.



Hoe zit het met ons geloof? Is er nog sprake van vuurwerk in ons geloof? En dan bedoel ik niet al die vreselijke knallen waarvan dieren en mensen zenuwachtig worden. Zo'n geloof is agressief. Ik bedoel mooi vuurwerk, "vier-vuurwerk", "oohh-aaahh-vuurwerk". Werkt geloof nog aanstekelijk?

Kunnen we aangestoken worden door mooie, goede mensen, door hopende, vertrouwende gelovigen, door woorden uit de bijbel, een gebed, een lied? Kan zo een vuur in ons aangestoken worden of steken wij het vuur bij een ander aan? Nieuwjaar is maar op één dag?

Ik ben ervoor elkaar veel vaker elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen, want het idee opnieuw te kunnen beginnen is zo bevrijdend dat je dat iedereen en jezelf gunt. En een nieuw begin kunnen we dus ook best steeds opnieuw vieren.

Michèle van der Steenstraten

Diaconale collecten



12 januari - Binnenlands Diaconaat (Kerk in Actie): Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Steeds meer mensen en gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/samentegenarmoede

19 januari - Protestantse Vrouwendienst (PVD)

Zoals u elders in de Over & Weer kunt lezen, organiseert de protestantse vrouwendienst allerlei activiteiten voor gemeenteleden, de zogenaamde ouderenmiddagen. De collecte is bestemd voor de kosten die met deze activiteiten gemoeid zijn.

26 januari - Interactieve spellen voor jongeren

Sirkelslag is één van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan kinderen op een speelse en ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

2 februari - Stichting Perplex: studentencafé in het hart van de stad

Perplex (voorheen: De Verwondering) is een plek van gastvrijheid: bij ons is er altijd koffie, thee en aandacht. Iedereen is welkom en de sfeer is vrijblijvend. Bij Perplex kunnen mensen ontspannen, een goed gesprek voeren en/of mee-eten bij de diverse wekelijkse maaltijdmomenten. Het initiatief werd en wordt ondersteund door diverse kerken en wordt gedragen vanuit christelijk perspectief.

Meer lezen: <https://perplexnijmegen.nl/>

9 februari - Noodhulp in Israël en Gaza

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen en werkgelegenheid. Meer lezen: kerkinactie.nl/israelgaza

16 februari - Binnenlands diaconaat: gevangenen

Meer lezen: kerkinactie.nl/gevangenen

Jongeren theaterweekend: doe je mee?

Theaterweekend = samen met een grote groep leeftijdsgenoten je eigen draai geven aan een bijbelverhaal.

Veel oefenen, lachen, zingen, samen en eten en feesten op zaterdag en de uitvoering op zondagmiddag.



Het verhaal: Wat kan jij?!

Jezus vertelt een verhaal: een landheer gaat op reis en laat zijn drie knechten op zijn geld passen. Hij geeft ze ieder zo veel geld als hij denkt dat ze aankunnen. De ene knecht krijgt 5 talent, de ander 2 talent en weer een ander 1 talent. Twee van de drie knechten gaan met hun geld handelen en maken er twee keer zo veel van. De ander is voorzichtiger en bewaart zijn geld veilig onder de grond. Na een jaar komt de landheer terug...

Een verhaal over moeten presteren. Over de beste worden en succes hebben, of falen en afgaan.

Over ongelijke kansen en talenten. Hoe ga je daarmee om? Doe je mee aan de race? Haak je af? Hoe maak je gebruik van je talenten? Dat mogen jullie bedenken.

Het verhaal over de talenten staat in Matt. 25:14-30



ONTMOETINGSKERK

Waar: Meijhorst 7033 6535EP Nijmegen

Voor: jongeren van 12 tot 25 jaar

Deelname: €10

Info & aanmelden: theaterweekend@gmail.com

Voorstelling: gratis entree (vrijwillige bijdrage welkom)



Kies een workshop die past bij jouw talent of ontdek je talent door iets heel nieuws te doen:

-  **ZANG:** Ben je muzikaal, solozanger of zing je gewoon graag? Zet je zangtalent in en zoek mee naar passende liedjes bij het theaterstuk!
-  **SPEL:** Kruip in de huid van een ander of durf je jezelf te laten zien. Ontdek je acteertalent en maak het spel op het podium!
-  **BAND:** Speel je een muziekinstrument, kun je goed improviseren, zoek je graag naar passende muziek of componeer je die zelf? Laat je muzikale talent horen!
-  **DECOR:** Altijd je schriften aan het opvrolijken? Tafeltjes onder aan het tekenen? Het toneel zonder decor is maar kaal en leeg. Maak er met jouw teken- en knutseltalent iets moois van!
-  **FOTO / FILM:** Maak je vaak memes of filmpjes, kun je goed editen of ben je handig met powerpoint of camera? Zet je talent in voor mooie plaatjes en filmpjes tijdens de voorstelling!

Voor wie? Vanaf groep 8 (12 jaar) en max 25 jaar

Waar? Ontmoetingskerk (Meijhorst 70-33, Nijmegen)

Wanneer? Zaterdag 25 januari: 10.00 uur inschrijven, 10.45 uur start workshops, 13.00 uur lunch, 13.30 uur vervolg workshops, 16.00 uur eerste doorloop, 17.30 uur kerk opruimen, 18.00 eten, 20.00 uur feest
Zondag 26 januari: 12.30 uur workshops, 17.00 uur voorstelling, 18.00 uur samen opruimen, 19.00 uur friet eten voor wie wil (op eigen kosten)

Kosten? € 10,00 bij aankomst betalen (inclusief maaltijden en consumptiebon feest)

Aanmelden? Mail naar theaterweekend@gmail.com
Vermeld je naam, e-mail en telefoonnummer, je leeftijd en je de eerste en tweede keus voor de workshop.

Meer info? Stuur je vraag naar theaterweekend@gmail.com

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2025: Ja, ik geloof!

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 moedigt kerken aan om in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt. Tijdens deze week (van 19 t/m 26 februari 2025) bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse projectgroep Week van gebed.

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea werd gehouden. Deze herdenking biedt een unieke gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof van christenen te vieren, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 biedt een uitnodiging om uit dit gedeelte erfgoed te putten en dieper in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt.

Het thema van de Week van gebed voor eenheid luidt dit jaar "Ja, ik geloof". Het verwijst naar de geloofsbelijdenis van Nicea en naar de woorden die Marta tegen Jezus spreekt, voorafgaand aan de opstanding van de broer van Marta, Lazarus (Johannes 11 vers 27). In de oecumenische viering aan het begin van de week staat dit Bijbelgedeelte centraal. We hopen dat het thema ook in Nijmegen zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.

Bidden kan in Nijmegen op drie manieren:

1. De Kerken organiseren gebedsvieringen in de avonden. Iedereen is welkom om deel te nemen. Laten we samen kerk zijn door samen te bidden in elkaars kerk of gemeenschap:

- Zondag 19 februari om 10.00 uur: oecumenische viering Maria Geboortekerk, Pastoor van Laakstraat 42 (Lent)
- Zondag 19 februari om 15.30 uur: oecumenische viering Molenstraatkerk, Molenstraat 37
- Maandag 20 februari om 20.00 uur: NGK in Maranathakerk, Steenbokstraat 86
- Dinsdag 21 februari om 20.00 uur: Pinkstergemeente Jozua, Zijpendaalstraat 5a
- Woensdag 22 februari om 19.30 uur: vesper Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033
- Donderdag 23 februari om 20.00 uur: Novio Church in Perplex, Eilbrachtstraat 8
- Vrijdag 24 februari om 19.00 uur: vesper Grieks Orthodoxe kerk H. Theofano, Dobbelmanweg 3
- Zaterdag 25 februari om 19.30 uur: NCGK de Boskapel, Graafseweg 276
- Zondag 26 februari om 15.30 uur: oecumenische slotviering, Lutherse kerk, Prins Hendrikstraat 79

2. Verschillende christelijke studentenverenigingen organiseren gebedsoverdenkingen in de ochtenden. U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9-10 uur in Perplex, Eilbrachtstraat 8 in Nijmegen.

3. In Perplex is een gebedsruimte ingericht waar we tijdens de week van gebed iedere dag 24 uur een aanhoudend gebed willen creëren en God ontmoeten. De gebedsruimte nodigt uit om verschillende manieren van gebed te proberen. Bijvoorbeeld, er is een kaart van Nijmegen om te bidden voor specifieke plekken, de mogelijkheid om muziek te maken, gebeden te schrijven en te knielen. U bent volledig vrij om te kiezen hoe u de gebedstijd wilt invullen.

Door ruimte te maken in onze drukke agenda's voor God komt er ruimte voor rust en vrede. Dat ligt niet aan de specifieke plek, maar aan de plaats die je maakt in je hart en agenda. Van harte uitgenodigd om alleen of samen te komen en mee te bidden. Je kunt een uur of meer boeken en u kunt 'het stokje overdagen' door kort te bidden met degene voor jou of de opvolger na jou. Meer weten over hoe het werkt? Als u boekt krijgt u een beschrijving en filmpje waarin alles duidelijk zal worden.

Velen hebben dit voor u gedaan en (juist op ongelegen moment zoals in de nacht) als heel bijzonder ervaren.



Meedoen?

1. Ga naar <https://signup.24-7prayer.com/signup/ade6c2/>
2. Kies een uur (dit vliegt voorbij)
3. Log in of kies anoniem
4. Typ je e-mailadres
5. Ontvang bevestigingsmail met info
6. Bidden maar

Meer info: www.weekvangebed.nl
en www.raadvankerkennijmegen.nl

Theo van Driel, theodoor52@live.nl
voorzitter Raad van Kerken,
David de Jonge, david.dejonge@ifes.nl
gebedsteam Perplex

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

Huwelijk

Mike en Inge

Op maandag 3 februari treden Mike Terpstra en Inge van de Schaft in het huwelijk. De kerkelijke inzegening zal op een bijzondere plek plaatsvinden, namelijk op de locatie waar ook het feest plaatsvindt: Boscafé de Zweef aan de Groesbeekseweg 55a in Malden. Voorganger is ds Wouter Slob en de dienst begint om 15.15 uur. Van harte welkom om erbij te zijn!

Ds Wouter Slob

Zijn vrouw Sophie, de kinderen en kleinkinderen putten daaruit kracht en voelen zich getroost.

Johan Dorst

Liederenbank

In de dienst van 17 november ging het over communiceren met muziek. Een belangrijk aspect van de eredienst. Ongetwijfeld komen we om God eer te bewijzen, willen we de Bijbel en een preek horen, en bidden we. Maar zeker zingen we ook. Ook dat is verkondiging, gebed en lofprijzing maar zoals Augustinus zei, het werkt dubbelop. Het is tekst en melodie. Velen hebben daarbij lievelingsliederen. Liederen waar je om allerlei redenen speciaal aan gehecht bent. Die je aan vroeger doen denken, die bij belangrijke moment zijn gezongen, of die je iets bijzonders hebben doen ervaren. Ik heb dat soort liederen, en op huisbezoeken spreek ik er weleens over.

Graag laat ik dat soort liederen ook in de diensten zingen. Eigenlijk niet zozeer om mensen op hun wensen te bedienen (de kerk is geen supermarkt), maar om elkaars lievelingslied stem te geven (want in de kerk bemoedigen wij elkaar). Ik ben daarom bezig een soort liederenbank op te zetten, en in de genoemde dienst is al veel verzameld. Een flinke lijst met lievelingsliederen heb ik inmiddels, soms met toelichting er bij. Uit die collectie zal ik de komende tijd geregeld de liederen kiezen, en als er toelichting is, dat er ook graag bij vertellen. Een sluitingstermijn is er niet: wie nog wat in te brengen heeft: heel graag. Een doos met briefjes en pen staat steeds in de kerk, maar mailen of appen kan ook.

Ds Wouter Slob

In memoriam

Eliza Tahalele

Maandag 2 december hebben we om 10.00 uur in de Maranathakerk afscheid genomen van Eliza Tahalele. Hij overleed op 25 november op de leeftijd van 90 jaar. Hij was een man met veel geschiedenis. Hij was 17 jaar toen hij noodgedwongen moest vertrekken vanuit wat nu Indonesië heet naar Nederland. Hier vond hij een koud kil land. Maar met zijn energie en optimisme bouwde hij hier een goed bestaan op. Hij trouwde, kreeg kinderen, kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind. De laatste jaren liet zijn geheugen hem meer en meer in de steek en kon hij niet langer thuis zijn.

Maar Eliza Tahalele was een gelovig mens en hij vertrouwde op Gods beloften.

Als tekst boven de kaart staat dan ook: "De heer is mijn herder, mij ontbreekt niets", een geloofsuitspraak. Hij vertrouwde op Gods toekomst, zoals dat in dezelfde psalm 23 wordt verwoord: "Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen."



Gebruikt u
onze PGN app?

Zoek in de Play Store
of App Store op
PGNijmegen

Bij de diensten

Op 12 januari hebben we een dienst waarin een belangrijk bijbels figuur centraal staat: Jona. We vertellen een verhaal voor de kinderen en gaan in de preek dieper op haar betekenis in. Voorganger is ds Slob. De dienst is in de Maranathakerk.

Op die ochtend is er ook een kerk op schoot viering voor de allerkleinsten. Ook die samenkomst gaat over Jona, en de kleintjes zijn welkom om het begin van de kerkdienst mee te maken. Met de nevendienst gaan zij om ongeveer 10.00 uur naar hun eigen ruimte.

Op 19 januari gaat ds Marieke Fernhout voor in de Ontmoetingskerk wat om 9.30 begint. In de Bartholomeuskerk in Beek gaat ds Slob voor. De cantorij van de Ontmoetingskerk gaat mee naar Beek. We gaan het over zingen en lievelingsliederen hebben. En daar neem ik ook graag wat van mee terug: wie lievelingsliederen heeft, kan dat die zondag meegeven.

Op 26 januari komen we samen in de Maranathakerk. De cantorij doet met ons mee. We lezen uit Jesaja 61 en uit Lucas 4: 14-21. Voorganger is ds Slob. Om 17.00 is de afsluitende voorstelling van het Theaterweekeind in de Ontmoetingskerk; altijd zeer de moeite waard!

Op 2 februari zetten we weer een Bijbel figuur centraal. Ditmaal Jona. Het verhaal staat niet op zichzelf, maar heeft een duidelijke bedoeling in het godsdienstige leven van na de ballingschap. En is daarin nogal kritisch op de toe-eigening van het geloof door nationalistische leiders. Het is daarom niet zomaar een gebeurtenis, maar een soort pamflet. In de preek leggen we dat uit. Aan de kinderen vertellen we het verhaal. Voorganger is ds Slob.

Op 9 februari zal de dienst worden voorbereid en geleid door de gespreks-groep JIP.

Op 16 februari is er in de Ontmoetingskerk een ontmoetingsviering samen met de parochie. Het mediorenkoor verleent medewerking. Voorganger vanuit de PG is ds Slob

Op 23 februari komen we samen in de Maranathakerk. De cantorij verleent medewerking. Volgens rooster lezen we tekst die, zeker ook in onze tijd wereldvreemd aandoet: Heb uw vijanden lief (Lucas 6: 27-38). Uit het Oude Testament Genesis 45: 3-11. Voorganger is ds Slob

Gift

Bij onze predikant Wouter Slob is in de afgelopen periode een gift van 20 euro binnengekomen. Waarvoor dank.

Vakantie

Ds Slob heeft vakantie van 8 -15 februari. Marije Klijnsma neemt waar. In dringende gevallen kan ook de scriba Gerbrand Hoek worden benaderd

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
De medewerksters van de PVD wensen u een gezegend en gezond 2025 toe. We gaan in het nieuwe jaar weer een aantal gezellige en interessante middagen voor u verzorgen.

Op donderdag 19 december hebben wij onze kerstviering met u mogen vieren. Om 15.15 uur begonnen we eerst met een kopje koffie/thee en een traktatie. Daarna begon de kerstviering. Het koortje o.l.v. mev. J. Oostdijk kwam zingend "Licht in de nacht" binnen met brandende kaarsjes in hun handen. Dit was gelijk een mooie en sfeervolle start van de dienst. Ds. W. Slob heeft de meditatie verzorgd en het thema was: "Nacht van Vrede".

De heer L. Wynia heeft ons begeleid op het orgel. Het was een mooie en sfeervolle kerstviering.

U kunt de viering terugkijken via: www.ontmoetingskerk.net

Daarna zijn we gezamenlijk naar de Tuinkamer gegaan waar we een lekkere broodmaaltijd kregen. We kunnen terugkijken op een fijne kerstviering en samenzijn.

Een middag kerststukjes maken bij PVD Dukenburg op 28 november



De eerste ouderenmiddag in dit nieuwe jaar is op donderdag 30 januari. We starten het seizoen weer met onze traditionele BINGO. We hebben voor een aantal verrassende prijsjes gezorgd. We starten om 14.00 uur met koffie/thee en een traktatie. Daarna spelen we dus enkele rondes bingo.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 28 januari contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld. We hopen u allen te zien op donderdag 30 januari.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk**Terugblik op 19 november**

Vincent Cantrijn heeft ons een zeer boeiende, verrassende middag bezorgd met een verslag van zijn avonturen in gezelschap van 3 wildernisvrienden. Ze gingen te voet of per kano naar afgelegen streken in Alaska, Lapland en Nepal. Tijdens hun laatste kanotocht in het noorden van Finland was Vincent 71 jaar; zijn vrienden 75, 76 en 78 jaar. Alle aanwezigen genoten deze middag van zijn prachtige foto's. Vincent was zelf ook erg enthousiast. Hij schreef: "Ik heb deze presentatie tientallen keren gegeven bij bedrijven, verenigingen of wat dan ook. Van grote zalen tot knusse bijeenkomsten. De middag van gisteren viel onder de laatste categorie. Maar daardoor niet minder boeiend; ook niet voor mij. Het was een zeer aandachtig gezelschap; de aanwezigen genoten van mijn presentatie en snapten waarover het ging. Volgens mij zaten er een paar mensen tussen die stiekem stik jaloers waren. Tot slot ging ik naar huis met een bosje rozen en een gevulde enveloppe. Ook daarvoor mijn dank".

Vincent heeft nog een presentatie over Nepal, die ons zeer de moeite waard lijkt. Dat is waarschijnlijk voor een bijeenkomst in een nieuw seizoen.



Kerstviering

Het thema was "Vrede is geboren". Het was een prachtige, indrukwekkende viering.

De hoop op vrede en vernieuwing wordt heel mooi vertolkt in het kerstoratorium "Als Appelbloesem in de Winter".

Deze tekst geeft uitdrukking aan de hoop op licht en nieuw leven, die tot uitdrukking werd gebracht in een oud volksgebruik om een gesnoeide tak van de appelboom op 6 december in de kamer te zetten, die dan met Kerst zou bloeien. Bloesem van hoop, waaruit vrede en gerechtigheid en liefde zullen opbloeien.

*"Dunne draad van licht en leven,
Geest van God, die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen,
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt".*

We zongen van ganser harte bekende kerstliederen, op het orgel begeleid door Marleen Moggré, die ook voor prachtige muzikale intermezzo's op haar dwarsfluit zorgde.



De overdenking van Ds.Slob bepaalde ons bij de zorgelijke thema's van onze tijd: polarisatie, de klimaatproblematiek, oorlogen en oorlogsdreiging, maar dat we dankzij de geboorte van het Christuskind elkaar moed mogen inspreken.

Het vrije kerstverhaal "Kerstmis van de gebroken ruiten", geschreven door Michèle, schetste een zeer actuele gebeurtenis van racistisch geweld in een dorp. Door een initiatief van de dominee verzamelden veel kinderen en volwassenen, ook de asielzoekers, zich op het grote grasveld voor de pastorie. Ze droegen allemaal een lichtje en over het donkere veld schijnt een zee van licht. Dan klinkt "Voor de Vrede" en de dominee zet "Stille Nacht" in, waarop meegezongen wordt, velen in hun eigen taal.

Het Joodse gezin, dat slachtoffer was van de gebroken ruiten zingt, op uitnodiging midden op het veld staande: "Sjalom".

Het wordt met applaus ontvangen!



Kerstgroet

Ook dit jaar heeft de PVD kerstattenties naar 'onze mensen' gebracht als blijk van persoonlijke aandacht.

Onze mensen; dat zijn niet alleen degenen die elk jaar naar de kerstviering komen, maar juist diegenen, waarvoor dat niet meer mogelijk is. Het zijn ook de mensen die bijeenkomen in buurtgroepen of gesprekskringen én natuurlijk zij die steeds hun onbaatzuchtige medewerking verlenen bij welke klus van de kerk dan ook.

Mede dankzij de laatste groep konden velen een Kerstgroet aan huis bezorgd krijgen: een kerststerplantje en een kaart met de tekst, van onze medewerster Michèle van der Steenstraten, die u hier kunt lezen:

"Vrede is geboren"

*Juichend zingen engelenkoren
God Mens... vrede is geboren.
Doe open ogen, hart en oor;
En geven wij Gods vrede door.*

*Een arm om een schouder
Bij pijn en verdriet,
Een hand vol vergeving,
Die ruimte biedt.*

*Laat in onze wereld iedereen horen
dat vrede steeds opnieuw weer wordt
geboren.*



Op de voorkant van de kaart was een symbool van vrede te zien: een kring van mensen, die elkaar de hand reiken. Een prachtige illustratie, door Sonja, de dochter van Michèle, gecomponeerd. Daarmee wenste de Vrouwendienst u vredige kerstdagen toe. Dat de geboorte van Jezus ons bemoeidigt en ons leven richting geeft.

Vooruitblik: dinsdag 21 januari

Om krachtvoer op te doen voor het nieuwe jaar nodigen wij u, alle ouderen van de PVD Maranathakerk, uit om 21 januari om 14.30u naar de Maranathakerk te komen voor een bijeenkomst met een drankje én een stevige hap, nl. een stampottenmaaltijd, waarbij gekozen kan worden uit diverse soorten. Voordat we aan tafel gaan, hebben we ruimschoots de tijd om elkaar de beste wensen voor 2025 te doen toekomen.

Van harte welkom alle 65-plussers op deze nieuwjaarsreceptie!

Bent u de 21e januari niet in staat om te komen, ook dan wensen wij u veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

Gift

Van onze penningmeester kregen we bericht dat we wéér een gift van €50,- hebben ontvangen van Mevr. G. Ze kan niet meer naar onze bijeenkomsten komen, maar bedenkt ons met gulle giften. Onze hartelijk dank daarvoor!

Een hartelijke groet voor ieder,

Addie Wanders: tel. 024- 355 8471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com

Activiteit

Bijbellunch

Wij nodigen u van harte uit voor een Bijbellunch. Dit is één keer per maand op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Je hoeft ons niet te laten weten of je komt.



Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.

En gebruiken daarvoor de methode lectio divina. Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

We zien u graag op: 21 jan (Maranathakerk), 4 feb (O'kerk), 18 mrt (M'kerk), 8 apr (O'kerk), 20 mei (M'kerk)

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

Hebreeuwse miniaturen

שלום

RIP

Als je een joodse begraafplaats bezoekt en de stenen bekijkt hoef je geen Hebreeuws te kennen om te zien dat er een reeks van vijf letters is die op vrijwel elke steen terugkomt. Het is kennelijk een soort standaardformule. De letters vormen niet samen een woord maar het zijn de beginletters van de woorden *tehi nisjmato* (of *nisjmata*) *tseroera bitseror hachajjem*.



De vertaling daarvan luidt: 'Moge zijn (of haar, in sommige gevallen hun) ziel gebundeld zijn in de bundel der levenden'. In zekere zin lijkt dit wel op het in de westerse wereld meer bekende RIP. Immers ook dat zijn beginletters, en wel van de Latijnse woorden *Requiesca(n)t In Pace*, 'moge(n) hij/zij rusten in vrede'.

De achtergrond van de formule is het Bijbelvers 1 Samüel 25:29. Daar zegt Abigail tegen David: 'uw leven zal veilig zijn, als een steentje geborgen in de buidel waarin de HEER uw God de mensenlevens bewaart'. Dat steentje staat er in de oorspronkelijke Bijbeltekst niet bij; het is door de vertalers in de buidel gestopt om het beeld te verduidelijken. Abigails woorden zijn overigens niet bedoeld voor op een grafsteen, ze zegt juist dat die er niet zal komen.

Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Taizéviering op 31 januari in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen

Thema voor de volgende viering is Puur & Oprecht! Dat willen we toch allemaal zijn?! En zo willen we toch ook dat anderen met ons omgaan?!

De Schotse schrijver en historicus Thomas Carlyle zei hierover: "Alleen wie oprecht is, kan oprechtheid herkennen". Als we het bij onszelf gaan herkennen en vaker toe kunnen passen, kan dit misschien tot inspiratie zijn voor anderen? Oftewel: wie goed doet, goed ontmoet...

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend. De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.

Fijn om je 31 januari (weer) te ontmoeten.

Jeanette van der Zande, Karin van der Lans
en Martine Norden



Afscheid

Graag wil ik enige duidelijkheid geven over mijn vertrek als diaconaal werker per 1 januari 2025, omdat mij gebleken is dat daar enig misverstand over is.

Nadat ik juli j.l. heb laten weten dat ik geen tijd en gelegenheid meer had om de bestuurlijke verantwoordelijkheden te dragen van de diaconie, heb ik gezocht naar een mogelijkheid om de diaconale presentie in de binnenstad van Nijmegen op een andere manier in een oecumenische setting voort te zetten.

Toen mij de mogelijkheid werd geboden om per 1 januari met deeltijdpensioen te gaan, heb ik die mogelijkheid met beide handen aangegrepen om zo het werk voor Kruispunt en Perplex op vrijwillige basis voort te zetten, net zoals ik dit al sinds augustus 2024 voor de Raad van Kerken Nijmegen doe.

Ik dank iedereen met wie ik in de afgelopen jaren plezierig heb samengewerkt en denk daarbij in het bijzonder aan de werkgroep diaconie, mijn collega Sabine en vele anderen waaronder de koster Willem en Maarten.

Afscheid nemen doe ik nog niet, dat komt wel als ik volledig met pensioen ga.

We gaan elkaar nog tegenkomen. Vrede en alle goeds!

Theo van Driel

Open Podium op orgels Stevenskerk

Altijd al eens een monumentaal orgel willen bespelen? In de Stevenskerk kan het!

Elke eerste woensdag van de maand is het Orgelwoensdag, en staat één van de drie historische orgels centraal.

Het karakteristieke Koor-orgel, het elegante Assendelft-orgel in de Zuiderkapel en het machtige König-orgel in het schip van de kerk staan tot je beschikking.

Heb je een stuk goed in de vingers en wil je het graag laten horen, geef je dan op via openorgel@gmail.com. Vermeld welk stuk je wilt spelen en de tijdsduur. Er is deskundige begeleiding aanwezig om je wegwijs te maken op onze instrumenten.

Check de agenda om te zien welk orgel wanneer in de spotlights staat: www.stevenskerk.nl/agenda



Programma op woensdag 5 februari in de Zuiderkapel

14:00: uur: Open Podium op het Assendelft-orgel

15:30 uur: Openbare Orgellessen op het Assendelft-orgel.

Leerlingen van de Lindenberg leren de fijne kneepjes van het orgelspel van docent Rein de Jong.



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

God, wat zijn wij nou eigenlijk?

COLUMN



Tegenwoordig is het in de datingwereld een klassieker: de vraag “*Wat zijn wij?*” Die vraag stellen we om wat duidelijkheid te krijgen in de grijze gebieden tussen “*we zien wel waar het heen gaat*” en “*ik zie ons al samen oud worden*”. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik hem nog maar zelden gesteld heb, ik ben meestal vrij zeker van mijn zaak. Maar nu voelt het toch alsof het moment daar is - niet met een scharrel of na een leuke date, maar met U.

Dus hier is het: Heer, wat zijn wij?

U lijkt alles in één

Bent U mijn Vader, mijn Herder? Of bent U meer zoals een Vriend, altijd beschikbaar voor een goed gesprek? Bent U een soort partner-in-crime, iemand die trouw naast me staat, of toch meer de verheven Koning, die hoog boven mij regeert? U lijkt het allemaal in één te zijn, maar ik vind het lastig om te bepalen welke rol nou op welk moment de boventoon voert. Het voelt soms alsof ik in een relatie zit met iemand die steeds van rol wisselt – en ik weet nooit helemaal waar ik aan toe ben.

Het voelt soms bijna als een soort situationship. Een ongemakkelijke tussenfase waarin ik niet helemaal weet wat we van elkaar mogen verwachten. Zijn er impliciete voorwaarden aan onze relatie die ik niet helemaal begrijp? Ik weet dat ik Uw wil moet doen, maar die blijft soms zo mysterieus. Ik hoor dat ik Uw kind ben, maar U bent ook mijn Heer, ik ben Uw evenbeeld, maar laat me niet vergeten om nederig te blijven

Het communicatieprobleem

Dan is er nog de communicatie, want laten we eerlijk zijn: dat loopt soms nogal stroef. De ene dag voelt U dichtbij,

alsof U naast me zit en me zachtjes influistert welke weg ik moet nemen. Maar de andere dag lijkt het alsof ik tegen een muur praat. Ik bid, ik vraag, ik zoek – en er is stilte. *Holy ghosting*, als het ware.

En begrijp me niet verkeerd, ik snap dat het geen eenrichtingsverkeer hoort te zijn. Misschien investeer ik zelf ook niet altijd genoeg in deze relatie. Ik ben degene die naar U toe komt wanneer het misgaat, die bidt als ik in de knel zit of een uitweg nodig heb.

Maar in goede tijden, als alles lekker loopt? Dan staat U ergens op de achtergrond, als een soort vriend die ik alleen bel als ik verhuis en een busje nodig heb. Dat is niet eerlijk van mij, dat weet ik.

Wat is dan het antwoord?

Misschien is de kern dat onze relatie geen strak label nodig heeft. Misschien is het juist in de zoektocht, de vragen, en ja, zelfs in de frustraties dat ik U vind. U bent niet in een hokje te plaatsen, en dat is ook logisch: U bent God. Wat ik wel weet, is dat U trouw bent. Dat U me niet laat gaan, zelfs als ik worstel of struikel.

Dus misschien is het antwoord op de vraag “*Wat zijn wij?*” eigenlijk heel simpel: Wij zijn een verhaal. En U schrijft dat verhaal met liefde, geduld, en een wijsheid die ik niet altijd begrijp. Wat ik moet leren, is vertrouwen.

En dat – dat maakt onze relatie uiteindelijk zo bijzonder.

Annelotte de Bruijn

Terugblik op Taizé lieddag

Diana de Boer maakte een tekening in plaats van een verslag van de Taizé lieddag op 16 november in het Bartholomeuskerkje.



Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. U bent weer hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Zie voor meer informatie:
www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 12 januari, 19.30 uur:

cantate BWV 154: "Mein liebster Jesus ist verloren"

Het is een mooie parabel. Jozef en Maria die hun 12-jarige zoon Jezus al drie dagen wanhopig kwijt zijn - om hem eindelijk in de tempel in Jeruzalem terug te vinden: als beeld voor alle mensen die hun geloof zijn verloren, maar het uiteindelijk toch wel weer terug zullen krijgen.

De cantate begint met een vertwijfeld "Mein liebster Jesus ist verloren" van de tenor (Jozef), en na een aanvullend recitatief sluit de hele gemeente zich met een koraal aan bij die klacht. Daarna zingt de alt (Maria) met twee oboi d'amore, plus alle hoge strijkers unisono, haar diepe bede om Jezus terug te mogen vinden.

Maar dan komt de bas (Jezus), in canon met het continuo, uitleg van zaken geven, met een steeds herhaald: ik hoor daar toch thuis, in de tempel? - en slaat de stemming helemaal om. De tenor reageert dankbaar in een groot recitatief; en aansluitend horen we de tenor en de alt samen in een gelukkig duet "Wohl mir, Jesus ist gefunden!" En zo kunnen we vervolgens ook met z'n allen het slotkoraal zingen.

De eerstvolgende cantates zijn:

- 9 februari: BWV 93 'Wer nur den lieben Gott läßt walten'
- 9 maart: BWV 22 'Jesus nahm zu sich die Zwölfe'



Eekhoorn & Konijn

Wat een mooie plek!

"Nee! Neeeee!!!" Eekhoorn en Uil kijken geschrokken naar Konijn, die daar met bange ogen staat te trillen als een rietje.

"Kalm maar, dat hoeft je niet te doen als je dat eng vindt." Sust Eekhoorn en hij klopt Konijn op de rug.
"Haal even diep adem en dan gaan we samen gewoon lopen. Uil wil vast wel vooruit vliegen en ons de weg wijzen."

Het gebibber van Konijn houdt langzaam op.
"Dus ik hoeft echt niet de lucht in?"

"Nee hoor" zegt Uil. "Ik wacht af en toe wel in een boom en verpoos mij enigszins tot jullie bijgetrokken zijn."

Konijn begrijpt echt niets van wat Uil bedoelt, maar besluit niet om uitleg te vragen, omdat Eekhoorn hem al meetrekt. "Het is niet ver van hier!" roept Uil nog terwijl hij omhoog vliegt.



Eekhoorn en Konijn beginnen te hollen, want ze zijn zo benieuwd wat voor een plek Uil gevonden heeft. Ze kijken steeds omhoog en omdat Uil af en toe in een boom gaat zitten, kunnen ze hem goed bijhouden.

Soms kijkt Konijn te lang omhoog, dus struikelt hij een keer over een tak en valt met een bons op de grond. Gelukkig doet het maar een beetje pijn. Ze hollen verder en dan ...

"Ohhhh! Wat een mooie plek!" roept Konijn. Ze zien een meertje liggen met gras en bloemen eromheen. De bomen staan om het water heen, maar wel een eind ervan af.

Uil komt naar beneden en gaat op de grond zitten. "Jippie! Hier kan ik graven!" juicht Konijn. "Sjongejonge, ik heb helemaal niet aan deze plek gedacht! Ik kende hem wel en weet je wat zo fijn is? Hij ligt niet ver van mijn boom af. Dus we kunnen elkaar heel gemakkelijk opzoeken!" roept Eekhoorn.

Michèle en Hetty

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor hulpvragen: tel. 06 - 426 945 of
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk**

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 2 februari aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 18 februari.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers: Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen (redactie),
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

Ron Visser
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Data kopijsluiting 2025

- nr 2 - zondag 2 februari
- nr 3 - zondag 16 maart
- nr 4 - zondag 27 april
- nr 5 - zondag 15 juni
- nr 6 - zondag 10 augustus
- nr 7 - zondag 14 september
- nr 8 - zondag 26 oktober
- nr 9 - zondag 30 november

Over & Weer verschijnt 16 dagen
na de kopijdatum

NEC Maatschappelijk bezoekt Kwiek



Diaconie vult tasjes voor Kruispunt



Hazenmarkt in de grote zaal



Inzameling kerstpakketten



Reparatie aan dak en gevel



Maranathakerk: huiskamer in de wijk



Kwiek maakt kerststukjes met groen uit de tuin



Kemphanen

'Ik maak me zorgen', zei Bram, 'om alle ellende en dreiging in de wereld. Moeten we niet wat doen?' Ik kan de zorg alleen maar delen. Er hangt veel dreiging in de lucht en er wordt enorm leed aangericht. Er worden ook grote woorden gebruikt om het geweld te legitimeren. In Oekraïne wordt gestreden om de waarden van de democratie. Maar de Russen zeggen ook de cultuur, en niet te vergeten het christendom (!), te willen redden. Dat laatste dringt in ons besef niet sterk door, maar de oorlog in Oekraïne heeft wel degelijk ook een belangrijk religieus motief.

Dat speelt zeker ook in de situatie in Gaza/Israël. De sympathie ligt zeker ook uit Bijbelse motieven aanvankelijk sterk bij het joodse perspectief. Maar zou dat een volkerenmoord legitimeren, of grootschalige bewuste oorlogsmisdaden waar de huidige joodse leiders officieel van worden beschuldigd? Zou enig ander land zich deze misdaden kunnen veroorloven, zonder de sympathie die Israël aanvankelijk had? Of zou die sympathie stilaan gaan verdampen; en is de bezwering 'antisemitisme' inmiddels tandoel gemaakt?

Gráág plaatsen kemphanen ons voor een beslissende keuze: ofwel voor ons, ofwel voor de vijand. Het Russisch perspectief is dan vrijwel onzichtbaar, want 'we' zijn toch voor Oekraïne?

RONDGAAND



Op soortgelijke manier is het stellen van vragen bij de oorlogspolitiek van Israël 'dus' steun voor Hamas. Is juist die polarisatie niet waar we ons grote zorgen om moeten maken? Want dan blijven we denken in eigen belang en vijandschap, en kan het alleen maar van kwaad tot erger gaan. Is niet juist het christelijke perspectief om dat vijandsdenken te doorbreken en vanuit liefde te willen handelen? Dat is geen gemakkelijk zoethoudertje dat van warme gevoelens afhankelijk is. Dat is de moeilijke opdracht om niet alleen uit eigenbelang te denken, maar ook de positie van de ander te willen dienen. Wederzijds, voor alle duidelijkheid.

Liefde is ook durven vragen.

'Moeten we niet wat doen?' Wat dan precies? De polarisatie doorbreken betekent in ieder geval geen partij kiezen. Maar ook zeker niet met de legitimeringen van geweld meegaan. Het betekent wel: liefde dienen. En dat is ook: onrecht aan de kaak stellen. En het betekent om liefde en vrede bidden! Als wij dat als kerk niet meer doen, wie zou daar in onze cynische en uitzichtloze tijd nog wel aan toe willen komen?

Bidden kunnen we steeds en overal en ook iedere zondag. Maar óók in het Coventry-gebed, iedere vrijdagmiddag in de stiltekapel in de Stevenskerk. Van die dienst hebben we het licht meegenomen waarmee we iedere zondag een speciale vredeskaars aan zullen steken. In ieder geval zolang er geweld in de naam van ook onze God wordt gepleegd.