



Voorganger: Wouter Slob; ambtsdragers: Gerbrand Hoek (ouderling), Roelf Groenhuis (diaken); organist: Hannelore van der Woude; techniek: Edward Bosma, Bart van 't Spijker. Kleur: wit.

Orgelspel

## Woord van welkom en inleiding

*Aansteken van de kaarsen*

## Bemoediging en drempelgebed

D: De vrede van de Heer is met u allen

**G: en Zijn genade is met u.**

D: Onze hulp is in de naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

D: Wees ons genadig, God,

**G: wees ons nabij!**

D: Laat ons niet ontbreken op het feest  
dat Gij hebt bereid.

**G: Bekleed ons met het witte licht en de liefde  
van Uw Zoon. Amen.**

Zingen: **Psalm 81 : 1, 8, 9**

**Groet** V: De Heer zij met u  
**G: Ook met u zij de Heer.**

## Gebed van de dag

**Lezing:** Exodus 12 : 15-20

Zingen: **Lied 561 : 1, 2, 3, 4, 5**

**Lezing:** Johannes 13 : 1-15

## Overdenking

Zingen: **Lied 160b**

## Dienst van de gebeden

acclamatie: **Lied 368d** "Houd mij in leven"  
stil gebed

## Inzameling (toelichting) van de gaven

*De tafel wordt gereed gemaakt*

D: Nodiging

Zingen: **Lied 566 : 1, 2, 5, 6**

**Vredesgroet** V: De vrede van Christus voor iedereen hier!  
**G: Zijn vrede zij met ons allen**

*We wensen de mensen om ons heen: Vrede zij u!*

## Tafelgebed

V: De Heer zal bij u zijn!

**G: De Heer zal u bewaren!**

V: Verheft uw hart!

**G: Wij zijn met ons hart bij de Heer!**

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God!

**G: Hij is onze dankbaarheid waardig!**

V ...

Zingen: **Lied 405 : 3, 4**

V ...

**G: Onze Vader....**

## Gemeenschap van brood en wijn

## Dankgebed

*De avondmaalstafel wordt afgeruimd*

**Lezing uit het Evangelie:** Johannes 14 : 15-31

Zingen: **Lied 571 : 1, 2, 3, 4, 5**

In stil-le nacht houdt Hij de wacht  
waar al -le an - deren sla -pen.  
De o- gen zwaar, de har-ten moe,  
heb-ben wij Hem ver - la - ten.

2. Waarom blijft niet het laatste lied in onze harten hangen? De lofzang klonk, maar is verstomd. De dood houdt ons omvangen.
3. De beker vol van vreugdewijn heeft Hij met ons gedronken. Een bittere kelk vol eenzaamheid hebben wij Hem geschonken.
4. In stille nacht heeft Hij volbracht de doortocht voor ons leven. De nieuwe morgen van Gods trouw heeft Hij aan ons gegeven.
5. Tot aan het einde van de tijd zal ik Zijn wachtwoord horen: Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij, en ik Hem toebehoren.

*Stilte; geen orgelspel.*

*De dienst wordt op Goede Vrijdag voortgezet*