



ONTMOETINGSBRIEF

PG Nijmegen/Landwijk
Parochie Heilige Drie-eenheid

2025-06
15/16 november

Ontmoetingsweekend

- 15/16 nov.** Mal. 3,19-20a en Lc. 21,5-19
za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**
Vg. Trees van Kraaij en Ineke Keizers
Samenzangkoor
- zo. **10.30 uur** **Oecumenische Ontmoetingsviering**
Vg. Joska van der Meer en ds. Wouter Slob
Diaken: Roelf Groenhuis
Koor: Joy
Pianist: Cathelijn Lansu
Beameraar: Alfred Grakist

Het thema van deze viering is 'Gezien worden'.

We gaan het hebben over Zacheüs en over Mozes en de brandende braamstruik.

God kent ons. Iedereen wordt gezien. Vanuit gezien worden mag je leven en tot je bestemming komen

De bloemen uit de viering gaan met een hartelijke groet naar enkele leden van de gemeente.

PG Nijmegen/Landwijk



Via de QR-code kunt u eenvoudig en anoniem uw bijdrage via iDeal overmaken voor de collecte van de protestantse gemeente.

****Zondag 23 november is het Eeuwigheidszondag.**

In alle drie de kerken is er dan een dienst:

In de Maranathakerk

om 9.30 u met Ds. Wouter Slob

In de Ontmoetingskerk

om 9.30 u met pastor Marije Klijsma

In de Bartholomeuskerk

om 10.00 u met Ds. Rainer Wahl

Nadere toelichting op pagina 2.

Parochie Heilige Drie-eenheid

- 19 november** 2 Makk. 7,1.20-31 en Lc. 19,11-28
wo. 9.00 uur **Eucharistieviering**
Vg. Macair Wegman
- 22/23 nov.** 2 Sam. 5,1-3 en Lc. 23,35-43
za. 18.30 uur **Woord- en Communieviering**
Vg. Roland Brans en Cobi Voskuilen
m.m.v. Aubade
- zo. 11.00 uur **Woord- en Communieviering**
Vg. Roland Brans en Cobi Voskuilen
m.m.v. Mediorenkoor
- 26 november** Dan. 5,1-6.13-14.16-17.23-28
en Lc. 21,12-19
wo. 9.00 uur **Eucharistieviering**
Vg. pastoor Sacha Steijaert



Met deze QR-code kunt u een bijdrage overmaken aan de parochie. De code is geldig t/m 23 november.

► Parochieblad

Ons parochieblad De Drieklank is weer verschenen. We zoeken nog iemand die in een deel van Meijhorst de bladen wil bezorgen. De bladen - **met daarop het woord Vrijwilliger** - liggen in de hal van de kerk. We zijn erg blij met uw hulp.

► Vormsel

De informatieavond over inhoud en voorbereiding van het vormsel voor jongeren vanaf groep 8 en hun ouders is op vrijdagavond 21 november 19.00 - 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voor jongeren vanaf 16 jaar start er waarschijnlijk een apart groep. Als je hiervoor belangstelling hebt, laat het ons dan weten! Aanvraagformulieren voor het Vormsel aanvragen en/of aanmelden voor het Vormsel kan **tot 1 december** a.s. via secretariaat@ontmoetingskerk.net.

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te beluisteren via de kerkomroep.

U kunt deze vinden door naar onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan, te klikken op 'Kerkradio' en vervolgens op 'Uitzendingen'.

► **Gespreksgroep 20/30ers**

Studie net klaar of afrondend. Beginnende baan en carrière, al of niet met partner, kinderen of denkend daaraan. En dan: kerk, geloof en God? Hoe past dat in je leven, past het wel in onze (post-) moderne tijd? In deze groep delen we onze vragen, onze twijfels, maar zeker ook onder verwachtingen, overtuigingen, hoop en vreugdes. En inspireren we elkaar.

De groep wordt begeleid door pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob.

Op woensdag van 20 - 22 uur in de Maranathakerk (Steenbokstraat 86).

Eerstkomende data: 19 november en 17 december.

► **Bijbellunch**

Wij nodigen u van harte uit om één keer per maand met ons te lunchen. Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom om aan te schuiven. Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je lunch nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel en gaan daarover met elkaar in gesprek. Daarbij gebruiken we de methode lectio divina.

Eerstkomende data: 18 november (Maranathakerk) en 16 december (Ontmoetingskerk).

► **Kerkasiel**

Op **25 november** gaan we vanuit de Ontmoetingskerk naar Kampen om te bidden om het kerkasiel daar gaande te houden. Het bidden daar is van 16.00 tot 18.00 uur. We vertrekken om 14.00 uur uit Nijmegen. Kerkasiel is een eeuwenoude traditie waarbij kerken bescherming bieden aan mensen die vervolgd worden of dreigen te worden uitgezet. Het is bijzonder en indrukwekkend om daar te komen en even een klein onderdeel te zijn van die groep die hen ondersteunt. Zie voor meer info www.kerkasielkampen.nl.

Mocht je je willen aansluiten bij ons, mail dan naar veralenglet@gmail.com.

****Taizéviering in de Bartholomeuskerk**

14 nov, 19.30-20.30 uur

Het thema is dan 'Hoop'. Hoop doet leven; het geeft je moed, wilskracht en doorzettingsvermogen om verder te gaan in moeilijke tijden. En te geloven in een betere toekomst. Tijdens de viering worden liederen uit Taizé gezongen, gedichten gelezen en is er stilte. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend.

Fijn om je vrijdag 14 november (weer) te ontmoeten.
Jeanette vd Zande, Karin vd Lans en Martine Norden

****De kleine Bartholomeuskerk in Beek**

**komt in actie voor de voedselbank
Gemeente Berg en Dal.**

De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Doet u mee? Fijn!!

Op zondagochtend 23 november is er om 10 uur een dienst in de kleine Bartholomeuskerk. U kunt dan levensmiddelen inleveren in de kerk in Beek. Op zaterdag 22 november tussen 11 en 17 uur en na de dienst op zondag kunt u de levensmiddelen ook naar de Oude Gracht 4 in Beek brengen. Deze levensmiddelen ontvangen we graag: Groente en fruit in blik/pot; soep in pak/blik/zak (ook vega); rijst/ macaroni/pasta/aardappelpuree; maaltijdsauzen en mixen; olijfolie; broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag ed.); koffie/thee; Houdbare zuivelproducten; kaas (uitsluitend vacuüm verpakt); vis/vlees in blik of pot; Alles minstens 12 weken houdbaar!! Ook heel welkom: wasmiddel, tandenborstel en tandpasta.

Alvast heel hartelijk dank, mede namens de cliënten van de voedselbank!

Liesbeth van den Hof

► **Ontmoetingscafé**

Iedere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de Tuinkamer koffie met wat lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er versgemaakte soep en brood.

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl.

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u insturen via zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl tot donderdag 12.00 uur.

Aanleveren als tekstbestand zonder opmaak.

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het wekelijkse r.k. mededelingenblad door een e-mail te sturen aan:

okmededelingen@ontmoetingskerk.net.

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: redactie@ontmoetingskerk.net uiterlijk woensdag 12.00 uur



ONTMOETINGSKERK
Nijmegen

ORDE VAN DIENST

Protestantse Gemeente Nijmegen/ Landwijk

Parochie Heilige Drie-eenheid zondag 16 november 2025

Ontmoetingsviering met als thema Gezien worden

Acclamatie Jesus le Christ

Welkom

Drempelgebed

Voorg.: Als we om ons heen kijken,
zien we de wereld om ons heen,
maar zien we Uw vuur niet verschijnen.

Allen: Wees hier aanwezig,

Voorg.: Wees onder ons vandaag,
verzamel ons rond het vuur van Uw liefde.
Maak ons ontvankelijk voor Uw aanwezigheid

Allen: vuur ons aan, O God van leven. Amen.

Joy zingt: Today is the beginning of the rest of our lives

Het verhaal gaat... (Lucas 19: 1 – 10)

De kinderen mogen naar voren komen om naar het verhaal van Zacheüs te luisteren. Daarna mogen ze naar de nevendienst.

Joy zingt Wijs ons de weg

Het verhaal gaat verder

De roeping van Mozes

Lied 324 1, 2, 3 Wat vrolijk over U geschreven staat

Stof tot nadenken

Gezongen geloofsbelijdenis: Ik geloof in de God

Ik geloof in de God
die het begin en de laatste zin van de dingen is:
een God zonder wie er geen mensen bestaan,
ons leven maar schijn is, een schim zonder naam.

Ik geloof in de God
die Abraham uit zijn land op weg riep naar Kanaän
een God van belofte die mensen bevrijdt
ons leven ten dode met toekomst verrijkt.

Ik geloof in de God
die mateloos in een medemens onze zijde koos:
een God die een Vader voor mensen wil zijn,
ons leven ten einde toe hoopvol laat zijn.

Ik geloof in de God
die ons getrouw door zijn Woord en Geest
in het leven houdt:
een God die geen mensen verloren laat gaan,
ons leven ten volle vervult van zijn naam.

Gebed en voorbeden

Met accl. Kom, adem ons open,
Kom adem ons open.
Adem ons open.

Collecte en mededelingen

Joy zingt Breng mij over grenzen

Dienst van de tafel

Tafellied door Joy Jezus die genoemd wordt Lam van God
Lied 404c: Heilig, heilig, heilig de Heer

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de
majesteit, In eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

Delen van brood en beker

Joy zingt Lichtje branden

Slotgedachte

Wegzending en Zegenbede

De levende zegene en behoede u

Slotlied Dat nog duizend dagen komen