

Kerkendag: Wat heeft de kerk in huis?

Vanuit de Kerkenraad in deze Over & Weer geen 'Blik op...', maar een indruk van de zogeheten 'Kerkendag', die de Kerkenraad voor de tweede keer heeft georganiseerd. De eerste keer was vorig jaar, ook in maart. Dit jaar werd deze bijzondere dag op 16 maart gehouden. Er deden ruim 25 mensen mee aan de Kerkendag 2024.

Een paar jaar geleden bij de opzet van een nieuwe organisatiestructuur van de kerkenraad met thematische werkgroepen werd besloten om één keer per jaar (in de plaats van een reguliere kerkenraadsvergadering) een 'Kerkendag' te houden. Deze dag vindt plaats op een zaterdag, gedurende een groot deel van de ochtend en middag. De Kerkendag – overigens moeten we hier nog een betere naam voor verzinnen – heeft als bedoeling om met alle KR-leden en de leden van de thematische werkgroepen te komen tot inhoudelijke verdieping en onderstreping van de onderlinge samenwerking. Ook elkaar nóg wat beter leren kennen, staat op die dag hoog in het vaandel.

Terugkijkend op deze dag kan niet anders gezegd worden dan dat het opnieuw een succes was. Daarom willen we deze jaarlijkse 'samenwerkingsdag', om het zo maar even te noemen, er vooralsnog in houden.

Dagprogramma

Die zaterdagochtend werd er na ontvangst en koffie gestart met een stuk inhoud. Wouter Slob hield een korte lezing over het onlangs verschenen boek van de Duitse socioloog Hartmut Rosa: 'Democratie vraagt om religie'. Volgens Rosa zijn voor een goed functionerende democratie aspecten als duurzaamheid, solidariteit en opmerkzaamheid van wezenlijk belang. Volgens de Duitse socioloog zijn mensen wezens die van nature de verbinding met anderen zoeken. En religie kan ons helpen dat weer in te zien. Rosa komt vanuit de sociologie tot de ontdekking dat religie eigenlijk per definitie deze aspecten al in zich heeft; aspecten die zo broodnodig zijn voor een goed functionerend democratisch bestel. Democratie kan dus nog wat leren van religie. Zaken die wij als kerkmensen misschien zó normaal vinden, dat wij ze bijna vergeten zijn. Dat wat de kerk in huis heeft, zou veel beter voor het voetlicht van de maatschappij gebracht moeten worden. Maar, hoe doe je dit dan?

Onder meer met die vraag gingen we in discussiegroepen – na de inleiding van Wouter – uiteen. Zinnvolle en goede discussies leverde deze sessie ons deze ochtend op.

Na de lunch kregen twee bekende vrijwilligers binnen onze kerkgemeenschap de gelegenheid om iets te vertellen over hun activiteiten, wat ze daarbij tegen komen en wat hen enthousiast houdt. Eerst startte Lolle Wynia als technische man achter alles rondom beamerpresentaties en geluid.

Ondersteund door een PowerPointpresentatie vertelde hij gloedvol en helder wat er al zo voor een goed beeld en geluid komt kijken. Het verhaal boeide iedereen, vooral ook omdat het veel meer inhoudt dan je één-twee-drie zou denken. Ook interessant om te horen hoe zich plotseling voordoende problemen worden opgelost en dat Lolle (bijna) altijd inzetbaar is. Marleen Moggré, organiste en lid van het kostersteam in de Kleine Bartholomeüskerk, vertelde hoe de kerkdiensten in dit kerkje worden georganiseerd, al improviserend en bijna op informele wijze. Doordat er nog weinig mensen zijn, blijken de lijntjes onderling heel kort te zijn. Het kostersgroepje dat uit

drie dames bestaat, is ook hier indien nodig altijd beschikbaar. Dat kleinschalige en informele karakter geeft een intieme sfeer aan de diensten. Marleen hield haar verhaal op haar eigen, humoristische wijze en bleef ook van begin tot het einde boeien.

Na de presentaties gaven alle aanwezige leden van de KR en werkgroepen hen alle hulde, vanuit een groot respect wat ze voor onze gemeente hebben gedaan en nog steeds doen.

De middag werd luchtig afgesloten met twee heel verschillende activiteiten.

Eerst verzorgde Marleen Moggré, die in het dagelijks leven muziekdocent is aan een muziekschool en ook privé pianolessen geeft, een korte workshop hoe je met elkaar goed en mooi kan zingen, al dan niet in canon. Dat leverde hier en daar wat onderdrukte hilariteit op; het blijkt namelijk toch niet zo makkelijk te zijn.

Als slotstuk verzorgde Coby Voskuilen een workshop 'sacred dance', iets wat ze meerdere keren in de Ontmoetingskerk heeft gedaan. Dansen – eerder ritmisch bewegen en gehand met elkaar – op klassieke/gewijde muziek. De passen voorwaarts, zijwaarts of achterwaarts moeten goed in het ritme worden uitgevoerd én afgestemd met de persoon naast je. Ook niet gemakkelijk – de een had daar meer gevoel voor dan de ander.

Beide workshops waren al met al erg leuk en bewezen hoe goed je met elkaar moet afstemmen en samenwerken om iets behoorlijks neer te kunnen zetten...

Succes

Kerkendag 2024 was over z'n geheel een groot succes en verliep in alle opzichten heel plezierig. Bovendien was er ook een goed verdiepend, inhoudelijk gedeelte. Kortom: het was samenbindend.

Ik durf te zeggen dat iedereen met een goed gevoel eind van de middag huiswaarts keerde. Volgend jaar gaan we het zeker weer op deze manier organiseren. Met dank aan allen die de voorbereidingen voor hun rekening hebben willen nemen.





Kerkdiensten

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

Stevenskerk 10.00 uur ds. Wouter Slob



Zondag 19 mei 1e Pinksterdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	diaken Theo van Driel
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering
		ds. Rainer Wahl / Joska v/d Meer
Stevenskerk	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	prof.dr. M. Matthias
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert

Collecte voor: 1. Kerk in Actie (zending): Bangladesh
2. PGN

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:
www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

Zondag 5 mei

Maranathakerk	09.30 uur	drs. Hettie Oudelaar
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne
2. PGN

Zondag 12 mei

Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden
Studentenkerk	11.00 uur	viering

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 26 mei

Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden

Collecte voor: 1. Buiten de Boot
2. PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 2 juni

Ontmoetingskerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Paul Oosterhoff
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	dr. Th. van Willigenburg
Studentenkerk	11.00 uur	viering

Collecte voor: 1. Stichting GAST
2. PGN

Zondag 9 juni

Maranathakerk	09.30 uur	Marije Klijnsma
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Lauden

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Vrijdag 14 juni

Bartholomeüskerk 19.30 uur Taizé viering

Zondag 16 juni

Bartholomeüskerk	10.00 uur	pastor Janneke Bron
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Bauk Zondag
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag (HA)
Studentenkerk	11.00 uur	viering

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Nationaal Holocaustmuseum



De afgelopen tijd, zo tussen de opening van het Nationaal Holocaustmuseum en 4 mei, leek mij een geschikte periode om dit nieuwe museum te bezoeken. Weliswaar met lood in de schoenen – het kijken van de serie De Joodse Raad had ik al na de eerste keer gestaakt. Te verschrikkelijk. Dus wat zou dit museum brengen?

Zeer aangrijpend was het. Om de plaats van de crèche te zien waar Joodse babies en (kleine) kinderen verzameld werden – gescheiden van hun ouders – om weggevoerd te worden en vermoord. Om de plaats te zien waar rond de 600 van hen vanuit die crèche over de omheining in de tuin zijn getild, het naastgelegen gebouw in, uit de greep van de nazi's. Om zelf door het gangetje te lopen waardoor zij zo snel mogelijk dit gebouw werden uitgeleid, naar buiten, om overgedragen te worden aan iemand die zich over dit kind zou ontfermen. Om de verhalen te lezen over de moedige vrouwen en mannen die dit werk deden. En de verhalen over de kinderen die niet gered konden worden.

Aangrijpend was ook het de op de wanden afgedrukte oneindig aantal verordeningen en wetten waardoor Joden stelselmatig en steeds verdergaand uitgesloten werden van de maatschappij, van hun bezittingen beroofd en uit hun huizen gezet.

Vele foto's en persoonlijke spullen brachten de geschiedenis heel dichtbij. Ook de video's met interviews van mensen die de vervolging zelf hadden meegemaakt als kind en zich verschrikkelijke details konden herinneren, maakten diepe indruk op mij. Niet in het minst ook vanwege de levenslang gevoelde trauma's waarover zij ook vertelden en die van sommigen afstraalden.

Voor je plezier ga je niet naar dit museum. Wel om niet te vergeten. Om ook deze gitzwarte bladzijde van onze geschiedenis onder ogen te zien. En zoals het Talmoed-citaat bij de ingang luidt: 'Zien leidt tot bewustzijn en bewustzijn leidt tot handelen'.

Die vraag dringt zich ook sterk op als je door het museum loopt: hoe zou ik zelf gehandeld hebben? Of: hoe zou ik handelen? De keuze is aan jezelf.

In de woorden van Maimonides, de grote middeleeuwse joodse filosoof: 'Hetgeen de mens doet hangt af van hemzelf. En het ligt in ieders vermogen goed of slecht te zijn.'

ds Anneke de Vries

Bijbelleesrooster

dinsdag	30 april	Deuteronomium 4:32-40	zaterdag	25 mei	Deuteronomium 5:22-33
woensdag	1 mei	Psalm 107:1-9	zondag	26 mei	Deuteronomium 6:1-9
donderdag	2 mei	Psalm 107:10-22	maandag	27 mei	Deuteronomium 6:10-25
vrijdag	3 mei	Psalm 107:23-32	dinsdag	28 mei	Handelingen 3:1-10
zaterdag	4 mei	Psalm 107:33-43	woensdag	29 mei	Handelingen 3:11-26
zondag	5 mei	1 Johannes 4:1-10	donderdag	30 mei	Handelingen 4:1-12
maandag	6 mei	1 Johannes 4:11-21	vrijdag	31 mei	Handelingen 4:13-22
dinsdag	7 mei	1 Johannes 5:1-12	zaterdag	1 juni	Handelingen 4:23-31
woensdag	8 mei	1 Johannes 5:13-21	zondag	2 juni	Marcus 2:23-3:6
donderdag	9 mei	Psalm 47	maandag	3 juni	Marcus 3:7-19
vrijdag	10 mei	Handelingen 1:1-14	dinsdag	4 juni	Marcus 3:20-35
zaterdag	11 mei	Handelingen 1:15-26	woensdag	5 juni	Handelingen 4:32-5:11
zondag	12 mei	Leviticus 23:1-14	donderdag	6 juni	Handelingen 5:12-21a
maandag	13 mei	Leviticus 23:15-22	vrijdag	7 juni	Handelingen 5:21b-32
dinsdag	14 mei	Leviticus 23:23-36	zaterdag	8 juni	Handelingen 5:33-42
woensdag	15 mei	Leviticus 23:37-44	zondag	9 juni	Handelingen 6:1-15
donderdag	16 mei	Leviticus 24:1-9	maandag	10 juni	Handelingen 7:1-16
vrijdag	17 mei	Psalm 104:1-23	dinsdag	11 juni	Handelingen 7:17-34
zaterdag	18 mei	Psalm 104:24-35	woensdag	12 juni	Handelingen 7:35-43
zondag	19 mei	Handelingen 2:1-13	donderdag	13 juni	Handelingen 7:44-8:1a
maandag	20 mei	Handelingen 2:14-24	vrijdag	14 juni	Marcus 4:1-12
dinsdag	21 mei	Handelingen 2:25-36	zaterdag	15 juni	Marcus 4:13-23
woensdag	22 mei	Handelingen 2:37-47	zondag	16 juni	Marcus 4:24-34
donderdag	23 mei	Deuteronomium 4:41-5:5a	maandag	17 juni	Jesaja 30:1-8
vrijdag	24 mei	Deuteronomium 5:5b-21	dinsdag	18 juni	Jesaja 30:9-18

GO en het leren fietsen

GO@PKN-Nijmegen.nl



In Nederland weten we niet beter: iedereen heeft een fiets en iedereen kan fietsen. Na de oorlog was dat even niet zo. Lang werden er grapjes gemaakt over fietsen, die weg waren als Duitsers op bezoek waren geweest. Maar daarna werd het fietsenbestand weer opgekrikt. Wat nog wel een luxe bezit was.... Een kinderfietsje. Ik kreeg pas op mijn negende verjaardag een fiets.... met blokken! De fiets was volwassen en door die houten dingen aan de pedalen, konden mijn beentjes de trappers bereiken. Doodeng vond ik het! Het wiebelde bij het opstappen en onder het rijden, vooral als we over de Rotterdamse kinderkopjes hobbelden. Gelukkig hield mijn vader mijn jas goed in zijn greep en maakte diverse tochten door de stad om mij te laten oefenen. Op vakantie had het jaar daarop mijn zusje ook een fiets. We waren toen al behoorlijk bedreven en maakten grote tochten op de Veluwe. Waar we echter bang voor

waren: zanderige paadjes, die soms zo mul waren dat je vastliep en omviel. Mijn vader had daar iets op bedacht: als je viel kregen je van hem een stuiver. Dat stimuleerde ons wel om minder bang te zijn.



Veel nieuwe Nederlanders hebben nooit op een fiets gezeten en willen het wel graag leren. Als volwassene durf je minder en ben je minder soepel en niet zo licht. Gelukkig zijn er heel wat vrijwilligers die hierbij willen helpen, maar dan pas zie je wat een kunst fietsen eigenlijk is. Er komt een heleboel bij kijken en er zijn diverse technieken en hulpmiddelen, die hierbij gebruikt kunnen worden. Maar er zijn altijd ook nog vrijwilligers, die met de fietsleerling mee rennen. Als volwassene te gaan geloven... Hoe gaat dat? Is dat dan net zo moeilijk als leren fietsen?

Word je gelovig geboren? Krijg je geloof mee als je op de wereld komt? Of is geloven net als leren fietsen? Je wilt kunnen fietsen, omdat je veel anderen om je heen ziet fietsen, maar... je moet het wel zelf doen; je wilt geloven omdat je dat om je heen ervaart en, maar... je moet het wel zelf doen. Anderen kunnen je helpen en je iets meegeven uit hun eigen ervaringen. Maar je kunt ook vastlopen en vallen of bang zijn om te vallen. Met fietsen kom je in beweging en dat geldt ook voor geloven. Met fietsen kom je ergens en met geloven merk je dat ook. Maar het fijnste is dat er een Vader is, die je vasthoudt en van wie je steeds iets nieuws leert. En geloven is luisteren naar Zijn stem, die roept en wacht op jouw antwoord "ja, ik kom".

Michèle van der Steenstraten

Soepie Doen: 4 juni

Schuif aan voor gezelschap en soep



De diaconie nodigt u van harte uit voor Soepie Doen op dinsdag 4 juni in de Maranathakerk. In april aten we ook samen soep en dat was een gezellig samenzijn. We hadden wel wat soep over, dus kom vooral langs en neem gerust een vriendin, buurman of familielid mee. Iedereen is van harte welkom om samen vers gemaakte (vegetarische) soep met brood te eten.

Inloop met koffie/thee vanaf 12.00 uur en om 12.30 uur komt de soep op tafel. Een kleine bijdrage voor de soep wordt gewaardeerd, maar is zeker geen verplichting.



Nacht van de vluchteling

Loopt u mee?



De werkgroep Inspiratie wil inventariseren hoeveel belangstelling er is voor deelname aan de Nacht van de Vluchteling 2024 op zaterdag/zondag 15/16 juni. U kunt 10, 20 of 40 km lopen.

Voor wie 10 km te ver is, is deze afstand eenvoudig op te splitsen in 2 keer 5 km, met een wisseling bij Moeke aan de Lentse Plas.

Wilt u meedoen, stuur dan een mail naar: inspiratie@pkn-nijmegen.nl.



Diaconale collecten



Op 12 mei, 9 en 16 en 30 juni is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor algemene onkosten voor de activiteiten van de diaconie van onze gemeente (of voor nader te bepalen doelen).

5 mei: Kerk in Actie noodhulp Oekraïne

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraïne

19 mei (Pinksteren): Kerk in Actie Zending Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen immers een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

26 mei: Buiten de boot

Via deze Nijmeegse organisatie (bememd door diverse leden van onze diaconale werkgroep) wordt elke zaterdag in de Antonius van Paduakerk (Groesbeekseweg) brood uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben (bij een aantal wordt het brood bezorgd). Deze mensen zijn niet aangemeld bij de voedselbank omdat ze net buiten alle regelingen vallen, maar hebben wel moeite om rond te komen. Het brood wordt gratis geleverd door een aantal bakkers in Nijmegen.



2 juni: Stichting Gast

Stichting Gast is een vrijwilligersorganisatie die in 2000 opgericht is om hulp en ondersteuning te bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen in Nijmegen. Op dit moment is er nog onverminderd sprake van asielzoekers in nood: zij zijn weliswaar uitgeprocedeerd, maar kunnen of willen niet terug naar het land van herkomst. Zij mogen niet werken, zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen en moeten niettemin in Nederland zien te overleven. Stichting Gast biedt hen praktische hulp, onderdak, financiële ondersteuning en begeleiding bij het opbouwen van een toekomst hier of elders.

Ga mee dauwtrappen met Hemelvaart

Houd je van samen wandelen?

En ben je benieuwd wat we op deze christelijke feestdag te vieren hebben? Doe dan mee. Je bent welkom! Ook bij koffie en thee en bij de viering om 10.00 uur in de Stevenskerk.

Donderdag 9 mei, 's morgens om 7.45 uur, treffen we elkaar bij de Rafter in Ubbergen, voor een wandeling van 5 km die eindigt in de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen.



Extra informatie

Organisatoren: Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk, Parochie Heilige Drie-eenheid en Stadskerk Nijmegen (OCP)

Startpunt: De Rafter (Rijksstraatweg 37, Ubbergen)
Eindpunt: Stevenskerk (Sint Stevenskerkhof, Nijmegen)

Naar huis: U kunt met bus terug naar de Rafter.
De kortste route om te lopen is 3,5km.

Voor vragen:

Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl)
of tel. 06 - 190 474 40)

Afscheid ouderling Gré Berkelaar



Zondag 14 april werd afscheid genomen van Gré Berkelaar als ouderling, in aanwezigheid van burgemeester Hubert Bruls. Tijdens dit afscheid heeft de burgemeester aan Gré de Waalbrugspeld uitgereikt, die was aangevraagd door haar kinderen. Dit vanwege haar verdiensten voor de Ontmoetingskerk en maatschappelijke initiatieven, zoals de Wereldwinkel en de Voedselbank.

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen

Pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Vertrouwenspersonen

- Gerda Sollie:
solliegerda@gmail.com
- Thomas van Heerde:
vanheerdethomas@gmail.com

In memoriam

Jan Zwikker (23/03/'33 – 04/04/'24)

Op 4 april 2024 is overleden dhr. Jan Zwikker. Jan woonde de laatste jaren van zijn leven in Heerenveen, maar is lang verbonden geweest met de Maranathakerk en nog zeer gekend. Een markante man, die zeer veelzijdig was. Geboren en getogen in Nijmegen heeft hij de gevolgen van de oorlog in zijn jonge jaren ondervonden. Het ouderlijk huis werd in de oorlog verwoest, zijn grootvader voor zijn ogen doodgeschoten, en zijn vader werd blind en raakte zijn werk kwijt. Zelf was Jan ook door gezondheidsproblemen pas op oudere leeftijd van school gekomen. Maar de slechte start was geen reden om bij de pakken neer te zetten. Integendeel. Hij heeft met zelfstudie, doorzettingsvermogen en ongetwijfeld een goed verstand, zich ontwikkeld en opgewerkt en is zijn hele leven op allerlei mogelijk manieren actief geweest. Hij werd wiskunde-leraar, leerde zichzelf verschillende talen aan (Russisch!), werd raadslid en wethouder, onderhield en bezocht contacten in het Oostblok en reisde graag. Vaak met zijn vrouw Nellie aan zijn zijde, maar ook wel alleen of met één van de kinderen.

Op hoge leeftijd van 91 gekomen is hem een ziekbed bespaard gebleven. Na een zware hersenbloeding is hij in het ziekenhuis van Drachten overleden.

Op 8 april is op Rustoord afscheid genomen van Jan en is hij bijgezet in het graf van Nellie.

ds Wouter Slob

Bij de diensten

Op 5 mei vieren we de dienst in de Maranathakerk. Voorganger is mw. Hettie Oudelaar.

Hemelvaartsdag wordt op 9 mei gevierd in de Stevenskerk. Voorganger is ds Slob. Enthousiastelingen en durf-als worden uitgedaagd om vanuit Beek dauwtrappend naar de kerk te komen. Vroeg op! Maar terug worden we gebracht. Let op nadere aankondigingen.

Op 12 mei is er nog één vraag in portefeuille: 'waarom ben jij ooit dominee geworden?'. Een wat persoonlijke vraag, gesteld door één van de kinderen uit de gemeente. Een preek hoort misschien méér over de Bijbel dan over de dominee te gaan. Maar ik had me voorgenomen geen vraag uit de weg te gaan in dit project. Wat meer getuigenis dan Schrift-uitleg misschien... Voorganger is ds Slob, de dienst is in de Ontmoetingskerk.

19 mei is het eerste pinksterdag en is er in alle kerken dienst. In de Bartholomeüskerk in Beek gaat diaken Theo van Driel voor. In de Ontmoetingskerk zal ds Rainer Wahl de dienst leiden. Medewerking wordt verleend door zowel de Cantorij van de Ontmoetingskerk als het Gregoriaans koor. In de Maranathakerk is ds Wouter Slob de voorganger. In deze dienst zal de Cantorij van de Maranathakerk medewerking verlenen.

Op 26 mei neemt pastor Marije Klijnsma de dienst over. De familie Slob verblijft in verband met het huwelijk van de oudste telg elders in het land. De dienst is in de Maranathakerk.



Op 2 juni gaat diaken Theo van Driel voor in de Ontmoetingskerk.

Op 9 juni is pastor Marije Klijnsma voorganger in de Maranathakerk.

Op 16 juni is er dienst in zowel de Bartholomeuskerk in Beek als in de Ontmoetingskerk. In Dukenburg gaat ds Bauk Zondag, predikant in de Pompe-kliniek, voor. Deze dienst begint om 9.30. In Beek zal pastor Janneke Bron de dienst leiden, die om 10.00 begint.

Op 23 juni is er in de Maranathakerk een dienst die wordt voorbereid door de werkgroep Jeugd en Jongeren.

Wereldreis en Kinderzomer

In de zomervakantie organiseren we in de Ontmoetingskerk een 'wereldreis in Dukenburg.' We vragen (en zoeken nog!) mensen die niet in Nederland geboren zijn en die iets willen vertellen over het land van herkomst. En ons iets willen laten proeven: liefst een baksel uit eigen oven!

Vorig jaar zijn we hiermee gestart en het waren prachtige samenkomsten. Steeds op de woensdagmiddag.



Komende zomer willen we het initiatief graag met een kinderprogramma uitbreiden. Op dezelfde tijd organiseren we allerlei kinderactiviteiten, variërend van speeltuinbezoek, tot pannenkoeken eten, theater en spelletjes. Voor alle kinderen die willen toegankelijk!

In de volgende O&W volgt een nader programma, hierbij alvast de data: 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, steeds van 14.00 - 16.00 uur.

Op 14 augustus sluiten we af en zijn de tijden afwijkend.

Vrijwilligers kinderzomer

Voor deze activiteit zoeken we vrijwilligers. Volwassenen en jongeren (middelbare school leeftijd) die willen helpen met het draaien van de kindermiddagen. Het inhoudelijk programma is in voorbereiding, maar voor de uitvoering, begeleiding en het verzorgen van drinken en lekkers zoeken we mensen. Belangstelling? Neem contact op met Stephanie Franken (smfranken81@gmail.com), wouter.slob@pkn-nijmegen.nl of e.geelen@h3eenheid.nl.

Vakantie ds Slob

We hadden vorig jaar niet gedacht in één ruk de eindbestemming van onze pelgrimage naar Santiago te kunnen halen. En dus had ik bij het plannen van het preekrooster de maand juni vrij ge-roosterd om het laatste stuk te kunnen fietsen. Dat is niet meer nodig, maar de vrije weken staan gepland.

De hele maand juni is de familie Slob afwezig. Pastor Marije Klijnsma neemt waar. Voor dringende kwestie kan ook contact worden gezocht met de scriba, dhr. Gerband Hoek.

Tijdens een zonnige woensdagmiddag op 'Wereldreis' in de tuin van de Ontmoetingskerk

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Op donderdag 25 april hadden we een gezellige spelletjesmiddag. Wij zijn gestart met koffie of thee met daarbij een traktatie en tijd om een praatje met elkaar te maken. Daarna gingen we met z'n allen aan de slag met verschillende spelletjes.

Op donderdag 30 mei hebben we onze volgende ouderenmiddag. Dan komen De Brokstukken een gezellige middag voor ons verzorgen! Deze zangeressen genieten van het leven en zullen voor ons levensliederen zingen. Het geheel wordt omkleed met een passende act en een vette knipoo...!

We beginnen dan ook weer om 14.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. We zitten dit keer in de Kerkzaal.

Mocht u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk kunnen komen, neem dan vóór dinsdag 28 mei contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

We hebben twee giften van 50 euro ontvangen. De gevers hartelijk bedankt hiervoor!

We hopen u graag te zien op 30 mei.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik Paasviering

Op dinsdag 26 maart hebben we met 40 mensen een heel mooie viering beleefd in een sfeervol aangeklede zaal. Het thema was "Het lege graf... een nieuw begin".





Avondmaal: Roelf en ds. Slob delen brood en wijn

Voor de pauze herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Ds. Slob had ervoor gezorgd, dat we het heilig avondmaal konden vieren. Fijn, om dat met elkaar te kunnen beleven, omdat de kerkgang voor de meeste bezoekers niet meer mogelijk is.

Op de kaart van de PVD Paasgroet, waarvoor Hetty Jongepier onderstaande schildering had gemaakt, keken we als het ware vanuit het lege graf en de weggerolde steen naar twee gestalten, die een lichte ruimte inlopen, in de bijbel de tuin genoemd vanwaar de vrouwen op weg gaan om te vertellen, dat niet de dood heerst, maar dat Jezus leeft.



Michèle van der Steenstraten had het gedicht geschreven voor de kaart, die iedereen met een Paasplantje meekreeg naar huis:

Het lege graf... een nieuw begin

*Ontzet, verlaten en verloren,
zo staren wij naar 't lege graf.
De stilte.... niet om aan te horen!
Is zijn verhaal nu uit en af?*

*Dan komt Gods boodschap
langzaam binnen:
het lege graf is te verstaan
als ruimte, als opnieuw beginnen.
Aan ons de taak op weg te gaan.*

Bij de mensen die niet aanwezig konden zijn, hebben we de kaart en het plantje thuisbezorgd.

Na de viering:

Een dankwoordje met attentie voor Herman te Kieft, die al vele jaren als hoofdpenningmeester van de PVD ook het Jaaroverzicht maakt. Hij doet dit nog steeds en beloofde daarmee door te gaan, ook nadat hij en Ans verhuisd zijn naar Bemmel. Daar zijn we heel blij mee! Evenals de belofte van Ans om betrokken medewerkster te blijven.

Herman wilde de eer niet alleen voor zichzelf houden, want hij dankte Co Heurter voor de assistentie die zij verleent door de 'kleine kas' te beheren betreffende collectes en uitgaven voor de ouderenmiddagen en bezoekwerk.

Contactmiddag 21 mei:

In mei gaat Leonie Hendriks vertellen wat je allemaal voor lekkers en genezends kunt plukken of rapen in het wild of in tuinen en parken. Hieraan verbindt zij een proeverij met een minisoepje, een natuurlimonade en een hapje gemengde sla. Een zelfgemaakte crème in klein potje is te koop. Jarenlang is zij aan het pottenbakken geweest en heeft ook aan handvormen met klei gedaan; zij gaat hier nu voorwerpen van de hand doen voor een redelijke prijs. Alles wat ze daarvoor krijgt gaat naar een goed doel. Dus, neem wat extra geld mee en laat u verrassen door wat de natuur allemaal te bieden heeft.

Samenkomst 18 juni

Deze datum noteer ik nu al, omdat Over & Weer in juni te laat bij u in de bus valt. We hebben een bijzonder aardig uitje afgesproken voor die dag. We gaan met auto's naar het agrarisch museum en huiskamercafé de Buurderij "De Lage Hof", alwaar we ontvangen worden met koffie/thee en gebak. In kleine groepjes kunnen we een rondleiding krijgen door vrijwilligers. We kunnen daar ook van een heerlijke lunch genieten. En... 's middags zal Stef Perry voor en met ons gaan zingen. Hij doet dit regelmatig in verzorgingshuizen e.d.

U krijgt tijdig uw persoonlijke uitnodiging met voldoende informatie over tijd, vervoer en kosten, die hieraan verbonden zijn.

Wie dit leest en zo'n gezellig uitstapje wel eens wil meebeleven, neem contact op met

Addie Wanders: tel. 3558471
e-mail: abaddiewanders@hotmail.com



Activiteit

Bijbellunch

Wij nodigen u van harte uit voor een Bijbellunch. Dit is één keer per maand op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom om aan te schuiven.

Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen. En gebruiken daarvoor de methode lectio divina.

Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing met het hart. Deze manier van lezen werd in de eerste eeuwen van het Christendom beoefend door de woestijnvaders en -moeders en is later verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk te zeggen heeft in de tekst.

We zien u graag op dinsdag 14 mei in de Ontmoetingskerk.

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

KOORSURPLUS
Hét koor voor de ambitieuze 50-plusser

'Vorbij de horizon'

o.l.v. Leenke de Lege

Piano: Ben van Daal

Zaterdag 18 mei
2024
14.30 uur



Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen
Entree: € 17,50 Voorverkoop: € 15,00
www.koorsurplus.nl

Het Luisterbankje

Iedere dinsdag en donderdag (10.00 - 11.30 uur) is iedereen welkom in de Ontmoetingskerk om een kaarsje aan te steken in de stiltekapel, voor een luisterend oor of even rust.

Op het bankje in de hal is een vrijwilliger of een pastoraal medewerker aanwezig.

Kom gerust binnen als u langsloopt of de bloeiende tuin bezoekt.

In de schoolvakanties is het 'Luisterbankje' alleen op dinsdagmorgen.



Hebreeuwse miniaturen

שלום

Het land

Bij de naam van de Israëlsche kwaliteitskrant *Haärets* veert de bijbelaar in mij altijd even op. Dat komt door Genesis 1:1: 'In het begin schiep God de hemel en *haärets*'. Het laatste woord kan ruwweg drie dingen betekenen: aarde onder de hemel, land naast zee (zie Genesis 1:10) of een speciaal stukje aarde, een land om in te wonen.

Ik dacht altijd dat de krant vernoemd was naar de aarde, de wereld, zoiets als *Le Monde* of *Die Welt*. Maar dat is niet zo: meer dan honderd jaar geleden begon hij als *Chadasjot meehaärets hakedosja*, ofwel *Nieuwsberichten uit het Heilige Land*, bedoeld voor Brits-Joodse soldaten in het toenmalige mandaatgebied Palestina. We hebben het dus over *arets* als land om in te wonen.

Het heilige is (net als de nieuwsberichten) al in 1920 uit de naam gehaald en als je die nu vertaalt dan krijg je dus gewoon *Het land*. Ook in zijn berichtgeving en stellingnames is de krant uitgesproken seculier-liberaal, en dus kritisch ten aanzien van de regering-Netanjahoe.

Lees alle miniaturen op
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schepondomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd, zodat iedereen dat kan meezingen. Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is vrij.

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 12 mei:

BWV 44 - Sie werden euch in den Bann tun

Dit is de cantate voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, die Bach componeerde in 1724, in zijn eerste jaar in Leipzig. De nogal onheilspellende titel komt van de evangelielesing (Joh.16:2), waarin Christus zijn volgelingen waarschuwt voor de zware tijden die hun te wachten staan. De cantate opent met een duet voor tenor en bas, die samen met de twee hobo's en het continuo (met fagot) een breed kwintet van fugatisch elkaar opvolgende stemmen vormen. Het geheel ademt een strenge sfeer van onverbidelijkheid. Direct daarop aansluitend brengt het koor, met volledig orkest, het vervolg van de schriftlezing tot uitdrukking, waarin op een scherpe toon vol dissonanten wordt uitgelegd dat degenen die de christenen willen doden ook nog denken daarmee God een dienst te bewijzen....

Marteling en pijn zullen aanvaard moeten worden, zingt daarna ook de alt in een weemoedige aria met hobo solo. En vervolgens wordt in een eenstemmig koraal, tegen de ondergrond van een herhaald bas-motief, opnieuw beklag gedaan over de zware weg vol van verdriet die moet worden afgelegd. Maar dan komt de bas met zijn recitatief: de ware christen is als de palm, die (volgens het klassieke beeld) groeit tegen de verdrukking in. Daar zit de omslag in deze cantate. En dat maakt ruimte voor een opgeluchte aria van de sopraan met orkest waarin letterlijk de zon ("die Freudensonne") eindelijk kan doorbreken.

Van dat vertrouwen in de goede afloop getuigt dan ook het slotkoraal, met de prachtige melodie van het koraal "Wer hat dich so geschlagen" uit de Johannes Passion, die een paar weken eerder voor het eerst daar in Leipzig had geklonken.

Zondag 9 juni:

BWV 2 - Ach Gott, vom Himmel sieh darein

BWV 2 is gebaseerd op Luthers bewerking van psalm 12 in het Erfurter Enchiridion, een van de allereerste bundelingen van kerkliederen in de landstaal, uit 1524. Het openingskoor heeft de strenge vorm van een motet, koperblazers versterken de door Bach beoogde 'stile antico'. In de volgende delen wisselt Bach diverse stijlen af. In de alt-aria zoekt Bach bijvoorbeeld juist de modernere concertante benadering met een vrije viool-solo. De cantate wordt weer afgesloten met het samen gezongen slotkoraal.



Eekhoorn & Konijn

Alles is anders

Eekhoorn keek uit zijn boom naar beneden. Zou konijn al wakker zijn? Een beetje ongerust was hij wel. Was die plek in de struiken wel veilig genoeg geweest? Hij rende ernaartoe en riep zachtjes: "Konijn, ben je al wakker?"

De takken bewogen en de kop van Konijn stak er uit. Eén oog had hij dicht en hij zag er erg slaperig uit. "Hoi, Eekhoorn, ja, ik ben wakker; al een tijdje. Maar ik ben bekaf; ik heb zo ontzettend slecht geslapen!" "Sjonge jonge. Hoe komt dat nou? Ben je ziek?", vroeg Eekhoorn bezorgd. "Nee, dat is het niet, maar ik werd steeds banger van al die luchtjes en geluiden, die ik niet ken. Bij het boerenveld rook het heel anders en rook ik de paarden en koeien...."



"Paarden en koeien? Wat zijn dat?" vroeg Eekhoorn nieuwsgierig? "Koeien zijn best grote dieren en paarden ook." En konijn wees naar een zijtak aan de boom. "Zo groot?! Maar daar was je dan zeker super bang van?" "Nee hoor, die doen je niks." Konijn moest er eigenlijk wel om lachen. "Die koeien staan de hele dag gras te eten en zijn maar aan het kauwen en kauwen. En de paarden eten ook gras, maar die rennen af en toe in het rond." "Maar eten ze je dan niet op als ze je pakken?" Konijn lag dubbel van de lach. "Nee, gekkie, die lusten helemaal geen konijn. Hahaha! En, zal ik je nog iets vertellen? Ze lusten ook geen eekhoorn! Maar er ritselde van alles vannacht en het leek of het hele bos wakker was. En er vloog iets heel groots over mijn struik heen en dat riep iets van "oe oe!" Eekhoorn keek ernstig en zei: "Je hebt gelijk dat er heel wat dieren op pad gaan 's nachts om hun eten te zoeken. We moeten zo snel mogelijk zorgen dat jij een betere plek krijgt."

Konijn keek zo verdrietig, dat Eekhoorn ervan schrok en zeker toen Konijn riep: "Was ik maar niet weggegaan! Dan had ik mijn eigen hol nog en die lekkere blaadjes sla en alle vriendjes konijnen! Alles is anders hier!" Eekhoorn had echt medelijden met Konijn, maar hij trok een streng gezicht en zei: "Konijn, voor je verder gaat... Denk na! Waarom ben je hierheen gevluucht? Was het daar zo fijn en zo veilig? Kom, we gaan nu eerst bessen voor jou zoeken."

Michèle en Hetty

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur)
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Collectebonnen: boek 50 euro of een
meervoud over naar rekeningnummer
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal bureau

Maranathakerk (zaal 4)
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Bereikbaarheid pastoraat

Zie pag. 'Nieuws vanuit de vierplekken'

Auto-ophaaldienst: Annelotte de
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk

Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen

mw. Diny Schotanus
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Werkgroepen

- Beheer: beheer@pkn-nijmegen.nl
- Communicatie:
communicatie@pkn-nijmegen.nl
- Diaconie: diaconie@pkn-nijmegen.nl
- Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
- Jeugd & Jongeren:
jeugd@pkn-nijmegen.nl
- Liturgie & Eredienst:
eredienst@pkn-nijmegen.nl
- Pastoraat:
pastoraat@pkn-nijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Nijmegen/Landwijk**

Wilt u kopij aanleveren?

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk
zondag 2 juni aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 18/19 juni.

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met de redactie
via mail of tel. 06 - 426 945 14.

Medewerkers: Sabine Schols en

Franz van Vlaanderen
(redactie), Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2024



- nr 5 - zondag 2 juni
- nr 6 - zondag 14 juli
- nr 7 - zondag 1 september
- nr 8 - zondag 6 oktober
- nr 9 - zondag 10 november
- nr 10 - zondag 15 december

Palmpasen,
Ontmoetingskerk



Stille Zaterdag, Bartholomeüskerk



Paaseieren zoeken,
tuin Maranathakerk



Eerste Paasdag,
Maranathakerk



Witte Donderdag, Maranathakerk



Taizé

Het is altijd weer een feestje: de Taizé-diensten in Beek. In de mooi ruimte van dit oeroude kerkje zingen we de mooie melodieën uit Taizé, luisteren we naar wijze woorden van gedichten en gebeden, komen we tot rust en ontmoeten we elkaar. Jeannette en Martine verzorgen de diensten en kleden de ruimte altijd prachtig aan. In de sfeer van Taizé, compleet met kenmerkende oranje doeken, kaarsjes en iconen.

Voorafgaande aan de dienst hadden we afgelopen keer een maaltijd en wisselden we ervaringen over Taizé uit. Wie er geweest is, houdt er eigenlijk altijd wel goede herinneringen (als geen diepe indrukken zijn) aan over. Het is een bijzondere plaats, met een bijzondere geschiedenis en een bijzondere indruk.

Ik ben er ooit met een jongerengroep geweest. Als oudere deelnemers wordt je dan beleefd en subtiel, maar toch overduidelijk, letterlijk een beetje aan de zijkant gezet. En dat werkt heel goed: juist jongeren krijgen met al hun vragen, enthousiasme, maar zeker ook hun twijfels alle ruimte om zich te bezinnen.



Hoewel het even overduidelijk een kloosterlijk gebeuren is, waar de dienst centraal staat en er overdag een programma van Bijbelstudie en onderling gesprek is, ademt alles niet allen rust maar vooral ook ruimte uit. Geestelijke ruimte. Omdat er niets wordt opgedrongen, mag je komen met wie je bent en met wat er is.

In een gesprek met één van de broeders werd mij de diepere inhoud van de Taizé-manier verduidelijkt. De aanpak was niet als lokaasje bedoeld (mooie liedjes met een aantrekkelijke atmosfeer), maar als gebaseerd op barmhartigheid. Waar ingewijden aan traditionele kerkelijke vormen verknocht kunnen zijn, is dat voor niet-ingewijden vaak een blokkade. De vormen van Taizé zijn bedoeld om de drempel te verlagen. Maar moeten daarbij voldoende kracht hebben om ook de broeders zelf te kunnen blijven inspireren; zij hebben geen andere diensten dan de publieke.

De ruimte die ze bieden is ook een groot vertrouwen op de kracht van de Geest. Niet de opvattingen of de overtuigingen van de broeders zijn leidend; vermoedelijk zijn die ook bepaald niet éénduidig! Maar het vertrouwen dat de Geest ons leidt en dat we daarom alle openheid kunnen hebben. Het effect van dit vertrouwen wordt in Taizé overduidelijk. En hopelijk ademt die Geest ook in de Bartholomeüskerk in Beek.