

Vieren

'Ik geloof nog wel, maar weet niet goed meer wat,' biechtte mijn schoonvader me eens op. Hij is vast de enige niet. Ooit wisten we precies hoe het zat met God. Zeker als protestanten waren we het met elkaar eens. Je kon het lezen in de belijdenisgeschriften, je kreeg het onderwezen op catechisatie en het werd besproken op de jongelingsvereniging. En dan wist je hoe het zat en hoe het moest. Wee, echter, als er een verschil van inzicht ontstond. Want dan was de eenheid weg. En dan moest één van beide partijen bakzeil halen, of moest de kerk scheuren. En dat is dan ook veel gebeurd. Kerken die zich met het woord 'gereformeerd' tooien zijn nauwelijks te tellen; in allerlei varianten zijn het de gevolgen van kerkscheuringen.

Ging het dan om Gods gelijk? Of misschien toch meer om ons gelijk? De protestantse 'eenheid van leer' kan in feite alleen bestaan als iedereen denkt zelf de waarheid in pacht te hebben. Alle andersdenkenden moeten wel dwalen als jij gelijk moet hebben. En dat bleek in de loop van de 20e eeuw steeds moeilijker hard te maken. De eenheid van de levensbeschouwelijke zuilen brokkelde af, onder andere door moderne uitvindingen als TV en opinie-tijdschriften. Ook die waren aanvankelijk gebonden aan de zuilen, maar het was makkelijk om de grenzen van de zuilen via de media te overschrijden. Als je een keer niet zou opletten kon je zomaar naar een programma van een andere omroep zitten te kijken. En misschien beviel dat zelfs wel!

Opleidingen en verhuizingen droegen bij aan het kweken van contacten buiten de eigen kring; en lang niet alle andersdenkenden bleken verkeerde mensen. En ook kerken zelf stimuleerden met leerhuizen dat mensen 'zelf gingen denken.' En dat betekende ook dat mensen zèlf gingen denken, en niet kritiekloos de waarheden van de zuil bleven aanvaarden. Ik vertel de meeste lezers niets nieuws, want dit proces hebben de meesten meegemaakt. En mijn schoonvader is vast de enige niet, die niet goed meer weet wat te geloven. Want veel heilige huisjes zijn inmiddels gesneuveld.

'Ik kan beter leven met de onzekerheden van vandaag, dan met de zekerheden van vroeger,' zei één van de oudste gemeenteleden me ooit. Ook zij had het afbrokkelen van de geloofswaarheden meegemaakt, maar voor haar was dat een soort van opluchting. Want daarmee kwam háár gelijk meer onder de hoede van Gods gelijk te staan. En zou het dáár niet om moeten gaan? In het geloof gaat het niet in de eerste plaats om dogmatische systemen die wij beheren,

maar gaat het om de aangezegde liefde van God. En zou die niet overweldigend en, uiteindelijk, ondoorgrondelijk zijn? Alleen al de verbluffende boodschap dat wij mensen door Hem zijn aanvaard en bemind. 'Hij moest eens weten,' zou je kunnen denken, als je de krochten van de eigen ziel eens durft te benaderen, 'Hij moest eens weten met wie hij te maken heeft...'

Het ongelofelijke nieuws is dat Hij weet! Dat God bekend is met de diepste afgronden van de geest, met de dingen die wij het verst hebben weggestopt omdat we ze zelf niet onder ogen durven komen. En het wonderbaarlijke is dat God ons er niet om veroordeelt, maar ons in genade aanneemt! Is dat niet ongelofelijk? Het gaat er niet om dat wij God doorgronden, maar dat wij ons ten diepste gekend mogen weten. En niettemin aanvaard.

Dat is geen kwestie van 'eigen gelijk' of van dogmatische systeembouw. Dat mag een zaak van vertrouwen en overgave zijn. En van vieren! Ik onderstreep het maar. Want in de viering krijgt de aanvaarding gestalte om aanvaard te zijn, ook al ben je onaanvaardbaar (om het in de woorden van een beroemd theoloog te zeggen). De kerkdiensten zijn niet in de eerste plaats plekken van denken, maar zijn in de eerste plaats plekken om je open te stellen, om God te ontmoeten, je dankbaarheid uit te zingen, en daarin ook jezelf te vinden. Eindelijk! In onze tijd van opgejaagdheid en mannetjesmakerij, een plek waar je jezelf kunt zijn. Met alles wat goed ging, maar zeker ook met alles wat is mislukt.

Dat krijgt volop gestalte in de Paasvieringen. Het samenzijn van de vrienden met Jezus op Witte Donderdag, het vastlopen van de wereldse machten met Goede Vrijdag, en het trouw blijven aan het graf op Stille Zaterdag. Maar dan ook: de Opstanding! En Christus die met Pasen niet veroordelend op mensen neerkijkt, maar in liefde ons vergeeft. En zo onze ontoereikendheid te niet doet. Dat krijgt stem en vorm in de Paascyclus.

Niet alleen van harte welkom in de vieringen van de Stille Week. Maar van harte aanbevolen! Wie alle vieringen meemaakt, doorleeft het hele gebeuren op liturgische wijze. En krijgt, en máákt, de opstanding meer in het hart dan in het hoofd mee. Met Christus opgestaan, kun je je herboren voelen!

Ds Wouter Slob



Zondag 10 april

Palmpasen

Ontmoetingskerk (Maranathakerk)	09.30 uur	Onderwegdienst werkgroep Jeugd & Jongeren
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W.J.H. Boon
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Jong Protestant
2. PGN

De onderwegdienst waarin Palmpasen gevierd wordt is in de Ontmoetingskerk en er is daarom op zondag 10 april geen dienst in de Maranathakerk.

De viering is voorbereid door de werkgroep Jeugd en Jongeren. Op vrijdag 8 april gaan kinderen al palmpaasstokken maken in de tuinkamer van de Ontmoetingskerk van 16.45-17.45 uur. Wil je meedoen, neem dan zelf een 'kale' stok en versierselen mee. Op zondag 10 april is tussen 09.30-10.30 uur het versieren van een zelf meegebrachte stok óók onderdeel van de viering. Na de dienst drinken de ouders in zaal A koffie en kunnen de kinderen om 11.00 uur meedoen aan de binnenkomst met hun Palmpaasstokken in de katholieke viering. Na zang van het kinderkoor, een verhaal en een optocht door de kerk kunnen de kinderen zich een kwartiertje later weer bij hun ouders voegen.

Vieringen in de Stille Week



Witte Donderdag (14 april)

Maranathakerk	18.30 uur	Sedermaaltijd (zie p. 5)
	20.00 uur	ds. Wouter Slob
Ev. Lutherse Gem.	19.30 uur	ds. Maarten Diepenbroek
Stevenskerk	19.30 uur	ds. Pieter Endedijk

Goede Vrijdag (15 april)

Bartholomeuskerk	19.30 uur	ds. Wouter Slob
Ev. Lutherse Gem.	19.30 uur	ds. Susanne Freytag
Stevenskerk	19.30 uur	ds. Perla Akerboom
Studentenkerk	15.00 uur	John Hacking

Stille Zaterdag (16 april)

Ontmoetingskerk	21.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk	21.30 uur	ds. Henk Gols / ds. Richart Huijzert
Studentenkerk	21.30 uur	Nicole Schubert / ds. Marieke Fernhout

1e Paasdag (zondag 17 april)

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Derk Jan Deunk
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	diaken Theo van Driel
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries

Collecte voor: 1. 40dagentijd: Werelddiaconaat
2. PGN

Zondag 24 april

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny v/dn Berg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN

Zondag 1 mei

Maranathakerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Hetty de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. W.J.H. Boon
Studentenkerk	11.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Stichting Mawteni
2. PGN

Zondag 8 mei

Maranathakerk (Ontmoetingskerk)	09.30 uur	Onderwegdienst door werkgroep Inspiratie
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Toine van den Hoogen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	

Collecte voor: 1. Stichting Gast
2. PGN

Zondag 15 mei

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Wouter Slob
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Hermen Kroesbergen
Ontmoetingskerk	09.30 uur	drs. Thomas van Heerde
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert

Collecte voor: 1. Stichting Bulawayo (Zimbabwe)
2. PGN

Gezonden zijn

'Wat kom je hier precies doen?' Deze vraag wordt me de laatste tijd vaker met allerlei soorten emoties (meestal vriendelijk, soms minder vriendelijk) gesteld. Op verschillende afdelingen van het Radboudumc ontmoet ik steeds nieuwe gezichten van patiënten, naasten en zorgverleners. Vanaf 1 januari mag ik als geestelijk verzorger in opleiding werkzaam zijn bij de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat samen met andere collega's en onder de hoede van mijn werkbegeleider Anneke de Vries. Dat bevalt goed. Heel goed. Al mijn ervaringen tot nu toe komen samen als een puzzelstukje in een grotere puzzel. Dat voelt completer dan mijn periode van burn-out het afgelopen kalenderjaar.

Ik weet mij een dankbaar mens! Op de laatste dag van maart mocht ik samen met mijn collega's van ons mooie team mijn zending vieren. Het bracht me bij de vraag wat 'gezonden zijn' nu eigenlijk precies betekent. Namens wie zit ik aan een ziektbed? Wat is het grotere geheel van waaruit ik dienstbaar mag zijn aan anderen? Op welke manier mag ik als mens, als christen en in mijn roeping als geestelijk verzorger verbonden zijn aan deze wereld, de samenleving en aan een Dienst van een ziekenhuis? Boeiende reflectievragen om bij stil te staan, juist op een moment dat ik mijn zending aan het voorbereiden ben en inmiddels gevierd heb in het stiltecentrum van het ziekenhuis.

Maar is het wel 'mijn' zending? Gaat het om mij als gezondene? Of om de oorsprong van mijn zending? Of misschien juist om het doel van het gezonden zijn? Wat ik leerde en op een dieper niveau mocht ervaren was dat ik 'gegeven' ben. En dat anderen mij ontvangen. Het lijkt in eerste instantie dat gezonden worden een beweging naar buiten is waar we

vanuit de kerk vaak woorden aan koppelen als missie, evangeliseren en het mogen brengen van Goed Nieuws. Maar wat ik nu vooral ervaar is dat ik ontvangen word. Dat voelt als gezien worden, gehoord worden, welkom zijn, dieper gekend zijn door anderen. Niet meer alleen zijn.

Mijn grote voorbeeld en inspiratiebron Jezus Christus is Dé Gezondene vanuit de Vader! 'Wat komt U hier precies doen?' vroegen de mensen aan Jezus. Hij kwam om gebroken te worden en uitgedeeld te worden aan de wereld. 'Wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft'. Berkhof schreef ergens heel mooi dat we als kerk mogen uitdelen vanuit de ontvangende overvloed! We hebben elkaar ontvangen als kerk. En we mogen leven vanuit een Gezondene die werd gegeven, gebroken en ontvangen voor wie Hem wil ontvangen.

En zo wordt gezonden worden; gegeven zijn en ontvangen worden. Steeds opnieuw. Als een instrument dat zich voegt in een groter orkest. Om steeds weer een mooi geluid te laten klinken en samen met andere mensen nieuwe muziek te maken op het grotere toneel van het leven en alles wat daarmee in verbinding staat. Wat voelt dat heerlijk; een diepe blijdschap van verbondenheid!

Paul van Loenen is geestelijk verzorger in opleiding bij de DGVP van het Radboudumc met een zending vanuit de Unie van Baptistengemeenschap.

COLUMN



Bijbelleesrooster

vrijdag	8 april	Johannes 17:13-26	zaterdag	30 april	Jeremia 32:16-25
zaterdag	9 april	Jeremia 26:1-9	zondag	1 mei	Jeremia 32:26-44
zondag	10 april	Jeremia 26:10-24	maandag	2 mei	Johannes 21:1-14
maandag	11 april	Jeremia 27:1-11	dinsdag	3 mei	Johannes 21:15-25
dinsdag	12 april	Jeremia 27:12-22	woensdag	4 mei	Psalm 55:1-16
woensdag	13 april	Jeremia 28:1-17	donderdag	5 mei	Psalm 55:17-24
donderdag	14 april	Johannes 18:1-27	vrijdag	6 mei	Jeremia 33:1-13
vrijdag	15 april	Johannes 18:28-19:30	zaterdag	7 mei	Jeremia 33:14-26
zaterdag	16 april	Johannes 19:31-42	zondag	8 mei	Psalm 77
zondag	17 april	Johannes 20:1-18	maandag	9 mei	Jeremia 34:1-7
maandag	18 april	Johannes 20:19-31	dinsdag	10 mei	Jeremia 34:8-22
dinsdag	19 april	Jeremia 29:1-9	woensdag	11 mei	Jeremia 35:1-11
woensdag	20 april	Jeremia 29:10-23	donderdag	12 mei	Jeremia 35:12-19
donderdag	21 april	Jeremia 29:24-32	vrijdag	13 mei	Jeremia 36:1-13
vrijdag	22 april	Psalm 114	zaterdag	14 mei	Jeremia 36:14-26
zaterdag	23 april	Jeremia 30:1-11	zondag	15 mei	Jeremia 36:27-32
zondag	24 april	Jeremia 30:12-31:1	maandag	16 mei	Psalm 93
maandag	25 april	Jeremia 31:2-14	dinsdag	17 mei	Jeremia 37:1-10
dinsdag	26 april	Jeremia 31:15-22	woensdag	18 mei	Jeremia 37:11-21
woensdag	27 april	Jeremia 31:23-30	donderdag	19 mei	Jeremia 38:1-13
donderdag	28 april	Jeremia 31:31-40	vrijdag	20 mei	Jeremia 38:14-28
vrijdag	29 april	Jeremia 32:1-15	zaterdag	21 mei	Psalm 129

GO en het Kerken

GO@PKN-Nijmegen.nl



Gaat u even terug in de tijd. U bent 5 jaar en vandaag staat vlechten op het programma. Van de juf krijgt u gekleurde stroken aangereikt en een blaadje met lange sneden erin. En u leert vlechten: op-neer-op-neer. De kleuren mag u zelf kiezen en uiteindelijk is daar een vrolijk geblokt vlechtwerk.

Wij pakken dit werkje nu weer eens op. Hoezo? Gaan we fröbelen? En wie zijn die wij? Die 'wij' zijn de Kerkenraad en de werkgroepen. En dat start op 2 april. Was dat niet een vergaderdag en geen knutseldag?

Ik leg het uit. De kerkenraad besliste over veel zaken, maar kreeg lang niet altijd geluiden en voorstellen van gemeenteleden door. Sommige gemeenteleden gingen een beetje achterover hangen, want de dingen werden toch wel gedaan of beslist. En daar moest wat mee en daarom ontstond GO.



Terug naar het vlechten. Stelt u voor: de kerkenraad is een reeks gekleurde stroken en de werkgroepen zijn dat ook. Er is niet een vast sjabloon met inkepingen (de oude regels), maar er moet een vlechtwerk ontstaan zonder de houvast van het sjabloon. En wat is nu het leuke: beide partijen moeten hun uiterste best doen om de zaak niet uit elkaar te laten vallen. Ze moeten erg goed rekening houden met elkaar. En als iemand steeds de boventoon wil voeren, klopt er van het vlechtwerk niets meer. Om de beurt bewegen we, soms hoger en soms eronderdoor. Het leuke is, dat we allemaal verschillende kleuren hebben en dat we alleen resultaat kunnen hebben als we samenwerken. En lukt het, dan ontstaat een verbluffend eindresultaat. Het sjabloon en de strookjes op zich waren erg slapjes. Maar gevlochten ontstaat er een sterk matje, waar je iets op kwijt kunt, dat iets kan dragen.

Daar gaan we voor vanaf 2 april. Help mee, via uw eigen kleurige inbreng, iets moois te maken van onze gemeente.

Michèle van der Steenstraten

Activiteiten

20 april: verkenningsavond Jeugd

Jongeren en geloven, hoe kunnen we ze daarbij helpen? Geloven is een uitdaging. Zeker als je nog jong bent en je de hele wereld nog hebt te ontdekken. Zeker ook als de wereld niet zoveel bezig lijkt te zijn met geloof. Hoe leer je dan over God?



Als kerkgemeenschap hebben wij de uitdaging om jongeren te begeleiden in hun zoektocht naar geloof. De uitdaging om de verhalen van Jezus en God door te geven aan nieuwe generaties. Maar hoe doen we dat?

Op 20 april willen we in gesprek met ouders, grootouders en iedereen die een betrokkenheid heeft bij. Centraal staat dan de vraag: wat hebben jongeren, in de leeftijd van 0- 18 jaar, nodig om te geloven? Heb jij ideeën, of wil je meeluisteren kom dan op 20 april om 20.00 uur naar de Ontmoetingskerk en denk met ons mee.

Namens de werkgroep Jeugd en Jongeren,
Eveline Cortjens en ds Wouter Slob

Gespreksgroep op dinsdagmorgen

In coronatijd heeft de gespreksgroep op dinsdagmorgen in de Maranathakerk stil gelegen. Inmiddels is de groep weer een keer bij elkaar gekomen en doen dat opnieuw op 26 april, 24 mei en 14 juni. Van 10.00 tot 11.30 uur bespreken we allerlei zaken die met geloof en kerk-zijn te maken hebben.

Hoewel de groep al een tijd bestaat, zijn belangstellenden van harte welkom. Info en aanmelding bij ds Wouter Slob: wouter.slob@pkn-nijmegen.nl.

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar: www.pkn-nijmegen.nl
Onderaan de pagina staan linkjes naar de kerkdiensten.

Blik op de Kerkenraad (44)

Deze keer een kortere 'Blik op de Kerkenraad'. De KR vergaderde op 10 maart jongstleden. De volgende onderwerpen waren de belangrijkste punten op de agenda.

Opheffing coronaregels

Er werd stilgestaan bij de nagenoeg volledige opheffing van de coronamaatregelen, die vanaf zondag 27 maart zou ingaan. Voor de kerkdiensten zou dat naar verwachting betekenen dat er na de dienst weer gewoon met elkaar koffiegedronken kan worden, en dat gemeentezang zonder enige voorwaarden mogelijk zou zijn. Op het moment van deze KR-vergadering was het nog de verwachting; gelukkig kwam die verwachting ook uit.

Meldingen uit het CvK

Vanuit het College van Kerkrentmeesters (CvK) werd gemeld dat de gehele glazen pui van de grote zaal en de garderobe van de Maranathakerk op duurzame wijze vernieuwd zal gaan worden. Deze pui is namelijk hoognodig aan vervanging toe. Het binnenschilderwerk van de zaal zal door enkele vrijwilligers gebeuren. Voorts maakte het CvK bekend dat er binnen de actie Kerkbalans 2022 per begin maart 140.775 euro aan toezeggingen zijn ontvangen (vorig jaar was dat over het gehele jaar 155.553 euro). Per geefadres hebben de betrokken gemeentelieden gemiddeld 397 euro toegezegd, 30 euro meer dan vorig jaar!

Vluchtelingen Oekraïne

Het College van Diakenen (CvD) bracht een aantal actuele en te verwachten ontwikkelingen op diaconaal terrein naar voren, waaronder het beroep van de Raad van Kerken Nijmegen op alle kerken in de stad om hulp te bieden aan de te verwachten stroom vluchtelingen uit Oekraïne.



NBV21 als kanselbijbel

Op wens van het pastoresteam besloot de KR de nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21, voortaan op onze drie vierplekken te gaan gebruiken, als zogeheten kanselbijbel. Ook het Onze Vader zal in het vervolg in de NBV21-versie worden geboden.

Nieuw kerkbestuur in wording

Verder werd stilgestaan bij de gezamenlijke bijeenkomst tussen de Commissie GO, de KR en de thematische werkgroepen, op zaterdagmiddag 2 april aanstaande. Deze bijeenkomst is georganiseerd om dieper door te discussiëren over het te vernieuwen kerkbestuur: een kerkenraad met werkgroepen. Vanuit de thematische werkgroepen zal dan de nieuwe kerkenraad ingevuld moeten worden. Als dit laatste slaagt, kan dit gezien worden als het slotstuk van de herstructurering van onze kerkorganisatie, die enkele jaren geleden al werd ingezet.

In de loop van mei/juni zal over dit onderwerp een gemeentebijeenkomst worden gehouden. Pas hierna zal de nieuwe structuur operationeel kunnen worden – het geheel moet immers wel gedragen worden door de gemeente.

Gerbrand Hoek, scriba

Activiteiten

Bijbel lunch

Een keer per maand bent u van harte uitgenodigd om op dinsdag van 12.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur te komen lunchen in de kerk.



Neem uw eigen lunch mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd. We lezen en verkennen samen een van de Bijbelteksten die de daaropvolgende zondag in de kerkdienst zal klinken. U hoeft zich niet voor te bereiden of op te geven. Iedereen is van harte welkom.

- 12 april: Ontmoetingskerk
- 17 mei: Maranathakerk
- 21 juni: Ontmoetingskerk

Hartelijke groet,
Ds. Wouter Slob en Marije Klijsma

Meditatief moment in de Wijkfabriek

Charles Hamburger, een tachtigjarige gepensioneerde huisarts, verzamelde 'grote verhalen' uit de Heilige Boeken en tradities van zes wereldgodsdiensten. "Profeten zijn vredesstichters. Ze zijn het toonbeeld van naastenliefde, wijsheid en moed", zo schrijft hij over zijn boek 'Verhalen uit de hemel'. Samen met hem en de andere deelnemers mediteren we elke laatste maandag van de maand met wereldteksten, muziek en stilte in de Wijkfabriek.

De afgelopen maand kwamen we voor het eerst bijeen na de lockdown en ik voelde me geraakt door de inbreng van mensen van diverse leeftijden met verschillende achtergronden. De twee aanwezige jongeren zijn zo enthousiast dat ze graag meer leeftijdgenoten zouden zien. En dat geldt natuurlijk ook voor ouderen. Voel jij of u zich aangesproken door deze vorm van samenkomen, dan ben je welkom, ongeacht je achtergrond of leeftijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Gespreksleiders zijn Charles Hamburger en Theo van Driel

Waar: Wijkfabriek, Koninginnelaan 1
Wanneer: maandag 25 april, 30 mei en 27 juni van 20.00 -21.30 uur

Kerkbalans

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om u elke uitgave van de Over & Weer op de hoogte te houden van de stand van zaken betreffende de bijdragen voor Kerkbalans. Het is vandaag 1 april en ik heb de cijfers voor u opgezocht.



In het eerste kwartaal hebben we ruim € 81.000 ontvangen en we verwachten dit jaar nog (toegezegd) € 91.000.

Als dit inderdaad zo is wordt het een "goede" opbrengst aan het einde van dit jaar, maar we juichen niet te vroeg. "Goed", daarmee bedoel ik dat het bedrag hoger lijkt te worden dan wat is toegezegd. Helaas houden we een flink tekort op de begroting.

De hand op de knip houden, nee, dat doen we toch liever niet, want we zijn samen met u blij dat er weer van alles kan in en rond de kerken, dat we letterlijk weer open zijn. Van jeugdactiviteiten tot de ontmoetingsmiddagen van de PVD, het kan weer. We zien elkaar weer op zondagmorgen en ik weet dat dit heel belangrijk is. Zien en gezien worden, de dominee groeten en met de zegen weer naar huis gaan. Maar gelukkig krijgen we die zegen ook mee als we thuis naar de dienst kijken.

Hoewel het digitaal uitzenden van de diensten niet voor niets is gaan we er toch mee door, omdat veel mensen er gebruik van blijven maken. Mensen zoals ik, want het lukt mij niet altijd om op tijd klaar te zijn om naar de kerk te gaan en dat ligt niet aan het zetten van de wekker, maar aan mijn lichaam dat niet altijd meewerkt. Ook voor de digitale diensten kunt u een bijdrage overmaken.

Als u geld overmaakt en er niets bij vermeldt, wordt het voor ons gissen. Is het een onderdeel van uw afgesproken bijdrage of is het voor de collecte of gift voor onze eigen kerk? Daarom mijn vraag: wilt u duidelijk melden waarvoor uw bijdrage bestemd is. Voor de collecte? Vermeld dan collecte. Of voor kerkbalans? Vermeld dan aub uw registratienummer. Voor collectes is het registratienummer niet belangrijk, collectegeld wordt gescheiden van de jaarlijkse bijdrage aan de kerk.

Daarnaast kunt u collectegeld overmaken via de kerkapp van Donkey mobile en als 'gewoon' collectegeld uw bijdrage in de mandjes in de kerk geven.

Ons bankrekeningnummer is NL 74 INGB 0008 2451 43 t.n.v. Prot. Gem. Nijmegen te Nijmegen.

Vriendelijke groeten van het College van Kerkrentmeesters
Loes Hogeweg, secretaris
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl



Hebreeuwse miniaturen

שלוּם

Vantot

Het 'bereik' van een zangstem of een muziekinstrument, de afstand tussen de laagste en de hoogste toon, wordt in het Modern Hebreeuws *min'ad* genoemd, zo leerde ik laatst op Twitter. Het is een samenvoeging van de voorzetsels *min* en *'ad*, die respectievelijk van en tot betekenen. Letterlijk spreekt men dus van het 'vantot' van een melodie van hoog tot laag of andersom.

Noem me een taal-*nerd*, maar ik vind dit dus echt enig. Het taalkundige proces is heel opmerkelijk: twee voorzetsels, aan elkaar geplakt, maken samen niet een nieuw voorzetsel (zoals bij ons vanuit of totaal) maar een zelfstandig naamwoord. Ik heb geloof ik nog nooit zoiets gezien.

En toch klinkt het resultaat, *min'ad*, zo oer-Hebreeuws als maar kan. Het is pas in de vorige eeuw bedacht, maar het had zomaar in de Bijbel kunnen staan, net als bijvoorbeeld *mitswah*, gebod, *mispat*, gerechtigheid, of *midbar*, de woestijn waar de Israëlieten doorheen moesten na de uittocht uit Egypte.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen



GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Vanuit de diaconie



Alles komt goed, ook na Pasen

“Alles komt goed!. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. “

Zo begon mijn bijdrage aan de vorige Over & Weer en wie had kunnen denken dat deze woorden enkele dagen later zo verrassend actueel zouden zijn. Een gewapend conflict met een agressor die niets en niemand ontziet. Doden, gewonden en talloze vluchtelingen onderweg, ook naar ons land. Het is om moedeloos van te worden. En toch gloorde er een beetje hoop toen ik samen met Wouter en vier andere voorgangers voor mocht gaan in een oecumenische viering in de Antonius van Paduakerk en de aanwezigen na afloop zeiden dat dit naar meer smaakte. In dezelfde kerk werd de pastorie in gereedheid gebracht voor de opvang van de mensen uit Oekraïne en we zamelden levensmiddelen en toiletartikelen in voor de mensen die zijn achtergebleven. De oproep voor vrijwilligers voor het uitdelen van kleding bij de Jan Massink-hal leverde meer dan vijftig reacties op! Samen met leden van andere kerken werd de werkgroep Kerk en Vluchteling Nijmegen opgericht en we collecteerden massaal voor Giro 555 en Kerk in Actie. Telkens weer raak ik ontroerd door de tekst van een lied op een melodie van de in Oekraïne geboren componist Dmitry Bortniansky en wat we in de kerk van Beek in deze versie zongen.

Ik bid U aan, o Macht der liefde,
die zich veelvoudig openbaart,
die mij, hoe and'ren mij ook grieven,
voor angst en bitterheid bewaart.
U vult m'n hart met vreugdezangen,
stilt zo menig zielsverlangen.

Die liefde is een rijke zegen,
geeft diepe zin aan mijn bestaan.
Zij is nabij op al m'n wegen;
o mocht ik in haar licht steeds gaan.
In woord en daad, in heel mijn wezen
zij U, o Macht der liefde, geprezen.

Dat de zachte krachten zullen zeker winnen in 't eind.
Zalig Pasen!

Collecten in deze periode

10 april - Jong Protestant: PaasChallenge

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit

het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

17 april - Werelddiaconaat Beiroet:

Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafeltennis of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

24 april - Plaatselijke diaconie

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

1 mei - Stichting Mawteni

Mawteni Foundation is een Nijmeegse stichting die zich inzet voor de verbinding tussen vluchtelingen en Nederlanders. Dit doet Mawteni via verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten. Mawteni betekent mijn land is opgericht door Robert Warda die een manier zocht om mensen met elkaar in contact te brengen zonder dat daar veel taal voor nodig was. Vandaar dat de stichting zich in het eerste jaar 2018 vooral richtte op flashmobs (Dans en Muziek) op verschillende locaties in Nijmegen. Later is dit uitgebreid met allerlei culturele en maatschappelijke activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden en muzieklessen. Inmiddels zijn bij Mawteni ongeveer 125 personen betrokken uit Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland.

8 mei - Stichting Gast

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in Nijmegen en omgeving. Deze vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen of durven niet terug. Vaak maken zij nog een reële kans op een verblijfsvergunning, maar de overheid zal ze tot die tijd niet meer ondersteunen. Feitelijk staan ze daardoor gewoon op straat. Het streven is om deze vluchtelingen, voor zover zij een binding hebben met Nijmegen, te begeleiden bij de aanpak van problemen en het maken van een plan voor de toekomst. Stichting Gast biedt hen onderdak, leefgeld en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, zodat er uitzicht komt op een economische zelfstandige toekomst.

15 mei - Stichting Bulawayo

In een van de arme wijken van in Bulawayo, Zimbabwe is staat een multifunctionele werkplaats. Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bulawayo. Er wordt daar training en ondersteuning gegeven bij de opzet van kleinschalige bedrijvigheid. Met uw bijdrage zorg u ervoor dat dit project voortgang kan vinden.

Theo van Driel, diaconaal werker,
tel. 06 181 936 12, mail: theodoor52@live.nl

14 april: viering Witte Donderdag

Donderdag 14 April is het Witte Donderdag, de dag die voorafgaat aan Goede Vrijdag. Wij willen dit in de Maranathakerk vieren met een maaltijd en aansluitend een viering.

Vanuit de Joodse traditie is deze avond een feestavond. Joodse families vieren dit feest thuis met een Sedermaaltijd. In onze Christelijke traditie heeft dit feest extra betekenis gekregen doordat dit feest voorafgaat aan de gevangenneming van Jezus.

Wij willen graag samen met u in de Maranathakerk dit feest vieren. Om 18.30 uur hebben we een gezamenlijke maaltijd. Wij vragen iedereen voldoende gesmeerd brood mee te nemen, dit jaar kunnen we helaas het brood nog niet met elkaar delen. Wij vullen dit aan met typische gerechten en symbolen uit de Sedermaaltijd. Verder zullen wij zorgen voor drinken.



Na afloop van deze feestelijke maaltijd is er om 20.00 uur een Witte Donderdag viering in de Maranathakerk. U kunt op dat moment beslissen of u daarbij wilt zijn of naar huis gaat.

Vanaf begin april hangen lijsten in de kerk, waarop u zich kunt inschrijven. U kunt zich ook per e-mail aanmelden via vanuffelen@gmail.com (t/m Palmzondag 10 april). U bent van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren.

Namens de voorbereidingscommissie,
Marlies van Esschoten

Avondmaal aan huis

In de kerk vieren we geregeld het avondmaal. Speciaal ook op Witte Donderdag, de dag waarop we gedenken en vieren dat het avondmaal werd ingesteld. Om allerlei redenen kunnen mensen niet in staat zijn het avondmaal in de kerk mee te vieren. Voor hen bestaat de mogelijkheid om aan huis een avondmaaldienst te houden. Er is zelfs een speciaal koffertje voor. Ook in de komende stille week gaan we zo een aantal adressen af. Mochten er nog meer belangstellenden zijn, dan kunt u zich melden bij ds Wouter Slob (wouter.slob@pkn-nijmegen.nl).

Diensten in de Stille Week

In de Stille Week bereiden we ons in een aantal diensten voor op het Paasfeest. Of eigenlijk is het één grote dienst, die steeds weer onderbroken wordt. De vieringen vormen samen een geheel.

Witte Donderdag

We beginnen op Witte Donderdag. Vooraf aan de dienst is er om 18.30 uur een (joodse) maaltijd, zoals die vaker in de Maranathakerk is gehouden. Om 20.00 uur begint de Avondmaalsdienst, ook in de Maranathakerk. We zijn van plan om op de dag ervoor met de jongeren van KidCat brood te bakken dat we bij het avondmaal zullen gebruiken.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag lezen we om 19.30 in de Bartholomeuskerk het lijdensverhaal; een ingetogen dienst die uitloopt op het sterven van Jezus.

Paasnacht

Op Zaterdag vieren we om 21.30 uur de Paasnacht in de Ontmoetingskerk. 'Ten derde dage' is Jezus opgestaan, en wij vieren het de volgende dag al? We rekenen echter met joodse dagen, die met het ondergaan van de zon beginnen. Dan is zaterdagavond de 3e dag. Een feestelijke dienst, waarin het licht van Christus binnen wordt gebracht.

Deze vieringen doen we met alle kerken samen. Op Paasochtend is er in alle drie de vierplekken dienst. We staan stil bij de ontdekking van het lege graf en vieren de overwinning op de dood. Vanouds een uitgelezen dag om de doop te vieren. Dit jaar doen we dat ook in de Maranathakerk met de doop van Dewi Coersen, haar kinderen Jaylé-Jazz, Djanoja en Dyjago, en haar broer Sergio Coersen. Vijf dopelingen dus, hoe feestelijk kan het zijn!

Pasen

Ik zocht mijn Heer
'k Liep op de dodenakker
Ik vond hem niet
Het hield mij nachten wakker
Hoe ik ook keek en zocht
Bij deze doden en in dit verdriet
Zocht ik mijn Heer
Maar vond hem niet.

Toen heb ik anders leren kijken
Ik zocht hem op de straten
In nieuwe steden en in oude wijken
En het is waar: ik vond mijn Heer
Steeds als ik mensen zag
Zag ik hem keer op keer
O, dat ik dat geloven mag:

Hij is niet dood,
Laat zich gemakkelijk vinden
Te midden van de mensen
Waar zij zich ook bevinden!

Loes Hogeweg



Soms gaat alles anders

Wat waren we bang voor corona. Twee jaar lang voorzichtigheid, mondkapjes, weinig of geen bezoek. We hielden ons aan de regels. Als er versoepeld werd, keken we nog steeds goed uit.

Begin november boekten we een reis naar Atlanta, Georgia USA. We gaan naar ons fosterchild Heidi, de dochter van die andere Wieger van der Weerd. Heidi die na het veel te vroeg overlijden van haar ouders ons als fosterparents heeft geadpteerd. We kopen een grote koffer, regelen alles wat erin moet en al het andere dat je als gehandicapte moet afspreken met de KLM. Rolstoel, rollator, medicijnen, hulp bij de transfers. Medicijnen aangeven bij het CAK, een ESTA



aanvragen, de verzekering aanpassen naar werelddekking. Het is een map vol papieren geworden, want op de telefoon telt niet mee op deze reis. En dan slaat corona toch nog toe! De lift in ons appartementengebouw werd gereviseerd en zo zijn we naar een hotel geweest, we mochten weer naar het museum en met gepaste afstand zagen we in museum More werk van moderne kunstenaars en gingen we in de Museumfabriek 100 jaar terug in de tijd. Mijn opa en oma hebben elkaar daar in Enschede leren kennen en ik ging even terug naar hun jeugd.

28 maart nadert en we doen thuis weer een zelftest. De schrik slaat toe, ons hart gaat even hard tekeer, want Wieger is positief, ik niet. Afstand houden, ventileren, alles apart serveren. Wat een narigheid. Natuurlijk test ik een paar dagen later ook positief. De uitslag van de GGD liegt er niet om, de reis wordt verzet, eerst vier dagen, maar dat bleek niet genoeg. 5 april mogen we dan toch de lucht in met ons herstellbewijs en een attest van de huisarts dat we mogen reizen. Gelukkig was dit een milde variant van Covid-19. Bij Europese reizen zijn de testen al vervallen, maar naar de VS gelden andere regels, hoewel die op 5 april best ook anders kunnen zijn.

Het lijkt nu bijna goed. De reis is aangepast waar kon en geannuleerd waar moest. Alleen hebben we nu samen één stoel in het vliegtuig en het is lang geleden dat we dat uren konden volhouden.

Soms gaat alles anders, maar het zal vast wel goedkomen.

Loes Hogeweg

Zaterdag 23 april: lieddag in de Studentenkerk

Het koor van de Studentenkerk nodigt u allen van harte uit om mee te komen doen met de halfjaarlijkse lieddag, op zaterdag 23 april van 10 tot 16 uur.

Onder leiding van onze enthousiaste dirigent Willibrord Huisman zingen we bekende en minder bekende kerkliederen, soms meerstemmig, soms eenstemmig, meestal met piano, sommige a capella.

Na de lunch is er een korte rondleiding door de studentenkerk. Onderdeel van het programma is een workshop gericht op goed en prettig zingen in koorverband, onder leiding van Inge Stok.

De kosten bedragen naar uw keuze € 5 of € 10; breng zelf uw lunch mee. Inschrijven: www.ru.nl/studentenkerk/zingen of mail naar m.de.haan37@kpnplanet.nl.



Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen pastoraat

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44 /
dominee@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40 /
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl



Dopen

Familie Coersen

Mw Dewi Coersen heeft de doop aangevraagd, voor zichzelf en voor haar drie kinderen Jaylé-Jazz, Djanjoja en Dyjago. Ook haar broer Sergio Coersen wil graag worden gedoopt.

Eigenlijk was dat al jaren de bedoeling, maar het was er nooit van gekomen. Nu voegen ze de daad bij het woord.

Met Pasen willen we hen daarom graag zegelen met de liefde van Christus. De Paasdienst is daarom meteen ook een doopdienst; zoals in de vroege kerk ook vaak gebeurde. We verheugen ons!

Ds Wouter Slob



In memoriam

Dick de Vries

Op 6 maart is overleden Dick de Vries. Hij is 97 jaar geworden en woonde met zijn vrouw in de Plataan op Dekkerswald.

Bovenaan zijn rouwkaart stond: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde '(1 Kor 13). Tijdens de dienst in de kapel van Rustoord in Nijmegen vertelden zijn dochters over zijn liefde en zorgzaamheid voor hen, voor zijn kleinkinderen en in het bijzonder voor zijn vrouw. Hun vader had hen belangrijke levenslessen meegegeven: blijf altijd positief, respecteer ieder ander, laat ieder in z'n eigen waarde, oordeel niet en blijf bij jezelf.

Dick de Vries had niet alleen liefde voor zijn gezin, maar ook voor de kerk. Hij heeft zich volop ingezet voor de Protestantse Gemeente van Nijmegen, met name in de diakonie.

De Protestantse Gemeente van Groesbeek kon hij vanwege gezondheidsproblemen niet bezoeken toen hij in de laatste jaren van zijn leven in de Plataan woonde, maar op afstand leefde hij mee met zijn nieuwe gemeente.

In de vorig jaar gehouden enquête over de toekomst van onze gemeente schreef hij: 'Ga rustig door, de kerk bestaat al 2000 jaar. Er zijn zeer zeker al vele ups en downs geweest. Ga voor zover mogelijk met de tijd mee. Ook de oecumene vraagt zeker de aandacht.' Bemoedigende en positieve woorden voor onze kleine gemeente in Groesbeek.

Wij weten hem geborgen in de liefde en het licht van God.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we sterkte met het dragen van dit verlies.

da. Janneke Ruijs
Predikant Protestantse Gemeente
Groesbeek

Bernard Weber

Op 8 maart overleed Bernard Weber, van 't Santstraat 42. Hij werd 86 jaar. De heer Weber heeft niet een makkelijk leven gehad, maar een religieuze ervaring die hem een vijf jaar geleden overkwam bracht een glans in zijn leven. In een briefwisseling die hij ooit met mij voerde, bleek hij goed op de hoogte van de geloofsleer. Weliswaar verschilden we van opvatting en visie, maar we ontweken beiden de discussie niet. Na zijn religieuze ervaring sprak hij meer van hart tot hart. Hij zag dat zelf als een verandering ten goede.

Zijn laatste week bracht bij door in het hospice Bethlehem, waar hij in volle vrede insliep.

"God in den hoge alleen zij eer", getoonzet door Bach, klonk bij zijn uitvaart.

Jan Waagmeester

Albertus van Veen

Op 11 maart j.l. is overleden Albertus van Veen, op de leeftijd van 93 jaar. Op 18 maart heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden en is hij begraven op de begraafplaats bij de Groenestraatkerk. Hij woonde aan de Meijhorst 6228.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Zuid-West-Oost

Verslag ouderencontactmiddag op 15 maart

Met nog steeds een hoog aantal besmettingen probeerden wij toch de draad weer op te pakken met het bezoeken van onze kerkleden. Zij en wij bleven aan de voorzichtige kant en daarom werd de PVD-middag in de kerk gehouden.

Enkele dagen tevoren bleek de spreker ziek en ook Addie kreeg Corona. Wouter zou zich ditmaal voorstellen aan de aanwezigen en hielp ons mee het probleem op te lossen: hij stelde voor een voordracht met beelden te houden over de Sagrada Familia (die mooie kathedraal uit Barcelona) en dit te koppelen aan de lijdensweek.

Het werd een bijzondere middag. Wouters voorstelmoment sprak al aan en daarna liet hij ons kennismaken met de kleuren van het kerkelijk jaar.

We kregen eerst algemene informatie over de Sagrada Familia-kathedraal van kunstenaar Gaudi, een machtig kunstwerk, waaraan al tientallen jaren gebouwd wordt.

Daarna werd ingezoomd op een deel van de binnenruimte, namelijk de beeldengang met lijdensgeschiedenis. Omhoog kijkend ziet men daar het gescheurde voorhangsel (Goede Vrijdag) met daarachter iets vaags, mysterieus. Het symboliseert het ondefinieerbare na de dood. Indrukwekkend mooi en totaal anders dan welke kerk of kathedraal ook.

De interactie met de aanwezigen boei- de: telkens liet Wouter raden wat de volgende beelden voorstelden.

In de pauze werden kaarten voor gevan- genen beschreven (dit was onderdeel van de vasten en de vastenkalender, georganiseerd door de werkgroep Diaconaat).

Michèle van der Steenstraten

Passie- en Paasviering

De Passie- en Paasviering zal zijn op dinsdag 12 april om 14.30 uur in de Maranathakerk. Omdat die dag midden in de Goede Week is, zullen we het lijden en sterven van Jezus gedenken en hoopvol eindigen met de viering van de Opgestane Heer.

Thema van de viering is 'Hem achterna'. Cees Esveld gaat ons op het orgel begeleiden en Geeske Dam zal met hem samen voor enkele muzikale meditatieve momenten zorgen. Ds. Slob zal de meditatie doen.

Ieder die dit leest is van harte welkom. Ook, zoals eerder vermeld, belangstellenden vanuit Landwijk.

Wij hopen, na twee jaar zonder Paas- viering, weer velen van u te kunnen begroeten. U kunt ook kennissen mee- nemen.

Een oproep: Chauffeurs gevraagd!!

Steeds meer ouderen die onze midda- gen bezoeken, hebben niet meer de beschikking over een rijbewijs. Omdat het niet altijd duidelijk is hoe lang een rit van huis naar de kerk zal duren met gesubsidieerd taxivervoer en dat bezwaarlijk is voor onze bezoekers, zijn we voor de maandelijkse middagen

afhankelijk van vrijwilligers die een enkele keer als chauffeur dienst willen doen en een paar mensen thuis kunnen ophalen (rond 2 uur) en ze later (ongeveer half 5) weer naar huis brengen.

We zouden het erg fijn vinden, als enkele mensen zich daarvoor zouden willen aanmelden. Dit kan bij Addie Wanders; zie onder. Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe minder keren er een beroep op u gedaan hoeft te worden. Waarschijnlijk een paar keer per jaar!

Contactmiddag op 17 mei

Het volgende kerkblad wordt pas eind mei bij u bezorgd, daarom hier de aankondiging voor de contactmiddag op dinsdag 17 mei.

We gaan er een spellenmiddag van ma- ken met 'voor elk wat wils'. Ook hebben we een ludieke activiteit bedacht, die we nog geheim houden, op één tipje van de sluier na. Het gaat om 'Wie kent wie?'.

Nu worden onze gedachten en gevoe- lens nog overspoeld door de zorgen, angst en verschrikking van de oorlog in Oekraïne. Laten we met Huub Ooster- huis meedromen:

Komen ooit voeten gevleugeld
mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde
de dauw van de vrede
....en niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.

Met een hartelijke groet voor ieder,
Addie Wanders,
telefoon: 024- 355 84 71
e-mai: abaddiewanders@hotmail.com

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert

Ouderenmiddagen

De volgende ouderenmiddag zal plaatsvinden op maandag 11 april, dan hebben wij onze Paasviering in de Ontmoetingskerk.

We beginnen om half 4 met een lekker kopje koffie /thee en een traktatie. Om vier uur zal ds. Wouter Slob voor- gaan in de Paasviering. Het thema van deze dienst zal zijn: "Het kruis onze hoop."

De heer Lolle Wynia zal ons tijdens de dienst op het orgel begeleiden. Tijdens de dienst wordt er door Dicky en Wendy van der Veen solo gezongen.

Na de Paasviering gaan we aan tafel, we kunnen dan genieten van een heer- lijke broodmaaltijd in de Tuinkamer.



Mochten we de viering toch moeten afzeggen, dan houden we u op de hoogte. Mocht u gehaald en gebracht willen worden, dan kunt u dat kenbaar maken op het strookje bij de uitnodiging.

(Een livestream van deze dienst wordt uitgezonden en is te volgen op uw pc of laptop via www.ontmoetingskerk.net en klik op "beelduitzendingen". Ook kunt u de livestream volgen op uw tv-toestel. Ga hiervoor in het menu van uw afstandsbediening naar YouTube en zoek of tik in "Ontmoetingskerk Nijmegen".)

De volgende Over & Weer zal eind mei weer verschijnen, daarom wijzen wij u er alvast op dat de volgende ouderensmiddag op 12 mei zal zijn. Mevrouw S. van Kalkeren komt ons dan iets vertellen over oud-koningin Wilhelmina. De uitnodiging hiervoor zal nog bij u bezorgd worden.

We hebben een gift van € 50,- ontvangen, hartelijk bedankt hiervoor.

We hopen u allen te zien bij de Paasviering op maandag 11 april.

De dames van de Vrouwendienst



Oecumenische Studentenkerk

Hulp aan Oekraïne

In de vorige editie van Over & Weer vertelde ik u over de eetgroep Meet and Eat die al jaren elke woensdagavond samenkomt in de Studentenkerk. Bij deze groep voor internationale en internationaal denkende studenten haken uiteenlopende studenten aan. Sommige komen een master doen aan de Radboud Universiteit, andere studenten verblijven een half jaar in Nijmegen in het kader van het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Eén van die Erasmus-studenten is Kuba. Afkomstig uit Kraków in Polen verbleef hij in het najaar van 2021 in

Nijmegen en draaide volop mee in het team van vrijwilligers van Meet and Eat (de 'Polish Night' was een doorslaand succes – een zeer smakelijke kennismaking met de rijke Poolse keuken!). Kort nadat Kuba weer was teruggekeerd naar Kraków brak de oorlog in Oekraïne uit en startte hij samen met een groep vrienden vrijwel meteen een soort taxi-dienst om Oekraïense vluchtelingen de Poolse grens over te helpen. Van het één kwam het ander; hieronder vertelt Kuba zelf over wat zij doen:

'Wij zijn een vriendengroep uit Krakow en we organiseren diverse ondersteunende activiteiten voor Oekraïense vluchtelingen die in Krakow terecht zijn gekomen. We helpen hen met het vinden van een veilig onderkomen, met thuisraken in onze stad (o.a. juridische ondersteuning, verblijfsvergunningen, waar nodig tolken, scholen voor kinderen, het koken van maaltijden, etc.) Ook ondersteunen we vluchtelingen die geen Oekraïens staatsburger zijn, maar wel moesten vluchten uit Oekraïne. Zo kan een weekend er bij ons uit-zien: we hebben opgetrokken met een Oekraïense familie (twee vrouwen met drie kleine kinderen) die twee weken geleden in Krakow aankwamen. We hebben chocoladetaart gebakken voor de kinderen (die heel blij waren!) en liters tomatensoep gekookt voor andere Oekraïense vluchtelingen.

Ook hebben we een andere Oekraïense familie bezocht die hier drie weken geleden aankwam, en die we vanaf het begin hebben bijgestaan. Het is geweldig om te zien dat ze zich wat beter beginnen te voelen! We hebben ook een Paaslunch gepland met de Oekraïense families die we kennen, samen met de vrijwilligers. Zo hopen we dat we toch een feestelijk Paasfeest kunnen creëren!



Vanuit de eetgroep Meet and Eat in de Studentenkerk en de diaconie van de Protestantse Gemeente Nijmegen krijgen Kuba en zijn vrienden al enige financiële ondersteuning, maar elke gift is natuurlijk welkom: voor benzinekosten om Oekraïense vluchtelingen de Poolse grens over te helpen, voor juridische ondersteuning, voor de ingrediënten voor de maaltijden...

U kunt uw gift overmaken op rekening NL11 SNSB 0926 1895 22 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen o.v.v. Team Polina. Van harte aanbevolen en alvast veel dank voor uw ondersteuning voor dit mooie initiatief!

Ds. Marieke Fernhout



Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen

Samenwerking Tumbao

De Stichting Tumbao verleent hulp aan kwetsbare jongeren via een lunchcafé aan de overzijde van onze kerk. De jongeren kunnen daar zowel in de 'huiskamer' zitten, als meehelpen in de keuken. Samen met de Lutherse gemeente in Nijmegen wil de stichting in onze kerk training in mentale weerbaarheid gaan geven aan jongeren.

Religieus Erfgoed

Op uitnodiging van gemeente Nijmegen hebben we deelgenomen aan een gesprek met diverse kerkgenootschappen over het religieus erfgoed in de stad. Het college van B&W vindt het erg belangrijk dat historische panden met een publieke, culturele of maatschappelijke functie voor de stad behouden blijven en openbaar toegankelijk zijn.

Oekraïne

Voor de oorlog in Oekraïne is we een gedenktafel ingericht tijdens de diensten en met de Raad van Kerken zijn we in gesprek om te onderzoeken of wij iets kunnen betekenen voor de vluchtelingen in onze stad. Bijvoorbeeld door ruimte ter beschikking te stellen voor bijeenkomsten of taallessen. De Stille Week heeft dit jaar geweld tegen vreedzame mensen als thema. We kunnen daar niet omheen. Er zullen, naast de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, twee vespers gehouden worden met bijzondere muzikale begeleiding.

Visitatie

Op 18 februari heeft de kerncommissie een uitgebreid gesprek gehad met de Visitatiecommissie van de Protestantse Kerk in Nederland. De leden van de kern worden nu uitgenodigd om op het spreekuur te komen, als ze (vertrouwelijk) met de visitatiecommissie willen spreken. De kerncommissie is blij dat er in positieve sfeer gezocht wordt naar een oplossing voor de bestuurlijke problemen en nodigt iedereen uit om zich uit te spreken.

Buiten de Boot

Wij doen mee met het project 'Buiten de boot'. Hierbij wordt brood dat overblijft van bakkers uitgedeeld aan klanten van de voedselbank.

Kerkklok ineens kapot

Dat was schrikken, ineens deed de klok het niet meer. Van boven hoorden we alleen het amechtig gierende geluid van een stofzuiger als de schakelaar werd omgehaald. Bij nader inzien bleek dat de aandrijfriem geknapt was. Intussen hebben Tom en Ton de aandrijfriem gerepareerd. Het bleek dat er al jaren geen olie in de motor was gedaan, want bij sondering bleek dat de peilstok geen olie bereikte. Het euvel is verholpen en heeft ons veel geld bespaard. Er zal een schema worden gemaakt, waarop halfjaarlijks de oliecontroles zullen worden genoteerd.

De motor dateert uit 1929. Maar het oude beestje doet het nog prima. De Lutherse Kerk in Nijmegen had, naar verluid, de eerste motorisch geluide

klok in ons land. Het enige dat nog moet gebeuren is het invetten van de aandrijfriem. Dat gebeurt een dezer dagen. Fijn dat onze kerkklok het weer doet.

'Petrus in het land' was in Lutherse kerk in Nijmegen

Petrus in het land is een televisieprogramma van de KRO-NCRV dat zaterdags op NPO 2 om 17:10 uur is te zien. Iedere week maak je kennis met lokale kerkgemeenschappen in Nederland. Je ontmoet inspirerende voorgangers, ontdekt dat de verhalen van bijzondere kerkgebouwen en ziet hoe kerkleden in de praktijk hun geloof handen en voeten geven.

Als eerste Lutherse gemeente in deze serie heeft de Lutherse gemeente Zuid-Nederland in Nijmegen haar deuren opengezet voor deelname en waren wij meteen enthousiast om mee te werken aan dit programma. Iedere aflevering heeft een thema, dat door de plaatselijke dominee wordt bepaald. Het thema voor onze aflevering is: 'Gedenken'. Daarin het verhaal van de herdenking van het bombardement op Nijmegen, waarbij een speciaal gedeelte voor Tini van Maasbommel en de kruiswegstaties van Jouk Boon.

Op 22 februari en 7 maart waren de opnamedagen in Nijmegen en bij Jouk Boon thuis. Het was vrij intensief voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Achteraf merk je pas hoeveel tijd, werk en energie een TV opname van je vergt. En dat voor een programma van ongeveer 20 minuten. Toch was het erg leuk en heel fijn dat onze kerk zichtbaar is geworden voor Nederland.

De uitzending was op zaterdag 19 maart om 17:10 uur te zien op NPO 2. U kunt de uitzending terugkijken via NPO-start: www.npostart.nl/zoeken?term=petrus+in+het+land maar makkelijker is via de website www.lutherszuidnederland.nl.



Mawteni wint prijs



Mawteni wint 2e prijs 'Ambassade van de Verdraagzaamheid'

Vorig najaar vroegen we u uw stem uit te brengen voor de Nijmeegse organisatie Mawteni Foundation. Vanwege corona heeft de bekendmaking en uitreiking van de prijs bijna een half jaar op zich laten wachten, maar op zaterdag 12 maart ging een delegatie van Mawteni naar Amsterdam waar de Verdraagzaamheid-Awards 2021 werd uitgereikt.



De tweede prijs ging naar Mawteni Foundation en oprichter en voorzitter Robert Warda ontving een mooi plakkaat. Trots met het behaalde resultaat: "tweede van Nederland!" nam hij de lijst in ontvangst en bedankte hij iedereen die in september 2021 op Mawteni Foundation heeft gestemd.

De Ambassade van de Verdraagzaamheid is een prijs die wordt gegeven aan een lokaal project of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele verdraagzaamheid.

Symposium Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap bestaat in 2022 veertig jaar. Het genootschap organiseert jaarlijks lezingenreeksen op het snijvlak van religie/zingeving en samenleving/cultuur. Voorbij de waan van de dag en vanuit een oecumenische instelling zoekt het Albertinumgenootschap naar wat waar en echt is en mensen met elkaar verbindt.

Ter gelegenheid van zijn veertigjarig bestaan biedt het Albertinumgenootschap Nijmegen een feestelijk symposium aan, 'Naar een verbonden stad'.

Het thema 'verbinding' sluit aan bij de religieuze (klooster) traditie waaraan het Albertinumgenootschap schatplichtig is, een traditie waarin broeder- en zusterschap centraal staan. Het is tegelijkertijd ook een hoogst actueel thema: Hoe zijn we anno 2022 als Nijmegenaren met elkaar verbonden? Wat hebben we (nog) gemeenschappelijk? Laten we ons aan elkaar wat gelegen liggen? Hoe gastvrij zijn we voor vreemdelingen en vluchtelingen?

Hoofdspreker tijdens het symposium is Hubert Bruls, burgemeester én burgervader van Nijmegen. Burgemeester Bruls zal in zijn toespraak de mogelijkheden en moeilijkheden belichten die hij ziet om van Nijmegen een 'verbonden stad' te maken. Hij zal ingaan op zijn eigen rol als bestuurder en op zijn persoonlijke motivatie, ook vanuit zijn religieuze achtergrond.



Op de toespraak van de burgemeester volgen reacties van twee mensen die actief zijn binnen de Nijmeegse samenleving: Maria van den Muijsenbergh en Qader Shafiq. Maria is werkzaam als arts, straatdokter en hoogleraar. Qader is directeur van Bureau Wijland en was in 2019 'Nijmegenaar van het Jaar'. Accordeonist Johnny Rahaket en violist Gerie Daanen luisteren de bijeenkomst op met muziek. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Het jubileumsymposium vindt plaats op vrijdag 20 mei van 14-17 uur, in de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen). Deelname kost € 10,- (studenten: € 7,50), inclusief consumpties. U betaalt in de kerk. Aanmelding vooraf is verplicht. U kunt zich tot uiterlijk 10 mei aanmelden via www.albertinumgenootschap.nl.

Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, met solisten, koor en orkest.

Het slotkoraal wordt vooraf vierstemmig ingestudeerd zodat iedereen dat aan het eind kan meezingen. Henk Gols geeft tekst en

uitleg en verduidelijkt de betekenis van de cantate voor ons in deze tijd. Iedereen is heel hartelijk welkom, de toegang is vrij (collecte na afloop).

Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag 10 april om 19.30 uur: Cantate BWV 159 "Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem"

Het is de zondag Palmzondag. Die dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Hij werd er door de vele pelgrims met palmtakken verwelkomd. Maar Jezus wist op dat moment al wat hem daar te wachten stond: de dood aan het kruis.

Bach schreef deze cantate in 1729, voor de laatste zondag voorafgaand aan de stille tijd op weg naar die "goede vrijdag", een tijd waarin in Leipzig geen instrumentale muziek in de kerk mocht klinken. Het is een blik vooruit naar het lijden en sterven dat Jezus tegemoet ging.

In het openingsdeel vervult de bas (zoals vaak) de rol van Jezus, die aan zijn discipelen deze voor hen zo onbegrijpelijke boodschap brengt. De alt vertegenwoordigt daartegenover de gelovige, die hem smeekt om toch vooral niet te gaan: "Ze hebben daar uw kruis al opgericht".

Het doet denken aan de Matthäus Passion, die Bach op Goede Vrijdag van dat jaar 1729 voor de tweede maal zou uitvoeren, waarin vooral het tweede koor vaak ook het verdriet en het protest van de gelovige tot uitdrukking brengt. Maar aan het eind van deel 1 aanvaardt de alt het onvermijdelijke, en in haar daarop volgende aria zingt ze blijmoedig dat ze Christus zal volgen en hem in haar hart sluit – tot en met de dood. En dwars daar doorheen horen we de sopranen met het koraal "Ich will hier bei dir stehen" dat ons opnieuw herinnert aan de Matthäus Passion met zijn "O Haupt voll Blut und Wunden".

De tenor sluit zich in zijn recitatief daarbij aan: hij wil van geen vreugde weten dan nadat hij zal hebben mogen zien dat dit lijden werkelijk verlossing brengt. En dan zingt de bas in zijn ontroerende aria met hobo en strijkers de laatste woorden van Christus aan het kruis: "Es ist vollbracht". Breekbaar, maar ook dankbaar dat het lijden voorbij zal zijn. En zo wordt zelfs die wonderbaarlijke tekst van ons samen gezongen slotkoraal invoelbaar: "Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude".



Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54
Secretaris: Loes Hogeweg, Valkenaerhof
111, 6538TG Nijmegen, tel 06-36070007
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
thedoor52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota-Vasmel, tel: (024) 324 13 64
e-mail: scribasectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg,

tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Auto-ophaalendienst: A. Schalk – 350
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -
25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

Secretariaat: tel. (024) 344 14 46
(op werkdagen van 7.00–23.00 uur) of
mail: secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande

e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl

tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk

Ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06-23436653
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
www.ru.nl/studentenkerk/

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries, ds. Richart Huijzer,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. Anna Fischer, tel. (024) 365 86 67
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12 Beek (Berg en Dal)
Daniëlla Martina / ds. Berber Overdijk
tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 10 mei binnen te zijn.
Een nummer voor 6 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de
kopijdatum steeds twee dagen eerder,
dus nu op 12 mei. Kopij via mail insturen
naar: redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/](http://www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/over-en-weer/)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2022

nummer 4 - 10 mei
nummer 5 - 21 juni
nummer 6 - 23 augustus
nummer 7 - 27 september
nummer 8 - 1 november
nummer 9 - 6 december

*Verschijsing:
10 dagen na kopijdatum*



Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op **PGNijmegen** en installeer de app.

- ✓ Direct Communiceren
- ✓ Collecteren
- ✓ Gemeentegids
- ✓ Agenda voor Kerkactiviteiten

Kijk op www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/actueel
Of mail naar Communicatie@pkn-nijmegen.nl
voor meer informatie

Als het goed is zijn we verhuisd, tegen de tijd dat deze editie uitkomt. De wintertijd hebben we mooi in de flat aan het Zwanenveld doorgebracht, en nu het mooie weer er aan komt kunnen we straks hopelijk van de tuin aan de st Agnetenweg 73 genieten. Veel tijd om zelf te klussen was er niet dus we hebben het vooral uitbesteed.

Gelukkig hoefden we niet heel ingrijpend te verbouwen. Maar we wilden wel zo veel mogelijk 'van het gas af'. Dat had meer met de Groninger aardbevingen te maken (waar we vanuit het Noorden wel de nodige gevoeligheid voor hebben gekregen), dan met brandstofprijzen en de Oekraïne-oorlog. Maar die laatste twee omstandigheden bevestigden wel ons voorneemen. De aanschaf van een warmte-pomp blijkt er echter ook door bemoeilijkt, want daar is momenteel grote vraag naar en dus schaarste aan.



Met plezier hebben we in de flat verbleven, maar het zal ook weer fijn zijn om onze spulletjes weer bij de hand te hebben. Kennelijk hadden we toch goed geselecteerd bij het inpakken, want heel veel dingen hebben we niet gemist. Misschien toch vooral wel een aantal boeken. Daarvan hebben we er ook genoeg die we niet dagelijks op slaan, maar er zitten ook exemplaren bij die ik vaker blijf te gebruiken dat ik tevoren had verwacht. Ik heb me er in de tussentijd hopelijk toch wel mee gered.

En als u de afgelopen tijd misschien een uitglijder in de preek heeft opgemerkt, dan komt dat (hopelijk) omdat ik uit het geheugen moest werken en de naslagwerken niet kon raadplegen. Als het zich vanaf nu zou blijven voordoen, dan moet de oorzaak misschien ergens anders liggen...

Ds Wouter Slob