

‘Ken je mij? Wie ken je dan?’

Huub Oosterhuis – hij werd geboren op Allerheiligen, 1 november, 1933 en overleed op Eerste Paasdag, 9 april, 2023. Geen toeval dat deze grootse lieddichter zó op de adem van het kerkelijk jaar geleefd heeft en gestorven is.

In de dagen na zijn overlijden verschenen er diverse in memoriams over zijn leven en werken, overdenkingen bij zijn liederen en beschouwingen over zijn theologie. In de Studentenkerk is er, daags na zijn overlijden, een rondzend-mail naar de zgn. ‘zondagochtendkerkgangers’ gegaan met de uitnodiging om in een paar regels te vertellen wat de liederen van Huub Oosterhuis voor hen persoonlijk hebben betekend. Er zijn mooie en veelzijdige reacties binnengekomen met een grote gemene deler: het gaat over ‘geraakt worden’. Door een woord, een zin, een gedachte...

Mijn eigen verhouding met de liederen en teksten van Huub Oosterhuis is altijd wat dubbel geweest - en gebleven. Het eerste lied dat ik van hem leerde: dat was op de lagere school. ‘Zolang er mensen zijn op aarde’. Het zong lekker weg, ik vond het een mooi en vrolijk lied. Toen ik later theologie studeerde kwamen Oosterhuis’ liedteksten natuurlijk regelmatig voorbij. ‘Een blik vol beeldspraak’ placht ik die teksten te noemen. Ik werd er vaak een beetje kriebelig van – ik vond ze zo wollig (dat klopt dan ook wel, wol kriebelt).



Wat ik als tiener en twintiger wollig vond, ging wel steeds meer tot me spreken. Hij was er altijd, Huub Oosterhuis, als ankerpunt en baken, als één van de grote lieddichters voor niet alleen de katholieke, maar ook de protestantse liturgie.

Maar misschien komt mijn dubbele verhouding met Oosterhuis wel juist door het protestantse kerkmuzikale ‘idoom’. In de protestantse traditie staat de gemeentezang centraal en zijn liederen en teksten zó op elkaar afgestemd dat iedereen ze, met meer of minder moeite, kan meezingen. De katholieke traditie is veel meer koorgericht en dat verklaart ook waarom ik althans altijd kortsluiting ervaar bij de toonzetting van een lied als ‘De steppe zal bloeien’. Ik vind Oosterhuis’ tekst wonderschoon, maar de muziek is in mijn ogen onnodig moeilijk. Een koor kan dit lied instuderen, maar een gemeente als geheel: ook al oefen je dit lied voorafgaand aan een dienst, het gaat in negen van de tien gevallen mis (die ene lange rust...). En dat vind ik jammer - en eigenlijk een gemiste kans.

Mijn kriebeligheid bij de liederen van Oosterhuis is hiermee nog niet helemaal verklaard. In de dagen na zijn overlijden sprak ik een andere lieddichter die op een heel mooie manier zijn vinger op de ‘zere plek’ wist te leggen: Oosterhuis had eigenlijk niet zoveel gevoel voor humor. Hij kon zeker lachen, maar humor in zijn teksten...

Dan haal ik toch één van mijn andere lied-helden aan: Willem Barnard. Willem Barnard stond van 1961 tot 1971 in de (toenmalige) Hervormde Gemeente van Rozendaal als predikant en werkte daarnaast als tekstdichter mee aan het Liedboek van 1973. Van zijn hand is o.m. de vertaling/bewerking van het dooplied ‘Het water van de grote vloed’, waarvan het laatste couplet luidt:

*Gij heft de aarde aan het licht door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos, een dal van rozen,
zondeloos!*

De goede verstaander – bijvoorbeeld zijn gemeente in Rozendaal – had meteen door dat Barnard met dat ‘dal van rozen’ zijn eigen gemeente bedoelde. Een geintje, verstopt in een kerklied – hoe leuk is dat?

Het is niet mijn bedoeling om Huub Oosterhuis af te zetten tegen Willem Barnard of welke lieddichter dan ook.

Ik heb geen absolute favoriet, de lieddichters die ik graag lees en zing in de liturgie hebben allemaal iets unieks, iets eigens. Het eigene van Huub Oosterhuis is voor mij zijn gedrevenheid om, nooit aflatend, steeds weer, steeds opnieuw, recht en gerechtigheid centraal te stellen en het uitzicht op die andere, nieuwe, van God gegeven werkelijkheid.

Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen.

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd.

[..]

Wij overnachten in elkaars schaduw.

Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.

Huub Oosterhuis: zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Ds. Marieke Fernhout
Studentenpredikant

Over & Weer in een nieuw jasje

Valt u iets op aan deze Over & Weer? Deze is gedrukt door onze nieuwe partner: Editoo uit Arnhem.

Editoo drukt ons kerkblad op mooi en duurzaam FSC-papier en alle uitgaven van Over & Weer verschijnen voortaan in kleur. En hiervoor zijn we minder geld kwijt! Wel zijn de aanleverdata voor kopij veranderd, deze vindt u terug in het colofon (pagina 15).



Kerkdiensten

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag

Stevenskerk 10.00 uur ds. Johan Dorst



Zondag 28 mei 1e Pinksterdag

Bartholomeuskerk	10.00 uur	Marije Klijnsma
Maranathakerk	09.30 uur	diaken Theo van Driel
Ontmoetingskerk	10.30 uur	Ontmoetingsviering (HA)
Stevenskerk	10.00 uur	ds. Pieter Endedijk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. M. Diepenbroek
Studentenkerk	10.00 uur	ds. Marieke Fernhout

Collecte voor: 1. Kerk in Actie (zending): Egypte
2. PGN: onderhoud gebouwen

Kerkdienst online (terug)kijken



U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken.

Ga hiervoor naar:
www.pkn-nijmegen.nl/eredienst/kerkdiensten-online

Zondag 14 mei

Maranathakerk	09.30 uur	<i>onderwegdienst door</i>
+ Ontmoetingskerk		<i>werkgroep Jeugd & Jongeren / KND</i>
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Janine Kallen
Studentenkerk	11.00 uur	Nicole Schubert

Collecte voor: 1. Stichting Bulawayo (Zimbabwe)
2. PGN: werkgroep J&J / KND

Zondag 21 mei

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wouter Slob (HA)
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Johan Dorst
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag (HA)

Collecte voor: 1. Het Kruispunt
2. PGN

Zondag 4 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Janneke Ruijs
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Reijer de Bruijn
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Wilma Hartogsveld
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Willem Boon

Collecte voor: 1. Hulp aan daklozen
2. PGN

Zondag 11 juni

Ontmoetingskerk	09.30 uur	<i>onderwegdienst door</i>
+ Maranathakerk		<i>werkgroep Diaconie</i>
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking

Collecte voor: 1. Algemeen diaconaal werk
2. PGN: werkgroep diaconie

Zondag 18 juni

Bartholomeuskerk	10.00 uur	ds. Rainer Wahl (HA)
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Wijnand Sonnenberg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Anneke de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. Susanne Freytag

Collecte voor: 1. Buiten de boot
2. PGN

Zondag 25 juni

Maranathakerk	09.30 uur	ds. Conny van den Berg
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Derk Jan Deunk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Perla Akerboom

Collecte voor: 1. Kerk in Actie: Wereldvluchtelingendag
2. PGN: onderhoud gebouwen

Avondmaal

COLUMN



Op witte donderdag zijn we met een kleine groep bij mensen thuis geweest om Avondmaal te vieren. Het was bijzonder en heel waardevol voor ieder die er bij was. Een groot verschil met hoe ik het Avondmaal als kind beleefde.

Als kind begreep ik het Avondmaal niet goed. Het was iets met brood en wijn dat met Jezus te maken had. En ik had gemerkt dat ze het in de kerk heel belangrijk vonden, dus moest je het goed doen. En wat je dan precies moest doen was in elke kerk weer anders. Je moest er achter zien te komen of je mee moest doen of niet mee mocht doen en het ritueel correct uitvoeren. Het was een gebeuren dat spanning bij mij opriep en waar ik de betekenis niet van begreep.

Als jongvolwassene was ik een keer in een kerk waar Avondmaal werd gevierd met meer dan duizend mensen. Iedereen werd uitgenodigd. Er was genoeg voor al die mensen. Het deed me denken aan iets dat mijn moeder me vertelde toen ik acht was. Zij vertelde mijn broertje en mij het verhaal van de broden en de vissen: Er kwam een grote groep mensen bij Jezus om naar hem te luisteren. Zij hadden geen eten bij zich en aan het einde van de dag had iedereen honger. Jezus deelde van wat er was, wat brood en vis. En het was genoeg voor iedereen, er was zelfs over. Zo is het ook met liefde, zei ze, als je liefde uitdeelt gaat die niet op, maar groeit. Het wordt meer. Er kwamen twee pleegzussen in ons gezin. Er zou niet minder liefde voor ons zijn. Liefde groeit als je het uitdeelt.

Met dat verhaal voor ogen keek ik naar al die mensen in de kerk en zag: Jezus geeft zichzelf.

Hij deelt liefde/leven uit aan iedereen. En er is genoeg. Er is zelfs nog over om mee te nemen en verder te delen.

Het Avondmaal dat we op witte donderdag bij mensen thuis vierden was heel anders dan in een (grote) kerk: intiem en persoonlijk. En toch voelde het ook heel sterk als iets van de gemeenschap. Alsof jullie er allemaal ook bij waren. We voelden ons gesterkt en gezegend en verbonden. Met brood van leven en wijn van Gods liefde. Ik ben dankbaar dat ik er deel van mocht zijn.

Marije Klijnsma

De disgenoten

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
want de avond is nabij.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij - : 'u zij vrede'.
Gij Brood – gij Wijn – gij Vis

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.

Ida Gerhardt

Bijbelleesrooster

dinsdag	9 mei	Nehemia 13:4-14	donderdag	1 juni	Spreuken 24:1-12
woensdag	10 mei	Nehemia 13:15-22	vrijdag	2 juni	Spreuken 24:13-22
donderdag	11 mei	Nehemia 13:23-31	zaterdag	3 juni	Spreuken 24:23-34
vrijdag	12 mei	Psalm 26	zondag	4 juni	Psalm 119:17-24
zaterdag	13 mei	Jakobus 1:1-18	maandag	5 juni	Spreuken 25:1-10
zondag	14 mei	Jakobus 1:19-27	dinsdag	6 juni	Spreuken 25:11-20
maandag	15 mei	Jakobus 2:1-13	woensdag	7 juni	Spreuken 25:21-28
dinsdag	16 mei	Jakobus 2:14-26	donderdag	8 juni	Psalm 119:25-32
woensdag	17 mei	Psalm 68:1-19	vrijdag	9 juni	1 Timoteüs 1:1-11
donderdag	18 mei	Psalm 68:20-36	zaterdag	10 juni	1 Timoteüs 1:12-20
vrijdag	19 mei	Jakobus 3:1-12	zondag	11 juni	Psalm 13
zaterdag	20 mei	Jakobus 3:13-18	maandag	12 juni	1 Timoteüs 2:1-7
zondag	21 mei	Psalm 39	dinsdag	13 juni	1 Timoteüs 2:8-15
maandag	22 mei	Jakobus 4:1-10	woensdag	14 juni	1 Timoteüs 3:1-13
dinsdag	23 mei	Jakobus 4:11-17	donderdag	15 juni	1 Timoteüs 3:14-4:10
woensdag	24 mei	Jakobus 5:1-6	vrijdag	16 juni	Psalm 119:33-40
donderdag	25 mei	Jakobus 5:7-12	zaterdag	17 juni	Matteüs 7:13-8:1
vrijdag	26 mei	Jakobus 5:13-20	zondag	18 juni	Matteüs 8:2-13
zaterdag	27 mei	Psalm 119:1-8	maandag	19 juni	Matteüs 8:14-22
zondag	28 mei	Psalm 119:9-16	dinsdag	20 juni	Matteüs 8:23-34
maandag	29 mei	Spreuken 23:1-11	woensdag	21 juni	1 Timoteüs 4:11-16
dinsdag	30 mei	Spreuken 23:12-21	donderdag	22 juni	1 Timoteüs 5:1-16
woensdag	31 mei	Spreuken 23:22-35	vrijdag	23 juni	1 Timoteüs 5:17-25

Blik op de Kerkenraad (53)



Op woensdag 19 april jongstleden had de Kleine Kerkenraad (KKR) weer zijn reguliere vergadering. Er stond een aantal belangrijke zaken op de agenda. Als eerste werd de Beleidsnotitie 2022-2026 van de Diaconie vastgesteld, evenals de Begroting 2023 van de Diaconie. Het College van Diakenen werd in de KKR gecompimenteerd met het in korte tijd samenstellen van de Beleidsnotitie en de Begroting. In een korte tijdsperiode werd veel werk verricht door de nieuwe voorzitter Evert Wasch en de nieuwe penningmeester Roelf Groenhuis.

Om het grote jaarlijkse tekort in te dammen, heeft het College van Diakenen (CvD) moeten besluiten het diaconaal centrum De Haard te verkopen, én er zal na de zomer afscheid worden genomen van de twee in dienst zijnde maatschappelijk werkers. In de loop van dit jaar zullen ook scherpe keuzes gemaakt worden in het in verhouding omvangrijke scala aan diaconale activiteiten. Niet alles zal meer kunnen...

Het geschatte begrotingstekort komt voor 2023 uit op een bedrag van (-) 103.800 euro. De afgekondigde forse bezuinigingsmaatregelen én de verkoop van De Haard zullen echter in de loop van dit jaar hun bestel krijgen en daarom pas in de Begroting 2024 zichtbaar worden.

De Begroting 2023 van de Diaconie ligt vanaf de verschijningsdatum van deze editie van Over & Weer een week lang ter inzage in De Haard. Ook kunt u dan desgewenst de Beleidsnotitie 2023-2026 inzien.

Een ander essentieel bespreekpunt betrof de noodzaak om te komen tot een goede auto-ophaalendienst vanaf het moment er in het stedelijk deel van de PGN zondags nog maar één kerkdienst zal worden gehouden – om en om in de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk. De werkgroep Pastoraat zal zich hierover gaan buigen. In de plannen zal ook het belang van de sectie Landwijk worden betrokken, waar die ene kerkdienst per maand gehandhaafd blijft.

Ook boog de KKR zich over de gevolgen van de afgeschafte coronamaatregelen voor een aantal liturgische handelingen. Het is goed te weten dat aan het begin van de dienst de handdruk door de ambtsdrager van dienst weer wordt ingevoerd en dat de collecten opnieuw kunnen plaatsvinden met 'doorgeefzakjes' (uiteraard naast de andere collectemethoden). In geval van viering van het Heilig Avondmaal zal het drinken uit één beker worden heringevoerd, ook dit naast de ontstane praktijk met kleine bekertjes (voor wie dat wenst). De online-uitzending van kerkdiensten blijft gehandhaafd. Gebleken is dat dit een grote meerwaarde heeft: mensen die om welke reden dan ook niet naar de kerk kunnen komen, kunnen via de computer toch de diensten bijwonen.

Wel zal de werkgroep Liturgie & Eredienst gaan nadenken hoe de 'digitale' kerkganger nog beter bij de kerkdienst betrokken zou kunnen worden.

Verder heeft de KKR mw. Evelien Cortjens verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. De KKR was verheugd hiertoe te kunnen overgaan – een jong en betrokken gemeentelid die een kerkelijk ambt wil aanvaarden. Vóór haar verkiezing had Evelien aangegeven het ambt van ouderling-kerkrentmeester te ambiëren.

Vanaf de verschijningsdatum van deze Over & Weer wordt de gemeente gedurende vijf dagen (maandag t/m vrijdag) in de gelegenheid gesteld om eventuele opmerkingen over deze verkiezing schriftelijk en met redenen omkleed bij de scriba in te leveren (per mail of per brief). Worden er geen opmerkingen ingediend dan kan Evelien bevestigd worden als ouderling in een van de komende kerkdiensten.

Tot slot werden voorzitter Barend de Gooyert en scriba Gerbrand Hoek opnieuw verkozen voor een derde ambts-termijn. Beiden zijn namelijk tegelijk aan het eind van hun tweede ambts-termijn gekomen. Wel is afgesproken dat, als er binnen twee jaar voor een van deze ambtsdragers zich een opvolger aandient, de desbetreffende ambtsdrager na volmaking van twee jaar aftreedt. De andere ambtsdrager zal wel de volle ambtsperiode aanblijven. Dit is zo besloten opdat niet tegelijkertijd de opgebouwde ervaring verloren gaat.

Gerbrand Hoek, scriba

Fotograaf gezocht

In de sectie Stad (Maranathakerk) bestaat al enkele jaren het zogeheten 'Smoelenboek': betrokken gemeenteleden met foto en enkele adresgegevens. Het voorziet in een behoefte bij de gemeenteleden.

Nu wil de werkgroep Communicatie eenzelfde beeldbank gaan opzetten voor de andere secties, naar het model van de sectie Stad. Als eerste moet er dan een fotograaf worden gevonden, die van de mensen die regelmatig in de kerk komen (én die dat willen) een foto maakt, adresgegevens noteert en dat fotobestand ook wil bijhouden. De werkgroep Communicatie coördineert dit allemaal. Wie wil dat voor de sectie Dukenburg-Lindholt gaan doen? Reacties s.v.p. naar de werkgroep Communicatie: communicatie@pkn-nijmegen.nl



LET OP: valse e-mails uit naam van ds. Slob

Eerder werden valse e-mails gestuurd vanuit het adres: dominee.pkn-nijmegen@outlook.com; nu vanuit dominee.pkn-nijmegen@hotmail.com. Dit zijn valse adressen, die **niet** gebruikt worden door onze dominee Wouter Slob. Voor beide adressen is melding gemaakt bij Fraudehelpdesk.nl.

Ontvangt u een mail vanuit één van deze adressen, verwijdt u deze dan onmiddellijk en beantwoordt niet.

GO en de verdorde takjes

GO@PKN-Nijmegen.nl



In 1980 begon een aantal dichters zich te verzetten tegen de – wat zij noemden – brave poëzie, die toen gebruikelijk was. Deze was belerend en moraliserend, vonden zij. Bij de schilders was het Impressionisme opgekomen en die kant op wilden de tachtigers gaan. Zij startten met een tijdschrift 'De Nieuwe Gids' en schokten met hun gedichten heel wat volksgenoten. Beroemde namen uit die stroming: Willem Kloos, Frederik van Eeden en Herman Gorter. De Tachtigers waren van grote invloed op de ontwikkeling van de literatuur.

Ik wil het ook over een andere groep Tachtigers hebben: vrijwilligers in onze gemeente die rond de 80 zijn; laten we zeggen: De 78- tot 90-jarigen. Wat hebben zij veel meegeemaakt in hun leven! In de oorlog verwoeste kerken; scholen en verenigingen en kerkgemeenschappen, die specifiek Hervormd of Gereformeerd waren; samen op weg naar een PKN; vergrijzing, afname van kerkbezoek, verkoop van kerkgebouwen om het hoofd boven water te kunnen houden....

Maar deze generatie van rond de oorlog heeft door de tijd heen ongelofelijk veel vrijwilligerswerk in de kerk gedaan en doet dat nog. Dus, ondanks alle ontwikkelingen – die lang niet altijd gemakkelijk waren – dragen de Tachtigers een heel stuk van het vrijwilligerswerk. Waarom? Omdat dit er bij hen als vanzelfsprekend bij hoort.

Jongere generaties kiezen er niet zo gauw voor. Wat gebeurt er als de Tachtigers gaan omvallen? Stort de hele kerkgemeenschap dan in elkaar? In 1980 had je de Nieuwe Gids. Bij GO, de gemeenteopbouw, gaan we geen gids uitgeven, maar hebben we een Gids, die altijd weer nieuwe wegen voor ons opent. Voor onze Tachtigers mogen we eigenlijk wel een monument oprichten zoals Jan Wolkers deed voor de Tachtigers van toen: een beeld dat de vurigheid weergeeft. Dankjewel allemaal en blijf nog lang doorgaan!



Michèle van der Steenstraten

18 mei (Hemelvaart)

Dauwtrappen



Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart. We zullen dan een mooie wandeling maken in de omgeving van Beek. Onderweg zijn er momenten van inspiratie. De start is om 10.30 uur bij de kleine Bartholomeuskerk. U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee. Het is voor ons fijn als u het even laat weten als u meedoet.

Hartelijke groet,
Jeanette van der Zande en Marije Klijsma
marije.klijsma@pkn-nijmegen.nl / 06 - 19047440



17 en 18 juni: Wandel mee

Nacht van de vluchteling

Op zaterdagavond 17 juni en zondagnacht 18 juni vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Vanuit de Protestantse Gemeente Nijmegen willen we graag in groepsverband meelopen. Kijk op pagina 13 voor meer informatie.

11 juni: Themadienst over

Thuiskomen en thuis voelen

Samen met deelnemers van de gespreksbijeenkomsten 'Thuis op aarde' heeft de diaconale werkgroep een themadienst voorbereid over 'Thuiskomen en Thuis voelen'. Daarin o.a. aandacht voor daklozen en de Nacht van de Vluchteling.



Hoe de dienst op 11 juni er precies uit komt te zien en welke activiteiten worden ontplooid naast de Nacht van de Vluchteling is nog niet bekend, maar hou uw agenda deze ochtend en middag maar vrij. We zullen u z.s.m. via de wekelijkse nieuwsbrief informeren.

Inzamelpunt Voedselbank

Met de campagne 'Samen tegen armoede' maken protestantse gemeenten in samenwerking met de Voedselbank een vuist tegen armoede in Nederland. De diaconale werkgroep sluit hierbij aan, door een inzamelpunt voor voedsel te starten in De Haard.

In de maand juni kunt u elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke vrijdag van 13.00-15.00 uur boodschappen inleveren (graag producten die een paar maanden houdbaar zijn).

Nieuws vanuit de vierplekken



Contactadressen pastores

Neem contact op met een van de pastores als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u praktische hulp nodig heeft. Voelt u niet bezwaard, daar zijn onze pastores voor.

- Ds. Wouter Slob:
tel. 06 - 191 778 44
wouter.slob@pkn-nijmegen.nl

- Marije Klijnsma:
tel. 06 - 190 474 40
marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

- diaken Theo van Driel:
tel. 06 - 181 936 12
diaconie@pkn-nijmegen.nl

In memoriam

Fenny Cornelia van Essen-Gerrits

Op 5 maart overleed Fenny Cornelia van Essen-Gerrits op de leeftijd van 93 jaar.

Fenny woonde lange jaren in Dukenburg en was daar altijd actief in de Ontmoetingskerk in verschillende functies. De laatste tijd woonde ze in de Meander in Wijchen, maar bleef lid van de kerk van Nijmegen. Al vele jaren was ze weduwe, nadat haar man op 55-jarige leeftijd overleed. Ze had twee kinderen, dochter Joline en zoon Jaap. Nadat Jaap ook op 55-jarige leeftijd overleed was het leven voor Fenny erg zwaar. Haar geloof was voor haar steun en haar trouwbijbel was klaargelegd met de trouwtekst uit Matteüs 28: "Zie ik ben met u al uw dagen". In dat vertrouwen hebben we zaterdag 11 maart afscheid van haar genomen in een dienst in het crematorium in Beuningen.

Maatje Paulusma-van Wijck

We ontvingen bericht van het overlijden van Maatje Paulusma-van Wijck, ze overleed op 16 maart op 90-jarige leeftijd.

Marry was lange jaren actief in oa. de vrouwendienst en de klaaswinkel. Marry was erg zorgzaam en heeft zo veel voor anderen kunnen betekenen.

Na een huwelijk van 67 jaar blijft nu Pieter alleen achter, maar wel omringd door kinderen en kleinkinderen. Het afscheid van haar was op 22 maart in crematorium Jonkerbos waar haar broer een door haar uitgekozen geloofsbelijdenis las en het Onze Vader met ons bad.

Johan Dorst

Bij de diensten

Op 21 mei is er een avondmaalsdienst in de Maranathakerk. Dat is een goede gelegenheid om te bespreken waarom we geen 'dubel fris' bij het avondmaal drinken. En waarom niet uit papieren bekertjes? Aan de handschriften te zien, twee vragen van jongere kerkgangers. Maar er is nog wel wat meer te zeggen over de manieren waarop we het avondmaal vieren. We lezen uit de eerste brief aan de Korinthiers 11: 17-26. Ds Slob is voorganger. In de Ontmoetingskerk gaat een oude bekende voor: ds Johan Dorst.

Op 28 mei is het feest van de uitstoring van de Heilige Geest: Pinksteren. In de Ontmoetingskerk vieren we dat oecumenisch. We lezen uit Handelingen 2: 1-13, en vieren de dienst van de Tafel. Pastor Els Geelen en ds Wouter Slob zijn de voorgangers. De dienst begint 10.30.

In de Maranathakerk gaat diaken Theo van Driel voor.

In de Bartholomeuskerk gaat pastor Marije Klijnsma voor.

Vanaf 4 juni is ds Slob een aantal weken op pelgrimage. Samen met zijn vrouw Nicoline zal hij op die ochtend in de Maranathakerk van collega ds Janneke Ruijs de reiszegen meekrijgen. Direct aansluitend aan de dienst stappen ze op de fiets. Wie wil komen uitzwaaien is van harte welkom!

In de Ontmoetingskerk gaat ds Reijer de Bruijn voor.

Op 11 juni is er een dienst door de werkgroep diaconie in de Ontmoetingskerk.

18 juni zal ds Wijnand Sonnenberg voorgaan de in de Maranathakerk.



Onze eigen PGN app is er!

Zoek in de Play Store of App Store op PGNijmegen

Ds Conny van den Berg bedient de Ontmoetingskerk.
In de Bartholomeuskerk zal ds Annet Hogenbirk dienst doen en het avondmaal bedienen.

25 juni is ds Conny van den Berg in de Maranathakerk.
Ds Derk Jan Deunk gaat voor in de Ontmoetingskerk.

Protestantse Vrouwendienst

PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Na een gezellige middag op 20 april, waarbij we onze hersenen kraakten met het vinden van antwoorden op vragen in een reis door Nederland, het vinden van een aantal plaatsnamen en een gezellige meezing potpourri van Hollandse liedjes en grootmoeders versjes hebben we op donderdagmiddag 25 mei onze volgende ouderenmiddag.

Deze middag komt de heer Ton Grote het één en ander vertellen en laten zien over het door hem gemaakte fotoboek. In dit boek heeft hij vastgelegd wat hij aantrof in het ouderlijk huis na het overlijden van z'n ouders.
We starten om 14.00 uur met koffie/thee en een traktatie en aansluitend volgt dan de presentatie van de heer Grote.

Kunt u niet op eigen gelegenheid of met het openbaar vervoer naar de kerk komen, neem dan vóór dinsdag 23 mei contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. Vervoer wordt dan geregeld.

We hopen u allen te zien op donderdag 25 mei.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk

Terugblik Paasviering

Op 4 april hebben we met 40 mensen een heel mooie viering beleefd in een sfeervol aangeklede zaal. Het thema 'Ik zal je heel maken' was ook in de liturgische schikking van Baukje Koers te zien.



Michèle van der Steenstraten had het gedicht geschreven voor de Paasgroet, die iedereen met een Paasplantje meekreeg naar huis.

Bij de mensen die niet aanwezig konden zijn, hebben we de kaart en het plantje thuisbezorgd.

Op de kaart was ook het thema van de viering als illustratie te zien, vormgegeven door de dochter van Michèle: een gebroken potje en helende handen.



Gedicht:

*Gebroken als een aardewerken potje,
vol barsten in het leven opgelopen,
vol groeiend ongeloof starend naar de scherven,*

*die wij zelf maken door oorlogen en
onverdraagzaamheid,*

*door zó slecht omgaan met de aarde
ons gegeven.*

Hij, die de wanhoop heeft gekend,

*is geslagen, bespot en gekruisigd, Hij
kent onze pijn.*

*Hij, die door de dood is heengegaan,
zegt: "Geef je over in mijn handen en ik
zal je heel maken".*

Contactmiddag 16 mei

Twee dagen voor Hemelvaartsdag komen de kunsthistorici Trix en Koos Willemse met beelden en verhalen over de Hemelvaart van Jezus en hoe kunstenaars in de loop der eeuwen daarvan getuigden.

Samenkomst in juni, niet op de 3e maar de 4e dinsdag van de maand: 27 juni! Deze datum noteer ik nu al, omdat Over & Weer pas laat in juni bij u in de bus valt.

We hebben plannen voor een bijzonder uitje, maar zijn daarover nog in gesprek. U krijgt in elk geval tijdig uw persoonlijke uitnodiging met voldoende informatie hierover.

Namens alle medewerksters,
Addie Wanders: tel. 3558471



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Zondag 18 juni: regenboogviering JEZELF ZIJN – JEZELF WORDEN!

Door het leven kunnen gaan als wie en wat je bent is bevrijdend. Je mag er zijn. Maar dat gevoel is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt om veiligheid en ruimte. Op zondag 18 juni om 10 uur houdt de Lutherse gemeente voor de tweede keer een regenboogviering. In juni is het de 'Pride Month' waarin door de LHBTI+ gemeenschap op veel plaatsen activiteiten wordt georganiseerd. Daar willen we met deze viering bij aansluiten.

Lutherse kern neemt beheer kerkgebouw tijdelijk over

De kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Gemeente Zuid-Nederland heeft al langere tijd het voornemen om het 19e-eeuwse kerkje aan de Prins Hendrikstraat te verkopen. In dit proces wordt de kerkenraad nu bijgestaan door een adviseur die op aanbeveling door de Classis van de PKN is aangesteld.

In 2019 is het beheer van het gebouw belegd bij de Stichting tot behoud van de Lutherse Kerk Nijmegen (SbLKN). Deze stichting heeft helaas geen menskracht meer om het werk uit te voeren.

Een groep gemotiveerde vrijwilligers van de lutherse gemeente in Nijmegen heeft dit nu opgepakt. Zij hebben werkafspraken gemaakt met de kerkrentmeesters over het in de komende tijd uitvoeren van verhuur- en beheerstaten. Zo kan het kerkgebouw weer volop gebruikt worden door de gemeente en de vele andere gebruikers.

Het kerkje is vooral een geliefde plek voor koren, zangers en musici vanwege de uitstekende akoestiek.

ds. Susanne Freytag

Kerkendag: impressie van een hoopvolle dag

Op zaterdag 18 maart kwamen we bijeen in de Maranathakerk als kerkenraadsleden en werkgroepleden. Het doel van deze bijeenkomst was de tussenbalans op te maken m.b.t. de kerkenraadsstructuur met werkgroepen en meer kennis van elkaar te nemen.

Elke werkgroep was uitgenodigd om een interactieve presentatie te geven en werkpunten te formuleren. Tevens was deze bijeenkomst een vervolg op de gemeenteavond en de verdere uitwerking voor een lichtere kerk. Natuurlijk was ook de bemensing van de colleges en KKR een aandachtspunt.

Het was een inspirerende en hoopgevende dag.

Om beurten presenteerde de werkgroepen waar ze mee bezig zijn, wat de successen zijn en waar knelpunten liggen en wat de werkpunten zijn voor de nabije toekomst.

• Jeugd en Jongeren

Deze werkgroep kijkt hoopvol uit naar de gezamenlijke diensten na de zomervakantie. Dit biedt duidelijkheid, eenheid en perspectief voor gezamenlijk te ondernemen activiteiten met de jeugd en jongeren vanuit de 3 vierplekken. Het theaterweekend, Kitcat en de PalmPaasdienst van vorig jaar zijn mooie activiteiten om op terug te kijken.

• Pastoraat

Deze werkgroepleden speelden een waar rollenspel waaruit bleek hoeveel we in de wijken organiseren voor ouderen, nieuwkomers en buurtbewoners.

• Beheer

In deze werkgroep wordt met forse onderbemensing heel hard gewerkt. Om dit haalbaar te houden, moet een prioritering worden gesteld en blijven helaas klussen liggen.

• Liturgie en Eredienst

Steeds meer mensen maken de rit "over de brug en het water heen" en wonen onderwegdiensten bij. Vanuit de deelnemers werd aanbevolen vooral te zoeken naar anders vormgegeven diensten dan op de reguliere zondagen.

• Inspiratie

Deze werkgroep bracht de Nacht van de vluchteling (17 en 18 juni) onder onze aandacht, als een uitnodiging naar de Week van de vluchteling, waaraan alle werkgroepen een aandeel zouden kunnen leveren: een onderwegdienst, een gezamenlijke maaltijd, meedoen aan de wandeltocht en je laten sponsoren.

• Diaconie

De werkgroep begon met een mooie "definitie" van diaconie: "Zicht op de Hemel en de deuren open naar buiten" en toonde ons een prachtige video waar Stef Bos met een koor het lied geest van hierboven zong. Zij hadden een presentatie waarbij de verbinding met een flink aantal Nijmeegse initiatieven werden getoond.

• Communicatie

Kijk naar de vernieuwde website, de kerkapp (160 actieve leden!), de zondagsbrieven, Over & Weer en de ontwikkeling van de huisstijl. Deze werkgroep heeft al veel concreet werk kunnen verrichten, waardoor steeds meer bekendheid, verbinding en informatie zijn weg vindt!

• Kerkenraad/moderamen

Wouter, Gerbrand en Barend vormen het Moderamen. Het jaar 2022-2023 is een overgangsjaar, een jaar van de implementatie van de nieuwe werkgroepenstructuur. De vraag wordt hardop gesteld wie het komend jaar gaat plaatsnemen in De KR/KKR als ambtsdrager. Aandachtspunt is tevens dat de termijn van zowel Barend als Gebrand binnenkort afloopt. Zij bekleden cruciale functies. Zij kregen spontaan applaus voor hun grote en deskundige inzet!



Naast het enthousiasme en de grote inzet, getoond door de kerkenraadsleden en werkgroepleden, speelt bij bijna elke werkgroep, de vraag om ondersteuning door meer mensen. De werkgroep beheer is onderbemenst en de werkgroep diaconie heeft ook dringend behoefte aan diakenen.

We vragen u nadrukkelijk om af te wegen of een afgebakende klus, deelname aan een werkgroep of het toetreden als ambtsdrager voor u haalbaar is!

Waar liggen uw kwaliteiten, passie en prioriteiten?

Immers samen geven we onze kerkgemeenschap vorm!

Liesbeth Smallegange,
deelnemer Kerkendag maart 2023

Vanuit de diaconie



Diaconale collecten van deze maand

14 mei: Stichting Bulawayo

In een van de arme wijken van in Bulawayo, Zimbabwe is staat een multifunctionele werkplaats. Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bulawayo. Er wordt daar training en ondersteuning gegeven bij de opzet van kleinschalige bedrijvigheid. Met uw bijdrage zorg u ervoor dat dit project voortgang kan vinden

21 mei: Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar (voormalig) dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. Het Kruispunt werd in 1998 op straat opgericht met de bedoeling aanwezig te zijn bij mensen van de straat.

In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Deze bijzondere, monumentale plek past bij ons.

We hebben er de ruimte om rustig te zitten voor een gesprek met een bakje koffie. Onze keuken is ingericht om warme maaltijden voor kleine gezelschappen klaar te maken.

Diaconaal werker Theo van Driel is als bestuurslid aan het Kruispunt verbonden en brengt elke week een bezoek aan de kapel.



28 mei: Pinksterzendingscollecte - Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen.

Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel.

De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

4 juni: Hulp aan daklozen

Hoewel het spreekuur in de Lutherse kerk is opgeheven, houden hulpverleners nog steeds contact met de daklozen. Zij kunnen bij hen terecht voor bijvoorbeeld hulp door een huisarts en vragen over opvang. Soms vloeien daar onkosten uit voort, die niet op een andere manier gedekt worden en waarvoor we uw bijdrage vragen.

11 juni: Plaatselijke Diaconie

De opbrengst van deze collecten zijn bestemd voor de algemene onkosten van de diaconie van onze gemeente. Dat geld is hard nodig in een tijd waarin geen rente - inkomsten meer zijn en we dus afhankelijk zijn van de bijdragen uit de gemeente.

18 juni: Buiten de Boot

Twee bakkers uit Nijmegen hebben in de weekenden broden over, die ze beschikbaar willen stellen voor mensen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen die figuurlijk buiten de boot vallen, buiten de regeling van bv. de Voedselbank. Het brood wordt elke zaterdag uitgedeeld vanuit de Antonius van Paduakerk. Niet iedereen kan/wil echter zelf voedsel ophalen om uiteenlopende redenen. Die adressen zullen dus bezocht moeten worden. Voor de onkosten die daarmee gepaard gaan vragen we uw bijdrage.

25 juni: Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn er zo'n 82 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia. Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen.

De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren.

Laatste gespreksbijeenkomst 'Thuis op aarde'

Op 13 juni is de laatste bijeenkomst van deze gespreksbijeenkomst over rentmeesterschap. En we praten natuurlijk na over de themadienst. Van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur in De Haard.

Opgave via: diaconie@pkn-nijmegen.nl

Bent u er niet aan toe gekomen om zich aan te melden? Geen punt, dan schuift u gewoon aan. En natuurlijk is jong en oud van harte welkom!

Soepie Doen van de Groene Hof

Elke vrijdag staat om 13.00 uur een verse kop soep en brood klaar. Komt u ook? Aanmelding is niet nodig, maar mag wel via schols@kerkinactie-nijmegen.nl of via ondergetekende.

Theo van Driel, diaconaal werker,
theodoor52@live.nl / tel. 06 - 181 936 12



Ds. Wouter Slob

de persoon zónder toga en witte bef

Iemand in bedrijfs- of ambtskleding laat per definitie een bepaalde kant van zichzelf zien: zijn of haar beroep. Dit geldt voor een politiefunctaris, een rechter, de (vroegere) postbode, een schilder, een , maar ook de dominee, althans op zondag. Heel veel predikanten hebben zich inmiddels een moderne(re) toga met stola laten aanmeten. Een aantal andere dominees doet dat bewust niet – houden vast aan de zwarte toga, al dan niet met witte bef. Dat is immers bij uitstek de kledij die de (theologische) wetenschap uitstraalt en uitdraagt, althans in hun opvatting; “het hoort erbij en daar moet je niet op inleveren.”

Toga met witte bef

Onze predikant Wouter Slob is van deze opvatting een uitgesproken aanhanger. Een toga, zeker een zwarte met al dan niet een witte bef, straalt waardigheid uit, maar kan ook afstand scheppen en de drager ervan een bepaald stempel geven. Maar kennen we die andere kant – de kant zonder ambtskleding, zonder toga – eigenlijk wel? Heel dichtbij: hebben we ds. Wouter Slob ‘zonder toga’ al een beetje nader leren kennen? Sommigen misschien wel, anderen nog niet...

Om daar een dikkere vinger achter te krijgen, ben ik een gesprek met hem aangegaan. We kozen als locatie café Faber, in de binnenstad. Ook een beetje om tegemoet te komen aan de wens van Wouter de Nijmeegse binnenstad in haar verschillende facetten te leren kennen. Gezeten in aanvankelijk nog een rustig hoekje van dat café gingen we het gesprek in alle openheid aan.

Mijn eerste vraag: om een beetje te weten te komen wie jij nu in werkelijkheid bent, wil ik eerst weten waar je vandaan komt en in welk gezin je bent opgegroeid?

Lagereschooltijd in Voorburg

Wouter vertelt dat hij geboren en getogen is in Voorburg, bij Den Haag. Zijn ouders zaten allebei in het onderwijs. Zijn vader op een christelijke BLO (Bijzonder Lager Onderwijs)

INTERVIEW

in de Haagse Schilderswijk. Zijn moeder stond al vroeg voor de klas op de christelijke lagere school in Oud-Verlaat, een klein buurtje ten noorden van Rotterdam. “Later was ze juf op de lagere, Groen van Prinsterer school in Voorburg, waar ik toen ook op zat.”

De school van zijn vader zou later worden bestempeld als MLK + moeilijk lerende kinderen. Eerst was hij daar docent, later hoofd van de school. Hier zaten kinderen op uit zeer zwakke milieus. “Pa in de bak en ma achter de ramen, dus een bijzonder grote sociale problematiek.” Wouter: “Mijn vader zat hier helemaal op z’n plek; heeft het altijd heel leuk gevonden om voor deze kinderen iets te kunnen betekenen.” Hij vertelt verder dat er ook regelmatig in het weekend kinderen mee naar huis werden genomen, soms zelfs meedingen op vakantie. Het ging dan vooral om die kinderen die het thuis slecht hadden of waar iets mee was, waarvoor bij hun ouders geen aandacht was. Beide ouders zaten niet alleen tot hun oren in het christelijk onderwijs, ze waren ook erg betrokken bij het kerkenwerk. Er werd gekerkt in de oude hervormde dorpskerk van Voorburg, hebben ambten bekleed en als er geen ambt te bekleden was, waren ze wel werkzaam in de verschillende groepen en clubjes. Zijn vader heeft ook nog een jeugdkerk opgezet.

Onze Nijmeegse predikant kreeg dus van kinds af aan het nodige mee van kerkenwerk, maar ook al vroeg de opvatting dat je voor anderen iets over behoorde te hebben – sociaal een open ‘mind’ dus.

De middelbare school

En dan komt de middelbareschooltijd. Hij kon goed leren, dus werden de eerste schreden gezet in het VWO. In die tijd begon zich ook bij hem een kritische geest te ontwikkelen voor alles wat met religie te maken had, maar wel vanuit een mateloze interesse voor mythologie, filosofie en theologie in ‘t algemeen. Bij de regelmatige gang naar de bibliotheek werd ook het eerst gegrepen naar boeken hierover.

“Waar die interesse vandaan kwam, geen idee”, aldus mijn gesprekspartner. “Van huis uit had ik die interesse daarvoor helemaal niet meegekregen.” In die tijd begonnen bij Wouter ook vragen op te komen of die Bijbelse verhalen allemaal wel ooit echt zijn gebeurd, zoals het verhaal van de wonderbare spijziging. Dat verhaal was immers maar op één bron gebaseerd. En mocht je je alleen daarop dan wel baseren? Wat zouden andere bronnen gezegd kunnen hebben, zo die er waren geweest? Hij vond het “allemaal maar evident-flauwekul”. Wouter: “Weet je, zo’n houding had ik toen. God kan niet bestaan en het maakt niet uit in wat of wie je gelooft.” Op mijn vraag of hij dan nooit woorden over het geloof heeft gehad met zijn ouders, krijg ik een overtuigend ontkennend antwoord. In die zin waren zijn ouders flexibel en ook wel ruim denkend, in ieder geval accepteerden ze de kritische huisgenoot.

Studie in Groningen

Aanvankelijk wilde Wouter culturele antropologie gaan studeren met als specialisme religie, omdat hij geboeid werd door de vraag waar al dat geloof van al die mensen in wezen vandaan kwam. Uiteindelijk duwde de schooldecaan hem in de richting van de studie theologie. Daar zat wel wat in, omdat het hem wel interessant leek, maar absoluut

niet om later dominee te worden. "Dit kwam gewoon niet in mij op." Na een fors denkproces besloot Wouter theologie te gaan studeren en daarnaast ook de studie filosofie, in de stad Groningen. Beide studies waren voor hem goed te combineren, omdat ze min of meer in elkaars verlengde lagen. Omdat de afronding van de tweede studie (filosofie) nog twee jaar zou vergen, werd hij in de tussentijd verleid om (toch maar) de tweejarige kerkelijk opleiding voor predikanten te volgen. Misschien een tikkeltje voortschrijdend inzicht? Maar volgens mijn gesprekspartner vooral om niet te blijven hangen in alleen maar het getheoretiseer. De meer praktisch gerichte kerkelijk opleiding gaf hem toch wat hij uiteindelijk zocht: "het zoeken van het vlees en bloed van de theologie". Je moest preken maken, bij mensen op bezoek gaan en bovenal werd er van je verwacht een standpunt in te nemen. Wouter maakte in die periode een omslag door: theologie werd veel meer dan alleen de theoretische analyses op de Academie. Hij ontdekte dat onder meer bij mensen aan het ziekbed, bij mensen thuis, én in het gebed. De slotsom was nu duidelijk geworden: ik word predikant. Tot dusverre had hij daar nooit over gepraktiseerd. Hij rondde de predikantsopleiding zeer gemotiveerd af, vanuit een besef en de 'drive' om het geloof toe te laten in je eigen handelen, via liefde naar elkaar en barmhartigheid voor de ander. In dat opzicht heeft hij wel wat meegekregen van de 'bevindelijkheid' die hij bij zijn vader had ontdekt. Een bevindelijkheid die het wezen van het geloof toelaat in je eigen leven.

Het predikantschap

Ik wilde ons gesprek op dit punt gaan sturen richting het praktiserend predikantschap, eerst in Wildervank, daarna in Zuidlaren. Maar dat lukte pas via een grote omweg: via het gefilosofeer over onder andere "hoe je God doet", in de woorden van Wouter. Hoe de 'werkelijkheid' van God zich toont in het gebed en hoe je, als je je hart openstelt, God ontmoet. De essentie van dit soort existentiële aspecten probeert Wouter in zijn preken uit te dragen en zal hij ook blijven doen, telkens opnieuw. En dan gaat het niet meer over wat waar is en wat niet waar, met als gevaar dat dit ontaardt in geruzie en hakken in het zand.

Ik laat voor dit artikel dit onderwerp verder rusten. Waar ik voorts benieuwd naar ben, is hoe hij als predikant terugkijkt op ruim een jaar Nijmegen. Naar zijn zeggen voelt hij zich in Nijmegen helemaal op z'n plek. Hij constateert dat er binnen onze gemeente veel vragen leven over hoe met geloof in deze tijd om te gaan, hoe daar troost in gevonden kan blijven worden. En dát is nu net waar hij graag met mensen over in gesprek gaat, zowel tijdens huis- en ziekenbezoek als ook in gespreksgroepen. Het met mensen erover hebben om op een andere manier met geloof in God bezig te zijn, wat geloof in God ten diepste met je doet en in je handelen tot uiting komt. "Proberen mensen te laten beseffen dat de liefde van God ons aanvaardt, gewoon zoals we zijn." Hij hoopt voor deze visie in Nijmegen een vruchtbare akker te kunnen blijven vinden. In dat licht mag Wouter graag bij mensen op bezoek gaan. Daarom wil hij dan ook binnen zijn werk hierop de nadruk leggen. Vergaderingen zullen hem weleens moeten missen. Waar hij wel tegenaan loopt, is de omvang van de gemeente. Weliswaar is het aantal

kerkbezoekers zeer bescheiden, maar de schil er omheen – mensen die niet naar de kerk komen, maar bezoek op prijs stellen – is heel erg groot. En daar moet hij keuzes in maken en niet alles perfect willen doen. Zijn opvatting is er dan ook eentje van: alles hoeft ook niet perfect te verlopen. "Te veel mensen in onze maatschappij die vaak op meerdere fronten perfect willen zijn, zie ik stranden." Dát hoeft absoluut niet. Voor God hoef je niet te 'shinen'. Ondanks al die drukte en meer uren draaien dan 'afgesproken', heeft hij zo iets van: "ik zet me maximaal in en helemaal perfect zal het nooit zijn, maar nogmaals dat hoeft voor God ook niet. Vanuit die gedachte zit ik in mijn werk." Hij noemt Nijmegen een goeie keus. Vergeleken met Zuidlaren vindt hij Nijmegen verder op weg naar het vinden van een antwoord op de vraag hoe verder met geloof in een tijd van afkalving. Door schade en schande misschien, maar toch... De overstap van Zuidlaren naar Nijmegen beschouwt hij mede daarom als een natuurlijk moment in zijn loopbaan als predikant.



Vrije tijd

Is er überhaupt nog vrije tijd? "Nou ik moet oppassen dat er niet te veel wordt geknaagd aan mijn vrije dag en mijn vrije dinsdagavond." Opvallende zaken in de vrijetijdsbesteding zijn er niet echt, maar lezen wil hij wel bestempelen als een grote hobby. Ook museumbezoek – kunst kijken – is favoriet. Hij kijkt altijd wel naar dat soort zaken met een theologische en filosofische bril, zo ook naar films. Dat is kennelijk toch iets waarmee je al dan niet behept bent. "De laatste tijd wandelen en fietsen we veel, en een hele tijd geleden had ik er de aardigheid in om tinnen soldaatjes te beschilderen. Dat is misschien een beetje exclusief te noemen." Wouter: "En nu zijn de zinnen gezet op onze lang

gekoesterde fietstocht naar Santiago de Compostella, die aanstaande zomer moet starten. Ik heb nu wel heel veel zin om dat samen met Nicoline te gaan doen."

Naar aanleiding van het naar kunst kijken voeren we nog een uitgebreid gesprek over architectuur en filosofische achtergronden van architectuurstromingen, want ook dát boeit mijn gesprekspartner. Uiteindelijk stoppen we het gesprek, omdat inmiddels het geroezemoes in café Faber zo sterk is aangezwollen dat we elkaar amper nog kunnen verstaan.

Gezinsituatie

In het café zijn we er niet meer aan toegekomen, maar ik wilde voor een 'totaalbeeld' nog weten welk werk of studie men in 'huize Slob' allemaal doet. Naderhand heb ik dat via de mail gevraagd. Nicoline, Wouters vrouw, werkt als psychiater in Arnhem. Oudste dochter Julia is lerares Engels op een middelbare school in Twente, zoon Rik is net afgestudeerd in bouwkunde en dochter Marit zit in haar tweede jaar geneeskunde aan de universiteit van Groningen.

Het geheel was een aangenaam en boeiend gesprek, dat een stukje laat zien van Wouter Slob als persoon, de persoon zonder de ambtskleding. Volgens mij is die persoon absoluut niet anders dan dat hij is in zwarte toga met witte bef!

Gerbrand Hoek

Hebreeuwse miniaturen

שלום

Geniza

Wat gebeurt er eigenlijk met de geschreven smeekbeden die in Jeruzalem tussen de stenen van de Klaagmuur gestopt worden? Het dagblad *Trouw* gaf antwoord op die vraag, die ik mezelf nog nooit gesteld had. De foto toont drie mannen bij de muur die bezig zijn de briefjes tussen de immense steenblokken vandaan te peuteren.

Op hun werkkielen en op de bak waar ze de papiertjes in doen staat *geniza*. Dat woord komt in de Bijbel niet voor maar toch brengt het menig bijbelaar weer even terug naar de collegebanken van vroeger. Daar leerde je dat er eind 19e eeuw in de Geniza (opslagplaats) van de synagoge te Caïro een schat aan Hebreeuwse tekstfragmenten werd aangetroffen, hoofdzakelijk uit de middeleeuwen.

De teksten golden als heilig, bijvoorbeeld omdat de naam van God erop stond, en mochten daarom niet bij het oud papier. In afwachting van een officiële begrafenis waren ze in de Geniza opgeslagen. Iets dergelijks lijkt ook hier aan de hand te zijn: 'De verwijderde briefjes gelden als heilig en worden begraven op de Olijfberg', schrijft de krant. De mannen van de *geniza*-dienst verzorgen de tijdelijke opslag en maken tevens ruimte voor nieuwe smeekbeden.

Arian Verheij

Lees alle miniaturen op

www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Woonruimte gezocht

Onze dochter Julia (wordt deze zomer 19) is momenteel een DTS met YWAM aan het volgen in Amerika. Ze hoopt in augustus klaar te zijn en in september te starten met de opleiding International Social Work in Nijmegen. Nu is een kamer zoeken vanuit Amerika natuurlijk lastig. Ze wil liever niet in een studentenhuis. Ze zou graag in de kost of op kamers gaan op een christelijk adres. Het is in eerste instantie voor een jaar (mogelijk gaat de opleiding verhuizen). Wijzelf komen uit Zeeland en hebben geen connecties aan die kanten. Kent u iemand die een kamer verhuurt? We horen het graag via: pjvanderwilt@gmail.com

Familie van der Wilt

Hallo allemaal, mijn naam is Wouter Zandsteeg, een toekomstig student. Ik woon nu in Hengelo (Overijssel) en ben daar lid van de gemeente 3GK Hengelo. Ik zoek aanstaand studiejaar een kamer in Nijmegen of directe omgeving, aangezien ik wiskunde en natuur- & sterrenkunde ga studeren aan de Radboud Universiteit.

Mijn hobby's zijn wiskunde, schaken, programmeren en (bord)spelletjes doen. Ik houd van leuke activiteiten doen met anderen, maar ik wil ook serieus tijd besteden aan mijn studie. Verder ben ik niet veeleisend als het aankomt op een kamer. Als je een kamer hebt of van een kamer weet die vrij is in Nijmegen en omstreken, kun je mij bereiken via mail: wouter.zandsteeg@gmail.com of bel: 06 235 44 750.

Alvast bedankt!

Groetjes, Wouter Zandsteeg

Activiteiten

Bijbel lunch

Wij nodigen u van harte uit één keer per maand met ons te lunchen. Dit is altijd op een dinsdag van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur.



Je hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het gedeelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan bod zal komen.

Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven op dinsdag 23 mei in de Maranathakerk.

Hartelijke groet,
ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Meditatief moment in de Wijkfabriek

Charles Hamburger, een 80-jarige gepensioneerde huisarts, verzamelde 'grote verhalen' uit de Heilige Boeken en tradities van zes wereldgodsdiensten. "Profeten zijn vredesstichters. Ze zijn het toonbeeld van naastenliefde, wijsheid en moed", zo schrijft hij over zijn boek 'Verhalen uit de hemel'.



Samen met hem en de andere deelnemers mediteren we elke laatste maandag van de maand met wereldteksten, muziek en stilte in de Wijkfabriek. Voel jij of voelt u zich aangesproken door deze vorm van samenkomen, dan ben je welkom.

Waar: Wijkfabriek (Koninginnelaan 1)
Wanneer: maandag 22 mei om 19.30 uur
Kosten: geen

Interreligieus bezinningsmoment

Laat je onderdompelen in een meditatief moment om even alles los te laten en tot rust te komen in jezelf. Door een diversiteit aan mooie teksten, muziek en gedichten (gesproken en gezongen) uit verschillende religies, ervaren we verbinding en rust.

25 mei van 19:30 - 21:00 uur in de Ontmoetingskerk

We nodigen je heel graag uit om te genieten van deze 'Herberg voor de Ziel' en weer opgefrist – vreugdevoller – tevredener aan de volgende dag te beginnen. Wees welkom!

Theo van Driel, diaconaal werker,
theodoor52@live.nl, tel. 06 18193612

Always look on the bright side of life!

Regelmatig horen we deuntje dit op de tv bij de reclame voorbijkomen. Een glimlach verschijnt op mijn gezicht, want ik denk aan Herman.

Toen de kinderen klein waren, reden we in de vakantie vaak door Duitsland. "Wat hebben ze hier veel uitvaarten", zei onze oudste, doelend op het bord Ausfahrt op de Autobahn. Uitvaarten hebben we genoeg gehad het laatste jaar en eerlijk gezegd ga ik er nu gemakkelijker mee om dan tot een aantal jaren geleden. Toen had ik bij iedere dienst in een kerk het gevoel dat ik mijn vader en eerste man opnieuw ging begraven, zij zijn veel te jong overleden. Maar de laatste jaren is het anders, geen enkele uitvaart is meer hetzelfde. Het fijne is dat we tegenwoordig vaak een mooi persoonlijk beeld van de overledene meekrijgen. Soms heel verrassend, soms een bevestiging van wat je al wist. Twee honderdjarigen, het waren gezellige reünies, de een met een mooie kerkdienst, de ander op eigen wijze ingevuld. Een bevriende organist ging tijdens zijn eigen orgelspel de kerk uit, de techniek is er en zo kregen we dit als laatste herinnering mee.

Onlangs sprak ik bij de uitvaart van een nicht. Bij de woorden pasten de dia's die haar dochter had uitgezocht. Het begin van de dienst, die eigenlijk geen dienst was, was bijzonder. De jonge uitvaarleider sprak een gedicht uit terwijl Diana de Paaskaars aanstak. Het begin was Licht!

De woorden en beelden gaven het leven van mijn nicht weer. Haar leven was niet makkelijk, ze verloor een kind op jonge leeftijd en ook haar man. Maar ze ging door, samen met haar andere dochter. Sterk en vrolijk, ondernemend in haar jonge jaren.

Haar dochter wilde dat allemaal met ons delen. Het geloof van haar moeder kwam tot uiting in gedichten en aan het einde baden we bij het open graf het Onze Vader, ieder op zijn eigen wijze. De een hardop, de ander in zichzelf prevelend of aarzelend.

Nu ik dit schrijf denk ik weer terug aan Herman. Bij zijn afscheid op 64-jarige leeftijd waren we met een heel klein gezelschap bijeen in de familiekamer van het crematorium. Koffie met wat lekkers stond voor ons klaar en we keken elkaar aan, wat gaat er gebeuren. Herman was een vrijgezel en had nog zelf de regie, beginnen met koffie en wat lekkers en verder... Ineens was er de muziek. Bridge over troubled water... daarna ging het vanzelf. De twaalf aanwezigen herdachten Herman met eigen woorden en muziek en ineens klonk het laatste nummer. De uitvaartleider stond erbij en zei dat we dit mee moesten nemen, Uit naam van Herman: Always look on the bright side of life. Een week ervoor had ik afscheid genomen en hem de zegen van Sint Patrick meegegeven, nu gaf hij dit aan ons mee. Ja, Herman, dat proberen we.

Bij ons staat op de deur een spreuk uit the Lion King: Haku-na Matata. Dat is Swahili en dat zijn ongeveer de woorden uit de Bergrede. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen! God zorgt voor ons, altijd en overal!

Met een vriendelijke groet,
Loes Hogeweg



Wandel mee tijdens de Nacht van de Vluchteling

Op zaterdagavond 17 juni en zondagnacht 18 juni vindt de Nacht van de Vluchteling plaats. Vanuit de Protestantse Gemeente Nijmegen willen we graag in groepsverband meelopen. Er zijn routes met verschillende afstanden in de regio Nijmegen-Arnhem, daarmee is de wandeltocht geschikt voor alle leeftijden. De routes voor 10 km en 20 km starten om 18.00 uur bij de Vasim en finishen daar ook. De nachtroute van 40 km start om 00.00 uur op dezelfde locatie en eindigt bij Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem. Rondom deze Nacht van de Vluchteling besteedt de PGN breder aandacht aan het thema Vluchteling, onder meer tijdens een onderwegdienst op zondag 11 juni.

Over de Nacht van de Vluchteling

Duizenden deelnemers lopen de avond of nacht door en zamelen via sponsoring of donaties zoveel mogelijk geld in voor noodhulp wereldwijd. Zo vragen ze op een positieve manier aandacht voor mensen die moeten vluchten vanwege conflict, oorlog of klimaatverandering.

De Nacht van de Vluchteling is een bijzondere wandeltocht vol saamhorigheid, uitdagende kilometers en bewustwording. Tijdens de Nacht lopen ook mensen met een eigen vluchtverhaal mee (onze Nachtambassadeurs!) en diverse organisaties die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen. Dit zorgt onderweg voor mooie ontmoetingen en gesprekken.

Sponsorgeld is voorgaande jaren onder meer besteed aan het herstellen van waterputten in de droogte van Somalië, zodat mensen weer toegang kregen tot schoon (drink)water, voedselhulp voor mensen op de vlucht voor de oorlog in Oekraïne en medische hulp in Syrië.

Meelopen? Je kan meer informatie krijgen en je opgeven via inspiratie@pkn-nijmegen.nl of bij diaconaal werker Theo van Driel: theodoor52@live.nl. Wil je daarbij de gewenste afstand vermelden? Voor alle drie routes hebben we 15 plaatsen gereserveerd. Als er meer belangstelling is kunnen we meer plaatsen aanvragen. Maandag 15 mei is de uiterste datum voor aanmelding.

Werkgroep Inspiratie
Jenneke van de Streek



Bachcantate in de Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd, met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen dat kan meezingen. Henk Gols verduidelijkt de betekenis van de cantate voor ons in deze tijd.

Iedereen is heel hartelijk welkom, de toegang is vrij.
Zie voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Op zondag 14 mei wordt cantate BWV 37 uitgevoerd. En goed om ook al te noteren: zondag 11 juni staat Bachs feestelijke Magnificat BWV 243 op het programma.

BWV 37 - "Wer da gläubet und getauft wird"

Dit was de eerste cantate die Bach schreef voor Hemelvaartsdag, in 1724. Niet voor een zondag dus, maar omdat hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt (10 dagen voor Pinksteren), zouden we deze cantate nooit kunnen uitvoeren - en daar is ze te mooi voor! Nu dus toch, ter voorbereiding van het feest dat vier dagen na deze zondag wordt gevierd.

Centraal in het blijmoedige openingskoor staat de tekst uit het Marcus-evangelie 16, vers 16a: "Wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden". Daarna volgt een tenor-aria, waarvan helaas de viool-solopartij verloren is gegaan. We zullen een reconstructie spelen van hoe die geklonken zou kunnen hebben. En dan zingen de sopranen en de alten in canon een koraal, op de bekende melodie van "Wie schön leuchtet die Morgenstern" tegen een mooie virtuoze continuo-partij. En als het daarin gaat over de vreugde van het hemelse leven, dan bloeit de melodie helemaal uit in prachtige versieringen. De bas vervolgt met een recitatief onder strijkersbegeleiding, en daarop aansluitend een aria waarin hij bezingt hoe het geloof de ziel vleugels geeft om naar de hemel op te stijgen. Samen ronden we de cantate af met een mooi groot slotkoraal.



Ds. Wouter Slob houdt Eckhartlezing

Wouter Slob, predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen, houdt op 1 juni de Eckhartlezing 2023. De lezing van ds. Slob draagt als titel: 'Over een roos zonder waarom en van God spreken'. Het Albertinumgenootschap, dat de lezing organiseert, is verheugd dat Slob de Eckhartlezing dit jaar zal uitspreken. Het genootschap noemt de Nijmeegse predikant "een scherpzinnig denker en bevlogen spreker, wetenschapper maar ook pastor".

Wouter Slob: "Volgens de Eckhartleerling Angelus Silesius kent de roos geen waarom: 'zij bloeit omdat zij bloeit.' Er is geen andere reden voor het leven dan het leven zelf. Voor de hedendaagse denker John Caputo is dit een voluit religieuze gedachte omdat het omarmen van de wereld nooit om iets anders gaat dan om het ontvangen van het leven. Niet zelden leek het in de godsdienst juist om 'iets anders' te gaan en werd geloof in verband gebracht met iets hogers, of diepers, of hierna's. Om die reden wordt het geloof tegenwoordig niet zelden afgewezen want het bovennatuurlijke is in kwade reuk komen te staan. Maar zou de geur van de roos ons niet terug kunnen brengen naar een spiritualiteit van dankbaarheid? En naar een God die wij niet doorgronden, maar die ons kent?"



Wouter Slob (1965) studeerde theologie en filosofie. Naast zijn predikantschap bekleedde hij van 2009 tot 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen de bijzonder leerstoel Protestantse Kerk, Cultuur en Theologie.

De Eckhartlezing draagt de naam van de middeleeuwse mysticus en dominicaan Meister Eckhart, wiens gedachten goed ook in onze tijd nog altijd actueel is.

Het Albertinumgenootschap heet u van harte welkom bij deze Eckhartlezing: donderdag 1 juni van 19.30-21.30 uur, in de Dominicuskerk (Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen). De entreeprijs bedraagt € 10,-.

Meer over het Albertinumgenootschap leest u op: www.albertinumgenootschap.nl.

Taizéviering op vrijdag 23 juni

in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen

We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Ben je eenmaal geweest, dan kom je vast terug. Samen zingen en stil zijn is namelijk rustgevend en inspirerend.

De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Het thema van deze viering is 'Liefde'. Fijn om je 23 juni (weer) te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Jeanette van der Zande en Martine Norden



Taizéviering

vrijdag 23 juni 19.30 uur
Kleine Bartholomeuskerk

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,
06 - 163 003 28
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Aanwezig in het Kerkelijk bureau op
dinsdag 10-12 uur: tel. (024) 323 48 54
Penningmeester: Yvonne Sans
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Collectebonnen: door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. (024) 322 84 80, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal werker

Theo van Driel, tel. 06 - 18193612
theo52@live.nl

Algemene adressen

Maranathakerk

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.maranathakerk-nijmegen.nl

Koster: Willem van Tilburg,
tel: (024) 355 45 20, e-mail:
koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Sectiekas: rekening NL16 RABO 0373
7260 23 t.n.v Sectiekas PGN-Stad

Auto-ophaalendienst: A. Schalk - 350
57 39 of H. Wiedhaup - 360 21 32 / 06 -
25 024 667

Bereikbaarheid pastoraat

Hendrik Jan Bosman,
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkrumtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v.
Sectiekas Duk/Lin PGN Nijmegen)

Bereikbaarheid pastoraat

De contactgegevens van onze pastores
kunt u vinden op de pagina 'Nieuws
vanuit de vierplekken'.

Bartholomeuskerk

Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen

Bereikbaarheid pastoraat

Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl
tel. 06-253 073 69.

Oecumenische Studentenkerk

kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91
88 (algemeen) mobiel: 06 - 23 43 66 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland

kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
ds. Susanne Freytag, tel: 06-43955283,
ds.freytag@lutherszuidnederland.nl

Pro Persona

mw. Stefien Jansen
tel. (024) 328 39 11 of 06 - 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 /
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. Anneke de Vries,
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen,
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis

ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69
e-mail: andrea.visser@cwz.nl

Stichting Kalorama

ds. Berber Overdijk / Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Oecumenisch Citypastoraat

mw. Louise Otte-Weening
e-mail: info@stadskerkinijmegen.nl

Colofon

**Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen**

Wilt u kopij aanleveren?

Stuur uw kopij bij voorkeur per mail:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Per post kunt u uw kopij sturen naar:
Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk zondag 4 juni binnen te zijn.
Dit nummer verschijnt op 20/21 juni en
loopt t/m 3 september (11 weken).

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
[www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer](http://www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/over-en-weer)

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Loes Hogeweg, Sabine Schols
en Franz van Vlaanderen (redactie)
Cor Sikkens (fotografie)

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Editoo (Arnhem)

Data kopijsluiting 2023



- nr 5 - zondag 4 juni
- nr 6 - zondag 20 augustus
- nr 7 - zondag 1 oktober
- nr 8 - zondag 12 november

Verschijning:
16 dagen na kopijdatum

Paasviering PVD



Witte Donderdag: Sedermaaltijd



Pasen 2023



Witte Donderdag

Paasschikking



Al schrijvende aan mijn bijdrage wordt het goed zichtbaar: onze pelgrimage naar Santiago de Compostela nadert met rasse schreden. Vanaf dit nummer nog (slechts) twee keer voorgaan en dan is het zover. Eigenlijk hadden mijn vrouw Nicoline en ik twee jaar geleden al af willen reizen. Maar toen kwam de overstap naar Nijmegen tussendoor. En vorig jaar zomer het betrekken van ons nieuwe huis. Nu gaat het dan toch gebeuren. Ik probeer al het hele jaar zoveel mogelijk op de fiets te zitten. Ook met regen, wind en ander lelijk weer weersta ik de verleiding om in de auto te kruipen en buffel stuwwal op, en suis af. Ik ben het zowaar leuk gaan vinden. Ook Nicoline is dapper aan het trainen.

Toch blijkt een dagelijks ommetje van twintig kilometer weer wat anders dan een hele dag op de fiets. Op een vrije zondag onlangs besloten we 's ochtends bij collega Disveld in Batenburg ter kerke te gaan, waarmee we vóór de kerkgang al een leuk beginnetje hadden gemaakt.

RONDGAAND



Na lofzang en koffie in deze prachtige kerk vervolgden we onze tocht om uiteindelijk zo'n zeventig kilometer af te leggen. Toch niet heel erg veel, maar ik voelde het wel; op het zitvlak... We hopen maar dat het naar Santiago snel zal wennen.

De tocht is niet alleen maar vakantie. Santiago is immers een oude pelgrimsbestemming. En ook wij gaan met pelgrimspas op pad. Onderweg stempeltjes ophalen om uiteindelijk ook een 'Compostela' (bewijs van voltooiing) op te kunnen halen. We gaan als gezegende mensen op weg. We hebben Janneke Ruijs, als collega ook een oude bekende, gevraagd ons de reiszegen mee te geven in de dienst in de Maranathakerk. Aanluitend aan de dienst gaan we op weg. En worden we graag uitgezwaaid, voor liefhebbers tot aan de rand van de stad!

Dit meer mede namens Nicoline, ds Wouter Slob

p.s. we houden een reisblog bij die belangstellenden kunnen volgen. Interesse? Kijk op: www.polarsteps.com/WouterSlob4