

Pelgrimeren tijdens Kerkennacht

In Nijmegen zullen dertien kerken met Kerkennacht 2019 hun deuren openen voor deelnemers aan fiets- of wandelpelgrimages. Vrijdagavond 21 juni kunnen belangstellenden zich tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij één van de drie beginpunten. Al wandelend of fietsend wordt er een route afgelegd langs vier of vijf verschillende kerken. In elke kerk vindt een korte presentatie plaats rond het thema van Kerkennacht 2019: 'is dit ook kerk?' Elk bezoek wordt afgesloten met een kort moment van inkeer, waarna deelnemers naar de volgende kerk gaan. Deelname is gratis.

Wandelroute

De wandelpelgrimage voert langs vier Kerken in het centrum van Nijmegen. Begonnen wordt bij de Parochie voor Kermis, Circus en Binnenvaart, Waalhaven 1K (navigatie Havenweg). Te voet worden daarna de Jacobskapel, Petrus Canisius kerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk bezocht. Naar verwachting zal deze pelgrimage rond 22.15 uur klaar zijn.

Programma wandelroute

20.30-20.45 uur Parochie voor kermis circus en binnenvaart St Nicolaas en Don Bosco
21.00-21.15 uur St. Jacobskapel Nijmegen
21.30-21.45 uur Petrus Canisiuskerk
22.00-22.15 uur Titus Gedachteniskerk

Eerste fietsroute

Tweemaal vijf kerken kunnen per fiets bezocht worden. Het beginpunt van de eerste route is de Kerk van de Nazarener, Gildekamp 60-02 in Nijmegen. Hier kan men zich melden tussen 20.15-20.30 uur. Daarna begint het bezoek aan deze kerk en de korte presentatie. Van hieruit worden nog de Byzantijnse Kapel (Russisch-Orthodox), de Boskapel, de Nieuw-Apostolische kerk en de Titus Brandsma Gedachteniskerk (RK) aangedaan. Elk bezoek duurt vijftien minuten en bestaat uit een bezichtiging, een korte presentatie en een moment van inkeer.

Programma 1e fietsroute

20.15-20.30 uur Kerk vd Nazarener
21.00-21.15 uur Parochie Heilige Tichon (Byzantijnse Kapel)
21.30-21.45 uur Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijmegen (Boskapel)
22.00-22.15 uur Nieuw-Apostolische Kerk
22.30-22.45 uur Titus Brandsma Gedachteniskerk

Tweede fietsroute

De tweede fietsroute vertrekt bij de Antonius Abtkerk op de Dennenstraat 121 Nijmegen. Ook hier kan men zich melden tussen 20.15 en 20.30 uur. De route voert langs de Maranathakerk (Ned. Geref. Kerk), de Dominicuskerk (RK), de Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente en de Lutherse kerk.

Beide fietsroutes zullen zo rond 22.45 uur klaar zijn.



Programma 2e fietsroute

20.30-20.45 uur Antonius Abt
21.00-21.15 uur Ned. Gereformeerde Kerk Nijmegen (Maranathakerk)
21.30-21.45 uur Effata (Dominicuskerk)
22.00-22.15 uur Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente
22.30-22.45 uur Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen

Kerkennacht Nijmegen wil op deze manier de deelnemers in staat stellen om in korte tijd kennis te maken met een aantal kerkgemeenten en hun kerkgebouwen. Het religieus landschap in Nijmegen is heel divers, de gebouwen kennen soms een rijke, soms een moderne historie. Deelnemers aan de fiets- en wandelpelgrimages kunnen rekenen op interessante ontmoetingen met de kerkgemeenten. Ook is er gelegenheid om elkaar onderweg wat beter te leren kennen. Fietsen of wandelen met een bepaald doel is leuk en gaat spelenderwijs. De deelnemende kerken laten zich graag van hun verrassende gastvrije kant zien.

Wie wil deelnemen hoeft zich alleen maar tussen 20.15 en 20.30 uur bij een van de drie beginpunten te melden.

Kerkennacht met kerkgenoten

De organisatie van Kerkennacht is op zoek naar kerkgenoten die het leuk vinden om met een aantal kerkgenoten deel te nemen aan Kerkennacht 2019. Wie wil binnen zijn of haar eigen kerk het initiatief nemen om met een groepje kerkgenoten mee te doen aan de wandel of fietspelgrimage? Kaart dit aan binnen uw eigen kerk of neem contact op met Kerkennacht Nijmegen, mail: basmeisters3@gmail.com

Overmaken van kerkelijke bijdragen

Betalingen voor Kerkbalans en voor collectebonnen moeten worden overgemaakt naar bankrekening NL74 INGB 0008 2451 43 ten name van Prot Gem te Nijmegen.

U wordt vriendelijk verzocht om bankrekening nr. NL74 FVLB 0699 6419 34 niet meer te gebruiken omdat dit nummer onlangs is vervallen.

De Geest waait waar zij wil



Vaak wordt beweerd dat het christendom een religie van het boek is. Adolf Holl, met zijn werk 'De linkerhand van God, Een biografie van de Heilige Geest' schrijft juist dat het christendom van huis uit helemaal geen religie van het boek is. Jezus zelf heeft natuurlijk al helemaal niets op schrift gesteld en met bijvoorbeeld de vraag na zijn opstanding aan Maria Magdalena 'Houd mij niet vast' lijkt hij zich te verzetten tegen welke vorm van vastlegging ook. Juist de Geest is het die hem tot Christus maakt, die hem zijn weg doet gaan. Was de Geest er niet geweest dan was Jezus vast timmerman geworden.

De Geest die op Jezus neerdaalde bij zijn doop in de Jordaan, is de Geest die ook vandaag nog waait waar zij wil. En waar wij langzaam beginnen af te leren God en de kerk in het kerkgebouw te denken, is de Geest al vele eeuwen haar eigen weg gegaan en manifesteert zich nog steeds op onverwachte momenten op onverwachte plaatsen. Nadat Jezus aan het oog onttrokken was inspireerde de Geest de leerlingen tot gemeenschappelijkheid en om de wereld in te trekken om de goede boodschap te verkondigen. Ze deed dat in veel talen, aansluitend bij veel culturen. Het is moeilijk voor te stellen hoe de leerlingen zouden aankijken tegen onze vormen van kerkzijn in deze tijd. De Geest laat zich niet in een keurslijf dwingen.

Die vrije weg die de Geest gaat, maakt dat ik zo gelukkig ben met mijn werk als geestelijke verzorger in de psychiatrie: daar leer ik steeds opnieuw dat de Geest andere wegen gaat dan ik bedenk. Doorlopend worden mijn ideeën in de war gestuurd en verruimd. Als ik zie dat de ene patiënt stilzwijgend een shaggy draait voor de andere patiënt wiens handen te veel trillen om dat zelf te kunnen doen. Als in de viering op zondagmorgen een patiënt een voorbede vraagt voor de

verpleegkundige van haar afdeling die zwanger is. Als een medewerker na haar pensionering die ene patiënt, die nauwelijks familie heeft, blijft bezoeken en haar mee op pad neemt; en als ik zie hoe goed dat hen beide doet. Als ik meemaak hoe een leidinggevende een medewerker in de vergadering terloops een veer op zijn hoed plaatst omdat hij achter de schermen zoveel doet. Als ik meemaak hoe een vrijwilliger een patiënt jarenlang een keer per twee weken bezoekt alleen om een spelletje mens-erger-je-niet te spelen en dan weer vertrekt. De Geest werkt in patiënten, hulpverleners en managers en trekt zich niets aan van het onderscheid dat wij bedacht hebben om de een hulpbehoevend te zien en de ander hulpverlenend. Het is voor mensen die deze wereld niet kennen soms gemakkelijk om het af te doen met 'ze zijn dronken'—of gek. Maar het is een rijke wereld waarin mensen zich laten zien zonder franje en waar alles van het 'gewone' leven geleefd wordt. Gelukkig dat de Helper en Trooster geen enkele moeite heeft om hier aanwezig te zijn.

Waar je leven zich ook afspeelt, de Geest nodigt je uit om open te staan, te luisteren, te kijken, goed na te voelen wat er om je heen gebeurt. Want zelfs al denk je dat je openstaat, dan nog hol je soms voorbij aan wat de Geest je schenkt. Laten we bidden om de Geest die eenheid brengt en oproept om de blijde boodschap verder te brengen. Want als je goed luistert hoor je haar in je eigen taal spreken.

Stefien Jansen
Geestelijk verzorger Pro Persona

Bijbelleesrooster

vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10	vrijdag	14 juni	Handelingen 3:11-26
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17	zaterdag	15 juni	Handelingen 4:1-12
zondag	26 mei	Jakobus 5:1-6	zondag	16 juni	Handelingen 4:13-22
maandag	27 mei	Jakobus 5:7-12	maandag	17 juni	Handelingen 4:23-31
dinsdag	28 mei	Jakobus 5:13-20	dinsdag	18 juni	Lucas 7:36-50
woensdag	29 mei	Handelingen 1:1-8	woensdag	19 juni	Lucas 8:1-8
donderdag	30 mei	Handelingen 1:9-14	donderdag	20 juni	Lucas 8:9-15
vrijdag	31 mei	Handelingen 1:15-26	vrijdag	21 juni	Lucas 8:16-21
zaterdag	1 juni	Psalm 120	zaterdag	22 juni	Lucas 8:22-25
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35	zondag	23 juni	Lucas 8:26-39
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27	maandag	24 juni	Lucas 8:40-56
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11	dinsdag	25 juni	Lucas 9:1-9
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21	woensdag	26 juni	Lucas 9:10-17
donderdag	6 juni	Spreuken 8:22-36	donderdag	27 juni	Lucas 9:18-27
vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18	vrijdag	28 juni	Lucas 9:28-43a
zaterdag	8 juni	Psalm 117	zaterdag	29 juni	Lucas 9:43b-50
zondag	9 juni	Handelingen 2:1-13	zondag	30 juni	Lucas 9:51-62
maandag	10 juni	Handelingen 2:14-28	maandag	1 juli	Psalm 76
dinsdag	11 juni	Handelingen 2:29-36	dinsdag	2 juli	Handelingen 4:32-37
woensdag	12 juni	Handelingen 2:37-47	woensdag	3 juli	Handelingen 5:1-11
donderdag	13 juni	Handelingen 3:1-10	donderdag	4 juli	Handelingen 5:12-26

Daklozen door de eeuwen heen in Nijmegen

Tijdens de Diaconale avond op 9 mei in De Haard werd onder grote belangstelling de studie van Annemiek Janssen gepresenteerd naar de positie van zwervers en bedelaars in de Nijmeegse samenleving door de eeuwen heen. Die studie resulteerde in een boek: "Van Repressie tot Compassie". Daarvan is een verkorte, populaire uitgave gemaakt, geheten: "Met de ziel onder de arm". Het volledige boek en de verkorte uitgave (met illustraties) zijn te koop, zie hieronder*.

Na een inleiding van de diaconaal predikant Paul Oosterhoff, werd de schrijfster geïnterviewd door Ria Timmerman. Annemiek liet zien hoe er in het verleden tegen zwervers en bedelaars werd aangekeken, en hoe dat beeld in de loop van de tijd veranderde en welke rol de diaconie daarbij speelde. Aansluitend werden de aanwezigen door Mindmix op een speelse manier bewust gemaakt van de vooroordelen die iedereen heeft.

Na de pauze vertelde de voorzitter van Stichting Straatmensen over wat vrijwilligers van de stichting zoal doen om daklozen in de stad te voorzien van wat zij het meest nodig hebben. Naast maaltijden, kleding, toiletartikelen en dergelijke, zijn dat contact van mens tot mens en het simpelweg een plezierige avond hebben met elkaar. Tot slot was er een verrassend optreden van een ex-dakloze, Tonnie Louwe, die in een podiumgesprek met Paul Oosterhoff op boeiende wijze vertelde over zijn leven en denkbeelden en die aan het eind enkele van zijn gedichten voorlas. Hij had verschillende bundeltjes geproduceerd.

*De boeken zijn te bestellen bij het Diaconaal centrum. Dat kan via de mail, of door te bellen of langs te komen op tijden dat het secretariaat (in gebouw De Haard aan Groenestraat 170) is geopend: maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur.

1. "Van Repressie tot Compassie" is beschikbaar in een **digitale** uitgave. U kunt het bestellen door 5 euro over te maken naar rekeningnummer NL52 INGB 0000 9026 39 t.n.v. Protestantse Diaconie Nijmegen. Mailt u daarna: administratie@kerkinactie-nijmegen.nl en vraag om het boek naar u te sturen.

2. "Met de ziel onder de arm" is een papieren uitgave en kost ook 5 euro.

3. Ten slotte is een eerdere studie (uit 2007) van Annemiek Janssen beschikbaar, "Naar den Eysch der behoeftighen". Het verhaalt de vier eeuwen geschiedenis van de Protestantse Diaconie in Nijmegen. De prijs van dat boek is eveneens 5 euro.



De weg van de liturgie

Het zijn de vijftig dagen vol paasvreugde. In de eredienst zingt het Halleluja uitbundiger dan elders in het jaar. De Paastijd wordt vol gemaakt op het Pinksterfeest. Dan worden de vlammen van de Sinai (Exodus 19) gezien op de hoofden van de apostelen. De oude schriftwoorden zoeken naar nieuwe taal en verbinden zich vrijmoedig met komende eeuwen en culturen. De bron van Pasen stroomt als levend water uit naar het hart van de gemeente. Op Pinksteren komt alles wat geschreven is opeens dichtbij: een rots waar we alleen maar tegenaan hoeven te slaan en het levende water gutst over de schrale grond die wij zijn. Haal diep adem, ontvang heilige Geest.

Henk Gols



Diaconale collecten



Zondag 26 mei - Sociale zorg

Ondanks de rechten die we hebben opgebouwd in onze maatschappij, vragen nog steeds mensen ondersteuning van de diaconie. De diaconie probeert te helpen. Met uw bijdrage maken we het mogelijk.

Donderdag 30 mei (Hemelvaart)

De collecte is voor 50% bestemd voor de diaconie en 50% voor de PGN.

Zondag 2 juni - SchuldWegWijzer

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Zondag 9 juni – Bed, Bad & Brood

De diaconie is intensief betrokken bij de Bed- bad en broodvoorzieningen in Nijmegen voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Mensen ontvangen onderdak, voeding en begeleiding in hun procedure, maar er is ook wat geld nodig om ze wettelijk een klein beetje leefgeld te geven. Daarvoor geeft de overheid geen subsidie. Vandaar deze collecte.

Zondag 16 juni - Sociale zorg

Zie de collecte van zondag 26 mei.

Zondag 23 juni - Wereldvluchtelingendag

In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorp, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen verschillen, ontstaat begrip en werken ze samen aan een betere toekomst.

Zondag 30 juni - Binnenlands diaconaat

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs.

Nieuws uit het Huis van Compassie

Diaconaal centrum 'de Haard', Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen



Iedereen kookt voor elkaar

Na het succes van de vorige groep starten we een nieuwe serie 'Iedereen kookt voor elkaar'. Deze groep gaat wekelijks op donderdag samen koken, eten en een thema bespreken. In groepjes worden twee gangen bedacht, de boodschappen gedaan, de tafel gedekt, gekookt en afgewassen.

Er is nog plek voor deelnemers, deelname is gratis. U kunt ook als gast een keer aanschuiven en mee genieten van de lunch. Hiervoor vragen we een bijdrage van 7,50 euro.

Wilt u meedoen of als gast komen, meld u aan bij Miriam: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl of bel 024 – 322 84 80.

De taakverdeling en voorbereidingen beginnen al 's morgens en we eten met 15 tot 20 mensen om 12.30 uur. Na het eten nemen we de tijd om over een thema te praten en zelf ook een keer iets te presenteren. Er komen een paar keer gast-sprekers, bijvoorbeeld om iets te vertellen over gezond eten.

De groep komt op de volgende donderdagen bij elkaar:

- 6, 13, 20, 27 juni

- 5, 12, 19, 26 september en 3 en 17 oktober

3 juni: Eet & Ontmoet

Maandag 3 juni vindt weer Eet & Ontmoet plaats: samen eten en elkaar ontmoeten via gespreksthema's. Eet & Ontmoet is ten eerste voor mensen met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere mensen te eten. Ook is er plek voor andere mensen die willen aanschuiven.

Ons vaste team van vrijwilligers kookt weer een bijzondere maaltijd; een hoofdgerecht en een toetje uit de internationale keuken. We beginnen om 18.00 uur. We hebben nog plekken vrij, dus meld u gerust bij ons aan!

Wilt u met ons mee eten? Meld u dan aan via mail: post@huisvancompassienijmegen.nl. U kunt ook bellen: 024 – 322 84 80 (maandag t/m donderdag bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur). Een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs, afhankelijk van uw financiële draagkracht.

13 juni: Soepie doen

Zin om samen te lunchen met andere mensen? Donderdag 13 juni maken vrijwilligers een lekkere soep. Met wat brood en een kopje thee en koffie. Iedereen is welkom: jong en oud, in Nederland of ver weg geboren, net in Nijmegen of al heel lang...kom langs!



Wanneer: Donderdag 13 juni van 12.30 – 13.30 uur
 Waar: De Haard aan de Groenestraat 170
 Wat kost het: kleine vrijwillige bijdrage gewenst

13 juni: Gespreksgroep

Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen die u bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving? Ongeveer één keer per maand kunt u deelnemen aan een gespreksgroep in het Huis van Compassie. We beginnen met een kopje koffie of thee. Daarna praten we over diverse levensthema's. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 juni van 19.00 tot 21.00 uur.

Er zijn al twee geslaagde bijeenkomsten geweest, waaraan zowel mensen met Nederlandse wortels als mensen afkomstig uit andere landen meededen. De groep is groot genoeg, maar we willen graag aanvulling met Nederlandse vrouwen. In de gespreksgroep is een tolk Arabisch aanwezig, dus alles kan worden vertaald. Wilt u deelnemen aan onze gespreksgroep? Stuur dan een mailtje naar Mirjam: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl.

14 juni: Wereldmuziek

Vrijdag 14 juni vindt weer een Open Mic met wereldmuziek plaats en het belooft een bijzondere avond te worden! Deze avond staat de microfoon open voor iedereen die dat wil, voor ongeveer 5 minuten. In die tijd kan iedereen laten zien en horen wat zijn of haar talent is. Kunt u zingen, dansen, poëzie voorlezen, bespeelt u een instrument, alles kan!

Van 19.30 tot 20.15 uur zijn er individuele optredens. Daarna staat samenspel centraal. Onder begeleiding van multi-instrumentalist Niek Edeling gaan muzikanten in wisselende samenstellingen de taal spreken die grenzeloos is: MUZIEK! Ook het publiek mag meedoen. Niets hoeft, alles mag.

Heeft u zin in een leuke, gezellige avond, kom dan bij ons langs. Entree is gratis, iedereen is welkom: jong, oud, hoogopgeleid, het leven was uw leerschool, roots in Nederland of daarbuiten, moslim, christen, zonder geloof, het maakt allemaal niet uit. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u optreden, meld u zich dan aan bij Miriam: m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl of bel 024 - 322 84 80.

21 juni: Repair Café

Kom langs bij Repaircafé Willemskwartier, van en in het Huis van Compassie. Dé plek waar u elke 3e vrijdag van de maand terecht kunt voor reparatie van o.a. apparaten, fietsen en kleding. U kunt deze middag ook het Kappers Café bezoeken.



Het eerstvolgende Repaircafé vindt plaats op vrijdag 21 juni van 13 - 16 uur. De reparaties en het knippen zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.





Predikanten en de pastoraal werker zijn werkzaam voor de hele gemeente Nijmegen. Ze zijn als volgt te bereiken:

ds. Henk Gols:
e-mail: henkgols@planet.nl
tel. 06 - 51999262

ds. Paul Oosterhoff:
oosterhoff@kerkinactie-nijmegen.nl
tel. 06 - 22994450

ds. Rainer Wahl (interim predikant):
werkdagen: woensdag + donderdag
tel: 06 - 27222693
e-mail: rama.wahl@gmail.com

Marije Klijnsma
tel. 06 - 19047440
e-mail: m.klijnsma@pkn.nl
werkdagen: maandag + woensdag



Secctie Stad
Maranathakerk

Kerkgebouw:

Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen

Secretariaat sectieraad:

Truus Nota - Vasmel, tel: 024 - 3241364;
e-mail: scribsectiestad@gmail.com

Koster: Willem van Tilburg, tel: 3554520,
e-mail: koster@maranathakerk-nijmegen.nl

Website: www.maranathakerk-nijmegen.nl

Wijkkas: rekening NL16 RABO 0373 7260
23 t.n.v Wijkkas PGN-Stad

Verhuur Petruskerk: mevr. van der Heijden,
tel: 024-3733339 of 06-21 57 78 26;
email: ivdh@dds.nl

Auto-ophaalendienst: A. Schalk – 350 57 39
of H. Wiedhaup - 360 21 32 of b.g.g. 06 25
024 667

In memoriam

Op 16 maart is overleden Jaap Wiene, echtgenoot van Roos, in de leeftijd van 82 jaar. Hij leek zo sterk, was zo blijmoedig gestemd, liefdevol en behulpzaam. Zo was hij als echtgenoot, als vader en grootvader, in zijn werk en in

de kerk. Plotseling moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen, onderging drie operaties achter elkaar, kwam niet meer bij kennis; verdere behandeling bleek niet zinvol, met pijn in het hart moesten zijn liefsten hem uit handen geven.

In de uitvaartdienst in de Maranathakerk hebben wij hem aan God toevertrouwd, waarna in besloten kring de crematieplechtigheid plaatsvond. Moge God zijn vrouw Roos nabij zijn, en de kinderen en kleinkinderen.

Op 28 april is overleden dominee Gerrit Hengeveld, in de leeftijd van 91 jaar. Hij heeft de kerk gediend als herder en leraar, heeft het woord verkondigd en heeft naar mensen omgezien met grote openheid en bewogenheid. Hij was echtgenoot en vader. Niet alles in zijn leven is vlekkeloos verlopen: hij scheidde van zijn eerste vrouw, het gezin viel uiteen. Zijn grote liefde was Stieneke Reeders, van wie hij een zoon kreeg, Matthijs. In de uitvaartdienst in de Maranathakerk hebben wij het paasverhaal gelezen waarin Christus verschijnt als een stem vanaf de oever: op het horen van die stem liep Petrus door het water Christus tegemoet. Gerrit herkende zich in Petrus, in diens onstuimigheid en falen en in het antwoord dat Petrus gaf op de vraag van Jezus: heb je mij lief? Wij hebben Gerrit aan de Eeuwige toevertrouwd en hem begraven op de begraafplaats aan de Daalseweg. Moge God Stieneke nabij zijn, en Matthijs, en de verdere kinderen.

Henk Gols

PVD-Oost

Op 28 mei maken wij weer ons jaarlijkse middaguitstapje. Om ongeveer 12.45 uur verzamelen we bij restaurant De Taverne (Heerbaan 152, 6566 EV Millingen aan de Rijn).

We drinken daar eerst een kopje koffie of thee, gevolgd door een lekkere lunch. Daarna steken we de straat over om de tinnegietery "De Tinnen Roos" te bezichtigen en te luisteren naar een demonstratie. Natuurlijk doen we dat onder genot van een kopje koffie of thee met een gebakje.

Daarna gaan we naar beneden (met de lift uiteraard) om het leuke winkeltje te bekijken. Er zijn prachtige dingen te zien (en te koop). Niet alleen van tin maar ook hele mooie glazen artikelen. Voor elk wat wils!

Anneke Jansen,
tel. 322 14 89



Secctie Dukenburg / Lindenholt
Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56

Website: www.ontmoetingskerk.net

Scriba (t.a.v. Irma van de Kamp):

scriba@ontmoetingskerk.net

Ledenadministratie (t.a.v. Cees van Eerten):

ledenadministratie@ontmoetingskerk.net

Secretariaat:

prot.secretariaat@ontmoetingskerk.net

Pastoraat (tijdelijk):

voor dringende zaken tel. 344 14 46, overige vragen via mailadres scriba

Bespreking kerkruimtes:

via de website (zoek op 'zaalbeheer')

Rekeningnummer sectiekas:

NL42 INGB 0002 4057 37 (t.n.v. sectiekas

sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)

Inleveren kopij Over&Weer:

redactie@ontmoetingskerk.net

Bij de diensten

In deze weken tussen Pasen en Pinksteren luisteren we naar de teksten van vóór Pasen waarin Jezus vertelt over vertrouwen, hoop en nabijheid. Door die teksten tussen Pasen en Pinksteren te laten klinken, horen we Jezus zelf spreken. 'Weet je nog?', kunnen we tegen elkaar zeggen, 'Zó was het toen Jezus op aarde rondliep. En zo zál het zijn, want zijn verhaal is niet voorbij.' Op 26 mei zal mw. ds. A.H. de Reus voorgaan in de dienst.

Hemelvaart vierden we Nijmegen breed in de Stevenskerk.

Juni beginnen we met een 1ste zondavering op 2 juni om 10.30 uur. De dienst wordt voorbereid door de voorgangster Cobi Voskuilen, het Gemend Koor en een voorbereidingsgroep. Het thema van de dienst is: Een troostvolle belofte. Zowel bij Samuel als bij Jezus wordt het volk niet in de steek gelaten. In beide gevallen wordt een helper beloofd. Na afloop van de dienst nemen we afscheid van onze hoofdkoster Marloes Bruckwilder.



Pinksteren vieren we op 9 juni om 10.30 uur met een oecumenische viering, waarin mw. ds. E. de Clercq en Joska van der Meer voorgaan in een viering van Schrift en Tafel. Het koor Joy zal een inspirerende en muzikale bijdrage geven aan deze feestelijke dienst.

Op 16 juni is mw. ds. M. de Mik onze voorganger.

In de dienst van 23 juni zal ds. D. Stolk voorgaan.

De Openluchtviering voor jong en oud is dit jaar op 30 juni om 10.30 uur. Mw. ds. A. Hogenbirk en Joska van der Meer gaan voor en het kinderkoor zingt in deze viering van Schrift en Tafel. Vorig jaar boften we met mooi weer tijdens de Openluchtviering. Laten we hopen dat het weer ook nu zo goed is en dat we de viering grotendeels buiten kunnen houden. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken op het terras in de Ontmoetingstuin.

Een nieuwe werkplek voor Marloes

Al bijna tien jaar is ze een bekend gezicht in de Ontmoetingskerk, hoofdkoster Marloes Bruckwilder. Gastvrouw, aanspreekpunt, vraagbaak en wat niet meer. Al met al was ze er zo'n vijf dagdelen per week mee bezig. 'Het is druk, soms chaotisch, maar ook altijd heel leuk, met alle levendigheid en contacten met mensen van wie ik er veel bij naam ken.' Maar nu heeft ze een nieuwe werkplek. Marloes wordt woonassistent bij De Waalboog. Zorg rondom maaltijden, dagbesteding en activiteiten, maar vooral er zijn met veel aandacht voor de bewoners. Dat wordt haar taak. Na veel en divers vrijwilligerswerk in de ouderenzorg ziet ze dit als een groot cadeau én een uitdaging.

Op zondag 2 juni, na de 1ste zondagsviering, is er gelegenheid om tijdens de koffie en thee met iets lekkers persoonlijk gedag te zeggen. Overigens is Marloes niet helemaal weg, ze blijft "parochiaan" en heeft zich al aangemeld voor één van de werkgroepen.

Ontmoetingstuin een jaar rond

Na de aanplant op Paaszaterdag 2018 door vrijwilligers van het IVN is de Ontmoetingstuin rondom de kerk door de ook steeds groeiende tuinploeg tot volle bloei gekomen. Het hele seizoen was er al veel kleur en fleur te zien en te ruiken. Dat is niet onopgemerkt gebleven.

Steeds meer Dukenburgers weten de weg naar de bankjes in de tuin te vinden. Werkers van wijkorganisaties uit het wijkcentrum ontdekten deze mooie pauze – en buiten vergaderplek. En ook landelijk trekt de tuin de aandacht. Jeanne Rens vertelde erover op symposia en in diverse bladen.

Op de recent gelanceerde website www.protestantsekerk.nl/kerk-in-de-buurt wordt de Ontmoetingstuin gepresenteerd als het schoolvoorbeeld voor ieder die een ontmoetingstuin wil aanleggen.

Een droom wordt werkelijkheid

In de gids 'Je eigen Ontmoetingstuin' staan veel foto's uit het fotoboek dat Jeanne Rens bij haar afscheid aangeboden kreeg en dat ook ter inzage ligt in de hal van de kerk. Hierin kun je mooi zien hoe de tuin gestaag vorm krijgt door de inzet en toewijding van de vele vrijwilligers.

Het blijft stromen

Nu de Ontmoetingstuin haar tweede seizoen in gaat, verrijkt met het waterornament, is het de kunst dat het blijft groeien. Naast de tuinploeg die voor de groei en bloei blijft zorgen, wordt er verder nagedacht over activiteiten die de tuin nog meer Ontmoetingstuin kunnen maken. Het eerste zomerprogramma wordt op 26 mei tijdens 'Dit is Dukenburg' gepresenteerd. Ook uw ideeën horen we graag!

Herinneringsboog wordt geopend tijdens Open tuindagen

De Ontmoetingstuin doet mee aan de Open Tuindagen op 15 en 16 juni van 10-16 uur.

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het onderhoud en aan uitbreiding. Naast de waterpomp en het bankje is er ook een stevige houten boog gemaakt. Deze biedt niet alleen steun aan mooie klimplanten die er langs groeien, maar het is ook een plekje waar het mogelijk is om een naamplaatje op te plaatsen als herinnering aan een dierbare. Zo wordt het een herinneringsboog. Op zaterdag 15 juni om 15.30 uur wordt de boog officieel geopend. Na een welkom aan iedereen in de kerkzaal gaan de zangers van Scola Karolus Magnus en het Gregoriaans koor ons voor naar de herinneringsboog. Daar zingen zij onder andere "In memoria aeterna erit iustus" (de rechtvaardige mens zal in eeuwige herinnering zijn). De drie eerste gedachtenisplaatjes komen op de boog, met voor elke overledene een begeleidend gezang. Daarna wordt in de tuin koffie en thee geschonken en is er tijd voor herinneringen en verhalen. Als het regent, kan dat ook binnen.

'We vergeten je niet zoals je was in de bloei van je leven'

De herinneringsboog is een plek om dierbare overledenen te gedenken. Iedereen die de Ontmoetingstuin een mooie gedenkplek vindt, kan een gedachtenisplaatje laten plaatsen in de

boog. Dit kan dus ook als het afscheid niet in de Ontmoetingskerk maar elders heeft plaatsgevonden en staat open voor alle levensbeschouwingen.

U kunt uw wens voor een gedachtenisplaatje kenbaar maken aan het secretariaat van de Ontmoetingskerk. Hierop komt de naam van de overledenen en de geboorte- en sterfdag te staan.

De kosten hiervoor zijn 70 euro voor 7 jaar. Daarna is verlenging mogelijk. In overleg met de nabestaanden wordt een passend moment gekozen om het gedachtenisplaatje te plaatsen. Jaarlijks zal er een herdenking zijn bij de boog als de tuin in volle bloei staat.

Protestantse Vrouwendienst Dukenburg /Lindenholt/ Hatert

De laatste ouderenmiddag van dit seizoen staat gepland voor donderdag 27 juni. We beginnen weer om 14.00 uur met een kopje koffie / thee met iets lekkers erbij.

Deze middag komen Johan en Ineke Dorst ons iets vertellen en laten zien van hun reis naar Patagonie. Mocht u problemen hebben met het vervoer van en naar de kerk, neem dan contact op met Trudy Broekhuizen, tel. 3440067, en het wordt geregeld.

Na 27 juni hebben we met elkaar zomerreces. Donderdag 26 september is dan weer de eerste ouderenmiddag na de zomer. We hopen u allen dan weer te zien en we wensen u een fijne zomer toe. Graag tot ziens.

De Vrouwendienst

Cantorij Ontmoetingskerk bestaat 25 jaar

De eerste repetitie was op 25 april 1994. We startten met 9 leden onder enthousiaste leiding van Leo van Dijk. We zongen graag en veel tijdens de diensten in de Ontmoetingskerk, maar ook in Dekkerswald, Kalorama, Huize Margriet en in het RadboudUMC waren we regelmatig te horen, ook in de gevangenis in Grave en soms in een rouw- of trouwdienst. Arie Reijmerink was de eerste jaren onze vaste toetsenist, later nam Ton Bertrand dit van hem over. Binnen de cantorij was Chris van Tilborg een verbindende factor. Ieder jaar vierden we zijn verjaardag en zongen wij een zelfgemaakt lied op één van zijn lievelingsmelodieën. Naast de wekelijkse repetitie hadden we eens per jaar een studiedag in o.a. het klooster Beth Hachajiem in het plaatsje Velp bij Grave, waar we op een heel andere manier nootjes studeerden en inspiratie opdeden.

Na 10 jaar dirigeren gaf Leo de dirigentenstok door aan Jan-Pieter Zwart. Onder zijn leiding ontwikkelden we ons

muzikaal verder. De diensten in de Stille Week, met Eeuwigheidszondag en in de Kerstnacht gingen een belangrijke plaats innemen. Toen Jan Pieter na ruim 10 jaar een andere uitdaging zocht en stopte als onze dirigent leek dat het einde van de cantorij. Maar mede door de inspanning van Johan Dorst, steun van Jan Pieter en het zoeken naar nieuwe leden, konden we verder met een nieuwe dirigente, onze huidige dirigente Vivien Moffat, die nu op heel eigen wijze en met veel inzet leiding geeft aan onze cantorij.

In de dienst op 5 mei hebben we kort stil gestaan bij ons jubileum. We weten dat wij als cantorij dankbaar mogen zijn dat wij in alle vrijheid onze liederen van geloof mogen zingen. We gaan er graag nog veel jaren mee door. En als je mee wil zingen, kom een keer luisteren en kijken of het iets voor je is. Meer zielen, meer vreugd.

Stiltemeditatie

Donderdag 23 mei: 10.00 uur
Stiltemeditatie betekent dat je in staat bent om gedurende een bepaalde tijd je te concentreren op een bepaalde methode om je lichaam, je adem en je geest te verstillen. Welkom in zaal A waar Moniek Steggerda en Jacqueline Pompe je zullen begeleiden.
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Dit is Dukenburg

Zondag 26 mei: 11.00 – 16.00 uur
Rond het winkelcentrum biedt deze wijkmanifestatie u infostands, demonstraties, kunst en cultuur, tentoonstellingen, een tweedehands goederenmarkt (met o.a. een bijdrage van onze eigen Klaaswinkel). Vanaf 10.30 uur kunt u voor de Ontmoetingskerk terecht bij de Aanloop voor een kopje koffie.

Vanaf 12.00 uur kunt u in zaal A en M terecht voor een fototentoonstelling met werk van Bert de Turck. In de tuin verzorgt Thérèse Strijbosch een doorlopende presentatie van het zomerprogramma en in de kerkzaal wordt het glas-in-loodraam van Ted Felen nogmaals onder de aandacht van bezoekers gebracht.

Leesgroep

Woensdag 29 mei en 19 juni: 20.00 uur
In het uiterst heldere boek "De Islam begrijpen" legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht. Op 29 mei lezen we het boek verder uit, dat is blz. 64 t/m 140.
Gespreksleider Hans van Gennip:
h.v.gennip@its.ru.nl

Loopmeditatie

Donderdag 6 juni: 10.00 uur
Op donderdag 6 juni is er een heel bijzondere meditatie. We zullen een loopmeditatie doen in de kerkzaal en de aangrenzende tuin. Het resultaat is dat je voortaan anders naar de ruimte kijkt, met ogen en met hart.
Wil je de kerkzaal eens op een andere manier betreden en beleven, voel je dan welkom om met ons mee te doen. We komen om 10.00 uur bij elkaar in de stilleruimte (zaal A). Vooraf opgeven niet nodig.

Ontmoetingsgroep

Woensdag 19 juni: 20.00 uur
Thema: Wat maakt gelukkig?
Iedere maand praten we over een thema met jonge vrouwen die midden in een drukke en chaotische wereld zijn en richting zoeken in hun leven. Een thema uit de christelijke geloofstraditie is startpunt van het gesprek over het leven van alledag en de zoektocht naar geluk.
Nieuwe deelnemers van 25 – 40 jaar kunnen gewoon instromen.
Begeleiding pastor Joska van der Meer

Pinksterconcert "That's the Spirit"

Vrijdag 28 juni: 20.00 uur
Het Pinksterfeest heeft componisten uit alle tijden geïnspireerd tot het schrijven van sprankelende muziek. Het concert van het Groesbeeks Gemengd Koor belooft een muzikaal hoogtepunt te worden in de rijke geschiedenis van dit koor. Verstilde Gregoriaanse en Russisch-orthodoxe gezangen worden afgewisseld door opzweepende gospels. Dirigent Eugène Ceulemans heeft die muziek bij elkaar gezocht en bewerkt voor vier- tot achtstemmige zang. Het koor wordt begeleid door Mariëlle Polman op dwarsfluit, Wynand Vissers op cello en Vincent Cuppen op toetsen.
Entree: 10 euro per persoon.

Kerkdienst gemist?

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en Maranathakerk ook via internet beluisteren.



Ga hiervoor naar de website van PGN:
www.pkn-nijmegen.nl
(onderaan deze pagina vindt u een link naar de kerkdiensten)



*Nieuwe Holleweg 2, Beek-Ubbergen
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30
6522 HM Nijmegen, 024-3452470,
cschaberg@kpnplanet.nl
Wijkkas: bankrek.nr. NL15ABNA0447964720
kas wijkgemeente Landwijk*

We hebben in juni en begin juli een aantal bijzondere vieringen, hieronder kunt er wat meer over lezen. Buiten de genoemde vieringen hebben we natuurlijk 16 juni ook nog een dienst, hierin gaat ds Janneke Ruijs uit Groesbeek voor en ook dit belooft een mooie dienst te worden.

Pinksteren 9 juni 2019

Thema van de pinksterdienst is 'zingen waar je blij van wordt'

Kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: "Zingen is dubbel bidden". en hier voeg ik graag een uitspraak van Beethoven aan toe: "Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk". Twee uitspraken die zeker passen bij onze zangviering met Pinksteren. Als we gezangen of psalmen zingen, hebben we contact met God en met elkaar, je lichaam en ziel doen er aan mee. Het is niet afhankelijk van de juiste woorden of uitvoering, maar van de juiste intentie, als je het maar met een goed hart doet. Het is een soort gebed, bijkomend voordeel is dat al tekst hebt. Je hoeft zelf niet na te denken over de formulering van je gebed of woorden te geven aan gevoelens die maar lastig onder woorden te brengen zijn. En als we dan ook nog met de hele gemeente zingen kan dit heel sterk zijn, je zingt – bidt – samen dezelfde tekst, gericht op aan God. Dan wordt zingen zelfs meer dan dubbel bidden.
Redenen genoeg om mee te doen met onze zangdienst!

Zingen waar je blij van wordt, misschien schiet u dan al meteen een lied in gedachten? Een lied waar u herinneringen aan heeft, dat een glimlach op uw gezicht tovert of juist een lied waar u melancholisch van wordt, of gewoon een lied dat u graag zingt.

Geef uw lied voor 30 mei door aan Else Schaberg: cschaberg@kpnplanet.nl
Onze organiste heeft dan nog tijd zich goed voor te bereiden op de liederen.

We hopen dat u er allemaal bij bent op 9 juni, want zingen is ook mensen aanraken met je geluk.

Hoe mooi is dat dan als we elkaar allemaal een klein beetje gelukkiger kunnen maken!

Zondag 30 juni – 5de zondagsviering

Thema deze viering is: "zingende terugblik".

We kijken met z'n allen zingend terug, soms is het goed even stil te staan en als je dat met behulp van muziek kunt doen, is dat nog beter. We gaan er met z'n allen een mooie viering van maken. Dit wilt u echt niet missen!

We hopen dat er ook kinderen naar deze viering komen, iedereen is van harte welkom!

Zondag 7 juli

In deze speciale viering neemt de sectieraad Landwijk afscheid van de gemeente, dit is de laatste reguliere viering voorbereid en uitgevoerd door de sectieraad.

Het thema van deze viering is 'Circle of Life', afscheid nemen is ook altijd het begin van iets nieuws en ook al weten we niet wat de toekomst ons gaat brengen, we kijken positief vooruit.

Jan Waagmeester gaat voor in deze dienst. Na de viering bieden wij u een heerlijke lunch aan en zal er ook nog ander vertier zijn.

Iedereen is van harte welkom en we hopen dat ook de kinderen komen.

Actie voor voedselbank Berg en Dal

We houden weer een voedselinzameling voor cliënten van de Voedselbank in onze wijk. De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die het financieel heel moeilijk hebben.

U kunt weer meedoen! De inzameling is op zondag 9 juni in de kleine Bartholomeuskerk in Beek. Kunt u zondag niet, maar wilt u wel mee doen? U kunt uw bijdrage op zaterdag 8 juni van 10.00 tot 14.00 uur ook brengen naar de Oude Gracht 4 in Beek.

Deze levensmiddelen ontvangen we graag (minstens 12 weken houdbaar!!):

- Groente en fruit in blik/ pot
- Soep in pak/ blik/zak

- Pindakaas/ chocoladepasta
- Koffie/ thee
- Houdbare melk
- Rijst/ macaroni/ aardappelpuree
- Olijfolie
- Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt!)
- Vis/ vlees in blik/ pot

Heel welkom is ook:

- Wasmiddel
- Tandborstel/tandpasta

Wij rekenen op u!

Liesbeth van den Hof

Wijkkas

Ontvangen van een gemeentelid een gift van 5 euro voor de wijkkas.



Oecumenisch Citypastoraat /
Thuis in d de Stevenskerk

In het centrum zijn activiteiten van het Oecumenisch Citypastoraat in de - Stevenskerk (www.ocp-nijmegen.nl)
postadres: Kerkboog 2, 6511 VX Nijmegen
- St. Jacobskapel (Glashuis 4, 6511 CR Nijmegen, www.jacobskapel-nijmegen.nl)
- Titus Brandsma kapel (Doddendaal)
Pastorale contactadres:
Joke Poot (ouderling), tel. 024-3559193,
e-mail: pootjohanna@gmail.com
adres: Heiweg 46, 6533 PE Nijmegen
Steuinfonds OCP: NL96 INGB 0003957056

Oecumenische diensten binnenstad

STEVENSKERK

Elke zondag om 10 uur: dienst van Schrift en Maaltijd.

Wekelijks vrijdagmiddaggebed om 13 uur in de Stiltekerk van de Stevenskerk.

Engelse Koorvespers met Capella Cumerana op (bijna) elke eerste zaterdag van de maand om 16 uur. Komende data: 1 juni en 7 september.

SINT JACOBSKAPEL

De Sint-Jacobskapel aan het Glashuis ligt op een oude bedevaartstroute naar

Santiago de Compostela. Voor velen uit Nijmegen en omgeving is de kapel het startpunt van hun pelgrimage. Elke tweede zondag van de maand om 11.30 uur is er een 'Jacobsviering voor mensen onderweg'. Voorganger op 9 juni: Bärbel de Groot-Kopetzky.

Straatkerk

Iedere zondag van 15.30-17.30 uur is de Titus Brandsma Kapel (aan de Kroonstraat) open voor mensen van de straat en kunnen zij elkaar ontmoeten van mens tot mens, niets meer en niets minder. Van 16.00-16.45 uur is er een korte viering waarin we met elkaar spreken over de (on)zin van het leven.



Evangelisch-Lutherse
Gemeente Nijmegen

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland, Kern Nijmegen
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79, 6521 AX Nijmegen
website: www.lutherszuidnederland.nl
predikant: ds. Susanne Freytag,
tel: 06-43955283, mail: s.freytag@gmx.net
contactpersoon: prof. dr. Makrus Matthias,
Philippuslaan 9, 6564 AL Heilig Landstichting,
tel: 024-8488744, mail: mmatthias@pthu.nl

Diensten (10.00 uur)

- 9 juni (Pinksteren) ds. A. Wohle
- 16 juni (Trinitatis) ds. S. Freytag, viering Heilig Avondmaal
- 30 juni (2e z.n. Trinitatis), andersoortige bijeenkomst

Agenda

Woensdag 5 juni kerncommissie 19:30 uur Lutherse kerk

Zondag 16 juni: informatie over financiën van de gemeente na de dienst Lutherse Kerk

Vrijdag 21 juni kerkennacht 20:15 uur (zie voorpagina)

Zondag 30 juni Andersoortige bijeenkomst 10:00 uur Lutherse kerk



Informatie over gemeentefinanciën

Op zondag 16 juni zal de voorzitter van de kerkenraad, Irene Oosterveer, de financiën van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland na de dienst bij de koffie komen toelichten. Een samenvatting van de jaarrekening wordt ter plaatse uitgedeeld en toegelicht. Er is vervolgens ook gelegenheid om vragen te stellen.

5e zondag: het verhaal van Jona

Op de vijfde zondag van een maand houden we om 10 uur een andersoortige bijeenkomst. Deze keer op 30 juni zal het om het verhaal van Jona gaan. Het boek Jona is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jona. Een verhaal dat we vaak van jongs af aan kennen. Deze keer luisteren we naar het hele verhaal zoals het is opgetekend in de Bijbel. Het boek is een mooi voorbeeld van Bijbelse vertelkunst. In het verhaal komt ook het lied van Jona voor. Bij dit Bijbelverhaal zijn ook liederen geschreven. Wij gaan dus ook zingen.

zelf te gaan doen en het resultaat is verbluffend. Ton van den Hout is zo dapper geweest om zich in een hoogwerker en in een klein bakje omhoog te laten vervoeren en ongeveer veertien meter hoog geweldig werk te gaan verrichten. Nu is de kerk op een klein stukje na vrijwel klaar m.b.t. de muren. De kosten nu zijn een fractie van de gevraagde offertes van bedrijven.

U begrijpt dat we super trots en dankbaar zijn. Een frisse kerk waarbij de twee rijksmonumenten, te weten het orgel en kansel, zoveel beter tot hun recht komen. Het is bijna symbolisch dat we deze klus hebben afgerond op deze bijzonder dag: Witte Donderdag. Na de muren volgt het houtwerk van de kerk en tot slot natuurlijk de vloerbedekking die om vervanging schreeuwt. Misschien moeten we ons krachten daarvoor ook weer bundelen en proberen ook dit project op een creatieve en inventieve manier te realiseren.

Gerard Alofs

zondag 21 april 2019 - Eerste Paasdag



Walse gemeente

Secretaris/sécrétaire: Cor de Jonge

Clingendaal 13, 6715 JG Ede

tel (0318) 637307

e-mail: eglisewallonnearnhem@gmail.com

Doopdienst in Waalse kerk

Zondag 12 mei vond een doopdienst plaats in de sfeervolle Zuiderkapel van de Stevenskerk, een kapel die zoals u wellicht weet, dienst doet als Waalse kerk Nijmegen. Gedoopt werd deze dag Beau Lise Johanna Franken, jongste dochter van de familie Franken. In deze dienst ging voor ds. H. Spoelstra, predikant van de Waalse gemeenten van Amsterdam en Haarlem.

De dienst werd bijgewoond door talrijke familieleden en vrienden van de familie en leden van de kerkenraad Waalse kerk Arnhem/Nijmegen. Sophie, het oudste zusje van Beau volgde het gebeuren met grote belangstelling en Beau zelf moest zich even laten horen tijdens de doop maar onderging het verder in alle rust. Na de dienst volgde een gezellig samenzijn, afgesloten in Waalse stijl met een 'vin d'amitié'.

Op dit moment is niet bekend wanneer de volgende dienst zal plaatsvinden. We trachten u bijtijds op de hoogte te stellen.

Diny van der Lee



Jona en de vis, Harry Meek (Apeldoorn)

Schilderwerk in de Lutherse Kerk Nijmegen

Op Witte Donderdag hebben drie mensen in de Lutherse Kerk de laatste resten van de ietwat bruine tint van het interieur weg geschilderd. De laatste resten van het stucwerk en het blad-deren zijn weg. Hoe anders is de kerk nu geworden! Daarvoor moeten we eigenlijk even terug na zo'n twee jaar geleden. De bogen nog donker rood met grote stukken die afbladderden. Nadat deze eerste grote ingreep door een professionele schilder was verricht, bleek het wachten op de rest, maar zou zoveel geld gaan kosten en bleek voor nu onhaalbaar. Daarom zijn we met een paar vrijwilligers maar begonnen om dit

Painters Plaza in Stevenskerk

Onder de naam 'Painters Plaza' exposeren 6 Gelderse kunstschilders van zaterdag 8 t/m zondag 16 juni in de Noorderkapel van de Stevenskerk. Deze hedendaagse professionele kunstenaars werken onder één gemeenschappelijke noemer: eigentijdse realistische schilderkunst, voortbouwend op een eeuwenoude traditie. De kunstenaars, Erik van de Beek, Sjaak Kaashoek, Riebo Rietema, Jos van Riswick, Ulrich Suberg, Wencke Vinks, hanteren elk een eigen stijl en werkwijze en geven zo aan de realistische schilderkunst een geheel eigen vorm en creëren daarmee een uniek oeuvre. Tijdens de expositie geven de schilders dagelijks (vanaf 13:00 uur) een demonstratie, tekenend of schilderend.

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10:30-17:00 uur en zondag 12:30-17:00 uur
Entree: vrij, een vrijwillige bijdrage in onze donatiezuil wordt zeer op prijs gesteld

Wolfgang Lange: nieuwe cantor van Stevenskerk

Wolfgang Lange is sinds 1 maart de nieuwe cantor van de Stevenskerk. Wolfgang studeerde hobo bij Han de Vries, Gerhard Turetschek (Wenen, cum laude) en Christian Schneider (Keulen, Konzertfach) en was freelance hoboïst in diverse binnen- en buitenlandse (kamer)orkesten en is medeoprichter en artistiek leider van het Helios Ensemble. Ook studeerde hij koordirectie bij Barend Schuurman aan de Hogeschool voor Muziek te Rotterdam en vervolgde de opleiding aan de Hogeschool voor Muziek te Tilburg alwaar hij in 2003 zijn 'Master's Degree' behaalde. Hij volgde lessen orkestdirectie bij o.a. Julius Kalmar aan het Hans Swarowsky Instituut te Milaan en nam privélessen en volgde stages bij o.a. Timo Nuoranne in Helsinki.

Met het Helios Ensemble in combinatie met het Helios Koor realiseerde hij verschillende producties en cd-opnames. In januari 2007 voerde hij met 'Helios' de wereldpremière uit van Als je weet waar ik ben zoek me dan van Gábor Tarján en van Daan Mannekes Cantique de Pascal' in een nieuwe, door Bart Visman geïnstrumenteerde versie, Double. Daan Manneke componeerde in zijn opdracht voor het Helios Trajectoire, een grand motet voor koor en ensemble. Het Helios gaf daarvan de eerste uitvoering in november 2007.

Wolfgang is naast dirigent van de cantorij ook artistiek leider van het Nijmeegse kamerkoor Mnemosyne, het Luna Kamerkoor en het Gelders Bach Collegium.

In de zomerperiode is hij verbonden aan Studio Dagny (Frankrijk) alwaar hij binnen een week een programma instudeert en dit in de prachtige Abdij van St. Michel (Thierache) uitvoert.

Waarom heb je voor de Stevenskerk gekozen?

De reden dat ik mij weer verbonden heb aan de kerk, in dit geval binnen een oecumenische gemeenschap, is omdat ik mijn leven lang al iets heb met het fenomeen kerk. Daar waar de secularisatie toeslaat en de mens hoe dan ook altijd op zoek blijft gaan naar iets wat niet tastbaar is maar wel hoop geeft en voor velen een andere dimensie in hun leven, daarbinnen beweeg ik me al mijn hele leven. Na de middelbare school stond ik op een kruispunt tussen de studie aan Rolduc of het conservatorium. Ondanks dat ik het laatste koos, voelde me ik altijd goed in een geloofsgebouw. Het mocht zowel Katholiek als Protestants zijn. Een bijzondere gevoelsbeleving heb ik in een synagoge. Dat woord betekent in het Grieks huis van samenkomst.

Een enorme warmte kwam over me heen bij de bezoeken aan de synagogen in Antwerpen, Wenen, Praag en Berlijn. Een bezoek aan een synagoge in Jeruzalem staat op mijn bucketlist. Een verbondenheid aan een sfeer, de verbondenheid een gebouw met een architectonische schoonheid, met een bepaalde orde, een ruimte voor verstillig, een gebouw dat veel activiteiten ontplooit. Dat gebeurt toch allemaal in een kerk?! Ik kan me niet voorstellen dat een mens geen behoefte meer zou hebben aan een vorm van spiritualiteit, mysticiteit, verbondenheid.



Zoveel ontzettend goede muziek is geschreven voor het instituut kerk. Kerkmuziek en zingen gaan hand in hand. De kerkmuziek die regulier wordt gebruikt binnen een dienst, is naar mijn bescheiden mening vaak niet de beste. Met de cantorij van de Stevenskerk proberen we een repertoire op te bouwen dat mensen aanspreekt en waarbij de muziek van een goede kwaliteit wordt. Dat duurt even, het is ook een zoektocht. Kwaliteit staat boven aan, en een ieder die nu om mij heen, mij als verse cantor adviseert, deelt deze mening. Het is een meerjarenplan, en we zetten allen de schouders eronder, ook al gaat dit niet altijd gesmeerd.

De uiteindelijke ambitie is om de Stevenskerk te voorzien van een goede cantorij, met een goede organisatie, die naast de zondagse dienst, ook cantates gaat uitvoeren en een grote rol gaat spelen in het repertoire voor de Passietijd, de Pinksteren en de Advent/Kersttijd. De Stevenskerk laten zien aan het grote publiek als een soort

moederkerk voor Nijmegen, op geestelijk als artistiek gebied, nu er zoveel kerken ook in de stad en haar omgeving gaan sluiten.

Een voorbeeld hoe hard er achter de schermen binnen de cantorij wordt gewerkt, is o.a. het programmeren van Bach cantates ná de zomervakantie. De data van de uitvoeringen worden spoedigst bekend gemaakt. Het instuderen van de cantates vindt op dezelfde dag plaats. De Bach cantates vinden plaats op zaterdagmiddag tussen 16.00 en 16.45 uur, binnen de zgn. Zaterdagmiddagmuziek in de Stevens. We worden begeleid door een professioneel ensemble van solisten en instrumentalisten.

De cantorij zoekt vers zingend bloed! Mensen die niet alleen graag zingen maar zich ook willen binden aan een vaste repetitieavond (dinsdag) zijn van harte welkom. De cantorij is geen projectkoor. Kom eens langs en proef de sfeer! Meer info: wklange@hotmail.com

21 juni: Taizéviering

21 juni om 19.30 uur in de Kleine Bartholomeuskerk
Thema: 'zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'

Even de tijd nemen en stil staan bij zaken die veelal in het gewone dagelijkse leven aan je voorbij gaan. Want we lijken soms vervreemd van onze ziel. Bij de 'innerlijke tijd' neem je tijd om te reflecteren op wat je hebt meegemaakt en op wat je écht belangrijk vindt in je leven.

Het ervaren van stilte buiten ons en in ons heeft ook een positief effect op onze psychische en fysieke gezondheid. Er ontstaat ruimte om te luisteren naar jezelf en naar anderen. Juist in stilte ontstaan inspiratie en creativiteit. Het gaat daarin om de beleefde momenten, wat je meemaakt, ervaart, voelt. We worden ontvankelijk voor deze tijd als we rust nemen. Maar juist daar lijkt het aan te ontbreken in deze tijd en samenleving. Dat is jammer, want er is zoveel moois en waardevols om ons heen. Daarom is het goed om in deze Taizéviering de tijd voor wat bezinning te nemen, in de stilte en in de gezangen die we zingen.

U bent allen van harte welkom bij deze Taizéviering in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. Aan het eind van de viering is er nog even tijd om na te praten en wat te drinken in onze kerk.

Taizéviering

21 juni 2019

19.30 uur

Kleine Bartholomeuskerk
 Beek-Ubbergen

Thema:
 'zoek de stilte
 ontdek wat je beweegt'

Bachcantate in Petruskerk



Elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur wordt in de Petruskerk (Schependomlaan 85) een cantate van J.S. Bach uitgevoerd. Met solisten, koor en orkest. Het slotkoraal wordt vooraf ingestudeerd zodat iedereen die wil, kan meezingen.

De eerstvolgende cantate is op zondag 9 juni (daarna weer in september). Iedereen is hartelijk welkom, toegang is vrij.

Voor meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

ZONDAG 9 JUNI om 19.30 uur:

Cantate BWV 172: "Erschallet, ihr Lieder"

In 1714 werd Bach benoemd tot concertmeester aan het hof in Weimar. Deze cantate voor eerste Pinksterdag was een van de vroegste die hij daar componeerde. Hij was er kennelijk tevreden mee want hij heeft hem later ook in Leipzig nog diverse keren uitgevoerd. Het is één en al feestmuziek, met trompetten en pauken, en een vijfstemmig strijkers-ensemble.

De cantate opent met een groot koor waarin alle zangers en spelers worden uitgenodigd om de muziek te laten klinken, want God wil met zijn heilige Geest neerdalen in onze harten. Na dit juichende begin zingt de bas (vox Christi) de woorden van Jezus (uit Johannes 14:23) waarmee hij de komst van de heilige Geest aankondigt aan zijn discipelen. En hij vervolgt met een plechtige aria over de "heiligste drie-eenheid" in drie-klanken door drie trompetten! Daarna verenigen de (alt)violen zich om in vloeiende lijnen de tenor te begeleiden over Gods geest die waait door onze harten.

Ook hier drie lijnen (tenor, strijkers, continuo) in driekwartsmaat, met veel gebroken drieklanken: de drie-eenheid is hoorbaar aanwezig! En dan volgt een waar liefdesduet... waarin de sopraan als ongeduldige ziel verlangt naar de komst van de heilige Geest: "Höchste Liebe, komm herein", en de alt als heilige Geest zingt: "Ich bin dein, und du bist mein". En daar overheen klinkt de hobo met een versierde versie van het pinksterkoraal "Komm Heiliger Geist, Herre Gott", Luthers vertaling van het oorspronkelijke "Veni creator Spiritus". Het slotkoraal is het vierde vers van het beroemde "Wie schön leuchtet der Morgenstern", waar Bach dan nog weer een feestelijke vijfde stem bovenuit laat klinken.

Zomerconcerten door Orgelkring

Ook dit jaar organiseert de Nijmeegse Orgelkring weer een serie van tien zomerconcerten op de dinsdagavond.

De concerten duren steeds van 20.30 tot 21.30 uur en de entree bedraagt per concert 10 euro. Wilt u 5 concerten bezoekt, dan betaalt u hiervoor slechts 45 euro.

18 juni: Toon Hagen - Canto Ostinato

25 juni: Reitze Smits - werken van J.S. Bach

9 juli: Ben van Oosten - Bach, Händel, Widor

23 juli: Leo van Doeselaar - Bach, Brahms, Bartok, Alain, Welmers, Kurtag

30 juli: Johan Luijmes en Harrie Starreveld - Le Monde à l'Envers (meditatief concert)

6 augustus: Léon Berben - Titelouze, Cabezón, Cornet, Weckmann, Bach

13 augustus: Jan Jansen - werken van J.S. Bach

20 augustus: Geerten van de Wetering - Andriessen, De Klerk, Verschraegen, Hindemith, Tailleferre e.a.

27 augustus: Matthias Havinga - Mendelssohn, Havinga, Van Oortmerssen, Bach

3 september: Berry van Berkum film en orgel: Het Orgel Trio

22 september: Jos Blom, Jacques de Vroomen en Joost Langeveld - Achter de pijpen van het orgel

Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2019

Om u van het verloop van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans 2019 op de hoogte te brengen, worden de resultaten tot nu toe (begin mei) gegeven. De cijfers zijn op basis van de landelijke statistieken van de PKN.

Het is uiteraard nog niet de eindstand, want door het jaar heen blijven toezeggingsformulieren binnenkomen. Zeker nu een aantal leden, gelet op de ontwikkelingen binnen onze gemeente, wat aarzelend zijn geweest of dit nog zijn ten aanzien van het terugsturen van de toezeggingsformulieren.



Conclusie: Behalve de piek in 2017 neemt de jaarlijkse opbrengst binnen de Actie Kerkbalans af. Die piek hebben we overigens niet goed kunnen verklaren. Dat het jaarlijkse bedrag afneemt, hierin zijn we binnen de PGN niet uniek. In veel PKN-gemeenten verminderen de jaarlijkse Kerkbalans-resultaten. Maar, in Nijmegen stijgt daarentegen het gemiddelde bedrag per geefadres. Was dat in 2016 nog 264 euro per geefadres, in 2018 was dat opgeklimmen tot 311 euro. Dat is dan weer een goede ontwikkeling.

Voor 2019 is het trekken van conclusies nog wat voorbarig. De cijfers veranderen namelijk nog voortdurend. Maar het is wel een veeg teken dat er tot nu toe nog 'maar' 109.019 euro is toegezegd, en dát bijna op de helft van het jaar. Het aantal gevers tot nu toe bedraagt ook nog maar 36,4 procent van alle aangeschreven adressen, iets meer dan een derde! De verwachting is echter dat deze cijfers in de loop van dit jaar nog wat zullen aantrekken, waarschijnlijk zodra er wat meer zekerheid gegeven kan worden over de verschillende ontwikkelingen binnen onze gemeente. Althans, laten we dit met elkaar hopen.

Wat is de huidige stand (begin mei 2019)?

Toegezegd: 194.385 euro

Totaal ontvangen: 109.019 euro

Aantal deelnemers: 710 (36,4 %)

Aangeschreven adressen: 1951

In onderstaande tabel is weergegeven wat in vorige jaren het resultaat is geweest (in euro's).

Wergroep Geldwerving,
Gerbrand Hoek

Jaar	Toegezegd	Totaal ontvangen	Aantal deelnemers	Aantal uitnodigingen	Gemiddeld per geefadres
2018	208.478	228.308	733 (37,1 proc.)	1977	311
2017	232.270	255.047	864 (41,6 proc.)	2077	295
2016	237.592	247.201	935 (45,7 proc.)	2044	264

Mawteni: voor een solidaire, interculturele wereld

Mawteni is een goede doelen organisatie, voor en door vluchtelingen. De stichting werkt nauw samen met de diaconie en het Huis van Compassie. Door middel van dans en muziek wil Mawteni een brug slaan tussen verschillende culturen.

Dot doen zij op allerlei manieren. In het afgelopen jaar heeft Mawteni op verschillende plekken in Nijmegen flashmobs uitgevoerd, die enthousiast door het publiek zijn ontvangen. Daarnaast willen ze mensen met elkaar verbinden door laagdrempelige activiteiten, zoals muziek, zang, dans, film, theater en gezamenlijke maaltijden.

Mawteni is bezig met het organiseren van kookworkshops en geeft muzieklessen aan kwetsbare (allochtone) jongeren.

Verder zijn een aantal vrijwilligers aan het kijken naar de mogelijkheden om optredens te geven op scholen.

Veel mensen die aangesloten zijn bij Mawteni vinden dat zij veel warmte hebben mogen ontvangen vanuit de Nederlandse samenleving. Een beetje van die warmte zouden zij graag teruggeven door een helpende hand uit te steken naar de ouderen in de

samenleving. Dit willen zij doen door hen te helpen of zo nu en dan samen een kopje koffie te drinken of een wandeling te maken. In april hebben de vrijwilligers van Mawteni zich gepresenteerd in de Maranathakerk. Mawteni hoopt vanuit deze ontmoeting binnenkort concreet een aantal ouderen te kunnen bezoeken en helpen.

Wit u Mawteni ondersteunen, zodat zij hun verbindende werk kunnen voortzetten? U kunt een bijdrage overmaken naar NL39 RABO 0332 7387 44 t.n.v. Mawteni Foundation.



Vacatures PGN



De organisatie van de kerk drijft voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan de kerk haar opdracht in deze wereld niet vervullen en dreigt de Protestantse Gemeente te Nijmegen PGN vast te lopen. Er is op dit moment zeer dringend behoefte aan vrijwilligers voor opvulling van de volgende vacatures:

Voorzitter College van Kerkrentmeesters (CvK)

Deze beleidsfunctie is al ruim een half jaar vacant en wordt nu tijdelijk waargenomen. Voor de PGN is het van groot belang dat spoedig in deze vacature wordt voorzien. De voorzitter leidt vergaderingen van het CvK, heeft namens het CvK zitting in de kleine en de algemene Kerkenraad en vertegenwoordigt het CvK naar buiten toe.

Informatie bij de voorzitter van de Kerkenraad, dhr. B. (Barend) de Gooyert (024-378 1072) of via kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Secretaris College van Kerkrentmeesters (CvK)

Deze oproep is voor een takenpakket dat in hoofdzaak omvat het agenderen en notuleren van CvK vergaderingen en het wekelijks behandelen van in-en-uitgaande post van het College van Kerkrentmeesters. Informatie bij de binnenkort aftredende secretaris, dhr. J (Jan) Timmerman, tel: 024-3603998 of via kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Beheerder Petruskerk

De beheerder van de Petruskerk neemt na 18 jaar afscheid. Het CvK zoekt daarom vrijwilliger(s) die als beheerder (alleen of gezamenlijk) diverse beheerstaken in en rondom het kerkgebouw willen vervullen. Het meest praktisch zou zijn als vrijwilligers uit een van de wijken in de buurt van de Petruskerk deze taak op zich zouden willen nemen.

Er is een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden beschikbaar. Informatie bij dhr. P. (Piet) Koster, scheidend beheerder, tel: 024-378 3712. Hebt u interesse, neem dan contact op met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, dhr. J (Jan) Timmerman, tel: 024-3603998 of via kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Coördinator verhuur Petruskerk

Werkzaamheden tbv verhuur Petruskerk:

- afspraken maken met huurder over datum, tijd en kosten
- afspraak in Gmail-agenda vastleggen
- overleg met de koster bij verhuur voor huwelijk of uitvaart, waarbij de koster aanwezig is.
- op de dag zelf: kerk openen samen met huurder, uitleg geven over gebruik van het gebouw en brandveiligheid, gebruik keuken, afspraken over opruimen (tijdens de activiteit hoeft coördinator niet aanwezig te blijven).
- na afloop - meestal 's avonds laat - controle en afsluiten.
- tenslotte de afrekening verzorgen.

Hebt u interesse, neem dan contact op met de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, dhr. J (Jan) Timmerman, tel: 024-3603998 of via kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Werk maken van je inspiratie

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan.



Verschillende kerkgenootschappen erkennen afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, het Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten. Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider. Wij spelen hierop in door o.a. een minor Levensbeschouwelijk Ondernemen aan te bieden.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Pastoraal werkers kunnen bij ons een master Geestelijke Verzorger halen met een educatieve verdieping.

Cursussen, trainingen of intervisie bieden we op maat aan. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de site: www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.

Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een van onze studietoelichters, die je informeren en aan wie je je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Hebreeuwse miniaturen שלום

Houdoe

Ik kan er maar geen genoeg van krijgen: de verschillende manieren om Hebreeuws te spreken. De Asjkenazische ('Hoogduitse') manier en de Sefardische ('Portugese'), die tegenwoordig de gebruikelijke is, ook bijvoorbeeld in Israël. Nu vormt het boekje *Houdoe. Het verhaal van een Brabantse groet*, geschreven door Wim Daniëls, een leuke aanleiding om er weer eens over te beginnen.

Hoofdstuk 17 van dit uiterst leerzame en vermakelijke werk is gewijd aan 'Houdoe in het Hebreeuws'. *Houdoe* als Hebreeuws woord, wel te verstaan. Dat bestaat namelijk echt, al moet je dan wel de Asjkenazische uitspraak hanteren.

Het is het eerste woord van het eerste vers van Psalm 118 (en 136). Op z'n Asjkenazisch klinkt dat als 'houdoe lasjem ki touw, ki lengoulom gasdou', en op z'n Sefardisch als 'hoddoe lasjem ki tov, ki leölam gasdo'. Het wil zo veel zeggen als 'Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.'

Arian Verheij
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

Vrijdagmiddaggebed in Stevenskerk



Elke vrijdagmiddag wordt op vele plaatsen in de wereld een korte gebedsdienst gehouden 'voor vrede en verzoening'. De lokatie is doorgaans een kerk of kapel die in de oorlog beschadigd of geheel verwoest is. Vanuit die gewonde plekken klinkt wekelijks het gebed om vrede in de wereld. Ook in de Stillekapel van de Stevens-

kerk wordt het gebed gebeden, elke vrijdag om 13 uur. De Raad van kerken Nijmegen en Omstreken heeft het gebed onder haar hoede. Eens per maand gaat iemand voor uit de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van de Raad.

Het vrijdagmiddaggebed maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van verzoening en vrede, waarvan de kathedraal van het Engelse Coventry (www.crossofnails.org) de spil vormt.

Henk Gols

1 juni: koorvesper in Stevenskerk

Engelse Koorvespers in de Stevenskerk

Op zaterdag 1 juni om 16 uur wordt in de Stevenskerk een Engelse Koorvesper (Choral Evensong) gezongen door Capella Cumerana. Bijna maandelijks klinkt in het hart van de stad dit avondgebed, zingend vertolkt naar de traditie van de Engelse Kerk.

Volgende koorvespers: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december.

Henk Gols



Thuis in het Rijk van Nijmegen

Met meer dan 30 jaar ervaring in het Rijk van Nijmegen kennen we zo'n beetje iedere straat, steegje en laan. Uw garantie voor een zorgvuldig advies over welke woning aansluit bij uw persoonlijke woonwens. Door lokale markt- en mediakennis weten wij precies hoe wij uw woning bij verkoop in het juiste daglicht moeten zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met
Juliëtte van Anken of Onno Disveld.



Pontanusstraat 1 | 6524 HA Nijmegen | 024 - 322 36 26
info@vananken.nl | www.vananken.nl

...een keurmerk in uitvaartzorg...

"Monuta staat voor kwaliteit. Al jaren. Persoonlijke zorg van betrokken uitvaartverzorgers. Het afscheid centraal stellen. Nabestaanden ruimte bieden. Dat is kwaliteit. Die kwaliteit is nu bekroond met een onafhankelijk keurmerk; het Keurmerk Uitvaartzorg. Mocht u nog twifelen dan kunt u er nu zeker van zijn: elke uitvaart is bij Monuta in goede handen."

Monuta
Uitvaartzorg en -verzekeringen



Postweg 60, Nijmegen, Tel: (024) 322 22 86
Vossengraaf 1, Millingen a/d Rijn, Tel: (024) 322 22 86
Koningstraat 93, Druten, Tel: (0487) 51 82 49

Dag en nacht bereikbaar

Kijk ook eens op www.monuta.nl voor diverse lezingen in onze uitvaartcentra.



Protestantse Gemeente Nijmegen

Kerkenraad

Scriba: G. Hoek, p/a Kerkelijk Bureau,
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. Kerkelijk Bureau: 024 3234854
(alleen dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur)
Tel. privé: 024 3565177
Mobiel: 06 16300328
E-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl

Kerkelijk bureau

Groenestraat 172, 6531 HW Nijmegen.
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen.
Tel. (024) 3234854, bereikbaar dinsdag
van 10 tot 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Collectebonnen door overmaking van
50 euro of een meervoud op
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.
Prot. Gemeente te Nijmegen in
Nijmegen, o.v.v. 'Collectebonnen'

College van Kerkrentmeesters

Secretaris : J. Timmerman,
tel.: 024-3603998
Tel. dinsdag 10-12 uur : 024-3234854
Postbus 31406, 6503 CK NIJMEGEN
Bank NL74INGB0008245143 tnv Prot.
Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN
Correspondentie bij voorkeur per e-mail:
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Diaconaal centrum 'de Haard'

Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen
Geopend ma t/m do: 09.00 - 13.00 uur
Postbus 273, 6500 AG Nijmegen
tel. (024) 3228480
mail: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl
rekeningnr: NL52INGB0000902639 t.n.v.
Protestantse diaconie Nijmegen

Diaconaal predikant:

ds P. Oosterhoff, tel. (06) 22994450

Algemene adressen

Nederlands Bijbelgenootschap

mevr. R. Timmerman, tel. (024) 3603998
e-mail: r.timmerman28@upcmail.nl

Pro Persona

mw. drs. S.G. Jansen
tel. (024) 3283911 of (06) 13 16 06 83

Pompestichting

ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600,
mobiel: 06 22 98 75 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc

ds. A de Vries / ds. R. Huijzer
tel. (024) 3613320

Sint Maartenskliniek

mw. ds. K.M. Heynis, (024) 3659695
m.heijnis@maartenskliniek.nl

Canisius Wilhelminaziekenhuis

mw. drs. Anna Fischer, tel: (024) 3658667
e-mail: a.fischer@cwz.nl

Stichting Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)
Berber Overdijk en Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Moluks Evangelische Gemeente

Ds. M.J. Pattinasarany, Beek 4,
5815 Mierselo, mobiel: 06 42 43 52 00
e-mail: mjpattinasarany@gmail.com

Stichting Stevenskerk

Kerkboog 2, 6511VX Nijmegen
tel. (024) 3604710
e-mail: info@stevenskerk.nl

Centrum Ontmoeting in Levens- vragen

tel. (024) 3455231
e-mail: info@coil-net.nl

Colofon

Over & Weer is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente te Nijmegen

E-mailadres redactie:

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Postadres redactie:

Diaconaal bureau 'De Haard'
Groenestraat 170, 6531HW Nijmegen
Tel. 024 - 322 84 80

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk op 25 juni binnen te zijn.
Kopij graag inleveren zonder opmaak.
Een nummer voor 8 weken.

Voor Dukenburg-Lindenholt is de kopij-
datum steeds twee dagen eerder, dus
nu op 23 juni.

Graag via e-mail insturen naar:
redactie@ontmoetingskerk.net

U vindt de laatste uitgaven van
Over & Weer ook als PDF op:
www.pkn-nijmegen.nl/wordpress/
over-en-weer/

Geen Over & Weer ontvangen?

Neem dan contact op met het diaconaal
centrum. Indien voorradig kunt u een
vervangend exemplaar ophalen.

Medewerkers:

Paul Oosterhoff, Sabine Schols en
Franz van Vlaanderen

Adreswijzigingen en opzeggingen:

tel. (024) 3234854, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Over & Weer rekeningnummer:

NL04 INGB 0000 1264 36
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending:

Digidruk VANDENHUL

GRAFMONUMENTEN
NATUURSTEENHANDEL

GODSCHALK

Ambachtsweg 21 - Nijmegen
Telefoon 377 58 76

Data kopijsluiting 2019

nummer 5 - 25 juni
nummer 6 - 20 augustus
nummer 7 - 24 september
nummer 8 - 29 oktober
nummer 9 - 3 december

Versijning:
10 dagen na kopijdatum



Zondag 26 mei

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. Hogenbirk
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. A. de Reus
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Els de Clerq
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Joke en Mariske
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. PGN

Zondag 2 juni

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. J. Waagmeester
Ontmoetingskerk	10.30 uur	1e zondagviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	E. Metz/ L. Oosterveen
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	pastor. A. Fischer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	Zin in Zondag

Collecte voor: 1. SchuldWegWijzer
2. PGN

Zondag 16 juni

Bartholomeüskerk	10.00 uur	ds. J. Ruijs
Maranathakerk	09.30 uur	ds. R. Wahl
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. de Mik
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. H. Gols
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. S. Freytag
Studentenkerk	11.00 uur	Jos Geelen
CWZ	10.30 uur	pastor M. Melzer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Anneke de Vries

Collecte voor: 1. Sociale zorg
2. PGN

Zondag 23 juni

Bartholomeüskerk	geen dienst	
Maranathakerk	09.30 uur	ds. van der Woude
Ontmoetingskerk	09.30 uur	ds. Stolk
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem.	geen dienst	
Studentenkerk	11.00 uur	Huib ter Haar
CWZ	10.30 uur	pastor G. Cetera
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	pastor Wim Smeets

-Collecte voor: 1. Wereldvluchtelingendag
2. PGN

Donderdag 30 mei Hemelvaart

Stevenskerk O.C.P. 10.00 uur ds. Henk Gols

Collecte voor: 1. 50% Diaconie
2. 50% PGN

Zondag 9 juni Pinksteren

Bartholomeüskerk	10.00 uur	zangdienst
Maranathakerk	09.30 uur	ds. H. Gols
Ontmoetingskerk	10.30 uur	oecum. viering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	ds. A. de Vries
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	ds. A. Wohle
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking / Eva Martens
CWZ	10.30 uur	pastor J. v/d Smissen
Pro Persona	11.00 uur	pastor Jan v/d Wal
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Bed, Bad & Brood
2. Pinksterzending

Taizéviering

21 juni 2019
19.30 uur

Kleine Bartholomeuskerk
Beek-Ubbergen



Zondag 30 juni

Bartholomeüskerk	10.00 uur	werkgroep 5e zondag
Maranathakerk	09.30 uur	C2020
Ontmoetingskerk	10.30 uur	openluchtviering
Stevenskerk O.C.P.	10.00 uur	pastoor Joke Kolkman
Ev. Lutherse Gem.	10.00 uur	viering
Studentenkerk	11.00 uur	John Hacking
CWZ	10.30 uur	pastor A. Fischer
Pro Persona	geen dienst	
Radboud umc	10.00 uur	ds. Richart Huijzer

Collecte voor: 1. Binnenlands diaconaat
2. PGN